

1. Waar wil jij écht bij zijn?

'Je moet erbij zijn!!!' Zeggen jullie dat ook weleens tegen elkaar? 'Joh, daar móét je bij zijn!'

Eens even een vraag: waar wil jij nou graag bij zijn? Wat wil jij nou écht niet missen?

Waarom?

Toch lukt het niet altijd! Soms ben je er toch niet bij!

Waarom ben je er dan niet bij?

Bijvoorbeeld: omdat je het te druk hebt.

Of: omdat je ziek bent.

Of: omdat je je verslapen hebt!

2. Thomas was er níét bij...

Thomas is er ook niet bij, op die mooie avond, de avond van de Eerste Paasdag. Al die andere discipelen, die

andere vrienden van de Here Jezus, ze zijn er hélemaal vol van. 'Thomas, we hebben Hem gezien! De Here Jezus! Echt! We hebben Hem echt gezien! Hij is gestorven aan het kruis, daar zijn we allemaal bij geweest. Dat weten we heel zeker. We hebben zelf Zijn lichaam begraven, in die grot, in dat rotsgraf, en we hebben samen die grote steen ervoor gerold, voor de ingang. Maar nu hebben we Hem weer lévend gezien, Thomas! Hij stond gewoon tussen ons in! Onvoorstelbaar, maar echt waar!'

En Thomas? Die kijkt ze maar eens even aan. Jezus? Jezus die leeft? Hoe kan dat nou...

Nee, Jezus is gestorven. Aan het kruis. Dat is al erg genoeg. Thomas denkt: 'Jullie moeten er niet zo raar over doen. Dat is allemaal inbeelding, dat Jezus leeft. Dat zijn gedachten in je hoofd, maar natuurlijk kan dat niet echt.'

'Sorry,' zegt Thomas, 'jullie zijn goede vrienden, maar ik kan jullie echt niet geloven. Als ik Hem niet eerst zélf zie, met mijn eigen ogen, en als ik Hem niet eerst zelf aanraak, ook Zijn littekens in Zijn handen, dan kan ik niet geloven dat Hij echt weer leeft.'

3. Als je er niet bent, dan mis je wat!

'Maar waarom was je er dan niet bij?!?' zeggen de anderen. 'Thomas, je had erbij moeten zijn! Je hebt echt wat gemist!'

Is dat nou voor ons ook zo, dat je erbij moet zijn? Bijvoorbeeld in de kerk. Of op de Bijbelclub? Moet je daar ook bij zijn? Waarom zou je er nou bij moeten zijn? God is toch overal? De Here Jezus kan toch overal werken?

Waarom zijn we nou vanmiddag bij elkaar, eigenlijk? Waarom zou je nou naar de kerk gaan?

Weet je, de Here Jezus zegt daar iets heel moois over. Hij zegt: 'Waar twee of drie mensen in Mijn naam bij

elkaar zijn, daar ben Ik Zelf in hun midden' (Mattheüs 18: 20). Als wij bij elkaar komen, in de kerk, en ook in de Bijbelclub, daar mogen we bidden: 'Here Jezus, wilt U Zelf hier zijn, door de Heilige Geest.' En als wij dat bidden, dan zal de Here Jezus dat ook echt doen. Want dat heeft Hij beloofd.

4. Als Thomas er wél bij is, ziet hij Jezus!

Thomas, die merkt dat ook! Want de volgende keer, de volgende zondagavond, is hij er wél bij. Die ongelovige Thomas is tóch gekomen. En wat gebeurt er dan? Ze zijn bij elkaar, ze zijn met méér dan twee of drie, en wat gebeurt er? Opeens... hoh!... Daai is Hij! Daar staat Jezus! Wéér! Hij staat er weer! En Thomas? Nu ziet ook Thomas Hem!



'Vrede zij jullie!' zegt Jezus. 'Sjaloom! Wat fijn om bij jullie te zijn!' En dan zegt Jezus: 'Thomas, kom eens hier. Kijk eens, mijn handen. Zie je de littekens van de spijkers, de spijkers waarmee Ik aan het kruis was vastgespijkerd? Kijk, zie je Mijn zij? Daar heeft die soldaat met een speer in gestoken. Zie je ook daar het litteken? Thomas, je moet niet ongelovig zijn. Gelóóf, Thomas!'

Thomas staat erbij, met grote ogen... O, wat schaamt hij zich! Waarom heeft hij de anderen niet geloofd? Zij waren erbij, die eerste keer, hij niet!

Thomas valt op zijn knieën, en hij zegt: 'Mijn Heer, en mijn God!' Nu is Thomas er wél bij, gelukkig maar! Want omdat hij erbij is, ziet hij nu zelf ook Jezus!

Jezus zegt: 'Nu heb je het gezien, Thomas, en daarom geloof je. Maar heel veel mensen zullen Mij niet zelf zien, met hun ogen, en toch geloven. Dan ben je echt een gelukkig mens.'

5. Ook wij mogen Jezus ontmoeten, als we samen zijn in Zijn naam!

Wij zien de Here Jezus ook niet. Toch? Niet met onze ogen. Maar we mógen wel geloven! En als je bij elkaar bent, dan ga je samen zingen! Dan luister je samen naar de Bijbel. Dan ga je daar samen over nadenken. En dan zegt de Here Jezus: 'Als je zó samen bent, dan ben Ik er Zelf! Je zúlt het merken, ook al zie je Mij niet, Ik ben er toch!'

Weet je, eigenlijk is dat altijd zo, op de Bijbelclub, in de kerk, en bij andere kringen en op een club: als er iemand niet bij is, dan is dat eigenlijk niet leuk.

Er zijn weleens mensen, die zeggen: 'Waarom moet ik nou eigenlijk naar de kerk? Ik denk dat ik maar lekker op bed blijf liggen. Ik heb geen zin vandaag, ik ben veel te moe.'

Maar als je niet komt, dan is dat toch niet leuk voor de anderen? Dan denken zij de volgende keer: 'Hè, Pietje was er vorige week niet, nou ga ik ook niet hoor.' Als Pietje niet komt, komt de volgende keer Klaasje ook niet, en zo zijn er steeds minder. Maar als iedereen komt, dan ben je blij! En dan neem je de volgende keer weer iemand anders mee!

En in de kerk, en op de club, mag je dan samen ontdekken dat God er is. Net als Thomas. Die ontdekte het: 'Waar de anderen zijn, daar is Jezus!' Vind je dat niet mooi? Iedereen hoort erbij! Jezus wil iedereen erbij halen! Je moet erbij zijn! Jij ook!

6. Als je allemaal bij elkaar bent, ga je stralen!



Een poosje geleden vertelde ik dat aan Carel Spaan. En hij had daar zo'n mooi voorbeeld bij. Hij heeft dat meegenomen vanmiddag. Kijk, zie je deze lampjes, dat is Kerstversiering. En ze branden alle zeven. Ze horen bij elkaar. Samen stralen ze licht uit. Maar als er nou één lampje niet bij is? Wat gebeurt er dan? (...)

Zie je? Dan stralen die andere lampjes ook niet meer. Die lampjes hebben elkaar nodig! Als ze er allemaal zijn, dan gaan ze stralen!

Wist je dat? Jij bent net als zo'n lampje. Jij bent nodig. Voor God is heel belangrijk, dat je erbij bent, in de kerk, en op de club, en overal waar het gaat over Hem! Want Hij is de Allerbelangrijkste!

7. Jezus Zélf is er, Hij is de belangrijkste!

Wie van jullie weet hoe de president van Amerika heet? Nou, lang geleden was er een andere president, Roosevelt. En die ging ook vaak naar de kerk. En de dominee van die kerk, die kreeg een keer telefoon. Dat was één dag voor het Kerstfeest. Hij zei: 'Ja, met de dominee...' En toen was er een stem, die zei: 'Is er vanavond een kerkdienst bij u in de kerk?' 'Ja hoor,' zei die dominee, 'we hebben de Kerstnachtdienst.'

'O, dat is fijn,' zei de stem. 'En komt de president ook, president Roosevelt?'

En toen zei de dominee: 'Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er iemand anders komt, iemand die nog véél belangrijker is dan de president van Amerika. Dat is de



Here Jezus Zelf. Je kunt Hme niet zien, maar Hij komt wel! En u,' zei die dominee, 'u bent ook welkom!'

Je moet erbij zijn! Als de Here Jezus er is, zou jij er dan niet zijn? Zou u er dan niet zijn?! De Here Jezus wil je zegenen, Hij wil je blij maken, Hij wil je helpen om goed te leven, zoals Hij het heeft bedoeld. Zorg dat je erbij bent!

8. Op een dag komt Hij terug op aarde. JE MOET ERBIJ ZIJN!!!

En toch... Toch kún je er niet bij zijn. Soms kun je niet naar de kerk. Soms kún je niet naar de club. Omdat er geen taxi kwam. Of omdat je ziek bent. Je wilt het wel, maar je kunt niet!

Maar er komt een dag, dat iedereen erbij kan zijn. Er komt een dag dat Jezus er is, en dat iedereen Hem zal zien. En op die dag gaan we met elkaar één groot feest vieren, want dan komt de Here Jezus terug met de wolken van de hemel, naar deze aarde. Op die dag heb je geen taxi meer nodig. En je zult ook niet ziek zijn. Nee, je kunt zo naar Hem toe! Maar de vraag is: verlang je daarnaar! Geloof je in de Here Jezus? Houd je van Hem? Vertrouw je op Hem? Als dat zo is, dan mag jij er ook bij zijn! En u, dan mag u er ook bij zijn!

Die dag.... Het zal zo mooi wezen! Je blijft toch niet weg? Je laat de Here Jezus toch niet maar een beetje prátén? Hij komt! Hij komt écht! Wanneer, dat weten we niet. Maar Hij komt wel. Dan is het één groot feest! Je moet erbij zijn! Echt, je moet er dan écht bij zijn! Bid het maar! 'Kom, Here Jezus, kom maar snel, en laat mij erbij zijn!' Die dag, dat wordt een dag van goed. De mooiste dag, de allermooiste dag van je leven. Dan mag jij, dan mag ik, neerknielen, net als Thomas, en het zeggen: 'Jezus, U bent mijn Heer en mijn God!' Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl