

Samenvatting preek Eerste Kerstdag 2009, Capelle-Schollevaar, 9.15 uur

Thema: 'Bestemming bereikt!' naar aanleiding van Lukas 2: 1-7 en Mattheüs 2: 1-12 (kerntekst: vs. 11)

Hoe kom je bij God uit?

* Kerst is een ontmoetingsfeest. In Jezus is God naar ons toegekomen, om bij ons te wonen. Hoe komt het tot een ontmoeting met God? Het is een weg langs vijf 'stations', zoals bij de wijzen uit het Oosten.

1. Eerste station: Gods wekker

* De wijzen zien in hun eigen land (Perzië? Babylonië? India? China?) een ster, die hun opvalt. Uit de astrologie maken zij op, dat er in het Joodse volk een koningskind geboren moet zijn.

* Als je daarover nadenkt, is dat héél opmerkelijk, want in de Bijbel wordt astrologie met klem afgewezen (bijvoorbeeld in Jeremia 10: 2 en Jesaja 47: 13). Niet de sterren bepalen de loop der dingen, maar God! Toch gebruikt God de sterrenwichelarij, om deze wijzen op het spoor van Hemzelf te zetten! God spreekt hun eigen taal. Hij laat in hun eigen leefwereld Zijn 'wekker' afgaan, Hij geeft Zijn teken.

* Zo kan God op vele manieren aankloppen aan de deur van je hart. Op verschillende manieren kan Hij je ertoe aanzetten om naar Hem te gaan zoeken, bijvoorbeeld: door mensen heen, of door een ziekte die je stilzet. Of door iets moois, zoals de geboorte van een baby. Ali in Saoedi-Arabië was een vroom moslim en las in de Koran over de profeet Isa (Jezus). Dat was voor hem Gods 'wekker': hij wilde meer over Jezus weten en zocht naar een Bijbel. (Zie voor zijn verhaal: www.transworldradio.nl > Ontdek > Getuigenissen)

* Deze kerkdienst is ook een 'wekker' van God. Hij klopt vandaag aan de deur van ons hart! Wat doen wij met Gods roepstem? De wijzen gaan op pad! En wij? Blijven we passief, of gaan we ook actief God zoeken?

2. Tweede station: de Bijbel

* De wijzen gaan naar het land van de Joden en kloppen vanzelfsprekend aan bij het koninklijk paleis: daar zal de Koning der Joden toch wel geboren zijn? Maar niemand weet van een geboorte. Iedereen schrikt alleen maar! Want koning Herodes is jaloers en wreed, hij zal vrezen, dat er concurrentie dreigt. Daar komt ellende van!

* Toch komen de wijzen verder, want koning Herodes wil precies weten wat er aan de hand is, en laat de schriftgeleerden de Bijbel erop nalezen. Zij weten, dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden (Micha 5: 1).

* Wil je God vinden, dan kun je nooit om de Bijbel heen. God Zelf gaf ons die Bijbel als Zijn gids. Als we Hem willen vinden, zullen we toch echt de Bijbel moeten lezen! Zoals de 84-jarige Keniaan, die naar de basisschool ging, om te leren lezen: hij wilde zó graag zelf de Bijbel lezen!

3. Derde station: teleurstelling in mensen

* Het derde station is geen leuk station: de wijzen raken teleurgesteld in mensen. Als ze hun verhaal hebben gedaan, en de geleerden weten precies waar de koning geboren moet zijn, gaat er niemand met hen mee! Blijkbaar neemt niemand hen serieus, hooguit de koning, die evenmin meegaat.

* Als je God zoekt, zul je altijd teleurstelling in mensen ondervinden. Jezus waarschuwt daar al voor, onder meer in Mattheüs 10: 17-25. Je staat alleen. Dat is heel ellendig, maar ook nodig. Zo wordt ons geloof getest: is het ons menens om God te vinden, of vinden we mensen belangrijker dan God? Ali kreeg veel tegenwerking van zijn leraars, hij mocht geen interesse in Jezus meer laten zien. Maar als je met tegenwind fietst, bouw je conditie op!

4. Vierde station: Gods bemoediging

* Als de wijzen teleurgesteld Jeruzalem verlaten, zien ze opeens weer de ster! Als ze die zien, 'verheugen ze zich met zeer grote vreugde' (Mattheüs 2: 10). Wat een blijdschap! Zij keken altijd naar de hemel, maar nu merkten ze dat de hemel naar hen keek! Mensen stellen teleur, maar God bemoedigt! Hij leeft en laat dat merken!

* Altijd als je God zoekt, zul je zulke ervaringen opdoen. God laat je niet vallen! Op Zijn manier, vaak onverwacht, geeft Hij een teken van leven, een bemoediging! Toen Ali in een koude nacht wanhopig bad of God hem wilde laten zien wie hij moest volgen, Jezus of Mohammed, kwam God hem te hulp via de radio. Hij vond de Arabische uitzending van Trans World Radio. De nachtelijke programma's werden voor hem voedsel voor zijn ziel.

5. Vijfde station: Jezus!

* Ali kwam bij Jezus uit: 'Ik besloot om bij Hem en Zijn kostbare bloed te schuilen. Hij is Degene die in mijn plaats stierf en Zijn heilig bloed voor mij gaf. Daarom koos ik ervoor om mijn leven aan Hem te geven. Ik vroeg de Heer om mijn overtredingen te vergeven en aanvaardde Jezus als mijn Redder.' Ali wil nu anderen over Hem vertellen.

* De wijzen vinden het Kind en Zijn moeder, ze gaan naar binnen, vallen neer, bewijzen Hem hulde en bieden Hem hun geschenken aan. Ze hebben hun bestemming bereikt!

* Geloof komt je niet aanwaaien in je luie stoel. Als Gods wekker gaat, is de vraag: blijf je passief? Of loop je je de benen uit je lijf voor aardse, oppervlakkige dingen? Of kom je in beweging om God te zoeken? De Bijbel wijst je de weg. Als mensen je teleurstellen, zal God je toch blijven bemoedigen. En als Hij je de weg wijst, kom je altijd bij Jezus uit. Voor Hem mag je knielen. En je mag Hem het beste geven van je talenten, je tijd, je creativiteit.

* Kerstfeest is het feest van de ontmoeting. De deur van Gods hart staat open! Verlangen we naar die ontmoeting? We hoeven alleen maar naar binnen te gaan! Als je neerknielt bij Jezus, heb je je bestemming bereikt!

Om (samen?) over na te denken:

1. Gaat u de vijf stations eens na: zijn we voor u herkenbaar?
2. Bent u al actief op zoek gegaan? Of gaat u misschien vandaag op weg?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl