

1. Wat Jezus ziet, dat ráákt Hem

Laatst las ik een artikeltje, dat ging over mannen en vrouwen. En één van de verschillen heb ik goed onthouden. Als er op de trap bijvoorbeeld een stapeltje wasgoed ligt, dan ziet een vrouw dat stapeltje liggen en neemt het mee naar boven. Een man ziet ook dat stapeltje liggen en denkt: 'O, ik moet uitkijken, dat ik niet struikel.' Hij ziet het wel, maar hij doet er niets mee.

Je kunt zien, en je kunt zien. Die discipelen, die met Jezus meetrokken, die hebben misschien wel rondgekeken, naar ál die mensen, en gedacht: 'Tjonge jonge, wat een massa...' Maar Jezus, die keek anders. Vers 36: 'Toen Hij de scharen zag (de mensenmenigten), werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.'



Jezus heeft oog voor de mensen om Hem heen. En wat Hij ziet, dat ráákt Hem, tot in het diepst van Zijn ziel! Zoals wij misschien deze week ook wel keken naar die beelden uit Haïti, en als je het ziet, dan weet je niet hoe je het hébt... Zóveel nood... Je voelt je machteloos, je voelt je beschaamd dat je hier leeft, in welvaart, je voelt féts van de pijn, een héél klein beetje. En wat wij een héél klein beetje hebben bij die beelden uit Haïti, dat heeft de Here Jezus heel sterk. Hij ziet mensen in hun nood.

Als je hier in de kerk om je heen kijkt, dan zie je een hoop mensen, en zo, voor het oog, lijken wij zo met elkaar hier een groep nette burgers, netjes gekleed, goed verzorgd, best geslaagd eigenlijk. Maar als u nou zou gaan vragen, aan mensen om u heen, wat er speelt in hun leven, dan zou u schrikken. Want laten we eerlijk zijn: ook al leven wij met elkaar in een welvarend land, waar voedsel is in overvloed, en medische voorzieningen, en noem maar op, toch is er zoveel verdriet, pijn, ziekte, zorgen... Dingen die niet goed gaan. 'Elk huisje heeft zijn kruisje', zeggen we toch? Trouwens, je kunt héél geslaagd zijn in het leven, en je toch 'voortgejaagd en afgemat' voelen, door je werk, altijd meer dan je aankan, of door andere omstandigheden. Je kunt moe zijn, eindeloos moe. Een mensenmenigte, voortgejaagd en afgemat...

2. Daarom brengt Jezus het Evangelie in Woord en daad

En in die wereld is Jezus gekomen! Héél bewust. In die wereld ziet Hij mensen, Hij heeft oog voor de noden van ieder mensenkind.

Daarom zoekt Hij ook iedereen op, niet alleen in de steden, maar ook in de dorpen. Vers 35: 'Jezus ging alle steden en dorpen langs...' Jezus denkt niet: 'Die kleine dorpjes, die

zijn zonde van Mijn tijd. Wat heb Ik daar te zoeken?' Nee, Hij zoekt ieder mens op, tot in de kleinste gehuchten! En wat doet Hij? Die gebutste, gedeukte, geschaafde mensen, die brengt Hij het Evangelie. 'Goede boodschap' betekent dat. 'Evangelie': 'goede boodschap'!

Jezus brengt het Evangelie op **drie manieren**, leest u maar mee in vers 35: 'Hij leerde in hun synagogen'. Om de goede boodschap van God te ontvangen zul je je moeten inspannen. Jezus geeft **onderwijs**. Hij schakelt ons verstand niet út, maar in. Er zijn mensen, die denken dat geloof een soort vaag gevoel is, een beetje zweverig allemaal. Maar zo is het niet! Jezus geeft onderwijs, en in de kerk merk je dat ook: als je dingen leert, ontdekt, in de Bijbel, in het christelijk geloof, dan ga je steeds meer begrijpen van wie God is. En zo ga je steeds meer van Hem houden. Als je verkering krijgt, wil je ook steeds meer weten over die ander. daarom is dat zo belangrijk: catechese, kringen, maar ook preken, en lezen: tijdschriften, boeken. Jezus leerde in hun synagogen. En dan de tweede manier: 'Hij verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk.' In het Grieks staat een woord, dat ook gebruikt wordt voor een heraut. Die roept het uit! 'Mensen, hier is de Koning!' Jezus geeft onderwijs, maar Hij verkondigt ook, dat wil zeggen: Hij doet een **appèl** op ons! Hij dringt er bij ons op aan: 'Kom, geef je over aan Mij, Ik zal je redden! Ik ben je Verlosser! Leg je leven in Mijn hand! Laat het los, al die dingen die je bij God vandaan houden! Al die zondige gewoonten, bréék ermee! Nu! Wacht geen moment meer, het Koninkrijk is aangebroken! Belijd je zonden, en ontvang een nieuw leven!'

Het Evangelie, gemeente, is nooit vrijblijvend! Het is méér dan leren. Misschien zit u hier en zegt u: 'Ik ben best wel met geloof bezig. Ik lees daar nogal eens wat over, dat heeft wel mijn interesse.' Dat is natuurlijk schitterend, maar Jezus zegt: 'Ik wil méér! Ik zoek je hart! Ik wil contact met je! Ik wil je in vuur en vlam zetten door Mijn Heilige Geest!' Jezus leert en Hij verkondigt. En Hij doet nog iets. Hij **'geneest'** alle ziekte en alle kwaal.' Jezus laat het niet bij woorden alleen. Hij brengt het Evangelie in Woord en daad. En die daden van Hem, daarin laat Hij zien dat Hij goddelijke kracht heeft, macht over ziekten en over kwalen. Als je het Evangelie wilt doorgeven zónder oog te hebben voor de praktische noden van mensen, dan heb je niet begrepen wat Jezus bedoelde. Woord en daad zijn bij Jezus één. Daarom bestaat een kerkenraad uit ouderlingen, diakenen en een predikant. De ouderlingen en de predikant zijn samen verantwoordelijk voor het Woord. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de daad. Natuurlijk kun je dat nooit 100 % scheiden, maar in grote lijnen is dat zo. Het is maar goed dat er ouderlingen zijn, en het is maar goed dat er diakenen zijn.

3. Het Evangelie moet de wereld in. Daar zijn arbeiders voor nodig!

Het Evangelie, dat moet de wereld in! Naar al die mensen, met al die noden. En dat is nou, precies, wat de Here Jezus op Zijn hart ligt. Want de discipelen, die zien een groep mensen. Maar Jezus, die ziet een kudde, een kudde met schapen die dreigen verloren te gaan. Jezus ziet de nood! Maar Jezus ziet nóg iets! Hij ziet niet alleen de nood, Hij ziet ook de kansen! Wat zegt Hij, in vers 37? 'De oogst is wel groot!' Als deze mensen het Evangelie horen, en ontdekken hoe oneindig groot die liefde van God is, dan zullen er mensen reageren, dan zullen er mensen tot geloof komen, tot bekering! De oogst zál groot zijn. Alleen... wie

vertelt het ze?! Déze mensen kan Jezus Zelf nog helpen, maar ál die andere mensen, in andere landen, mensen die láter zullen leven, wie zal het Evangelie aan ze doorgeven? 'Arbeiders,' zegt Jezus, 'er zijn arbeiders nodig!' Er is zóveel te doen! Dat geldt tot op de dag van vandaag. Daarom hebben we het gezegd, afgelopen najaar: 'Mensen, er zijn kerkenraadsleden nodig! Werkers, hier in de gemeente.' En wat is het heerlijk, dat totaal acht mensen toetreden tot de kerkenraad, en dat drie mensen bereid zijn om door te gaan. Maar het arbeidsveld is nog groter. Niet alleen deze gemeente. Wij hebben weer een roeping in de wijk. Alleen al in Schollebaar wonen ruim 18.000 mensen, van wie zeker 14.000, 15.000 mensen geen enkele binding hebben met een kerk. En er is zóveel nood, zóveel nood... Arbeiders zijn er nodig, in de kerkenraad, maar natuurlijk niet alleen in de kerkenraad. Wie is er in uw straat, die daar het Evangelie laat zien, in woorden, in daden? Wie is er bij u in de flat? In het portiek? Wie is er bij u op het werk, of bij jou, die de liefde van God uitstraalt? Door een hartelijk woord, door een helpende hand, door een telefoontje als een collega ziek is? Wie geeft de liefde van God door op de werkvloer? Wie doet dat in het Gemeentehuis? Wie doet dat in het ziekenhuis? Wie doet dat in jouw klas? Waar zijn de werkers, de arbeiders?

De oogst is zo groot! De discipelen zien alleen mensen, Jezus ziet een oogst! Daar heb je wel geloof voor nodig. Bij veel mensen denk je: 'Ik kan me niet voorstellen dat die ooit christen zou worden.' Maar stél het je maar voor. Ga er maar van dromen! 'Ooh, als dié christen zou worden, wat zou die dan openbloeien! Wat zou die veel kunnen betekenen!'

Ga maar mee verlangen met de Here Jezus. Hij ziet de mensen, en Hij gúnt het ze zou: wat zou het Evangelie hen ontzettend goed doen! Wat zou het hun leven veranderen, radicaal, niet alleen hier op aarde, maar voor eeuwig! Jezus, Hij wil eeuwig leven geven! Aan iedereen die erom vraagt, die erom bidt. Jezus, zo staat het hier, in vers 36, is 'met ontferming bewogen'. En dáárom ziet Hij de noodzaak van meer arbeiders.

Kijk, als je aan het werk gaat in die oogst, bijvoorbeeld als je kerkenraadslid wordt, dan doe je dat niet: omdat de gemeente nou eenmaal moet draaien, of omdat je toch tijd overhad, of omdat het wel leuk is om op de voorgrond te staan. Nee, dat is niet de basis. Ons werk rust in de ontferming van Jezus. Hij ziet de mensen, Hij ziet hun hart.

4. Omdat er arbeiders nodig zijn, zijn er bidders nodig

En dan zegt Hij: 'Bidt! Bidt de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn oogst!' Ja, er zijn arbeiders nodig! En omdat er arbeiders nodig zijn, zijn er in de eerste plaats bidders nodig. Mensen die smeken of God arbeiders roept, of Hij mensen het verlangen in hun hart legt om het Evangelie door te gaan geven. Jezus zegt: 'Bidt!'

Als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk best een beetje vreemd? Het is toch Góds oogst? Dat zegt Jezus toch: '... dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn oogst?' Als de oogst van God is, dan is het toch Zijn taak om mensen te roepen? Hij roept, en als je geroepen wordt, dan moet je gaan. Zo is het toch?

'Nee,' zegt Jezus, 'zo is het dus niet! Je hoeft als mens niet pas actief te worden als je geroepen wordt! je kunt niet tot die tijd met je armen over elkaar gaan zitten! Nee, óók bij dat hele roepingsproces door God wordt jij, als mens, ingeschakeld! Bid om roepingen! Leg de nood van de oogst

aan God voor! Smeek het maar: "Here God, we hebben mensen nodig! Alstublieft, stuur ze toch!" Je bent helemaal ingeschakeld, in dat héle werk van God, van A tot Z!' Jezus is bewogen met de mensen, en Hij wil graag dat wij méé bewogen zijn! Hij zet ons aan tot gebed, en al biddend ga je vanzelf denken: 'O Here, kan ik óók niet wat doen?'

Kijk, als je die beelden uit Haïti echt op je laat inwerken, dan ráken ze je hart. Dan ga je bidden: 'Here, hélp toch, geef toch dat er voedsel komt, en water en medicijnen, en meer hulp.' En als je dat bidt, dan kom je ook zélf in beweging, dat gaat automatisch! Dan ga je meedenken, je gaat geven, en heel misschien behoor je bij die mensen die ernaar toe gaan om te helpen.

'Bidt de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn oogst.' U, jij en ik, wij worden ingeschakeld. Deze week gebeurt dat op een heel bijzondere manier. Het is de gebedsweek, en ik hoop dat we met véél mensen naar die verschillende diensten gaan, om te bidden. Bidden om arbeiders. En wat is dan het thema van die gebedsweek: 'Jij bent Mijn getuige.' Je wordt ingeschakeld.

5. Zien, verlangen, bidden, en je láten inschalen

Ergens op een brug, midden in een stad, stond een man. Werkloos, arm, met thuis een zieke vrouw en een paar opgroeiende kinderen. De man keek naar beneden, en daar, aan de oever van de rivier, die door de stad



stroomde, waren vissers bezig. Eén van de vissers had een hele emmer vol vis. De man keek ernaar, en hij riep: 'Zo, jij hebt veel vis!' Hij dacht: 'Als ik zo'n emmer vol vis had, dan zou ik die vis verkopen, dan kon ik weer brood kopen voor mijn kinderen en medicijnen voor mijn vrouw.' De visser keek omhoog: 'Als je wilt, krijg je van mij net zoveel vis als ik in die emmer heb!'

De man werd helemaal blij, hij rende naar beneden. 'Ik heb maar één vraag aan jou,' zei de visser. 'Ik moet een paar boodschappen doen in de stad, wil jij mijn hengel in de gaten houden?' Dat deed de man. En de visser was nog maar nauwelijks weg, of de dobber ging al onder water. De man ving een grote vis, en nog een, en nóg een, en zo ging dat maar door! Toen de visser terugkwam, toen had hij een tweede emmer, nét zo vol als de eerste. 'Kijk,' zei de visser, 'alles wat je nu zelf gevangen hebt, dat kun je meenemen. Als je daar was blijven staan, dan had je niks gehad. Nu kun je je vrouw helpen, en je kinderen.'

Kijk, gemeente, alles begint met zien, de nood zien, en dan gaan verlangen. Verlangen om te kunnen helpen, verlangen dat mensen Jezus ontdekken. Verlangen om Jezus te kunnen begroeten, als Hij terugkomt, samen met héél veel andere mensen. Zien leidt tot verlangen, en als je dan gaat bidden, dan zegt Jezus het misschien ook wel tegen jou, tegen u: 'Kom eens van die brug! Kom! Hier is mijn hengel. Ik ga weg, maar als Ik terugkom, dan ben Ik benieuwd naar wat er is gebeurd.'

O, wat een dag, als Jezus terugkomt, en je mag het zeggen: 'Heer, U hebt mij ingeschakeld. Ik heb het gedaan, en hier is de oogst!'

Wat een dag zal dat zijn!

Wonderlijk...

Amen.