

1. Het bloed van een redder...

In het museum van Springfield, in de Amerikaanse staat Illinois, wordt een bijzondere lap stof bewaard, een lap zijde. Die lap is voor geen goud te koop. Dat stuk zijde zit vol met een grote bloedvlek. Het is het bloed van Abraham Lincoln, de president die zorgde voor de afschaffing van de slavernij. U weet, dat is een onvoorstelbaar ingrijpend besluit geweest. Voor miljoenen slaven, uitgebuit en afgetobt, betekende dat besluit de vrijheid! Eindelijk, na al die afschuwelijke jaren. Maar de afschaffing van de slavernij leidde ook tot de Amerikaanse burgeroorlog. President Lincoln werd bejubeld als bevrijder, als verlosser, maar tegelijkertijd werd hij intens gehaat. Op 14 april 1865 bevond Lincoln zich in een schouwburg in Washington. Op die dag, het was Goede Vrijdag, werd de Redder van de slaven door John Wilkes Booth doodgeschoten, met een schot dwars door zijn hoofd. Lincoln viel opzij. Naast hem zat een jonge vrouw, en met zijn hoofd in haar schoot overleed hij. Haar jurk zat vol bloed, en de staat Illinois heeft die jurk gekocht en er de plek met het bloed uitgeknipt. Dat is die lap, in het museum. Vanmiddag hebben we gelezen over het bloed van een andere Redder. Ook deze Redder stierf op Goede Vrijdag, sterker nog: door Hem, door Zijn dood werd het een Goede Vrijdag. Op de avond voor die dag, donderdag, treffen we Hem aan in Jeruzalem, samen met Zijn discipelen. Ze vieren Pesach, het Pascha, het feest van de uittocht uit Egypte. Ook Israël was ooit bevrijd uit de slavernij. En terwijl zij Pesach vieren, neemt Jezus een brood, spreekt de zegen uit, breekt het en deelt het uit. En dan zegt Hij die wonderlijke woorden: 'Dit is Mijn lichaam.' Vervolgens neemt Hij de beker, Hij spreekt de dankzegging uit, geeft hem aan alle discipelen en zegt: 'Drink daar allemaal maar uit. Want dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.'



In deze twee situaties gaat het over redders en over hun bloed. Maar als je die twee situaties vergelijkt, zijn er opmerkelijke verschillen.

2. Jezus kiést ervoor om Zijn bloed op te offeren

Ten eerste spreekt Jezus al van te vóren over het bloed dat Hij zal gaan geven. Lincoln gaf zijn leven, gaf zijn bloed voor de zaak van de vrijheid voor blank en zwart. Maar hij kóós niet voor de dood. De dood overkwam hem. Dat is een groot verschil met Jezus. Toen Jezus op aarde kwam, wist Hij dat Hij Zijn bloed zou gaan geven, dat Hij zou gaan sterven voor de zonden van ons, als mensen. En hier zegt Hij het: 'Drink maar van deze wijn. Het is Mijn bloed, en dat bloed, dat is verbondsbloed. Vanwege het bondgenootschap van God met de mensen geef Ik Mijn bloed. God heeft trouw gezworen aan de mensen, aan het volk Israël, en aan iedereen die samen met Israël Hem wil dienen, in Hem gelooft. Maar dat verbond is verbroken. Niet door God, want God blijft trouw. Nee, het verbond is verbroken door de mensen, die gezondigd hebben tegen

God. En nu ben Ik gekomen om het bondgenootschap te herstellen. Ik ben gekomen om de zonden van de mensen op Mij te nemen, om daar de straf voor te dragen, om daar Mijn leven voor te geven. Ik geef Mijn bloed, tot vergeving van de zonden, het is verbondsbloed.'

Jezus weet het van tevoren, dat Hij zal gaan sterven. Hij aanvaardt het. In het stukje hiervoor wordt het op een heel indringende manier duidelijk dat Jezus Zijn lijden en sterven aanvaardt. Hoe dan? Nou, als ze met elkaar het Pascha vieren, dan zegt Jezus: 'Eén van jullie zal Mij verraden.' Onthutst kijken de discipelen elkaar aan. 'Wat?! Eén van ons...?!' Maar de Heiland weet precies wat Hij zegt, en Hij ontmaskert Judas. Jezus vlucht niet, Hij probeert niet Judas tegen te houden, Hij smeekt Judas niet om toch van plan te veranderen, Jezus zégt het alleen. Hij weet alles al. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij heeft het allemaal ingecalculeerd. Jezus laat zien dat er maar Eén is, die hier de regie heeft, en dat is Hijzelf, in afhankelijkheid van Zijn Vader. Het lijden overkomt Hem niet, het is geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, het is geen tragisch einde van een verlosser, nee, hiervoor kwam Jezus op aarde! Het is de climax waar alles op uitloopt.

Heel bewust gaf Jezus Zijn bloed, om u te verlossen, en jou en mij! Dat is wat wij vandaag mogen vieren, in deze diensten, en wat wij mochten proeven aan het Avondmaal. Een Redder die Zichzelf bij volle bewustzijn geeft! Gemeente, weet u wat ik nou niet kan begrijpen? Dat niet de hele wereld, alle mensen, van Jezus houden! Zó'n Redder! Zó'n Verlosser! Dat is toch onvoorstelbaar?! En als u, als jij merkt dat je niet in vuur en vlam staat voor Hem, bid er dan voor, dat je tot je door gaat dringen, steeds meer en meer, wie Hij is! 'O God, leer mij het lijden van Jezus wérkelijk ontdekken, als de meest ingrijpende daad van liefde, ooit door iemand gebracht in de hele wereldgeschiedenis.'

Ik hoop, ik bid, dat deze lijdenstijd 2010 ons héél dicht mag brengen bij het hart van Christus. dat de liefde voor Hem een vuur zal worden dat in ons brandt. Onze kerken, hier in Nederland, zijn vaak zo suf en zo duf. Waarom niet meer vúúr?!

3. Jezus deelt met ons Zijn bloed, Zijn ziel

Jezus kondigt het aan: 'Ik zal Mijn bloed gaan geven.' Dat is een eerste verschil met Lincoln. En een tweede verschil, dat is dit: het bloed van Lincoln, dat kun je gaan bekijken, in dat museum in Springfield, achter glas, in een vitrine. Het bloed van Christus, dat kun je drinken! Zo staat het hier, zo zegt Jezus het! 'Dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.' U zegt: 'Dat is toch niet echt het bloed van Christus. Het is een téken, het is wijn.' Zeker, natuurlijk, gelukkig maar. En toch, tóch is het werkelijk het bloed van Christus! Nee, niet die wijn, die wijn verandert niet van samenstelling of zo, maar ook vandaag, ook nu, heeft dat bloed van Christus nog evenveel kracht als toen het uit Zijn lichaam vloeide. En het is dat bloed van Christus, dat wij in ons hebben opgenomen vandaag. Wij staan niet achter het glas van een vitrine, nee, wij worden door Jezus Christus hélemaal deelgenoot gemaakt van Zijn offer! Zijn bloed stroomt in ons!

Wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, dat in ons leven verbondsbloed binnengestroomd is. En in de Bijbel wordt aan bloed een bijzondere betekenis gehecht. In Leviticus 17 wordt duidelijk gezegd: 'Als je vlees eet, dan

moet eerst het bloed uit het dier weggevoerd zijn, want je mag géén bloed eten.' Waarom niet? Leviticus 17: 11: 'Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik (zegt God) heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.' Dat is een moeilijke zin. God zegt: 'Dat bloed, dat vertegenwoordigt de ziel van het offerdier. Dat dier, dat sterft als offer voor de zonden, het sterft in plaats van de zondaar, als plaatsvervanger. De ziel van dat dier is dus voor mij. Dus dat bloed moet op het altaar worden uitgegoten, dat mogen jullie niet eten.'

En nu komt Jezus, en Hij komt de plaats innemen van al die offerdieren. Hij is het Lam van God. Hij geeft Zijn bloed. En nu zou je dus verwachten, in lijn met de wetgeving van het Oude Testament, dat Jezus zou zeggen: 'Ik ga Mijzelf geven als een Offerlam. Mijn bloed vertegenwoordigt Mijn ziel, en dat mogen jullie dus in ieder geval niet drinken. Want die ziel van Mij wordt in plaats van jullie ziel aan God gegeven.'

Maar wat zegt Jezus? 'Dit is de beker met Mijn bloed! Drinkt allen daaruit, dit is het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden!' Voelt u de symboliek? Jezus geeft Zijn ziel dus niet alleen aan God, maar ook aan ons! Zijn ziel brengt God en mens weer bij elkaar! Dat is de **bloedband** die Hij tot stand brengt. Voor Joden moet dit een heel vreemde gedachte zijn, die heel veel weerstand opwekt. dat Jezus zegt: 'Drink hieruit: dit is het bloed van Mijn verbond.' Bloed drinken, hoe kan dat?! Toch is het zo! Jezus geeft Zichzelf, met lichaam (het brood) en ziel (de wijn). Avondmaal vieren, gemeente, dat is een intens intieme manier om die eenheid met God te ervaren. Christus in ons! En als Hij zo zelfs Zijn ziel met ons wil delen, dan krijgen wij dus óók deel aan Zijn onoverwinnelijkheid! Want Jezus is onoverwinnelijk! De duivel heeft Hem het graf ingedreven, maar het is Pasen geworden, Jezus is opgestaan! Zijn bloed maakt ons tot overwinnaars!

4. De bloedband met Hem maakt ons onoverwinnelijk!

Ik las ergens, dat in de Bijbel 43 keer gesproken wordt over het bloed van Christus. En de laatste keer dat dat gebeurt, is in Openbaring 12. Weet u wat daar staat? Daar staat dit. Het gaat over de oorlog tussen God en de satan. En de engelen van God overwinnen het leger van de satan. En dan gaat het verder, in vers 10: 'En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergevoerd. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.'" Hoort u het? 'Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam!' Juist omdat Jezus Zichzelf heeft opgeofferd, was Hij onoverwinnelijk. Hij heeft niet gewonnen door geweld, door haat, door spierballen. Hij heeft overwonnen door Zich op te offeren, Hij heeft overwonnen door de

liefde. En wie in Hem gelooft, laat Hij delen in Zijn ziel. Door Zijn bloed, door die **bloedband** met Hem, word je onaantastbaar voor de satan. Hij kan je niets meer maken, want al je zonden zijn verzoend. De dood, als straf op de zonden, is van je afgenomen. Ja, je lichaam zal nog een keer sterven, maar je ziel niet. Want Christus heeft Zijn onsterfelijke ziel met je gedeeld. Je bent gekocht met Zijn bloed!

Daarom zegt Hij het hier, bij de instelling van het Avondmaal: 'Er komt een dag, dat Ik weer met jullie wijn zal drinken. dan doen we dat samen in het Koninkrijk van Mijn Vader.' Hij wijst er naar vooruit, naar dat eeuwige leven. Zijn bloed maakt ons onsterfelijk.

Zul je het onthouden? Lééft u eruit? 'Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.' Dat is krachtig christendom, gemeente! Geen angsthazerij. Geen vlucht uit de realiteit. Geen gemiesmuis dat je je half en half gêneert voor je Heer. Hij deelt ons Zijn bloed, Hij deelt ons Zijn ziel! En daarom horen we bij Hem, en zijn we van Hem! Helemaal! Wij zijn gekocht met bloed! We hebben een **bloedband**.



5. Twee keer van Hem!

Tom maakte een boot. Een prachtige zeilboot. Maanden was hij daar mee bezig. Hij verfdde hem, hij naaide zelf de zeiltjes. Schitterend. En op een mooie dag in de zomer nam hij hem mee, naar de rivier. De zeilboot werd te water gelaten, en hij dreef: geweldig! Apetrots was Tom! En toen, toen kwam de wind. En de wind, die nam de boot mee, en de boot kwam in een stroom terecht. Tom wilde er achteraan, hij rende door het water, en toen sprong hij in de rivier, hij zwom en zwom, maar de boot ging te snel. Tom moest terug, en huilend kwam hij thuis. Een week later lipe Tom

van zijn school naar huis. Hij kwam langs een winkel met antiek en curiosa. En wat ziet Tom staan, daar, in de etalage? Zijn boot! Zijn eigen zeilboot!!! Hij rent de winkel in, en hij zegt: 'Die boot daar, die zeilboot, die is van mij!!!' 'Ja', zegt de winkelier, 'dat zeggen ze allemaal. Nee, hoor, ik heb hem vanmorgen ingekocht. Je kunt hem kopen, 20 euro.' Dan gaat Tom naar huis, hij draait zijn spaarpot om, en hij heeft het, nèt! 20 euro.

Even later loopt hij naar huis, met de boot in zijn armen. En hij zegt: 'Bootje, nu ben je twee keer van mij: eerst heb ik je gemaakt en nu heb ik je gekocht.'

Vandaag neemt de Heiland jou in zijn armen, Hij drukt u aan Zijn hart. En Hij zegt: 'Nu ben je twee keer van Mij. Eerst heb Ik je gemaakt. En nu heb ik je, met Mijn bloed, gekocht.' Amen.