

1. De soldaten vernederen en bespotten Jezus...

Dit is nou echt vernedering. Hoe verneder je een mens?

Vers 27: 'De soldaten verzamelden de hele cohort om Jezus heen (dat waren 480 manschappen) en ze kleeften Jezus uit.' Denk je eens in: 480 man om je heen, en dan kleden ze je uit... Dan ga je door de grond.

En dan, zogenaamd, een koningskleed. Een scharlakenrode mantel, eigenlijk een soldatenmantel.

'We zullen er eens een koning van maken! Hij zegt toch dat Hij een koning is? De koning der Joden? Hier, koning, hier heeft u uw kroon!' En daar gaat de doornenkroon, diep in Jezus hoofd. 'En natuurlijk, een koning moet ook een scepter hebben, zo'n heersersstaf! Kijk eens, majesteit!' En daar komen ze, met een riet. Terwijl Jezus daar staat, komt de één na de

ander, en ze buigen neer voor Jezus, met een wrede grijns, en ze bewijzen Hem 'hulde': 'Your majesty!' 'Majesteit! Gegr oet, koning van de Joden!'

Het is één en al spot. Totdat opeens iemand vindt dat Jezus nog maar eens wat extra pijn moet lijden. Die pakt het riet uit Zijn hand en slaat op Zijn hoofd. Gemene slagen, die gemene striemen geven, bloedsporen in Zijn gezicht. Wat zouden die soldaten geweten hebben over Jezus? Daar kun je alleen maar naar raden. Maar één ding wisten ze heel goed: Hij is aangeklaagd als 'koning van de Joden'. En zo is Hij ook veroordeeld. En daarom wordt Hij zó ook bespot. 'Een Koning?! Ha! We zullen eens laten zien wat wij met opstandelingen doen die koning willen worden!' Voel je de vernedering? De intens grievende spot? Dat hebben ze gedaan met jouw Heer, met jouw Verlosser! En misschien zijn er in jouw leven wel momenten dat je het ook niet makkelijk hebt omdat je gelooft. Dat kan zomaar iets kleins zijn. Je bidt voor je eten, in de kantine, en iemand anders begint daar een beetje smalend over te doen. 'Ja, ik zou er wel voor bidden hoor, je weet maar nooit wat er op die boterham zit.' Of je gaat solliciteren, in een winkel op het Alexandrium, en je denkt van te voren: 'Ja, dat Alexandrium, dat is tegenwoordig elke zondag open. Zal ik het zeggen, dat ik niet op zondag wil werken? Of maken ze me dan belachelijk? Sturen ze me dan weg?'

2. ... zouden wij dan een luxe leventje krijgen?

Even een vraag: als ze nou Jezus zó bespot hebben, zó intens vernederd, denk jij dan dat je christen kunt zijn en dat jij het nooit moeilijk hebt? Dat er nooit met jou gespot wordt? Dat je geen weerstand oproept? Denk jij dat Jezus zó bespot is en dat jij een relaxed leventje kunt leiden? Zo werkt het niet! Christen zijn, dat betekent onder meer, dat je soms íéts, al is het maar een héél klein beetje, meedraagt van die spot, waarmee Jezus werd bespot. En áls dat gebeurt, wees dan niet bang, raak er niet van overstuur: het hoort erbij, en Jezus Zelf weet wat jij meemaakt. Hij weet het van binnenuit, en Hij zal je kracht geven. Daar mag je op vertrouwen.

In Irak was team actief van OM, van Operatie Mobilisatie, je weet wel, waar Wouter Klop voor werkt. Het was 1993, in Noord-Irak, in een streek, waar de Verenigde Naties het bestuur in handen hadden. Een heel islamitische streek,

maar er waren een paar mensen christen geworden. Wat gebeurde er? Op een dag kwam een christen uit de stad Zakho op het idee om de film over het leven van Jezus te vertonen, gewoon op straat, in een druk deel van de stad. Nou, de mensen van OM vonden dat een goed idee, ze namen het ook wel mee in hun gebed, zo, een beetje terloops, en op een avond stonden ze op een soort plein, en ze bouwden alles op: scherm, projector. Er bleven al snel mensen staan, die vragen stelden: 'Wat gaan jullie doen? Een film? O leuk! Rambo? Of Terminator? Een actiefilm?' 'Nee,' zeiden de mensen van OM, 'een film over Jezus'. Dat viel niet in goede aarde. Wat bleek? Die mensen daar op dat plein, dat waren de leiders van de islamitische partij. 'Als jullie die film gaan vertonen,' zeiden ze, 'dan halen wij onze wapens en dan gebruiken we jullie apparatuur als schietschijf.' En dat was geen grap. Op elke straathoek kon je een geweer kopen, of een handgranaat. Deze mensen gingen dreigen.

Als Jezus voor het oog van 480 soldaten is uitgekleeft, bespot, geslagen, denk je dan dat jij een luxe leventje kunt leiden? Hoe meer je gaat voor Jezus, hoe meer je ook dit zult merken: spot, bedreiging. Roddel, leugens, over jou. Het hoort erbij!

3. Tóch heeft God de regie, zelfs als de soldaten Jezus krenken!

En toch, tóch heeft God alle macht! Hij heeft ook hier alle macht, Hij heeft alles in Zijn hand. Weet je, zonder dat ze dat beseffen, zijn de soldaten bezig om Gods plan uit te voeren. Want wat zij doen met Jezus, dat is één en al symboliek, het zijn allemaal dingen die we in het Oude Testament al tegenkomen. Let maar eens op: Jezus wordt uitgekleeft, Hij staat daar, naakt. Waar doet dat aan denken? Aan Adam en Eva. Zij waren naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Totdat het fout ging, en ze aten van de verboden vrucht. Toen, opeens, gingen ze zich schamen voor elkaar. Sinds die tijd voel je je niet meer prettig als je in het openbaar wordt uitgekleeft. Kijk, sommige mensen kiezen ervoor om naar het naaktstrand te gaan. Maar tegen je wil uitgekleeft worden... weet je wie dat ook deden? Dat deden de SS'ers met de Joden in de oorlog. Naaktheid betekent: je armoedigheid, je schande. Die schande draagt Jezus. En weet je wat Hij ook draagt. Hij draagt jouw en mijn zonde. Het is niet toevallig dat Hij een scharlaken mantel om krijgt. Scharlaken, dat is donkerrood. Weet je wat God zegt in Jesaja 1: 18? 'Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.' Merk je het: scharlaken, dat is een symbool van zonde. Jezus draagt hier onze schuld. En Hij draagt nog iets. De doornenkroon. Doornen, ook die komen al eerder voor in de Bijbel. Ook weer in Genesis 3. Als Adam en Eva gezondigd hebben, dan komt God op bezoek, en Hij zegt tegen Adam in vers 17: 'Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven.' Dorens en distels, teken van de vloek van God, die op de aarde rust na de zondeval. Jezus draagt een doornenkroon, en ook dat is niet toevallig. En tenslotte: dat riet. Een riet in Zijn hand. Weet je waar een riet voor staat in de Bijbel? Een riet staat voor mislukte macht, vorsten waar je niet op kunt vertrouwen. Koning



Hizkia krijgt een boodschap van de koning van Babel (Jesaja 36: 6). En die zegt: 'U vertrouwt op Egypte, die geknakte rietstengel die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen! Want meer heeft de farao, de koning van Egypte, niet te betekenen voor degenen die hun vertrouwen in hem stellen.' Een rietstengel, dat is het symbool van mislukte macht. Daarmee staat Jezus in Zijn hand. En als ik naar Jezus kijk, weet je wat ik dan zie? Dan zie ik een mens: die de schande draagt van de naaktheid, van de armoedigheid, een mens die de zonde draagt, een mens die de vloek van God op zijn leven draagt, een mens die zoveel verantwoordelijkheid had gekregen van God: 'Heers over Mijn schepping, over de aarde en de planten en de dieren', een mens bij wie het is mislukt. Onbetrouwbaar. Weet je, als ik Jezus daar zie staan, dan zie ik... mijzelf. Eigenlijk ben ik dat. 'Zie: de mens!' Kijk maar naar Jezus, met die scharlaken mantel, en die doornenkroon, en dat riet. Dat ben jij! Dat is nu overgebleven van jouw waardigheid. Dat is nu jouw majesteit. *Your Majesty...*

4. Onze Koning droeg onze nederlaag, en geeft ons de overwinning!

Precies! En juist omdat wij als mensen zó geworden zijn, mensen met zonde, zwak en klein en kwetsbaar, mislukt als Gods vertegenwoordigers hier op aarde, juist daarom is Jezus gekomen! Hij, de volmaakte Zoon van God, Hij neemt de vloek van God op Zich! Hij draagt onze zonden! Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor al onze mislukkingen! Zie je het?! Dáárom staat Hij daar! Dáárom draagt Hij dat kleed, en die doornenkroon, en dat riet! Hij draagt de straf voor al jóúw mislukkingen! Hij betaalt de rekening voor alle schade die ik heb aangericht! En wij, jij en ik, u en ik? Wat krijgen wij ervoor in de plaats? Hij draagt de naaktheid, jij krijgt kleding! Als een verloren zoon word je binnengehaald: 'Haal snel nieuwe kleren, het mooiste gewaad!' Hij draagt die scharlakenrode mantel, en wat krijg jij? Johannes ziet het voor zich in de Openbaringen, aan het eind van de Bijbel (7: 9): mensen in witte kleren! Hagelwit! Helemaal puur en rein! Jezus draagt de doornenkroon. En jij? Wat krijg jij? Paulus schrijft het aan zijn vriend Timotheüs, vlak voor zijn dood: 'Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag;



en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.' Geen doornenkroon, maar een lauwerkrans! Jezus draagt een riet, maar wat krijg jij?

Opnieuw Openbaring 7: 9: 'Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam.' Een palmtak, dat is een teken van overwinning! Niet meer de mislukte verantwoordelijkheid, maar de palmtak van de overwinning! Dat is wat Jezus jou geeft! Daarvoor staat Hij daar, daarvoor wordt Hij bespot en geslagen! Daar staat Hij: jouw Koning! *Your Majesty!*

En als je nu dát bedenkt, dat Hij dat deed voor jou, zou je dan niet álles, álles, alles willen geven voor Hem? Hij die zóver gegaan is? Zo die, zó diep, voor jou? Straks gaan we het zingen: 'De hemel gaf ons haar grootste schat'. Dringt dat door, tot in je botten? Daar staat jouw Koning!

5. Hoe erken je Hem als Koning? Door eerbied, gehoorzaamheid, vertrouwen.

Wat betekent dat? Zeker drie dingen.

Ten eerste: **eerbied**. Diepe, diepe eerbied voor Jezus, en voor Zijn hemelse Vader. Zo'n Koning, daarvoor kun je alleen maar op de knieën, heel diep. De soldaten doen dat uit spot, maar doe jij het uit eerbied? Hoe ga jij om met je Koning? Bidden, o, dat kan ook wel achterover in een stoel. En in de kerk? O, die dominee, die kletst wel door, ik ga zitten SMS'en. En ja, ze zeggen altijd wel, dat je tijd moet nemen voor bidden en voor bijbellezen. Maar ja, ik heb 's morgens geen tijd hoor, en 's avonds ben ik te moe. En ik haal het ook niet in mijn hoofd om een tweede keer op zondag naar de kerk te gaan, wat is dat nou voor overdreven gedoe?! Ik wil best christen zijn, maar... nou ja... Daar staat Jezus, bespot, geslagen. Hij kijkt jou aan, Hij kijkt u aan, Hij kijkt mij aan. Zo'n Koning, zou je voor Hem niet knielen, in diepe eerbied? Word jij weleens stil voor God? Echt stil?

Het tweede, dat is: **gehoorzaamheid**. Als Jezus je Koning is, dan gaat het nog maar om één ding: wat wil Hij? En niet: wat wil jij? Wat wil Hij? Volgende week hebben we het in de middagdienst over seksualiteit. Nou, dat is zo'n punt: dan komt het erop aan. De Bijbel is heel helder hoor, over seksualiteit. Eerst de zegen in de kerk, dan de zegen in het bed. Ben je bereid om te gehoorzamen, als het gaat over de keuze van je studie? Bid je daarom? Zoek je naar Gods wil? Erken je Jezus echt als Koning? Of speelt Hij een rol in jouw leven? Natuurlijk een rol! Maar wel: *een* rol.

Gehoorzaamheid. Als jij Jezus begroet, op je knieën, en je zegt het: 'Your Majesty!' dan betekent dat totale onderwerping. Gehoorzaamheid. 'Zegt U het maar!' Eerbied, gehoorzaamheid. En het derde: **vertrouwen**. Als je Hem erkent als je Koning, dan mag je ook echt op Hem vertrouwen. Ook al gaat het anders dan je had gedacht. Vertrouw Hem maar! Het komt goed. Linksom of rechtsom. Hier op aarde, of straks, in het nieuwe Jeruzalem. Vertrouw je Koning!

Dat team in Irak, van OM, dat hield deze drie dingen voor ogen: eerbied. Ze ontdekten: 'We zijn eigenlijk zomaar aan de slag te gaan, zonder eerbiedig te bidden en te zoeken naar Gods wil.' En toen die moslimleiders kwamen met hun bedreigingen, toen zijn ze juist dát gaan doen: bidden, véél vuriger gaan bidden. Vol eerbied.

En het tweede: gehoorzaamheid. Toen de dreiging kwam, wat deden ze toen? Dropen ze af? Nee, ze gingen door! Ze bleven gewoon hun spullen opzetten. Want – het derde - ze vertrouwden op hun Koning. Opeens kwam er een groep Koerdische soldaten aangelopen, tot de tanden toe gewapend. Ze vroegen wat er ging gebeuren. En toen wist het team: 'Het is afgelopen, ons plan valt in duigen.' 'Wat?' zei de commandant. 'De film over Jezus? O ja, die ken ik, dat is een fantastische film.' Hij ging zitten, met zijn mannen, en die avond zagen 400 mensen, daar in Zakho, in Noord-Irak, de film over het leven van Jezus.

Eerbied, gehoorzaamheid, vertrouwen. In Zijn handen ben je veilig. Geloof is geen spelletje. De wereld is geen Efteling, de Bijbel geen sprookjesboek. Het is menens vanmorgen. Jezus heeft wérkelijk geleden, voor jou. De vraag is: is Hij ook werkelijk jouw Koning? *Your Majesty?* Amen.