

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

De Bijbel is een goudmijn. Elke keer weer stuit je op dingen die je verrassen. Ik in ieder geval wel, en die goudmijn ligt er voor ons allemaal! Zo stuitte ik een poosje geleden op dit gedeelte van Jesaja 32. En ik dacht: 'Wow, wat een Pinksterpreek zit hierin!' Laten we er eens even goed naar kijken samen. Als je dit stuk leest, dan valt meteen op, dat er twee stukken zijn: vers 9-14 is één en al ellende, de aankondiging van het oordeel voor de zorgeloze vrouwen van Jeruzalem. Maar is vers 15 gebeurt er iets, en dan slaat de stemming om als een blad van een boom! Opeens één en al vreugde, heil, vrede, rechtvaardigheid. En u ziet waar dat verschil in zit, vers 15a: 'Totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge.' De Heilige Geest maakt het verschil!

In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt het anders vertaald. Daar staat in vers 15: 'Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten.' En dan 'geest' met een kleine letter. Puur taalkundig gezien kun je dat zo vertalen, maar ik heb daar groot bezwaar tegen. Het Hebreeuws kent geen hoofdletters, dus of je het woord 'geest' met een hoofdletter moet schrijven in je vertaling, of met een kleine letter, dat moet je opmaken uit het verband. En dat geldt eigenlijk ook voor het lidwoord: is het nou 'een' geest of is het 'dé Geest'? Inderdaad, het woordje 'de' staat er niet bij in het Hebreeuws, maar dat is wel vaker zo als het toch héél duidelijk gaat om 'dé Geest', de Heilige Geest! De Heilige Geest maakt het verschil! Het gaat hier niet om de één of andere geest, zoals in Alladin, de één of andere geest

die uit een fles komt, of uit een lamp... Nee! Het is hier de Heilige Geest, de Geest van God, die neerdaalt vanuit de hoge, vanuit de hemel! De Geest van God Zelf, de Allerhoogste, heilig is Zijn naam!

Wat doet die Geest? Wat is eigenlijk de situatie? Wat is er aan de hand in Jesaja 32? Jesaja richt zich tot de vrouwen van Jeruzalem. Dat kunnen we opmaken uit vers 14, daar gaat het over Ofel en wachttorenen. Nou, Ofel, dat was een soort versterkt gedeelte, een soort citadel tussen de tempel en het paleis van de koning. Het gaat dus over Jeruzalem. En wat zegt Jesaja tegen deze vrouwen: 'Jullie zijn zorgeloos, jullie hebben je "huizen van vermaak" (vers 13), jullie leven in een "uitgelaten veste", een uitgelaten stad, het is één en al lol en plezier, maar jullie rust is een valse rust! Want het duurt niet lang meer, dan zal God komen met Zijn oordeel!'

Het gaat hier over de tijd net vóór koning Hizkia, de tijd van die goddeloze koning Achaz. Het was een tijd van welvaart, en iedereen dacht: 'Het kán niet op!' Maar de welvaart van de elite was gebaseerd op het onrecht in de samenleving. Mensen werden uitgebuit, de zwakkeren in de maatschappij, die werden uitgemergeld. Bovendien vond de koning de dienst aan de HERE maar ouderwets. Nee, hij diende liever de Moloch, en daarvoor bracht hij offers. Weet u wat voor offers? Zijn eigen kinderen, zijn eigen zonen! Kinderoffers. Onder die schijn van rust en welvaart zat een samenleving, die in-en-in verrot was, waar het kwaad zijn wortels had uitgeslagen tot in de verste hoeken. En daartegen gaat Jesaja tekeer! Waarom niet tegen de mannen, waarom tegen de vrouwen? Nou, tegen die mannen richt hij zich

op andere momenten, maar er is nog een reden. Eigenlijk zegt Jesaja: 'Als zelfs de vróúwen al leven in zo'n valse rust, dan is het wel héél erg.' Kijk, mannen, die hebben wel vaker zo'n stoere houding: "Mwah, het valt allemaal wel mee!" Maar vrouwen, vrouwen beseffen vaak eerder dat er iets ergs aan de hand is. Maar in Jeruzalem luieren de vrouwen op hun bedden. Ze wentelen zich in hun welvaart en in hun pleziertjes. En dan is Jesaja heel radicaal, in opdracht van God. Hij zegt: 'Nog iets meer dan een jaar, dan is het gedaan met de rust! Dan komt God Zelf met Zijn oordeel!' Dat oordeel, dat komt in de vorm van een misoogst. Vers 10: 'Het is gedaan met de wijnoogst, de inzameling van het ooft, van het fruit, blijft uit!' En vers 13: 'Het akkerland, daar groeien dorens en distels.' Maar er is nog méér aan de hand, het is niet alleen maar misoogst. Vers 14: 'De burcht ligt verlaten, het rumoer van de stad is in eenzaamheid veranderd.' De stad is uitgestorven! De wilde ezels (vers 14), die lopen er rond! Dan is er niet alleen maar sprake van misoogst. Dan is de stad verwoest door vijanden. En dan opeens dat zinnetje: 'Totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge.' En daarna? 'Dan wordt de woestijn een gaarde, een boomgaard, en de boomgaard lijkt op een woud.' In de woestijn staan fruitbomen, met schitterend, glanzend fruit, en die bomen staan niet maar wat verspreid, nee, het lijkt wel een woud, zóveel bomen! Vers 16: 'Dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de boomgaard. En de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.' Voelt

u de tegenstelling? Daarnet ging het over een elite, een toplaag, mensen die genieten van hun rust en van hun pleziertjes en van hun welvaart, ten koste van anderen. Maar wat staat hier? Hier wóónt het recht in de weostijn en de gerechtigheid in de boomgaard. En de úítwerking van de gerechtigheid is vrede, rust, veiligheid.

Vers 18: 'Mijn volk zal in een verblijf van vrede wonen' - een 'oase van vrede', zegt de Nieuwe Bijbelvertaling – 'in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust, zélf s wanneer het hagelt, zodat het woud terneer stort en de stad in de diepte neerzinkt.' Dat is een belangrijk zinnetje! Als er recht is, als God wordt gediend, als daardoor de vrede heerst, dan kan er rampspoed komen, hagel, maar zélf s dan is er nog ongestoorde rust. Wie leeft in de vrede van God, die kan héél veel aan. 'Welzalgij die aan alle wateren zaait, die rund en ezel vrij laat ronddolen.' Je hoeft dus niet meer bang te zijn, niet bang voor vijanden, niet bang voor dieven. Je vee kan grazen waar het wil. En zelf kun je zaaien waar maar goede grond is.

Voelt u de tegenstelling, in dit gedeelte? Onvoorstelbaar! Valse rust tegenover echte rust. Oppervlakkig gelukt tegenover écht gelukt. Lol en vermaak tegenover vreugde en blijdschap. Wat hier getekend wordt is een verschil van dag en nacht. Een enorme omslag. Jesaja ziet die omslag al in de verte. Gelukkig: hij mag zelf nog meemaken dat er veel verbetert, onder koning Hizkia. Inderdaad, veel mensen komen dan tot bekering, en het oordeel wordt nog uitgesteld. Maar de échte omslag, die diepgaande omslag, die komt nog veel later in de tijd. Jesaja ziet als het ware een toekomstvisioen, waarin het

anders zal zijn dan hij meemaakt, totaal anders! En het verschil zit 'm in de Geest! De Heilige Geest!

En met dit plaatje voor ogen maken we de stap naar Handelingen 2. Eigenlijk gaat het daar om dezelfde vraag als in Jesaja 32. Wat gebeurt hier?! Wat is hier aan de hand? Waarom zijn die mensen opeens zo blij? Waarom praten ze in zoveel talen? Van alle kanten komen mensen kijken wat er gaande is. Vers 7: 'Ze waren buiten zichzelf van verbazing!' Wat is hier aan de hand? Ja, natuurlijk, er zijn altijd mensen die cynisch doen. 'Ze hebben teveel gedronken, die lui...'

Maar dan komt Petrus naar voren. En hij maakt het heel duidelijk. 'Nee, wij hebben niet teveel gedronken! De Heilige Geest is uitgestort! De Heilige Geest maakt het verschil!' Dan houdt Petrus een heel lange toespraak en ik zou u willen uitnodigen, en jou ook: léés die toespraak vandaag, maak het echt vandaag een Pinksterdag! Wat zegt Petrus in die toespraak? Hij zegt: 'De Heilige Geest is uitgestort, zoals al door de profeten is voorspeld. En waarom is dat nú gebeurd? Omdat Jezus gekomen is, de Messias! Omdat Hij geleden heeft, Zich heeft opgeofferd voor onze zonden. Maar Hij is ook opgestaan! En Hij is naar de hemel gevaren, Hij zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader. En dáárvandaan heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven! Dat is wat jullie nu zien en horen!'

Als Petrus dat heeft uitgelegd, dan gaat het doordringen! Hier is God Zelf! Door de Heilige Geest! God Zelf daalt neer! Met tekenen van vuur en wind! Dit is waarover de profeten het hebben gehad: Joël en

Jesaja en al die andere profeten. Die woorden uit die oude boeken, honderden jaren eerder geschreven, die worden nu werkelijkheid!

'Toen ze dit hoorden' staat er dan in vers 37, 'waren ze diep getroffen en ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, broeders? Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven – Bekeer u! – en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden!'

Wat zegt Petrus eigenlijk? Hij zegt: 'Breng je leven op orde! Het zit niet goed in de relatie met God, en er zitten dingen scheef in de relaties met anderen. Bekeer je! Vraag vergeving, zorg dat de dingen weer recht komen! Als de fundering van je leven op orde komt, als het goed komt met God, en met mensen, wat is dan het resultaat? Jesaja 32! Vrede, rust, vreugde, blijdschap! Als je je geluk wilt funderen op een ondergrond die niet deugt, dan gaat het altijd fout. Echt geluk, echte diepe vrede, blijdschap, die vind je alléén als er récht is in de verhouding met God, als er recht is in de verhouding met mensen. En precies dáárvoor is Jezus gekomen, om recht te brengen, verzoening met God, om de puinhopen in je leven op te ruimen en een nieuw begin te maken.

Als Petrus dat allemaal gezegd heeft, dan zijn er 3000 mensen, echt waar, 3000, die naar hem toekomen, en zeggen: 'Ja! Dat wil ik! dat wil ik!' Ze belijden hun zonde, ze doen een beroep op Jezus Christus, ze worden gedoopt, en de Heilige Geest daalt neer en vult hun hart. En hoe eindigt dan dit hoofdstuk, Handelingen 2? Vers 44: 'En allen, die tot het geloof gekomen en

bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud van het hart en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.'

De Heilige Geest maakt het verschil tussen surrogaatgeluk en echt geluk. Maar op de één of andere manier zijn wij héél vaak bezig met dat surrogaatgeluk. Waarom? Omdat we het moeilijk vinden om die diepere lagen in ons bestaan aan te pakken. En dat ís ook moeilijk.

Je gaat zo vaak voor die oppervlakkigheid. Dat is al in kleine dingen zo. Je hebt kiespijn. Maar ja, naar de tandarts, daar heb je écht geen zin in. Want je weet: die gaat het grondiger aanpakken. En eerlijk is eerlijk: het ís ook niet leuk, als je daar in die stoel ligt, en je kunt niks zeggen, en de pijn gaat dwars door je botten. Maar daarna ben je wel van je kiespijn af!

Als je een bedrijf hebt, en je rommelt wat met de regels, en je neemt het niet zo nauw met de arbeidsomstandigheden, dan zeurt dat wel een beetje. Je medewerkers klagen wel, maar jij wuift het weg. Je hoopt dat er geen inspectie komt, en je hoopt dat er niet op een kwade dag een bedrijfsongeval gebeurt. Je rommelt maar door, totdat je denkt: 'Zo kán het niet! Dan moet ik maar wat geld tegenaan gooien!' Je laat

een bedrijf komen, dat maakt álles in orde, en wat krijg je ervoor terug? Rust! Mensen die met plezier hun werk doen. Geen angst meer voor de inspectie. Wat een opluchting. 'Dat had ik jaren eerder moeten doen!'

Wij vinden het állemaal moeilijk om écht maatregelen te nemen in ons leven, ingrijpende maatregelen. Maar dát is precies wat God van ons vraagt. 'Wat moeten we doen, broeders?' 'Bekeer je! Keer je om naar God. Leg héél je leven open voor Hem! Belijd je zonden, doe een beroep op Jezus Christus! Dan zúl je de Heilige Geest ontvangen!' Die Geest die het verschil maakt! Je ziel gaat water opzuigen vanuit zijn wortels. En je ziel bloeit op!

Wilt u het concreet? Wil jij het concreet? Je kunt het zo concreet krijgen als je het hebben wilt! Dat surrogaat-geluk, waar vind je dat in? Je kunt je surrogaat-geluk vinden in je uiterlijk. Dat kan als vrouw, en dat kan als man. Dat je er goed uit ziet, dat je mooie kleren hebt. Liefst nieuw, altijd maar weer nieuw! Even héél eerlijk: hoeveel van jouw geluk hangt af van je uiterlijk?

En wat zegt God? 'Weet je wanneer jij echt een mooi mens bent? Weet je wanneer jij straalt? Als je ziel gelukkig is. Als je ziel doortrokken is van het water van Mijn Heilige Geest.' Er zijn hele veel knappe mensen, met doffe ogen. Niet sprankelend, niet echt blij. God zegt: 'Zoek je geluk niet in je uiterlijk, maar zoek het in Mij. En je zult gaan stralen!'

Lichamelijkheid, dat is zo ónvoorstelbaar belangrijk in deze samenleving! Alles draait om je lichaam. En dat je broek niet te hoog zit, en dat ze je onderbroek kunnen

zien. En dat je het knapste meisje van de klas in bed weet te praten. Het is allemaal surrogaat-geluk! Echt geluk begint in je ziel, aan de voeten van Jezus Christus. Daar komt de Heilige Geest in je hart. En dan verdwijnt al die onrust: 'Wat vinden de mensen van mij? Hoe kom ik over? Zit mijn haar nog wel goed?' Uiteindelijk is het vaak allemaal onzekerheid. Echte zekerheid, echte rust, vind je alleen in Jezus Christus.

Ik wil nog wel wat anders noemen. Er komt een WK aan. En ik kan me héél goed voorstellen dat je het leuk vindt om daarnaar te kijken. Als je daarvan houdt: geniet ervan! Maar de vraag is: waar vind je je geluk in? Waar gaan je ogen méér van glimmen? Van Nederland dat een wedstrijd wint, of van Jezus Christus die de duivel heeft overwonnen, en de dood en de hel? Ook als christen kun je onvoorstelbaar oppervlakkig zijn. En voordat je het weet ben je een verpieterd plantje. Omdat je je ziel niet hebt laten drinken van het levende water, Jezus Christus. Omdat je vol zit van andere dingen, van de voetbal, of van je vakantie, of van je nieuwe auto, of van weet-ik-wat allemaal.

Wij zijn allemaal geneigd om niet de diepte in te gaan, om niet ten volle te buigen voor Jezus, we hebben allemaal de neiging om te gaan om het makkelijke geluk. Maar het is surrogaat. God wil dat we gelukkiger zijn dan we nu zijn! We doen onszelf zóveel te kort! Vandaag biedt Hij het ons aan: 'Laat je vervullen met de Heilige Geest! Ik wil je vol maken, nieuw maken!' Echte vreugde, echte vrede, die is niet te beschrijven. Die kun je alleen maar zelf proeven. En ik weet niet hoe het bij u is, of bij jou, maar het schrijnt bij mij vaak, als

ik merk dat mensen hélemaal gaan voor een titel, of een gigantisch huis, of ál hun energie stoppen in hun caravan. Als je dat hoort, dan schreeuwt je ziel: 'Wat zou je toch gelukkig worden als ze Jezus leerde kennen! Als je de Heilige Geest zou ontvangen en die diepe, diepe vrede zou gaan ervaren.' Als je zoiets hoort, dan denk je: 'Hoe kúnnen we dat meer gaan uitstralen?!' Als ze Jezus' liefde wisten, alle mensen werden christen!

Intense vreugde. De Heilige Geest maakt het verschil. Ik kwam een website tegen, van Pieter de Vries. Hij vertelt zijn verhaal. 'Toen de dag van 1 juli 1974 al ver gevorderd was kwam ik ter wereld. Mijn ouders hadden al vier gezonde kinderen en ik was dus de vijfde met dat verschil dat bij mij, zonder medische oorzaak, de armen ontbraken.' Een kind zonder armen...

'Gelukkig zijn mijn ouders niet bij de pakken gaan neerzitten, maar hebben mij opgevoed zonder onderscheid te maken tussen mijn broers en zussen. Vanaf het begin ben ik automatisch alles met mijn voeten gaan doen, dingen beetpakken, eten, schrijven en spelen. Gelukkig mocht ik naar een gewone school waar ik het best naar mijn zin heb gehad, maar studeren was niks voor mij.

Toen brak in 1992 polio uit. Het was november en ik kreeg een zware griep, dacht ik, maar het was het poliovirus wat mij, als enigste uit ons gezin, voorgoed mijn benen verlamde. Voortaan zou ik op een rolstoel aangewezen zijn.

Hoewel ik God sterk ervaren heb in mijn ziek-zijn en revalidatietijd had ik helaas geen geloofszekerheid en de Heere Jezus was onbekend voor mij. Na zes maanden

revalideren zonder resultaat ben ik gestopt en toen kwam voor mij een heel moeilijke tijd. Alles en iedereen gaat zijn gang weer en ook ik moest verder.

In 1997 vond ik vrede met God en de Heere Jezus ging voor mij leven en dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Hoe we hier door het leven moeten maakt dan niet zo veel meer uit, "het beste komt nog".

Ik heb een hele lieve vrouw gekregen, we weten heel zeker dat God ons bij elkaar heeft gebracht en dat geeft rust en kracht. We hebben inmiddels drie jongens en twee meisjes gekregen waarvan er één al is bevorderd tot heerlijkheid.

In al de achterliggende jaren ben ik in de gelegenheid geweest heftrucks te verkopen en in 1998 zijn mijn oudste broer en ik samen een bedrijf in Hardinxveld-Giessendam gestart.

Wat voor beperkingen wij ook hebben, onze Schepper wil ons Zijn Geest geven en dat', schrijft Pieter de Vries, 'is het belangrijkste, dan ben je echt vrij ook al moet je leven in een bepaalde gevangenschap. Iedereen heeft zijn beperkingen maar God wil dat gebruiken tot ons bestwil we zijn hier immers niet bij toeval en voor de lol maar God wil ons vormen zodat we de eeuwigheid bij Hem kunnen doorbrengen.'

Pieter de Vries, hij heeft het gemerkt: de Heilige Geest maakt het verschil! Ik geef Pieter graag het laatste woord vandaag. Hij schrijft: 'Onze Schepper wil ons Zijn Geest geven en dat is het belangrijkste. Ik hoop dat de Heere Jezus ook in uw hart woont, dan zal Hij ook u dragen dag aan dag.'

Amen.

Dienst Eerste Pinksterdag, Schollebaar, 23 mei 2010, 9.15 uur

Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 87

Stilte voor persoonlijk gebed

Votum en groet

Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Amen

Aanvangstekst: Johannes 7: 37-39

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.' 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Thema: 'De Heilige Geest maakt het verschil!'

Lied: Gezang 242: 1 en 7

Geloofsbelijdenis van Nicea (zo mogelijk staande)

Daarna: Evangelische Liedbundel 150: 1 en 3

Gebed

Dank Pinksterontbijt

Koster, organist, kerkernraad, crèche, KND

Luisteraars thuis

Uitleg voor de kinderen

- >> Twee plantjes. Wat is het verschil? Water nodig!
Eigenlijk is dat precies waar het vandaag over gaat. Zoals een plant water nodig heeft, zo hebben wij de Heilige Geest nodig!
- >> Wat denk je: zouden we in deze dienst al kunnen zien dat hij opfleurt?
Misschien al wel, misschien nog niet. Als de Heilige Geest in je leven komt wonen, dan ga je dat altijd merken, maar het kan even duren.
Alleen: je moet niet te lang wachten. Als we te lang wachten, is dit plantje echt dood. Zo is het in ons leven ook. Wacht nooit tot je ouder bent, maar vraag nú of de Heilige Geest in je hart komt!

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 32: 9-20

- > **Lied: Gezang 305: 1**

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-13

- > **Lied: 'De Geest is gekomen'**

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Preek met als thema: 'De Heilige Geest maakt het verschil!'

- > **Tekst: Jesaja 32: 15a**
- > **Lied: Gezang 250**

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

>>> Om de Geest

>>> Om de terugkeer van Jezus

>>> Joodse volk, Israel

>>> Vervolgde kerk

>>> Zending: overal op aarde.

>>> Dienst CGK: belijdenis

>>> Examens

>>> Zieken en gehandicapten

- Ankie van de Polder
- Onno Rugenbrink
- Gerard Hoogerwaard
- Mw. Cinjee
- Anne ten Haaf
- Mw. Klapwijk
- Mw. van Maarschalkerwaard
- Mw. Maas
- Mw. Seinstra
- Mw. Wattel

>>> Mensen die soms de pijn van het verlies zo scherp voelen, zeker rondom een bepaalde datum.

>>> Stilte, Onze Vader

Collecten

>> 1. Pinksterzendingscollecte, 2. Kerk

>> Uitgang: pastoraat en de opbouw van de wijkgemeente.

>> Samenvatting

>> **Lied: Evangelische Liedbundel 382**

PLANTJE > Zegen

Gaat dan heen in vrede,
draag met u de zegen van onze God
en wees een zegen, daar waar God u roept.

De HERE zegene u en Hij behoede u,
de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.