

1. De trouwe kern en de meelopers

Heb jij ze ook? En u? Hebt u ze ook gekregen bij de kassa?

Beesies? Ja, je kunt er nog steeds mee voor de dag komen! Vooral natuurlijk na vrijdag, de overwinning van Oranje op Brazilië! Kijk, ik kan er best een paar ophangen...

Maar... als Nederland nou eens verloren had vrijdag? Nou, dan waren die beesies allang verdwenen, ergens onderin een kast. Want als Nederland verliest, dan doen we er niets meer mee. Hoewel... U kunt ze inleveren hier in de kerk, de kinderen in Brazilië zullen er wat graag mee spelen!

Weet je, eigenlijk is dat heel vaak zo, hè, in de sport. Als een team wint, dan staat iedereen te juichen en te zingen! Maar als het dan een keer minder goed gaat, dan kijkt iedereen een andere kant op. Behalve de echte trouwe fans!

Serena Williams, top-tennisster, won op Wimbledon, in 2002, en in 2003. Iedereen vond het geweldig! Maar daarna ging het niet goed meer. Ze had blessures, ze kwakkelde met haar gezondheid, en allerlei mensen schreven haar af. Maar ze kwam terug, en vorig jaar won ze wéér op Wimbledon, en gisteren won ze opnieuw, voor de vierde keer.

Je hebt het in de sport, je hebt het ook in de politiek. Veel mensen hebben op Mark Rutte gestemd, de VVD werd de grootste partij. Maar als Mark Rutte nu wel moet gaan regeren met drie linkse partijen, zouden de VVD'ers dan trouw blijven aan hun leider Rutte? Het is maar de vraag!

Je hebt altijd de mensen die trouw zijn, door dik en dun, en je hebt de meelopers. Mensen die altijd bij de winnaars willen horen.

Hoe is dat eigenlijk met jou? Italië, voetballand Italië heeft in Zuid-Afrika geen enkele wedstrijd gewonnen, en is roemloos naar huis gegaan. Als jij nou in Italië zou wonen, zou jij dan nog met deze bal willen spelen? Of niet? En u, wat bent u voor type? Bent u iemand die altijd trouw blijft, of voelt u zich aangetrokken door de winnaars?

2. Wat doen Paulus en Silas als het tegenzit?

We hebben gelezen over Paulus en Silas. Nou, twee hoofdstukken eerder, in Handelingen 14, gaat het ook over Paulus. Silas is er dan nog niet bij.

Paulus is dan nog samen met Barnabas. Ze komen in de stad Lystra, en daar is een verlamde man. En wat gebeurt er? Door de kracht van Jezus Christus wordt die man genezen! En als de mensen dat zien, dan zijn ze diep onder de indruk. Van alle kanten komen de mensen en ze willen offers gaan brengen aan Paulus en Barnabas. En ze willen kransen om hun nek hangen. Ze zeggen: 'Julie zijn goden!'

Natuurlijk laat Paulus dat niet gebeuren. Hij zegt: 'Mensen, hou op! Góð heeft dit gedaan, niet wij! Wij zijn maar heel gewone mensen, net als u!



Aanbid God!' Daar, in Lystra, wordt Paulus vereerd als een god! En hier, in Filippi, zit hij in de gevangenis, samen met Silas. En nu is het de vraag: wat doen ze? Blijven ze ook nu trouw aan de Here Jezus? Ook nu het tegenzit? Of laten ze het afweten? Horen ze bij de trouwe kern, of zijn ze meelopers?

Het valt niet mee, wat er gebeurt! Heeft u het wel opgemerkt? Kijk nog maar eens mee, in vers 22: 'Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, – een gróót aantal slagen... - werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenenbewaarder opdracht kreeg hen strèng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker – de binnenste kerker, stikdonder - en sloot hun voeten in het blok.' Met die kapotte ruggen, waar de bloedkorsten opzitten, en hun voeten vast in een blok, zó zitten ze daar...

3. Keer je je in de nood van God af, of naar Hem toe?

Kijk, als de hele stad je bejubelt, dan kun je wel trouw blijven aan Jezus! Maar hier...? (1) Ze hebben pijn, van al die stokslagen. (2) Ze zitten vast, opgesloten. (3) En het is donker, pikdonker.

Als het moeilijk is in je leven, dan kun je twee dingen doen. Je kunt je van God áfkeren, je kunt bij Hem vandaan gaan. En je kunt je naar God tóékeren, juist dan kun je Hem zoeken!

Als het tegenzit, wat doe je dan? Wat doet u? Wordt u dan boos op God? Denkt u: 'Nou ben ik altijd trouw naar de kerk gegaan, en nu laat God me in de steek! Waarom helpt Hij me niet?' Heel veel mensen denken dat God alleen bij je is als alles goed gaat. En als het dan niet goed gaat, dan denken ze: 'Nou, waar is God nou?' Misschien is dat bij u ook wel zo. En bij jou. Maar God is niet alleen bij je als alles goed gaat!! God is niet alleen bij je als je succes hebt! God is altijd bij je! Altijd! Er staan een paar prachtige regels in het Liedboek, die heb ik uit mijn hoofd geleerd: 'Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.'

Wat doet u als het moeilijk gaat? Je kunt je van God afkeren, maar dat is de grootste fout die je kunt maken! Want als er Eén je kan helpen, dan is het God! Juist als het moeilijk gaat, kún je helemaal niet zonder God! Dus je kunt véél beter die andere keuze maken: juist in de problemen blijven zingen voor de HERE! God blijven zoeken! Blijven bidden! Je hemelse Vader blijven prijzen!



Hij blijft trouw aan u, en aan jou, óók in de nood, óók als het tegenzit. En de vraag is: blijf jij trouw aan Hem? Ben je een meeloper? Dan zing je in de kerk, en je zingt op het koor, en je zingt op de EO-jongerendag (zie foto), en je zingt misschien thuis, bij je gitaar, of bij een CD. Maar als het dan moeilijk wordt, dan laat je God vallen. Als je bij anderen bent die niet geloven, dan

merken ze niet aan jou dat jij iets hebt met Jezus. Dan ben je een meeloper. Hoe is dat bij u? Komt u alleen voor uw

geloof uit, als de anderen ook allemaal geloven? Als het allemaal meezit? Of ook als het tegenzit?

Je kunt een meeloper zijn, of je kunt trouw zijn. Wat don Paulus en Silas? Vers 25: 'Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.' Paulus en Silas blijven bidden! En ze blijven zingen! Al zit álles tegen! Ze blijven trouw! En ze schamen zich niet voor Jezus Christus. En wat staat er dan? 'De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.' Kijk, dat gebeurt er! Als je uitkomt voor je geloof op de EO-jongerendag, dat is schitterend, fantastisch! Maar als je uitkomt voor je geloof op het sportveld, bij het Louvre, bij



allerlei jongeren die niet geloven, of nóg niet geloven, misschien wordt er dan wel veel aandachtiger geluisterd! En als jij, als u God blijft loven, God blijft eren in een tijd van tegenslag, als je ziek bent, of je bent in de steek gelaten, of je zaak is failliet, en je blijft zingen voor God, dán luisteren mensen aandachtig!

Wat hebben we net gezongen, uit Psalm 42? 'Maar de HEER zál uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebiedt – Hij die elke dag Zijn gunst, Zijn goedheid laat zien. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal Zijn lof zélf in de nacht zingen, omdat ik Hém verwacht; en mijn hart, wát mij ook mag treffen, tot de God van mijn leven opheffen!'

4. Zélf in de nacht toch zingen!

Zingen, zélf in de nacht! Moeilijke tijden – dat is belangrijk om te onthouden – moeilijke tijden zijn niet altijd de slechtste tijden! In tijden van tegenslag leer je ook heel veel. Dat geldt trouwens ook met al die voetbaltoestanden: het is helemaal niet zo verkeerd als een land het een keer slecht doet, dan ga je er ook niet zo in op. Want het kan ook een gekte worden.

Ouderen zeggen weleens tegen mij: 'Wat is het een moeilijke tijd om christen te zijn, vooral voor jongeren. In onze tijd gingen zoveel mensen naar de kerk, toen was het nog veel normaler. Nu moeten jongeren echt heel bewust die keus maken, want de meeste jongeren hebben niets met de kerk en met het geloof.'

Dat is ook zo! Meelopen, dat houd je niet vol. Het komt aan op jouw keuze! En je mag bidden of God je kracht wil geven om die keuze te maken en te blijven maken. Maar het geldt net zo goed voor u, als u de 40 al gepasseerd bent, of de 60 of de 80. Er is een enorme zuigkracht uit de

hele samenleving om God los te laten. Er zijn mensen die 60 jaar elke week in de kerk hebben gezeten, en dan opeens het geloof en God laten vallen. Ook voor u komt het aan op een bewuste keus!

Blijf zingen! Blijf bidden! Blijf doorgaan! Ook als het tegenzit. Laat u niet ontmoedigen!

Een oudere dominee in Schotland kwam een keer in de kerk, om een dienst te leiden. Eén van de diakenen kwam naar hem toe en zei: 'Dominee, u moet echt eens beter gaan preken. Ik heb eens wat uitgezocht, en in het hele afgelopen jaar is er maar één iemand bijgekomen in deze gemeente, en dat was nog maar een jongen...'

Die morgen stond de dominee niet lekker op de preekstoel. Toch bleef hij zingen en preken, maar makkelijk ging het niet. Hij dacht: 'De diaken heeft gelijk. Misschien moet ik maar stoppen met dit werk.'

Na de dienst stond er iemand op de dominee te wachten. Het was die ene jongen, Robert. Hij zei: 'Dominee, wat denkt u? Als ik er nu hard voor leer, zou ik dan ook dominee kunnen worden, of misschien zendeling?' Toen hij dat hoorde, kreeg de dominee tranen in zijn ogen. Hij zei: 'Wat je nu zegt, dat doet me zó goed. Doe het maar, jongen, God zal je zéker zegenen!'

Die jongen, Robert Moffat (portret hiernaast), werd één van de beroemdste zendingen van heel Schotland. Hij heeft ontzettend veel gedaan in Afrika, vooral in Botswana. Vandaag de dag wordt hij daar nog steeds geëerd.



5. God laat merken dat Hij leeft!

Als je dicht bij God blijft, ook in moeilijke tijden, dan zul je zien dat Hij leeft, en dat Hij je erdoorheen haalt. Wat gebeurt er daar in Filippi? Vers 26: 'Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.' Paulus en Silas, eerst nog gevangen in de binnenste kerker, met hun voeten in het blok, ze zijn vrij! Dan komt daar opeens de gevangenvaarder. Hij is doodsbang, dat iedereen gevluht is, en dat hij daarvoor egstraff zal worden. Maar Paulus, hij redt hem: 'Doe uzelf niets aan, we zijn hier allemaal nog!' En dan staat er zo mooi in vers 29: 'De bewaarder vroeg om een fakkel.' Eigenlijk staat er letterlijk in de oorspronkelijke Griekse tekst: 'De bewaarder liet licht brengen.' In de duisternis komt licht! Letterlijk licht, maar ook Gods licht, geestelijk licht. En de gevangenvaarder komt tot geloof, met zijn hele huishouden, zijn gezin en zijn bedienden, iedereen! Diezelfde nacht nog worden ze allemaal gedoopt. En Paulus en Silas? Die krijgen eten en drinken, en hun wonden worden verzorgd.

Daarom zaten ze nog in die kerker, in dat blok. En nu: dit! God is een levende God! Hij laat het merken, ook in jouw leven, ook in uw leven: als je trouw blijft, als je blijft bidden, als je blijft zingen, dan zál Hij uitkomst geven! Dan zal Hij je leiden, steunen, dragen! Blijf trouw! Blijf zingen! Amen.