

Toespraak Kerstnacht 2015
'Project X-mas'
n.a.v. Lukas 2, vers 1 t/m 20

De wereld is donker...

Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik persoonlijk vind het een heftige tijd waarin wij leven. Er is zoveel in deze tijd aan de hand, op allerlei terreinen: de dreiging van terreur..., een economische crisis waaruit wij eindelijk wat aan het oprabbelen zijn..., de grote hoeveelheid mensen die op de vlucht zijn..., de politieke verdeeldheid..., internationale spanningen..., de zeespiegel die stijgt..., maar ook de vele relatieproblemen die er zijn en andere complexe problemen in gezinnen, de schuldproblematiek van veel mensen. Er komen zoveel vragen op ons af, die niet zomaar op te lossen zijn. Er zijn mensen die gelijk een antwoord menen te hebben, die heel simpel zeggen dat het daar en daar door komt, door die of die bevolkingsgroep..., maar was het maar zo simpel...!

... maar God is deze wereld niet vergeten!

Ik ga als predikant niet meeroepen en mijn eigen mening verkondigen. Vanwege al die onrust, wantrouwen en onveiligheid, verwarring en onzekerheid die er in onze tijd heerst, wil ik iets anders met u delen en dat is dit:

Weet dat God deze wereld niet is vergeten. En dat daarom deze wereld niet verloren is. Dit is in twee zinnen de boodschap van het Kerstevangelie.

Deze tijd is daarom geen hopeloze tijd! Er is hoop! Ja, er staat heel wat op het spel in deze wereld, in deze tijd. De spanningen tussen landen, de verwarring in de meest welvarende samenlevingen, de machteloosheid die soms zo duidelijk wordt ervaren..., maar...: *God is deze wereld niet vergeten.* Het is precies andersom! Om het met een tekst uit de Bijbel te zeggen: *God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde heeft gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven heeft* (Johannes 3,16). Deze wereld, ja deze wereld met alle chaos en vragen... is *geliefd*. Geliefd door God.

God is – heel menselijk gezegd - volgens mij bepaald niet blij met wat er allemaal gebeurt. Daar is de Bijbel heel duidelijk over, de mensen krijgen geen aai over de bol omdat wij het zo goed doen met de wereld en met elkaar. Maar toch: deze wereld is door God geliefd en niet vergeten. Want... het is Zijn project, Zijn schepping, Zijn kostbaar handwerk waar Hij nooit afstand van zal doen.

En dat is op een moment lang geleden ook tegen die herders gezegd, die in de buurt van Bethlehem aan het werk waren. Opeens zagen zij een engelenverschijning. In een groots licht. Nee, het staat er nog veel mooier: er staat niet dat er een engel in een groots licht verscheen..., er staat dat *zijzelf* werden omgeven door het stralende licht van de HEER. Niet de engel stond in het licht... *zijzelf* werden omringd door het licht vanuit de hemel. *Gods licht omstraalde hen.*

Mooi hè? Terwijl het nacht is om hen heen... en de herders gewoon in hun alledaagse bezigheden opgaan... wordt hun leven opeens in het licht gesteld,

in Gods licht gesteld... en krijgen zij de vrede van God en Gods goede wil ('welbehagen') over hun leven uitgesproken.



U mag in gedachten tussen die herders in gaan zitten, terwijl het ook tegenwoordig donker is om ons heen... en terwijl wij zoals de herders ook vooral druk zijn met onze dagelijkse dingen... Ook uw en mijn leven worden in het licht van God gesteld... Ook wij krijgen de vrede van God aangezegd... Gods goede wil voor ons en voor onze wereld... *Dit* is de boodschap die God heeft voor onze wereld en voor onze tijd.

Gods project X-mas

Deze boodschap van God komt niet zomaar uit de lucht vallen. Eigenlijk was God al met deze boodschap voor de mensen bezig, vanaf het begin van de hele mensheidsgeschiedenis.

De Bijbel vertelt ons hoe het in het begin van het menselijk bestaan gelijk al verkeerd was gegaan met ons mensen. De eerste mensen luisterden niet naar God..., maar waren daardoor ook bang voor God geworden en probeerden God buiten hun leven te houden... Maar toen – zo vertelt het eerste Bijbelboek ons – riep God tot Adam en Eva: 'waar ben je?!' Toen werd het al duidelijk dat God de mensen niet zomaar liet lopen. God hield die verbinding met de mensen vast, ook al probeerden zij steeds het lijntje door te knippen... God ging koste wat het kost verder met de mensen...

Een hele tijd later lezen wij in de Bijbel dat God een koning aanstelt voor het volk, het volk waarmee God inmiddels een verbinding was aangegaan: God gaf het volk Israël een koning, David, een jongeman uit Bethlehem. David werd in Bethlehem tot koning gezalfd om herstel te brengen aan het volk dat al zoveel spanningen en drama's had doorleefd. Maar ook na David ging het weer verkeerd met het volk... En nu, ongeveer duizend jaar na David, zijn wij weer in Bethlehem... de tijd is een heel stuk verder gegaan en het is er niet beter op geworden..., en nu verschijnt er een engel die opnieuw laat zien dat God die verbinding met ons mensen zoekt...: *'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.*

God was de wereld niet vergeten! God zoekt opnieuw de verbinding met de mensen. Hij geeft weer een nieuwe Koning..., een Redder, *de Redder*... ja precies weer in datzelfde stadje, waar eens David tot koning werd gezalfd. Er is een Redder geboren, de Redder van de wereld, geboren in de stad van David. God gaat verder met Zijn project!

Dat wat er toen eeuwen geleden in Bethlehem is gebeurd..., dat was niet zomaar een indrukwekkende gebeurtenis, een project X-mas waar nu na 2000 jaar nog over wordt gepraat. Nee, daar eeuwen geleden in de buurt van Bethlehem werd Gods boodschap aan deze wereld bekend gemaakt voor alle tijden: *Gods aanhoudende liefde...*, *Gods vasthoudende trouw voor een verloren wereld die door God nooit is opgegeven.*

Een X door Gods project?

Later is er door de mensen een kruis gezet door Gods project. Letterlijk een kruis. Het kruis, waaraan deze Jezus, geboren te Bethlehem, werd gespijkerd. Dit kruis liet zien hoe diep de wereld in haar duisternis verzonken was... dat men zelfs de Zoon van God op zo'n onmenselijke manier de wereld uit wilde helpen.... dat is onze wereld!... Maar dit kruis liet ook zien hoe diep Gods liefde was en hoe ver Gods trouw aan Zijn wereld ging. Er werd een kruis gezet door Gods project, maar dat betekende niet het einde... het betekende juist een nieuw begin! Jezus Die al onze menselijke pijn, zonden en wonden... tot in de dood wilde dragen... om ons te bevrijden... om ons in het licht van God te stellen... om ons tot God terug te brengen en ons tot kinderen van God te maken. *Het dieptepunt van de wereld werd het hoogtepunt van Gods project.*

En Gods project nu?

Gods project was dus niet kapot te krijgen..., zelfs niet toen er door mensen een kruis werd doorgezet. Eigenlijk was dit ook al zichtbaar in de Kerstgeschiedenis uit Lukas 2, want: terwijl wij de Romeinse keizer Augustus druk bezig zien om zijn machtsimperium te vergroten en een volkstelling te houden... was God een nog veel groter project aan het uitwerken en gebruikte God die volkstelling van die machtige Augustus om uiteindelijk de groter Redder in Bethlehem geboren te laten worden. De mensen in die tijd zagen alleen de macht van de Romeinen... het was een donkere tijd... mensen voelden zich machteloos... wat had verzet voor zin?... en waar was God gebleven?... Maar het was God niet uit de handen gevallen. God ging door met Zijn project...boven de hoofden van de machthebbers heen... God ging door met Zijn project, door de duisternis heen... ja, ook al was het eeuwen lang voor mensen onzichtbaar...

En daarom heb ik ook hoop voor deze tijd, waarin ik soms die tekenen van Gods aanwezigheid best wel eens mis... *Toch* heb ik hoop. Ja, ik zie ook alles wat er in deze tijd gebeurt. Ik kan er niet omheen en wil er niet omheen en moet er wat mee.. Maar... God gaat door met Zijn project. Hij is de wereld niet vergeten. Het valt Hem niet uit handen. Ook al gaan al die machthebbers op de wereld tekeer. Ik mag daarom de moed vatten om verder te gaan... Ik mag het lef hebben om sommige van die vragen die er in mijn hart opkomen ook gewoon aan de kant te leggen... omdat ik het ook gewoon niet weet... maar omdat ik het ook gewoon niet allemaal hoeft te weten. Ik mag het aan God overlaten, want ik mag weten: deze wereld is niet stuurloos. Deze wereld is niet Godloos. Er is een God Die wacht, Die roept, Die blijft trekken, Die u en mij niet vergeet.

Project 'ik' en project X-mas

God brak op die nacht zomaar in in het leven van de herders. Om hen stil te zetten. Wat nu als God ook zo in uw en jouw leven zou willen inbreken? Als Hij ook uw en jouw levensprojecten wil doorkruisen met Zijn project?

Mag ik u eens bevragen op uw levensproject: wat wil u bereiken in uw leven? ... En waarheen ben je op weg? Wat heb je nodig voor je leven? ... Wat is de zin van je leven, probeer dat eens voor jezelf onder woorden te brengen? ... En wat doe je met de schade die je hebt opgelopen, de krassen die je leven tekenen?

God breekt in uw en mijn leven in. Om ons levensproject in een nog veel groter kader te zetten, ja om het tot onderdeel te maken van Zijn grote project. God heeft met Zijn project X-mas dit met u en jou voor:

*Ik wil de zin geven aan je leven.
... omdat jouw leven voor Mij zin heeft.
Ik wil je houvast geven
... omdat Ik de wereld vast houd.
Ik wil je leven delen...*

*omdat het leven te kostbaar, te groots en te kwetsbaar is om dat allemaal zelf te regelen.
Ik wil in je uitdagingen en vragen delen, in je vreugdemomenten en je geluk, in je schuld en falen...
Ik wil Mijn licht over jouw leven laten schijnen.
Wat er allemaal is gebeurd, veranderd, misgegaan, vastgelopen of gewoon doorgedaan in je leven...
Laat jouw project Mijn project worden.*

Ik kan u zeggen: dat is best wel spannend. Het is een hele stap om je levensproject uit handen te geven. Om het in Gods handen te geven. Het is best heel heftig om je toekomst uit handen geven.. om je levensidealen ter discussie te stellen... om je levenspatroon onder de loep te nemen... om zo je leven een radicaal andere wending te geven. Maar wees niet bang dat je er armer en minder gelukkig van wordt... Jezus werd arm... om jou rijk te maken. Dat was Zijn doel.

Uitleiding

In 2012 was men druk bezig om in Haren zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. Waarom? Eigenlijk weet ik nog steeds het antwoord niet. Wat was de zin van dat project X?

Voor het project X-mas zijn wij vanuit de Ontmoetingskerk ook druk bezig geweest om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. Wereldwijd is het project X-mas nog steeds in volle gang. Waarom? Wij worden gedreven door Gods verlangen... Gods verlangen om die prachtige boodschap bekend te maken:

*deze wereld is kostbaar in Gods ogen...
jouw leven is kostbaar in Gods ogen.
Hij wil jouw leven in Zijn licht stellen.*