

zondag 2 oktober 2016, school-kerk-dienst

JEZUS VERTELT

Bijbellezing: Lukas 15: 1-32

Jezus vertelt. Dat is het thema van deze school-kerk-dienst. Nou, we hebben vanmiddag drie verhalen van Jezus gehoord. Die drie verhalen horen bij elkaar, want misschien merkte je ook al dat de drie verhalen die Jezus vertelde heel veel op elkaar lijken: Er is iets verloren. Iemand gaat op zoek. Men vindt het. En die persoon is heel blij als wat hij of zij kwijt was geraakt, weer terug is! Drie keer wordt dit verteld, drie keer alleen steeds op een andere manier. Het gaat de ene keer over een schaap. De andere keer over een zoon, die wegloopt. En de derde keer over een muntje dat kwijt is. Nou, als een juffrouw in de klas drie keer hetzelfde uitlegt op steeds weer een andere manier, dan wil zij waarschijnlijk heel graag dat jij dat echt zult begrijpen en dat je het ook nooit meer zult vergeten. Dat is precies hetzelfde met de Heere Jezus. Hij wil dat jij het echt zult begrijpen wat Hij wil vertellen... en dat je het nooit zult vergeten!

Wat vertelt Jezus dan? ... Nou, er is iets kwijt geraakt, zeiden wij. Zo beginnen alle drie de verhalen van Jezus. De ene keer is het een schaap die uit de kudde verdwenen is. De andere keer is het een muntstukje dat is weggerold. En de derde keer is het een zoon die is kwijtgeraakt. Dat die zoon kwijt was geraakt, was niet de schuld van de vader die niet oplette..., nee de zoon was zelf weggelopen, daardoor was hij zoek geraakt. Dat derde verhaal, dat verhaal van de verloren zoon, vertelt ons waar het in al die verhalen echt om gaat. Het gaat eigenlijk helemaal niet om dat schaap, of om dat muntstukje... het gaat om mensen. Het gaat om mensen die God is kwijtgeraakt. Daar wil Jezus iets over vertellen.



Weet je waarom Jezus deze drie verhalen vertelde? Ik ga proberen dat aan je uit te leggen...: er stonden vaak mensen om Jezus heen, die Jezus eigenlijk maar heel vreemd vonden. Heel veel mensen vonden het juist heel erg mooi wat Jezus vertelde. Maar deze mensen niet. Farizeeërs heetten die mensen. Het waren mensen die heel netjes probeerden te leven om zo God te dienen. Maar Jezus zagen zij heel andere dingen doen. Jezus ging op bezoek bij mensen die juist helemaal niet goed leefden. Jezus ging op bezoek bij mensen die helemaal niet eerlijk waren. Jezus ging naar mensen die heel verkeerde dingen deden. Jezus deed niet met hen mee hoor! Jezus Zelf deed geen verkeerde dingen, maar je moet niet met mensen omgaan die verkeerde dingen doen, zo dachten de Farizeeërs. Daar moet je met een boog omheen lopen. Je moet niet eens met ze praten. Nee, met zulke mensen, die allemaal slechte dingen doen, moet je niets te maken hebben! ... Maar Jezus deed dus anders. Hij ging juist wel naar deze mensen toe...

en praatte met ze. Weet je waarom? Jezus wilde deze mensen juist redden. Hij wilde hen praten, zodat zij zouden gaan begrijpen dat zij inderdaad verkeerde dingen deden. Hij wilde heel graag dat zij in Jezus zouden gaan geloven en dat zij nieuw, dat zij helemaal anders zouden gaan leven.

Dat is wel apart hoor wat Jezus doet! Want stel je nou eens voor hè, dat er iemand in jouw klas zit, die steeds heel verkeerde dingen doet. Hij doet onaardig tegen de meester. Hij pest andere kinderen. Hij loopt steeds ruzie te maken. Laatst heeft hij zelfs stiekem iets van iemand afgepakt, uit het laadje gestolen van het meisje dat naast hem zat. En stel je nou eens voor dat de meester na de schoolmiddag gezellig met deze jongen gaat praten. En de volgende middag weer. Ja, nog raarder: de meester gaat zelfs op bezoek bij deze jongen uit jouw klas. Nou, heeft hij een stapel papier, zodat hij strafregels kan gaan schrijven? Nee, hij gaat gewoon op bezoek bij deze vervelende jongen... Het lijkt wel alsof de meester zijn vriend wil zijn... Maar dat kan toch niet! De meester zou deze jongen straf moeten geven! Hij zou hem de klas uit moeten sturen! Hij zou niet eens naar hem moeten kijken... Maar kijk nou eens: daar gaat de meester weer op zijn fiets. Hij gaat weer op bezoek bij deze jongen! Hij kan toch beter op bezoek gaan bij dat meisje dat van de week haar arm gebroken heeft? En bij die jongen uit de klas die zojuist een zusje heeft gekregen? Of bij dat meisje dat altijd zo haar best doet, maar nu een vijf heeft gehaald voor haar toets. Kan de meester niet naar deze kinderen toe? Maar waar gaat de meester nu naar toe? Ja hoor..., naar die vervelende jongen! Dat heeft hij niet verdiend..., hij had juist straf van de meester verdiend! Waarom doet de meester dat nu? Het lijkt wel alsof hij het helemaal niet erg vindt dat die jongen uit je klas zo vervelend doet. Maar weet je waarom de meester dat doet? Omdat hij wil dat het met deze jongen weer goed komt. Hij wil deze jongen niet kwijt! Nee, hij wil juist dat deze jongen verandert, dat hij weer echt wordt..., dat die verkeerde, die slechte dingen uit zijn hart weg gaan en hij weer een fijne en goede jongen mag worden, die gelukkig is.

Nou, zo doe ik nu ook, zegt Jezus tegen die farizeeërs die maar stonden te mopperen omdat Jezus bij die slechte mensen op bezoek ging. 'Zo doe ik nu ook', zegt Jezus. En dat is de bijzondere boodschap die ik jullie vanmiddag mag vertellen: God is naar alle mensen op zoek. Hij is zelfs op zoek naar mensen die heel slechte dingen hebben gedaan. Zo groot is de liefde van God! Zoveel liefde heeft God voor jou en mij.

God is naar ons op zoek. God zegt niet dat het allemaal goed is hoor en dat het helemaal niet erg is dat wij verkeerde dingen doen. Jezus die vond het ook niet goed wat die slechte mensen deden, waar Hij op bezoek ging. Nee, God vindt het juist heel erg wat er allemaal op de wereld is gebeurd en wat mensen allemaal doen. God vindt het vreselijk dat mensen oorlog maken. God vindt het heel erg dat mensen elkaar pesten. God heeft er verdriet van dat mensen heel vaak eerst aan zichzelf denken en pas daarna aan een ander. Het doet God pijn dat mensen Hem vergeten en doen alsof Hij er niet is. God vindt het heel erg wat mensen doen. God wordt er zelfs heel erg boos over, zo zegt de Bijbel ... Maar... God stuurt de mensen daarom niet weg! Nee, Hij gaat juist naar ze toe. Hij zoekt ze op. Precies zoals die herder, die zijn 99 schapen even in de weide liet staan om dat ene schaap te gaan zoeken. Jezus zoekt de mensen op. Daarom is Hij als mens onder de mensen gekomen. Jezus zoekt de mensen op. Zoals die vrouw, die haar hele huis bezemde om dat ene muntje te vinden. God zoekt de mensen op... om hen terug te trekken en weer nieuw te maken... Zoals die meester die juist bij die vervelende jongen uit je klas op bezoek ging.

Jezus vertelt. Waarom vertelt Jezus deze verhalen? Om jou en mij te laten zien wie de Heere God in de hemel is. Jezus zegt: 'denk bij God maar aan die herder die op zoek gaat

naar dat ene schaap. Zo is de Heere God. Denk dan maar aan die vrouw die op zoek gaat naar dat ene muntje. Of denk maar aan die vader die met tranen in zijn ogen op de uitkijk staat om te kijken of die ondeugdende, brutale zoon van hem al weer terugkomt. Dat is God. God zoekt niet alleen mensen die netjes leven, die altijd aardig zijn, die geen fouten maken..., God zoekt juist ook die mensen op die heel verkeerde dingen hebben gedaan..., God zoekt juist die mensen op die er een potje van maken in hun leven... God zoekt juist die mensen op die misschien helemaal niet bij Hem lijken te horen. Gods liefde is veel dieper dan je denkt. Het is op zicmisshcien logisch dat God van kinderen houdt die goed hun best doen en die lief zijn en die van God houden. Maar God houdt ook van kinderen die juist het tegenovergestelde doen. Omdat God het niet uitmaakt, wat je doet, of je aardig bent, of je van Hem houdt? Nou, dat vindt God juist allemaal wel belangrijk dat je goed leeft en lief bent..., maar Gods liefde is nog veel dieper, nog veel groter dan je denkt!

Ik zeg het even met wat andere woorden voor de grote mensen in de kerk: Gods liefde is dus niet voorspelbaar, zoet en alleraardigst. Het christelijk geloof is geen slap en zoet verhaal. Gods liefde is vreemd. Heel erg vreemd. *Aanstootgevend vreemd.* Zijn liefde is niet alleen voor alleraardigste mensen. Zijn liefde breekt dwars door menselijke fouten en gebreken heen. Zijn liefde voor ons is zelfs sterker dan onze weerstand en weezin. Zijn liefde voor u is zo overweldigend en allesbeslissend zodat u en ik al onze mogelijke wapens maar moeten opgeven... De strijd om Hem buiten je levensterrein te houden gaat je niet lukken, met wat voor daden je je levensterrein ook barricadeert... Geef je maar over... Geef jezelf maar gewonnen... aan Zijn diepe, opzoekende liefde.

Ik ga even een rekenoefening doen met de kinderen... Wat is meer: 1 of 9? En nog een moeilijkere vraag: wat is meer, 1 of 99? ... 99 is veel meer dan 1. Dat is veel en veel meer... Nou, stel je nou voor dat je 100 euro had in je spaarpot - 100 euromunten - en een muntje zou uit je spaarpot zijn geglipt... zou je dat ene muntje nu echt missen? Ja jammer, maar goed, je hebt er 99 over. Dat is veel en veel meer. Dat ene muntje zal je toch niet missen? Waarom zeg ik dit? Nou, ik vind het eigenlijk wel vreemde verhalen die Jezus vanmiddag vertelt... Waarom zou je zo nodig naar dat ene schaap op zoek moeten gaan, als je er nog 99 over hebt? Dat zou in het land Israël van die tijd met al die wilde dieren wel vaker gebeuren toch dat er een schaap zoek raakt? Het is heel vervelend, heel naar voor dat schaap..., maar ja, dat gebeurt helaas wel vaker. En ook dat tweede verhaal dat Jezus vertelt: waarom nou heel je huis gaan schoonmaken, als je een muntje verloren bent? 't Is jammer, maar ja... die vrouw had er nog negen toch? ... Ook hiermee wil Jezus iets heel bijzonders vertellen... Jezus wil hiermee iets heel bijzonders over God vertellen. Blijkbaar vindt God dat ene schaap net zo belangrijk als die 99 andere schapen. Zonder dat ene schaap is de kudde gewoon niet compleet! Hij hoort erbij. Hij *moet* gewoon bij de herder terugkomen! Wat een feest is het daarom als juist dat ene schaap - hoe dom het misschien ook geweest is om weg te lopen - dat juist dat ene schaap weer bij de herder terug is! Ja, zo wil Jezus met dit verhaal duidelijk maken: wat een feest is het bij God in de hemel, als juist die ene zoon, of die ene dochter, de weg naar huis gaat om weer bij de hemelse Vader thuis te komen. Wat een feest is het, als iemand - hoe verdwaald hij ook was - als iemand weer terugkomt bij de Heere God. Want zonder die ene, zonder jou is het voor God gewoon niet compleet!

Stel nou - ik zeg het nu iets meer tegen de grote mensen hoor - stel nou dat u dat ene schaap zou zijn... Of dat ene muntje dat onder de bank is gerold en eigenlijk niet eens lijkt te worden gemist. Stel je voor dat u dat ene schaap bent, dat ene muntje, die ene zoon... ziet u wat God dan vanmiddag

tegen u wil zeggen? Je bent niet gewoon een op de vijf miljard mensen op dit moment in de wereld. Nee zonder u, zonder jou... is de kudde, is Gods gezin, niet compleet! God denkt niet in massa's..., het gaat Hem niet om de grote massa... God is niet tevreden dat er nog aardig wat mensen iets met het geloof hebben. Het gaat God om die ene, om dat individu. Het gaat God om u en jou persoonlijk. Zonder jou kan de hemelse Vader niets anders doen dan met verlangen op de uitkijk blijven staan wachten.

Nou... is de boodschap vanmiddag dan dat u en jij allemaal afgedwaalde schapen zijn? Ben jij dan zo'n verloren zoon, bent u dan zo'n dwalend schaap? Misschien wel voor je gevoel. Ik heb laatst iemand uit Schollebaar gesproken - gewoon iemand uit de wijk - die van zichzelf vertelde dat hij de weg in het leven helemaal kwijt was. Maar, zo was hij later tot de ontdekking gekomen: God had hem nooit uit het oog verloren had, hoewel hij een tijd lang helemaal niets met dat geloof had gekund en niet wilde. Precies zoals Jezus in zijn verhalen vertelde: die Vader die op de uitkijk met verlangen bleef staan wachten. Bent u dan zo'n dwalend schaap? Zo'n verloren zoon? Nou, het is niet zo dat u of jij opeens een grote zondaar bent, terwijl hier in de kerk normaal allemaal heiligen zitten die het allemaal prima voor elkaar hebben in hun leven. Nee, wij *allemaal*, alle mensen die steevast in de kerk zitten, of die niets met de kerk hebben..., alle mensen, goedgelovig of heiden, vroom of met enige vlekken op hun bestaan..., wij allemaal krijgen de boodschap mee dat God ons zoekt... dat God niet zonder ons wil... en dat de enige weg tot het echte leven en tot het eeuwige leven de weg is naar God toe. Daarom zoekt God ons op!

Wat zou er met dat schaap aan de hand geweest zijn hè? Zou het gewoon de weg kwijt zijn geraakt? Misschien kent u dat wel: waar moet ik heen in mijn leven? Wat is nou eigenlijk mijn bestemming? Wat is nou eigenlijk mijn thuis? Waar ben ik thuis? Jezus vertelt. Of zou het schaap op de vlucht zijn geweest voor wilde dieren? Zouden angsten zijn leven hebben beheerst? Zou het schaap in zijn leven ergens voor aan het vluchten zijn? Of zou het schaap misschien een onrust, ergens diep in de ziel, hebben gehad? Zo'n onbestemd gevoel? Of zou het schaap zich helemaal niet bewust zijn geweest van al deze dingen die wij hem nu aanpraten en zou het gewoon rustig aan het grazen zijn geweest zonder dat het iets door had? Het doet er niet toe. Jezus vertelt. Hij heeft een boodschap voor ons allemaal. En die boodschap die gaan de kinderen nu met ons zingen:

*En je mag komen,
je mag komen,
want je bent voor Mij zo heel speciaal.
Ik ken je wel!
Echt, ik ken je wel!*

ds. E. G. (Eddy) de Kruijff
tel. 010 210 89 71 // dekruijff@live.nl