

**zondag 9 april (ICAD-dienst)**

**DE KONING KOMT!**

**Bijbellezing: Mattheus 21, 1-11**

De mensen in Jeruzalem raken helemaal in de war...: wat komt er nu aan? Allemaal mensen..., nou ja, dat is niet zo vreemd. Het is bijna Pasen en met het Paasfeest gaan in Israël alle joodse mannen naar Jeruzalem toe om daar ter ere van God het Paasfeest te vieren. Dat moest volgens de Wet van God. Elk Paasfeest is het een drukte van belang: allemaal mensen die naar Jeruzalem komen, die onderweg aan het zingen zijn en al in feeststemming verkeren..., ja, dat was heel gewoon. Maar tussen al die mensen..., wat gebeurt daar? Een ezel wordt meegetrokken... en op die ezel zit iemand... En allemaal mensen lopen erom heen... ze zingen... en het lijkt wel alsof ze de loper voor deze Meneer op de ezel uitleggen, want ze trekken hun kleden uit en leggen die op de weg. Anderen zwaaien met palmtakken en leggen die als een rode loper op de weg... Het lijkt wel alsof er een koning Jeruzalem binnen komt rijden... Maar aan de andere kant ook weer niet, want: die Man zit niet op een prachtig koninklijk paard dat statig loopt, nee, Hij zit op een gewone ezel, die vooruit wordt getrokken. En die Man lijkt eigenlijk ook niet op een koning. Hij heeft geen dure kleren aan, maar gewone kleding, zoals iedereen aanheeft. En die mensen die dichtbij Hem lopen... dat zijn ook geen soldaten, of keurige lakeien van de Koning..., nee, zoals ze eruit zien zijn het waarschijnlijk gewoon een paar vissers, ja, volgens mij zit er ook nog een tollenaar tussen. Wat is er aan de hand? Wat komt er nu allemaal de poorten van Jeruzalem binnen? Wie is die Man?



Ja, wie is die Man? ... Nou, Hij doet denken aan iemand van heel lang geleden... Heel lang geleden, honderden jaren geleden... is koning Salomo ook op een ezel Jeruzalem binnengereden. Koning Salomo, die grote machtige koning, toen Israël nog heel rijk en sterk was... Nou, dat wisten de mensen in Jeruzalem nog wel van de verhalen... Het lijkt er dus wel een beetje op dat koning Salomo, de grote koning van lang geleden, weer Jeruzalem komt binnenrijden. En nog

iets waar deze Man op de ezel aan deed denken: de profeet Zacharia heeft jaren geleden gezegd dat op een dag een nieuwe Koning Jeruzalem zou binnenrijden... Zacharia had gezegd: er zal een keer een Koning op een ezel Jeruzalem binnenrijden. En dat zal een heel bijzondere Koning zijn. Want Hij zou niet alleen Koning zijn over Israël, maar Koning over heel de wereld. Hij zou eindelijk al de oorlogen laten stoppen. Hij zal vrede brengen. Vrede voor Israël. Vrede voor heel de wereld. .... Zou nu dan die Koning zijn gekomen ... die nieuwe koning Salomo..., die nieuwe Koning waar Zacharia lang geleden over had gesproken? Zou dit dan die Koning zijn?

Jullie weten wel wie het is hè? Het is de Heere Jezus. De Here Jezus komt naar Jeruzalem toe. Hij is die nieuwe Koning... de Koning die vrede komt brengen. ... Zoals een koning zijn knechten erop uit stuurt, zo had Jezus Zijn leerlingen erop uit gestuurd met een opdracht: 'haal een ezel voor Mij.' En als iemand aan jullie zal vragen 'waarvoor nemen jullie deze ezel mee?', zeg dan maar 'de Heer heeft hem nodig'. Zeg dan maar: 'het is voor de Heer, voor de Koning!' En zo was Jezus de stad binnengereden. Als een koning. Precies zoals de profeet Zacharia het jaren geleden al had verteld. Nu was het moment aangebroken...! De mensen in Jeruzalem waren er helemaal van in de war... Maar dat vind ik nou zo mooi hè! De Here Jezus komt naar Jeruzalem toe..., terwijl de mensen in Jeruzalem het helemaal niet begrijpen..., terwijl zij het vreemd vinden, ja sommige mensen in Jeruzalem (de Farizeeërs en de joodse leiders) willen het helemaal niet eens horen dat Jezus Koning is... Jeruzalem is er eigenlijk helemaal nog niet klaar voor de komst van Koning Jezus! En *toch* komt de Koning naar Jeruzalem.

Stel je voor hè: over een paar weken is het weer Koningsdag. Dan gaan wij weer feest vieren! Dit jaar komt koning Willem Alexander naar Tilburg toe. Maar stel je voor: Tilburg heeft helemaal niets georganiseerd. Ze hebben er helemaal geen feest van gemaakt. De burgemeester zit gewoon in zijn achtertuin een boek te lezen. Andere mensen zijn gewoon aan het werk gegaan. Niemand staat bij het stadhuis op de Koning te wachten. Wat zou koning Willem Alexander dan doen, denk je? Naar huis gaan toch? 'Als niemand mij wil ontvangen, als niemand met mij feest wil vieren, nou, dan heeft het ook geen zin dat ik kom!' Ik denk niet dat koning Willem Alexander dan naar Tilburg zou gaan... Maar wat doet Jezus? Jezus gaat niet teleurgesteld naar huis. Nee, Hij gaat toch naar Jeruzalem. De mensen in Jeruzalem zijn in de war! Zij zijn er helemaal niet klaar voor! Sommige mensen willen niet eens dat Jezus als Koning Jeruzalem binnen komt rijden! Maar Jezus gaat! Want dit is het plan van God! Dit was eeuwen geleden al door de profeet Zacharia verteld. Jezus zal hoe dan ook komen! Hij komt om de mensen redden. Jezus komt vrede brengen! Ook al zijn heel veel mensen er niet klaar voor. Ook al snappen heel veel mensen het niet. Ook al zit heel de wereld er niet op te wachten. De Koning komt!

Dat vind ik nu zo mooi van de Here Jezus. De Here Jezus wacht niet tot jij en ik alles klaar hebben, dat alles keurig is. De Here Jezus wacht niet tot jij en ik alles snappen. Of tot jij en ik helemaal geen foute

dingen meer doen. Nee, de Here Jezus komt naar jou en mij toe. De Here Jezus wil ook bij jou en bij mij zijn. Hij wil ook met jou en mij feest vieren. Ook al doen wij misschien soms heel verkeerde dingen. Ook al zijn wij misschien nog heel erg druk met andere dingen en denken wij soms helemaal niet aan Jezus. Ook al heb je misschien wel nog heel veel vragen, of heb jij op dit moment heel veel zorgen. Koning Jezus wacht niet tot wij klaar zijn. Hij komt vanmiddag naar je toe en Hij zegt: Ik wil ook jouw Koning zijn. Ik wil ook heel dicht bij jou zijn. Ik wil jou vrede geven, Ik wil jou Mijn liefde geven. (X) Wil jij de poort, wil jij de deur van je hart voor Mij opendoen?

Maar dan even iets over die ezel... Waarom zou Jezus nou op een ezel Jeruzalem zijn binnengereden? Ik vertelde je dat heel lang geleden koning Salomo ook op een ezel Jeruzalem was binnengereden, maar in de tijd van Salomo was een ezel een gewoon rijdier. Dat was in de tijd van de Here Jezus anders: in de tijd van de Here Jezus echter reden rijke en belangrijke mensen op een paard. Maar Jezus had geen paard gekozen, maar een ezel... Waarom?

Ik denk dat de Here Jezus jou en mij daar iets mee wil vertellen. Jezus wil volgens mij aan ons vertellen: 'Ik ben een heel andere Koning dan de meeste koningen. Ik hoef niet zo'n voornaam en groot rijdier. Geef Mij maar een gewoon ezeltje. Ik ben de Koning, ja Ik ben de *allerhoogste* Koning...', maar Ik ben een Koning Die jullie wil dienen. Ik ben niet gekomen om door jullie geëerd en gediend te worden..., Ik wil *jullie* dienen. De allerhoogste Koning... op een gewone ezel... En straks, straks zal deze Koning de stad weer uitgaan... maar dan met een kruis op Zijn rug. Nog erger... Ja, Hij zal over een paar dagen de stad uitlopen, niet met een kroon van goud, maar met een doornenkroon op Zijn hoofd... En dan zullen de mensen niet staan te klappen en te juichen als Hij lang komt lopen..., nee, ze zullen Hem uitlachen en met Hem spotten. 'Ha,ha, daar heb je die zogenaamde Koning der joden!'. Er is geen plaats voor deze Koning in Jeruzalem... Geen plaats voor Hem op de wereld. Dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt, dat laat al iets zien van wat er gaat gebeuren: Jezus komt niet om als Koning geëerd te worden... Hij komt niet om heerlijk op de troon te gaan zitten. Zijn troon zal straks het kruis zijn, waar Hij aan zal sterven. Deze allerhoogste Koning komt vrede brengen. Vrede voor Israel. Vrede voor heel de wereld! Maar de vrede die Hij brengt, die kan er alleen komen doordat Hij het kwaad de stad uitdraagt..., doordat Hij voor de zonde van de mensen zal gaan sterven.

Wat een bijzondere Koning is Jezus hè! Hij brengt voor jou en mij vrede, door in het geweld ten onder te gaan. Hij brengt ons Gods liefde, door al de haat te dragen. Hij geeft vergeving, door zelf de straf te dragen. Hij zegt tegen jou en mij: Ik laat je nooit los, je mag altijd bij Mij blijven..., er is bij Mij een plekje voor jou., terwijl Hijzelf straks de stad Jeruzalem uit zou worden gevoeld. Wat een bijzondere Koning hè?

Jezus is de Koning, die Jeruzalem binnenrijdt. En Hij wil ook nu Koning over jouw leven zijn. Hij is de Koning over heel de wereld! Maar dan moet ik ook nog aan iets denken dat Jan de Bel eens tegen mij heeft gezegd. Jan zegt wel eens tegen mij: 'vriend, ik heb

vanavond weer zoveel ellende op televisie gezien. Al die oorlogen. Ik heb gebeden hoor: Heere Jezus, doe er toch wat aan! Kom toch snel terug!' ... Jezus is Koning. Hij is Koning van heel de wereld, zo vertelde ik. Maar waarom is er dan nog zoveel ellende? Waarom is er dan nog zoveel geweld? Zoveel oorlog? Waarom zijn er nog zoveel mensen boos op elkaar?... Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet hoe lang God nog wacht, hoe lang het nog duurt voordat Jezus terug komt. Maar ik heb vanmiddag wel iets geleerd. Iets heel belangrijks. Ik heb geleerd dat Jezus niet met geweld en oorlog kwam. Jezus kwam als een heel eenvoudige Koning op een ezel om *vrede* te brengen. Jezus is geen koning die in een groot paleis zit en allemaal bommen en granaten op andere landen afvuurt. Nee, Hij vuurt Zijn liefde op ons af. Geweld beantwoordt Hij met liefde. Haat beantwoordt Hij met vergeving. Jezus is niet gekomen om de mensen te straffen, maar draagt Zelf de straf. En als ik dat niet vergeet... als ik goed onthoud dat Jezus een heel andere Koning is dan heel veel koningen op aarde..., een Koning van liefde, vergeving en genade..., dan kan ik soms opeens zien dat Jezus inderdaad Koning is. Weet je wanneer ik zie dat Jezus Koning is? Ik zie dat hier in de kerk: als allemaal verschillende mensen hier bij elkaar zijn en samen met elkaar zingen en bidden en van elkaar houden. En ik zie nog wel vaker dat Jezus Koning is. Weet je wanneer ik dat nog meer zie? Als twee mensen die ruzie hebben met elkaar, maar tegen elkaar sorry zeggen en elkaar vergeven. Dan word Jezus tot Koning gekroond! Dan krijgt Koning Jezus de eer! Of als misschien iemand van het huis waar jij woont ziek is en jij en de anderen zorgen voor deze jongen of meisje dat ziek is. Of als ik hoor dat in die landen waar hongersnood is, er mensen zijn die hun helpen... en dat er andere mensen zijn die geld geven zodat men eten kan kopen. Dan weet ik: Jezus is toch Koning! Ondanks al het geweld en al de oorlogen op de wereld, is er toch nog iets zichtbaar van Zijn vrede, Zijn liefde, Zijn vergeving. En ik hoop..., ja ik hoop het echt dat steeds te zien zal zijn dat Jezus Koning is!

Zal jij Jezus ook als Koning vereren? Door geen ruzie te maken, maar erover te praten als het nodig. En door voor anderen te zorgen. Door voor anderen te bidden. Door van anderen te houden, ook al zijn ze misschien heel anders dan jij. Door sorry te zeggen en te vergeven. Misschien ook wel door je laatste pepermuntje aan iemand te geven. Heb je gezien wat er op het rolletje pepermunt staat? Op het rolletje pepermunt staat: 'King'. King, dat betekent: koning. Elke keer als jij en ik iets met de ander delen, een pepermuntje, een stukje liefde, of vergeving..., dan rijdt Jezus ons hart binnen en laat Hij zien dat Hij Koning is.