

**Preek 20 oktober, kinderdienst  
HWS Ontmoetingskerk  
Johannes 6:5-14**

Let op: deze preek is gehouden bij een kinderdienst. Een dergelijke preek is eigenlijk niet los te zien van de rest van de dienst. Dat is altijd zo, maar voor kinderdiensten geldt dat in het bijzonder. Ik raad u dus aan om deze dienst te bekijken via kerkdienstgemist i.p.v. alleen de preek te lezen.

Gemeente van Jezus Christus,

Heb jij ook weleens ergens niet genoeg van? Niet genoeg tijd om je spel af te maken voordat je naar school moet? Niet genoeg energie om de hele wedstrijd keihard je best te doen? Niet genoeg dagen in het weekend voordat op maandag weer de gewone week begint? Niet genoeg bellenblaas om de kerk te vullen met bellen? Niet genoeg...

In het Bijbelverhaal dat we lazen was er ook niet genoeg. Niet genoeg eten voor iedereen... Slechts vijf broden en twee vissen...

De eerste vier Bijbelboeken van het Nieuwe Testament zijn Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. De vier evangeliën. In alle vier die Bijbelboeken wordt het verhaal van Jezus verteld. En in al die vier Bijbelboeken komen we veel verhalen over Jezus tegen. Sommige van die verhalen kom je maar in één evangelie tegen, en andere verhalen kom je in twee of in drie evangeliën tegen. De schrijvers konden niet alles vertellen en dus hebben ze keuzes gemaakt. Het is hetzelfde als je uit school komt en thuis vertelt over de dag. Het ene kind zal vertellen over de rekenles, weer een ander over wat het klasgenootje zei, en een volgend kind verteld over het buitenspelen. Misschien vertel je wel meerdere dingen, maar je vertelt waarschijnlijk niet alles. Ieder kind vertelt wat op hem of haar het meeste indruk heeft gemaakt. Stel: er gebeurt op school iets heel bijzonders. Iemand mocht bijvoorbeeld zijn hond laten zien in de klas. Dat is iets wat zoveel indruk maakt dat elk kind daar thuis waarschijnlijk wel over verteld. Dat heeft indruk gemaakt. Zo is het ook in die vier Bijbelboeken, de evangeliën. We lezen daar bijvoorbeeld in elk evangelie over de dood van Jezus en dat Hij weer opstond uit de dood. Dat is belangrijk, je kunt Jezus niet leren kennen als je niet van die verhalen weet. Als het gaat over Jezus heeft dat zo'n diepe indruk gemaakt dat het een onmisbaar deel is van het verhaal van Jezus, iedereen vertelt het.

Jezus heeft in zijn tijd op aarde veel wonderen gedaan. Misschien ken je bijvoorbeeld wel het verhaal van de bruiloft in Kana. De wijn was op, maar dankzij Jezus was er meer dan genoeg wijn voor iedereen. Een heel bijzonder verhaal, maar alleen Johannes vertelt het. De andere discipelen kenden dat verhaal ook, zij waren er zelf bij, maar toen ze, geleid door de Heilige Geest, het verhaal van Jezus op papier gingen zetten kozen ze ervoor om dat verhaal niet te vertellen. Alleen Johannes deed dat. Wat heeft het meeste indruk gemaakt? Wat is het allerbelangrijkste misschien wel? Dat vertel je en je kunt helaas niet alles vertellen.

Er is slechts één wonder van Jezus dat in alle vier de evangeliën staat. En dat is het wonder dat wij vandaag hebben gehoord. Het wonder van de vijf broden en twee vissen. Er zijn vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen nog niet eens meegeteld. Veel en veel meer mensen dus dan er vandaag hier in de kerk zijn. Ze moeten eten... Maar waar moet het eten vandaan komen? Filippus, één van de leerlingen van Jezus, zegt dat zelfs 200 denarie niet genoeg geld is om voor iedereen een klein beetje brood te kopen. Dat is eigenlijk nog niet eens genoeg eten dus, en 200 denarie is daarvoor nog niet eens genoeg geld. Weet je hoeveel een denarie is? Als je een hele

dag gewerkt had: van zonsopkomst tot zonsondergang dan kreeg je één denarie. 200 denarie is dus heel veel geld... Maar dat is niet genoeg om iedereen een klein beetje eten te geven... Hoe komt er genoeg eten?

Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Veels te weinig natuurlijk, voor al die duizenden mensen. Vijf broden en twee vissen zou voor ons, hier in de kerk, zelfs al te weinig zijn... Maar Jezus gaat delen en wat blijkt: meer dan genoeg voor iedereen!

In Johannes lezen we dat het bijna het pesachfeest is. Pesach is het feest dat het volk Israël bevrijdt wordt uit de slavernij en uit Egypte weggaat. Ze gaan naar de woestijn, naar de wildernis. Dit verhaal van Jezus speelt zich ook af buiten de bebouwde wereld, in de wildernis. In de woestijn was er ook te weinig eten, maar God gaf het volk te eten. Elke dag opnieuw was er manna, God gaf het, God zorgde voor voldoende eten. Zo is Jezus ook. Hij geeft te eten. Er is voldoende eten. Deze twee verhalen zijn met elkaar verbonden. God geeft te eten, Jezus geeft te eten. Jezus is net als God... Jezus is God.

In Johannes lezen we nog iets opvallends. De vijf broden waren namelijk vijf gerstebroden... Dat doet weer denken aan een ander verhaal uit het Oude Testament. De profeet Elisa krijgt in dat verhaal twintig gerstebroden. En de profeet geeft de opdracht dat het brood verdeeld moet worden over honderd mensen. Dat is natuurlijk veels te weinig brood... Toch gebeurt ook daar het wonder... Het is genoeg en er blijft zelf nog over. Twee verhalen die op elkaar lijken, maar toch heel anders zijn... Want Jezus had geen twintig broden, Hij had er maar vijf... En er gingen geen honderd mensen eten bij Jezus, maar vele duizenden. De boodschap is: Jezus is veel meer dan Elisa, Jezus is veel meer dan welke profeet dan ook... Jezus is God.

En Jezus wil je helpen... Misschien denk je weleens: wat kan ik nu doen om de ander te helpen? Er wordt bijvoorbeeld iemand gepest door hele grote jongens... Wat kun jij daar nu aan doen? Of er is iemand ziek, hoe kun jij die persoon nu helpen? Het is moeilijk, en wij weten niet wat wij nu kunnen doen... Wij hebben niet genoeg... Niet genoeg moed, we zijn niet slim genoeg, we hebben niet genoeg tijd... Niet genoeg... En ook als kerk... Wij zijn maar klein in een gebied dat Jezus niet kent... Met zoveel mensen om ons heen die hulp nodig hebben... Wij hebben dan niet genoeg mensen, niet genoeg geld... Misschien ook wel niet genoeg geloof...

Niet genoeg... Maar we hebben wel iets. Net als die jongen in dat verhaal. Hij had vijf broden en twee vissen... En dan het wonder: met Jezus is het meer dan genoeg voor iedereen... Vanuit onszelf hebben we niet genoeg... Maar met Jezus, door Jezus, dankzij Jezus... Meer dan genoeg voor iedereen...

Vraag Jezus om hulp. Als je denkt: ik kan het niet, ik weet het niet, en ook wij als kerk... We zien de nood van de wereld, van de mensen om ons heen... Wij kunnen het niet, wij weten het niet... Ga naar Jezus. Ga naar Jezus met jouw vijf broden en jouw twee vissen. Ga naar Jezus met dat wat je hebt, hoe weinig het ook is... En met Jezus is het meer dan genoeg voor iedereen. Wanneer Jezus deelt van het weinige... Meer dan genoeg voor iedereen. En zo is het altijd: bij Jezus: meer dan genoeg voor iedereen. Halleluja. Amen.

*Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. [stefanhoning@gmail.com](mailto:stefanhoning@gmail.com) of 06-48883410*