

Preek 3 maart 2024 (middag)
HWS Ontmoetingskerk
ICAD-dienst
Richteren 6:11-16

Gemeente van Jezus Christus,

Heb je het al gezien? De natuur komt weer tot leven. De kale takken van de bomen beginnen weer knoppen te krijgen. De eerste krokusjes tonen hun vrolijke kleuren. De zon schijnt weer vaker. Na een lange winter met veel regen en ook veel stormen begint zo langzamerhand eindelijk de lente te komen.

Vinden jullie dat ook zo mooi? Dat de lente er weer aankomt? Over niet al te lange tijd kunnen we weer lekker genieten van prachtig weer. Zonder jas aan naar buiten en gewoon genieten van het mooie van Gods schepping.

Zelf houd ik niet zoveel van de winter. Als er een dik pak sneeuw ligt vind ik dat nog weleens leuk. Maar alle regen, alle kou en soms ook de gladheid vind ik niet leuk. En ook de natuur, de kale bomen, er groeit niets, het lijkt allemaal wel dood... Dood... Maar dan in de lente begint het allemaal weer te leven. Het lijkt wel Pasen. Jezus was dood, maar op paasmorgen leefde Hij weer. Een prachtig verhaal!

Een ander mooi verhaal hebben wij net uit de Bijbel gelezen. Het is het eerste deel van het verhaal van Gideon. Misschien ken je de rest van het verhaal ook wel. Dat Gideon met een klein groepje mensen een enorm leger van gemene mensen verslaat. Gideon kon dat natuurlijk niet zelf, maar God deed dat.

In het gedeelte dat wij lezen is dat nog niet gebeurd. Het is nog maar het allereerste begin van het verhaal van Gideon. Het was een moeilijke tijd voor Israël, het volk van God. Elk jaar opnieuw komen er gemene mensen die de oogst van de Israëlieten stelen. Heel gemeen, want zo hebben de Israëlieten niet genoeg om te eten. Het was een moeilijke tijd voor Israël. Maar het was ook wel hun eigen schuld. God had namelijk beloofd dat Hij voor Israël zou zorgen en dat het altijd goed met hen zou gaan, als ze maar naar God bleven luisteren. Maar dat deden de mensen in Israël niet. Ze luisterden niet naar God, ze deden veel verkeerde dingen. En dus

beschermden God Israël niet meer. En zo konden die gemene mensen hun gang gaan. Ze stelen... En de Israëlieten worden arm en ze lijden honger. Het land wordt kaal gestolen. Een moeilijke, verdrietige tijd. Het lijkt wel een beetje op de winter, een moeilijke tijd.

Maar weet je wat dan zo mooi is. Bij God is er altijd hoop. Bij God komt er na de winter altijd weer de lente. Weet je dat de lente komt!

En de Israëlieten weten dat ook. Ze denken terug aan de verhalen van vroeger. Bijvoorbeeld van de tijd van Mozes dat God het volk redde uit Egypte. De Rode Zee droog maakte, zodat het volk daardoor heen kon gaan. God die hen het beloofde land gegeven heeft. Ze weten weer: God is goed! Hij wil ons helpen!

En weet je wat de Israëlieten dan doen? Iets wat wij ook altijd mogen doen als we het moeilijk hebben. Ze gaan bidden. En God hoort die gebeden. Hij is blij dat de Israëlieten weer van Hem houden, en God gaat helpen. De donkere moeilijke tijd is bijna voorbij, er komt een mooie nieuwe tijd. Weet je dat de lente komt?

God stuurt een engel naar Gideon. Dat is wat wij net hebben gehoord uit de Bijbel. De engel zegt tegen Gideon: 'Je bent een dappere man.' Een dappere man die veel dingen durft... Maar is Gideon wel zo dapper, durft hij wel zoveel? We lezen dat Gideon graankorrels uit het koren aan het slaan was. Dat ging zo. Er was koren en Gideon sloeg en dan nam de wind het kaf mee, daar heb je niets aan. En wat overbleef was het kostbare graan. Het slaan van Gideon was dus heel belangrijk, maar ook de wind. Maar Gideon doet het in een wijnpersbak. Een hele grote bak waar niemand hem ziet, maar waar de wind dus ook niet komt. Gideon deed dat dus op een heel onhandige manier. Waarom deed hij dat zo? Omdat hij bang was voor de gemene mensen. Dat zij ook zijn graan zouden stelen. Gideon was bang...

Bang, maar volgens de engel ook dapper... Dat is een gekke combinatie. Kun je bang en dapper zijn? Ja bij God wel. Want zelfs als wij bang zijn, wil God ons helpen. Hij geeft ons nieuwe moed, God maakt ons dapper. Ook Gideon. Gideon die bang is voor

de gemene mensen. Hij moet de gemene mensen weggagen...

Maar dat doet hij niet alleen, dat doet hij met God. De bange Gideon moet het gaan doen. Maar Gideon denkt: Ik? Moet ik dat doen? Dat kan toch niet, ik kan dat toch niet. God heeft de verkeerde uitgekozen. Gideon zegt: 'hoe moet ik Israël redden? Ik kom uit de onbelangrijkste familie van de stam Manasse, en ik ben ook nog de jongste!' Gideon kan dat niet. En weet je daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Gideon kan dat niet. God zegt: 'Jij zult de Midjanieten makkelijk verslaan. Het zal lijken of je maar tegen één man vecht. Want ik zal je helpen.' Want ik zal je helpen. Dat is de belofte van God. En het onmogelijke voor Gideon wordt makkelijk wanneer God helpt.

En zo zorgde Gideon, door God, dat er einde kwam aan de moeilijke tijd. De winter komt ten einde, en de stralende lente komt. Weet je dat de lente komt.

Het was toen natuurlijk niet echt winter. Maar zo leek het. Het was een moeilijke tijd. Maar door God kwam er een nieuwe, betere tijd. Net alsof het lente werd.

Gelukkig komen er in Nederland geen gemene mensen die ons eten stelen. Maar wij hebben het soms ook moeilijk. Misschien ben jij ook weleens bang net als Gideon. Of misschien voel jij je weleens verdrietig. Of voel je je alleen. Dat is dan heel moeilijk... Het lijkt dan wel een beetje op de winter in jouw leven. Een moeilijke tijd...

Maar weet je wat dan zo mooi is. Ook voor jou klinkt dan de belofte van God: weet je dat de lente komt! God wil je helpen. God maakt je dapper als je bang bent, troost je als je verdrietig bent, Hij is er wanneer je je alleen voelt. Als je het moeilijk hebt mag je dus altijd doen wat de Israëlieten ook deden. Bidden tot God. 'Here God, ik heb het moeilijk. Wilt U mij helpen?' En Hij zal je helpen. God zorgt voor jou, altijd...

Dat is heel mooi. Maar wat ik nu ga vertellen is best moeilijk. Want het gebeurt ook weleens dat we zien dat andere mensen het moeilijk hebben. Iemand anders die verdrietig is, of bang, of zich alleen voelt, of op een andere manier het moeilijk heeft. Weet je wie dan kan helpen? Dat zal ik laten zien. Ik heb

hier iets bij mij. Dat zal ik zo pakken. En dan zie je wie kan helpen als iemand anders het moeilijk heeft. Ja, willen jullie het zien? (ik laat een spiegel zien).

Wie is dat? Dat ben jij... Als iemand anders het moeilijk heeft dan kan jij helpen! Misschien denk jij wel nu, net als Gideon: ik? Maar ik kan dat niet. Echt niet! En misschien heb jij wel net als Gideon gelijk, dat jij het niet kan... Maar God zegt ook tegen jou: Jij kan het, heel makkelijk zelfs 'Want ik zal je helpen.'

Zo mag jij net als Gideon de lente brengen. Met de hulp van God. De ander helpen. Voor of met de ander bidden. Hulp vragen aan iemand anders of gewoon aardig zijn op dat moment. Zo help je de ander, daar helpt God jou mee... Jij bent net als Gideon. En weet je op wie je dan ook een beetje lijkt? Op Jezus...

Jezus heeft namelijk iedereen geholpen. En wanneer Jezus terugkomt dan breekt er een andere tijd aan. Een hele mooie tijd. Er zal dan geen pijn meer zijn, geen verdriet, je zal nooit meer ziek worden en niemand zal sterven. En die tijd zal nooit stoppen. Het is dan voor altijd lente. Jezus geeft ons die toekomst, en Hij heeft die toekomst mogelijk gemaakt door Zijn leven te geven, door te sterven. Maar gelukkig stond Hij ook weer op uit de dood. Jezus helpt ons nu, hij geeft lente na de winter. En in de toekomst de lente die eeuwig duurt. Weet je dat de lente komt? Halleluja, amen.

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410