

Preek 14 juli, uitzending World Servants & sportteam HWS Ontmoetingskerk Ezechiël 47:1-12

Gemeente van Jezus Christus,
Denkt u weleens aan het Romeinse rijk? Ik doe dat soms weleens en dan verwonder ik mij vaak over de opkomst van het christelijke geloof. Een Joodse sekte, want zo werd het in eerste instantie gezien, ontstaan in één van de meer afgelegen provinciën van het Romeinse rijk, met als stichter een veroordeelde en gekruisigde Joodse man, groeide uit van een klein groepje mensen naar uiteindelijk de staatsreligie van het Romeinse rijk.

Hoe was dat mogelijk? Van een zeer klein begin, met de boodschap van een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor andere volken dwaas... Groeide en bloeide het. Het was als een klein stroompje dat uitgroeide tot een machtige rivier... Dat zich verspreidde over de hele wereld... En ook nu... Op zoveel plekken in de wereld groeit en bloeit het christelijke geloof. Mensen die gaan geloven, christenen wiens levens veranderd worden... Een fantastisch transformatie...

Dat mis ik hier in Nederland wel eens. Wat bij ons ook ooit een machtige rivier was, lijkt zo langzamerhand op veel plekken droog te vallen... Ontkerkelijking, secularisatie. In Nederland... Maar misschien ook wel in je eigen hart. Want waarom groeide het geloof in het Romeinse rijk, waarom groeit het geloof op zoveel plekken in de wereld... Omdat het er toe doet! Dit is het, dit alleen is van echte waarde... In het oude Rome gingen christenen zingend de marteldood tegemoet, waarom? Omdat ze er vol van waren... Dit is het, dit is het enige wat echt telt... Zo vol van Christus, zo vol van de Heilige Geest, dat zelfs de dood en lichamelijk lijden er niet meer toe doen... En dat werkt door, in de hele maatschappij... De kracht van God is bij ons...

Ja? Is die kracht van God ook bij ons? In het Romeinse rijk, en op veel plekken in deze wereld, zie je, ruik je, proef je, door deze mensen werkt God. God is hier... En dan kijk ik naar mijn eigen hart. Mijn hartsverlangen gaat uit naar Christus... maar ook naar... De vakantie... En nog zoveel meer... En in jouw hart? Waar gaat jouw diepste verlangen naar uit? Naar die levensveranderende kracht van God, die de wereld transformeert en mensen naar Christus leidt? Of naar... Vul zelf maar in...

We lazten vanochtend een boeiende tekst uit de Bijbel. En die tekst heeft alles met die vragen te maken. Hoeveel ruimte geef jij aan de Heilige Geest in je leven? De Heilige Geest die vanuit God de Vader en vanuit Christus aan ons gegeven wordt. De Heilige Geest die ons leven verandert waardoor we meer en meer gaan leven zoals God van ons vraagt, zoals goed is...

Het verhaal dat we lazten staat in het Bijbelboek Ezechiël. Dit Bijbelboek is, heel kort door de bocht gezegd, in twee gedeelten op te delen. Het eerste gedeelte vindt plaats voor de definitieve val van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel door de Babyloniërs. En het tweede gedeelte vindt daarna plaats. Het was een moeilijke tijd voor het volk Israël. Lang vervlogen waren de dagen van David en Salomo waarin het rijk groot en machtig was, de tijd waarin God centraal stond... Het was een periode van neergang en achteruitgang... Het had veel weg van onze tijd van secularisatie en ontkerkelijking. Het werd steeds maar minder...

Voor Ezechiël was dat heel persoonlijk ook te voelen. Hij was opgegroeid in een priesterfamilie. En hij bereidde zichzelf ook voor om in de tempel te dienen als priester. Maar die droom viel in duigen. Bij een eerdere groep mensen die in ballingschap gaan moet Ezechiël ook mee. Zijn toekomstdroom viel in

duigen. En in het verre Babylonië is hij ook ver weg van de tempel... Maar niet ver van God... Wanneer Ezechiël dertig is, de leeftijd waarop hij anders priester was geworden, roept God hem. Ezechiël wordt een profeet. In eerste instantie met name een onheilsprofeet. Hij kondigt het noodlot over Israël af... Die woorden worden waarheid. Jeruzalem wordt vernietigd, de tempel gaat in vlammen op... Israël is op sterven na dood...

Maar juist in die diepten van ellende verandert er iets. Er klinkt nieuwe hoop. En die woorden verkondigt Ezechiël ook. Het tweede deel van Ezechiël is veel positiever dan het eerste deel. Menselijk gezien was alle hoop ten onder gegaan... Maar juist dan brengt God nieuwe hoop tot leven. Ondanks dat het huis van God vernietigd is, ondanks dat het volk in ballingschap is... God laat hen niet in de steek. God is bij hen... En God zal een keer brengen in het noodlot... God opent een nieuwe toekomst...

Een groot deel van Ezechiël gaat over de toekomstprofetie van een nieuwe tempel. Nog zoveel grootser en mooier dan de tempel van Salomo. God brengt niet alleen een keer in het noodlot van Israël. Hij geeft zelfs een toekomst die mooier is dan de mooiste herinnering. Er komt een nieuwe tempel! En we lezen dat Gods heerlijkheid in die tempel komt. Gods huis hier op aarde. In onze Bijbeltekst gaat het ook over die tempel. Er komt water onder de drempel van de tempel uit. Eerder in het Bijbelboek is Ezechiël ook in die nieuwe tempel geweest, maar nu de heerlijkheid van God er ook is, is het voor de profeet te heilig. Hij blijft dus buiten en ziet dat er vanuit de tempel water komt. Water dat verandert in een grootse rivier... In het Bijbelboek Openbaring gaat het ook over die rivier, daar staat: 'Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam en stroomde dwars door de stad.' Het water ontspringt aan de troon van God. God zelf geeft dit water...

Het is een prachtig beeld van het Nieuwe Jeruzalem, de toekomst die komen zal. Wanneer Jezus is teruggekomen en het laatste oordeel heeft plaatsgevonden wordt alles nieuw gemaakt. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En uit de hemel daalt het nieuwe Jeruzalem neer op de nieuwe aarde. En daar zal deze rivier dus zijn... Mooi toekomstbeeld, maar tegelijkertijd leert dit verhaal ons ook veel over het hier en nu.

Want dat water, het is ook een beeld van de Heilige Geest. Eerder in Ezechiël, in hoofdstuk 36, lezen we de woorden van God: 'Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.' Het water is een beeld van de Heilige Geest dat in ieder van ons mag werken. Het water, de Heilige Geest, dat God aan alle gelovigen wil geven. In Johannes 7 horen we Jezus zeggen: "Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft," zo zegt de Schrift.' Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.' De Heilige Geest is gekomen. Dat is het feest van Pinksteren, dat is het feest van elke gelovige.

En zo is de rivier uit Ezechiël 47, een rivier van levend water, beeld van de Heilige Geest... Ezechiël gaat zo'n vijfhonderd meter mee met zijn gids, waarschijnlijk een engel, en dan komt het water tot zijn enkels. Weer zo'n vijfhonderd meter en dan tot zijn knieën, vervolgens tot zijn heupen, en daarna zo hoog dat je er alleen in kon zwemmen.

Zo'n alsmar dieper wordende rivier is een opvallend beeld. Want er is maar één bron. Het is net als Jezus zegt: "Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.' Klein begin, maar het wordt alsmar groter... Zonder dat wij daar iets voor hoeven te doen. Het Koninkrijk van God, het werk van de Geest gaat door, met of zonder onze hulp...

Maar dan die rivier, beeld van de Heilige Geest, hoe diep ga jij? Je kent het vast wel. Op een warme dag ga je naar het strand en je wilt het water in. Je loopt naar water toe, je stapt met je voeten erin... Maar koud... Je weet, als ik er zo helemaal in ben is het heerlijk... Maar eerst is het nog koud... Sommige mensen gaan er snel doorheen... Zelf ben ik meestal niet zo'n held en heb ik even nodig om te wennen aan de temperatuur...

Hoe is dat in jouw leven met de Heilige Geest? Als je gelooft dan sta je in die rivier. Maar komt het water tot je enkels, je knieën, je heupen of moet je erin zwemmen? Als je er tot je enkels in staat dan voel je de verkoeling van het heerlijke water. Je voelt ook de stroming, maar je kunt zelf bepalen of je erin meegaat of niet. Het is veilig, je bent zelf de baas...

Als je er tot je knieën in staat dan is dat alweer wat fijner... Maar daarvoor lever je al wel weer wat controle in. Je gelooft en een deel van je leven wordt geleid door de Geest... Maar al met al ben jij nog steeds degene die de touwtjes in handen heeft. Je hebt jezelf nog niet volledig gegeven, en dus word je nog vooral geleid door je eigen aardse en zondige begeerten.

Als je tot je heupen in het water staat is het alweer wat meer. De stroming heeft effect op je en je zult meer en meer merken dat de Heilige Geest je leven verandert. De vrucht van de Geest, die we eerder deze dienst tegenkwamen bij de leefregel groeit duidelijk in je leven... Maar tegelijkertijd is het grootste deel van je lichaam nog boven het water. Jij hebt nog steeds de controle, je durft jezelf nog niet volledig te geven.

Anders is het als je moet zwemmen in het water. Je bent zo diep gegaan in de Heilige Geest dat je geen grond meer onder je voeten hebt. Je bent overgeleverd aan de stroom... Deze week ontving ik van een gemeentelid een ander mooi voorbeeld... Vergelijk je leven met je auto. Waar zit Jezus in je auto? Misschien in de kofferbak, en mag Hij er op zondagochtend even een uurtje uit. Of zit Hij op de achterbank... Naast je, voor in de auto... Is Hij je navigatieapparaat... Dat Hij de goede kant op wijst maar jij nog beslist... Of zit Jezus achter het stuur? En hoe zit jij dan in de auto... Nee, Jezus, niet hier naar rechts... Nee, leid mij niet op de weg van vrijgevigheid, dat wil ik niet... Of geef jij Jezus het stuur en vertrouw je op Hem, op de weg waar Hij je naartoe leidt?

Dat kan best spannend én moeilijk zijn. Denk maar aan de christenen in het oude Rome die in de kerkers onder het Colosseum wachten op een verschrikkelijke dood. Verscheurd worden door wilde dieren terwijl duizenden mensen toekeken... Zo heftig kan Jezus volgen zijn... Maar toch, velen met een loflied de arena betraden... Dat is het ook, altijd... Zelfs het meest verschrikkelijke verandert volledig wanneer het gebeurd in dienst aan God...

Sta je tot je enkels in het water? Tot je knieën, tot je heupen of ben je aan het zwemmen? Of misschien geloof je nog helemaal niet. Jezus staat nog naast je auto en jij raakt het water nog niet aan.

Dan mis je wel wat... Want met Jezus in je auto... Alles verandert... Alles... Ten goede... Het wordt goed tussen God en

jou, de eeuwige toekomst opent zich... En, als je de Geest de ruimte geeft, verandert je leven, nu al... Jouw leven, en dat van de mensen om je heen... Het verandert, ten goede...

Jezus zegt: 'wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' Dat water zien we ook aan het werk in Ezechiël. Langs het water groeien heel veel bomen, teken van vruchtbaarheid. Bomen waarvan de bladeren niet verwelken, de vruchten niet zullen opraken en die elke maand weer nieuwe vrucht dragen... Paradijselijk beeld... Het water stroomt in de dode zee. Verschrikkelijk zout, de naam dode zee doet eer aan dat water... Maar door het levende water verandert het... Wordt het een levende zee, overvol van vis. Rivier van nieuw leven.

Als de Heilige Geest de vrije hand krijgt gebeurt dit... In jouw leven, en door jou heen in de levens van anderen... Dan verandert alles ten goede... Dan ben je net als de christen-Romeinen die in tijden van pest ervoor kiezen om voor anderen, zelfs onbekenden te zorgen... Ook al kost dat natuurlijk vele levens. Dan ben je net als die christen-Romeinen die al zingend hun dood tegemoet gingen in de arena... Dan ben je net als de die christen-Romeinen die door hun geloof vele, vele anderen tot geloof leidden... Het leven gaat dan zoveel dieper, is zoveel intenser, is schitterend...

Hoe sta jij in die rivier? Sta jij in de rivier? Zwem je? En waar zit Jezus in jouw auto? De keuze is aan jou? Ik wil je van harte uitnodigen om dieper het water in te gaan... Om Jezus achter het stuur te laten zitten. Proef en geniet de goedheid van de Heer.

In het bijzonder geldt dat ook voor jou Cara. Ver hiervandaan met World Servants... Geef de Heilige Geest alle ruimte en ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest... In het bijzonder geldt dat ook voor jullie, leden van het sportteam. Zoek komende week bovenal wat de wil van de Geest is, geef Hem alle ruimte, ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest. En in het bijzonder geldt dat voor ons allemaal. Als je op vakantie gaat, naar je werk, of waar je ook maar bent... Laat Jezus jouw levensauto besturen op de plek waar je bent, waar je ook bent en... Ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest.

Ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest... In jouw leven... Laat de vrucht van de Geest in jouw leven vol op tot bloei komen. 'de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' Zie hoe dat jouw leven verandert...

Ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest... Door jou heen... Wanneer je zwemt in die rivier dan heeft dat effect op de mensen om je heen. In deze duistere wereld ben jij dan een licht dat als een vuurtoren schijnt. Door jou heen veranderen levens ten goede... Komen mensen bij Christus.

Ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest... In de wereld... Het werkt aanstekelijk als mensen vol vertrouwen Jezus hun levensauto laten besturen. Meer en meer mensen volgen dat voorbeeld. En dan zien we gebeuren wat ook in de Romeinse tijd gebeurde. Een klein begin werd een overweldigend iets... Net als die rivier. Het begint klein, maar het wordt alsmar groter en dieper... Dan verandert de wereld. Iets wat wij juist in deze vreemde tijd nodig hebben, misschien wel meer dan ooit... Geef de Heilige Geest de ruimte.

Ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest... Stap in het water... Ga dieper het water in... Zwem mee op de stroom van de Heilige Geest. Ontdek hoe groot de kracht is van de Heilige Geest... Halleluja, amen.

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410