

8 oktober 2017 – SCHOOL-KERK-DIENST

‘VREDE VOOR IEDEREEN!’

Mattheus 5, vers 1 t/m 16

Toen ik laatst op school, op het Baken, was, zag ik in heel veel klassen een poster. Vreedzame school..., wat betekent dat? Wat doe je dan? ... Nou, ik ben even gaan kijken op het internet wat een vreedzame school nu eigenlijk is..., maar ik vond het wel heel mooi wat ik er allemaal over vond: jullie school is een school waarin jullie echt met elkaar willen samenleven. Je luistert naar elkaar. Je lost met elkaar problemen op. Als je bijvoorbeeld ruzie hebt, dan praat je erover met elkaar en zoek je naar een oplossing. ... En je neemt met elkaar beslissingen: *samen* kiezen, *samen* beslissen. En als je een vreedzame school bent, zorg je voor elkaar. En je helpt elkaar. Je bent er voor elkaar. Iedereen is anders, maar iedereen hoort er ook bij. Wat mooi! Wat mooi om samen eraan te werken om zo'n vreedzame school te zijn!



Maar eigenlijk vind ik het ook wel gek: waarom nu een vreedzame school? Zijn er dan misschien ook niet-vreedzame scholen? Zijn er dan ook scholen waar men geen vrede wil? Ik ben bijvoorbeeld nog nooit een school tegengekomen, waar zulke bordjes hangen: 'op deze school maken wij lekker ruzie!' Of nog een bordje: 'op deze school schelden wij elkaar uit en pesten wij elkaar!' Dat zou wat zijn...! Nee, op elke school help je elkaar toch... en op elke school zorg je toch voor elkaar? Op school maak je toch geen ruzie... en pest je elkaar toch niet... en zorg je voor iedereen en help je toch iedereen? Of... Dat gebeurt niet altijd hè? Het gaat niet altijd goed... Nog steeds worden er soms kinderen geplaagd, omdat ze anders zijn. En nog steeds is er soms ruzie..., of luisteren wij niet naar elkaar. Daarom is het wel heel goed dat het Baken echt gaat proberen om een vreedzame school te zijn..., want het gaat niet altijd goed. Op het Baken niet. In Schollebaar niet. In families thuis niet. Op de wereld niet. Zoveel oorlog en zoveel arme mensen op de wereld... Het gaat niet altijd goed. Misschien merk je het ook wel eens bij jezelf. Ik heb dat wel eens, dan denk ik: 'waarom doe ik dat nu toch? Dat is helemaal niet goed!' Waarom ben ik nu zo boos op die ander en

zei ik dat nou? Ik was nog zo van plan om aardig te zijn..., maar weer floepten die nare woorden erop eens uit... 'Waarom deed ik dat nu, terwijl ik wist dat het niet goed was? Waarom doe ik dat nou, of waarom denk ik dat nou? Waarom doen wij dat nu toch op de wereld en zijn wij op de wereld soms zo *naar* voor elkaar?'

In de Bijbel staat dat God dit allemaal heel erg vindt. Wij gebruiken soms nog wel eens een smoesje: 'ja, ik deed het per ongeluk...', 'ik wist niet dat hij dat zo erg zou vinden als ik voor zou gaan', of: 'ik kon er ook niets aan doen hoor, mijn hand pakte die bal gewoon van hem af!' Nee, zegt God in de Bijbel: geen smoesjes. Jullie moeten wel heel eerlijk zijn: het is niet goed wat er allemaal gebeurt. Het is *zonde* dat dit allemaal gebeurt. God heeft er heel veel verdriet van dat de wereld geen vreedzame wereld is.

Maar de Bijbel zegt ook nog iets anders over God..., iets heel moois...:

Als jullie op school ruzie hebben, dan leer je nu – omdat het Baken een vreedzame school is – om dat samen op te lossen. Ik heb dat op een poster gezien: 'wij lossen het samen op!' Maar weet je wat God heeft gedaan, toen Hij al die narigheid, al die ruzie en oneerlijke dingen van ons mensen op de wereld zag? God heeft gezegd: '*Ik* ga al die narigheid *Zelf* oplossen!' God zei niet: 'Het is jullie schuld, jullie lossen al die problemen op de wereld en al die ruzies maar samen op. Huppakee, aan de slag!]' Nee, God ging het *Zelf* oplossen. Weet je hoe? God heeft Zijn Zoon gezonden: Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen als een klein kindje. Jezus is net zoals jij en ik geboren. En Jezus is gekomen om jou en mij te leren hoe God de wereld heeft bedoeld. Jezus is gekomen om te laten zien hoe wij moeten leven. Hij is ons *voorbeeld*. ... Misschien gebeurt het wel eens bij gym, of ook als je leert schrijven op school, of als je een musical voorbereid..., dan zegt de juf of de meester: 'heel goed naar mij kijken hoe ik het doe. En doe mij maar precies na'. Nou, dat zegt Jezus ook: 'Doe Mij maar precies na. Ik ben jouw voorbeeld'.

Jezus is ons voorbeeld. En daarom vertelde Jezus ook in het stukje dat wij hebben gelezen hoe wij moeten leven: ⁵*Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.* ⁶*Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.* ⁷*Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.* ⁸*Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.* ⁹*Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten (hé, vrede sluiten, vreedzame school!). Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.* Jezus laat ons precies zien wat Hij hiermee bedoelde. Want Hij is vriendelijk geweest voor andere mensen. Zo vriendelijk! Ook vriendelijk voor mensen waar andere mensen juist grapjes over maakten en gemene dingen over vertelden. Jezus deed daar niet aan mee. Jezus was vriendelijk voor mensen waar andere mensen helemaal niet vriendelijk voor waren. Zacheus bijvoorbeeld, misschien heb je wel eens van hem gehoord. Jezus ging juist bij deze man eten en met hem praten, terwijl anderen mensen dat nooit zouden hebben gedaan. Jezus deed wat God, Zijn Vader,

wilde. Hij pestte geen mensen. Hij schold niet zomaar mensen uit, ook al kon Hij ook wel eens heel erg boos zijn. ... Jezus was goed voor andere mensen. Hij nam de tijd voor mensen, toen de mensen Hem vroegen nog meer te vertellen. Ook al was hij erg moe, toch stuurde hij de mensen niet weg, maar had Hij aandacht voor hen. Hij gaf mensen brood, toen zij geen eten bij zich hadden. Jezus hielp mensen die hulp nodig hadden. Jezus leerde ons om te vergeven: als iemand 'sorry' tegen je zegt..., als iemand zegt dat het hem spijt..., dan moet je hem vergeven: 'we praten er niet meer over. Het is goed zo. Ik geef je een hand'.

Jezus leerde ons precies hoe God wilde dat wij met elkaar zouden leven. In vrede met elkaar. Vreedzaam. In liefde. Jezus wil dat wij er voor elkaar zijn, ook al zijn wij allemaal anders. Dat wij elkaar vergeven, elkaar de hand geven als wij iets uitgepraat hebben toen het even mis ging. Jezus wil dat wij elkaar helpen en dienen. Zodat er vrede voor iedereen zal zijn. Zodat God ook weer blij zal zijn met deze wereld en met ons allemaal. Jezus is ons grote voorbeeld.

Maar nu wil ik je nog iets heel belangrijks gaan uitleggen. Want heel veel van deze dingen leer je ook op school. Op een vreedzame school als het Baken leer je ook elkaar te helpen... en leer je ook om elkaar de hand te geven als je ruzie hebt gehad. Dat leert je meester of je juffrouw je. Maar – hier komt het - er is een heel belangrijk verschil tussen de Here Jezus waar het vanmiddag over gaat en jouw meester of je juffrouw... weet je wat dat verschil tussen de Here Jezus en jouw meester of juffrouw is? Daarom heb ik die lamp meegenomen om dat te laten zien.

Die lamp vind ik heel mooi..., heel mooi gemaakt..., maar hij doet het niet. Hij is bedoeld om licht te geven, maar hij geeft geen licht. Wat is het probleem? ... Een kapotte lamp! ... Hoe kan je zien dat een lamp kapot is? ... Dan is de lamp donker, dan is de lamp zwart geworden. Nou, dat is dus heel duidelijk: er moet een nieuwe lamp in. Als er een nieuwe lamp in zit, dan doet de lamp het weer! Hij geeft weer licht! Hij schijnt weer!

Nou, dat is het verschil tussen jouw meester of juffrouw... en de Here Jezus. Jouw meester en jouw juffrouw, jouw vader of je moeder, de dominee... wij kunnen allemaal vertellen hoe je moet leven. Hoe wij in vrede met elkaar kunnen leven. Maar de Here Jezus..., Hij is de Enige die ons van binnen nieuw kan maken..., zodat wij gaan stralen. Binnen in ons hart is het soms best wel donker. In je hart is het soms best wel donker, naar, zoals bij die donkere lamp. Maar de Here Jezus wil je een nieuw lampje geven... Zodat je weer gaat stralen en je licht laat schijnen.

Weet je hoe de Here Jezus dat kan, hoe Hij je hart kan laten stralen...? Jezus is voor de mensen gestorven aan een kruis. Jezus had namelijk tegen God gezegd: al die verkeerde dingen... dat mensen met elkaar ruzie maken en elkaar uitschelden... dat mensen niet voor elkaar zorgen en elkaar pijn doen... Ik wil daarvoor de straf dragen. Geef de mensen die U zo'n verdriet doen met al die nare dingen geen straf..., Ik draag de straf.'

Nou..., toen Jezus dat deed, toen Hij die straf ging dragen, werd het heel erg donker op de wereld. Heel erg donker: Jezus ging dood vanwege al die slechte dingen op de wereld. Maar... Jezus is ook weer opgestaan! Het werd weer licht! Jezus heeft vrede

gemaakt tussen de Here God en de mensen. God heeft de mensen weer een hand gegeven: 'laten wij opnieuw beginnen met elkaar!' ... Jezus heeft weer licht gebracht! Jezus heeft zoveel liefde gegeven..., heeft zoiets geweldig moois gedaan voor ons... Als je daarin gelooft, als je dat in je hart stopt..., dan zal het precies zo gaan als een nieuw lampje: je hart gaat licht geven..., je gaat stralen..., je gaat die liefde van de Here Jezus aan andere mensen laten zien. Omdat Jezus ons zo geweldig lief heeft... Omdat Jezus jou wil redden en jou wil helpen..., nou, dan ga je toch ook een ander helpen? Omdat Jezus zei: 'al die verkeerde dingen van jou, Ik zorg ervoor dat je geen straf krijgt, Ik heb je lief...', Ik wil steeds weer nieuw met jou beginnen... Ik geef je een hand...', nou dan geef je toch ook een hand aan een ander als die sorry tegen jou zegt? ... 'Ik wil dat jij gelukkig wordt, Ik wil jou gelukkig maken', zegt Jezus. Nou, dan moet je toch ook een ander gelukkig willen maken, ook al is die ander misschien heel anders dan jij? Jezus wil jouw hart vullen met Zijn liefde. En als je hart gevuld is met Zijn geweldige liefde..., dan gaat je hart stralen.



'Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet... zodat de mensen zeggen: God is goed!' Jezus heeft jou geweldig lief. Hij heeft alles voor je over. God houdt van jou met een liefde die je nergens anders op deze wereld kunt vinden. Bewaar dat maar in je hart. Dan gaat je hart stralen naar andere mensen toe.

Dat Ik zou het ook tegen de ouders willen zeggen en alle andere mensen: wat je ook verlangt in je leven..., waar je ook naar op zoek bent..., aan alles in dit leven zit een uiterste houdbaarheidsdatum. Alles is maar tijdelijk en beperkt. Alleen de liefde van onze Schepper. Alleen de liefde van die hemelse Vader niet. Hij wil u laten delen in Zijn liefde, in Zijn vrede. Daar had Hij alles voor over. Ik begrijp er ook weinig van. Maar wat ik wel weet is dat je hart soms dingen kan begrijpen waar je verstand niet bij kan. Sluit die liefde van God dan maar in uw hart, zou ik zeggen. Ik hoop dat u en ik ervan zullen gaan stralen.