

10 maart 2021 – biddag kinderdienst

BIDDEN VOLGENS GODS PLAN

Nehemia 2, vers 1 t/m 20

Ben jij wel eens in een heel grote kerk geweest? Misschien wel op vakantie een keer, of in een grote stad ergens? Ik doe dat heel graag. Op vakantie, of als wij even een dagje weg zijn... en als ik dan zo'n grote kerk tegenkom, dan moet ik er gewoon even kijken. Micha en Chananja worden daar wel eens moe van, 'ja hoor, papa moet *weer* een kerk gaan bekijken', maar ik vind dat zo mooi die kerken. Zo groots, zo bijzonder.

Maar ik vind het ook *zo bijzonder knap* dat men zo'n kerk heeft gebouwd. Vroeger had men nog geen machines en toch heeft men dit helemaal gemaakt met elkaar. Er is een kerk in Milaan, waar wel *600 jaar* aan is gebouwd. Het duurde 600 jaar voordat die kerk klaar was. Al die mensen die aan die kerk hebben gebouwd, nou, de meesten zouden dus nooit hebben gezien hoe mooi de kerk was toen deze eindelijk klaar was, want die waren allang gestorven en nog was die kerk nog niet af... Stel je voor – even iets kleiner - dat jij een heel mooi legobouwwerk maakt. Je bent er uren mee bezig..., maar dan is het tijd op naar bed te gaan. 'Ach, ik wilde het nog zo graag afmaken. Nee, papa maakt het wel af.' Maar je weet dan helemaal niet hoe het wordt, dat is toch niet leuk? ... Zouden die mensen die die grote kerk hebben gebouwd – nou die waren er niet uren mee bezig, maar jaren, heel hun leven – zouden die het niet erg hebben gevonden dat zij nooit hebben gezien hoe mooi de kerk uiteindelijk zou worden? Misschien wel, maar weet je: misschien vonden ze het ook wel niet zo heel erg. Want het ging er niet om dat *zij* zo'n mooi huis bouwden... *Het ging om het grote plan: het huis van God.* Een prachtige kerk, een prachtig huis van God, zo was het plan. En daar mochten ze een klein stukje aan mee bouwen.

Nou, Nehemia is ook zo'n bouwer die een klein stukje van Gods plan mocht bouwen. Wat bedoel ik? Nou, ik vind het zo apart hè dat Nehemia helemaal teruggaat naar Jeruzalem om daar de muren van de stad op te bouwen, om het daar weer mooi te maken. Hij had het goed daar bij die koning in Perzië, in dat mooie paleis! En zo'n lange reis terug naar Israël, naar Jeruzalem, kon ook nog heel gevaarlijk zijn. Waarom doet hij dat toch? Het ging om Gods plan. Gods plan, waar Nehemia een klein stukje aan mocht meewerken. Zoals die bouwers van die mooie kerk: een klein stukje bouwen aan dat grote plan.

Ik wil je iets vertellen over Gods plan, waar Nehemia ook een klein stukje van mocht bouwen:

God heeft een plan met heel deze wereld. God wil deze wereld helemaal nieuw maken. God *had* deze wereld al heel erg mooi gemaakt – en soms kan je dat ook nog echt zien hoor: prachtige bloemen, aardige mensen, mooie dieren – maar heel veel van deze wereld is kapot gegaan. Door de verkeerde dingen van mensen. Doordat wij niet naar God luisteren. Maar God gaat deze wereld nieuw maken! Wij denken misschien zo vaak niet aan God, maar God wel aan ons! God wil bij ons zijn. God wil ons helpen. God wil naar

ons luisteren. En God wil liefde op deze wereld brengen. Vrede. Nu daarom is de Heere Jezus gekomen. Om alles nieuw te maken. Daarom vieren wij straks weer Pasen, wij vieren dat Jezus de schuld heeft gedragen van alle verkeerde dingen van de mensen door te sterven aan het kruis en dat Jezus nieuw leven, een nieuw begin voor ons heeft gemaakt, door op te staan uit de dood. *Dat* is Gods grote plan. En straks..., misschien duurt het nog heel lang, maar misschien is het ook al heel snel, straks zal God daarom alles helemaal nieuw maken. Heel de wereld nieuw.

Nou, dat plan van God, dat duurt al heel lang. Die mooie kerk bouwen duurde wel 600 jaar vertelde ik, maar dat plan van God dat duurt *nog* veel langer. Maar Nehemia mocht een klein stukje van dat plan van God gaan uitvoeren. En daarom ging hij naar Jeruzalem, om de stad weer op te bouwen. Want in Jeruzalem wilde God bij de mensen wonen. In de tempel. In Jeruzalem mochten de mensen heel dicht bij God zijn, daar mochten de mensen bidden en zingen bij de tempel, offers brengen, naar God luisteren. Nehemia vond dat zo belangrijk. En daarom bouwde Nehemia niet een luxe huis voor zichzelf daar bij die koning van Perzië. 'Nee, Nehemia dacht aan Gods plan. Hij dacht aan God Die bij de mensen wilde zijn. God Die de mensen wilde helpen en voor hen zorgen. God Die alles nieuw wilde maken. God Die in de tempel van Jeruzalem dicht bij de mensen wilde zijn. Daarom ging Nehemia naar Jeruzalem. Hij wilde Jeruzalem weer sterk maken, de muren bouwen die kapot waren



gemaakt. Nehemia wilde Jeruzalem weer mooi maken. Zodat er weer rust zou komen. En vrede. Zodat er een stukje van Gods grote plan gezien zal worden.

Nehemia had hier wel meer dan 100 dagen voor gebeden. Toen zijn broer en nog een paar anderen op bezoek kwamen, toen schrok hij zo van wat er gebeurd was met de stad Jeruzalem, dat hij elke dag ervoor ging bidden. Maan-

dag, dinsdag, woensdag. Een week. Nog een week. Een maand. Nog een maand. Meer dan 100 dagen! En toen hij weer op een keer bij de koning was, bij de koning van Perzië in zijn paleis..., toen ging hij het vragen aan de koning. Wat? Nou, de koning zag wel dat er iets met Nehemia aan de hand was, hij keek zo verdrietig... en toen vroeg de koning was er aan de hand was... en toen durfde Nehemia het te zeggen. Hij vroeg: 'mag ik misschien naar Jeruzalem terug, o koning?' Nehemia vond het zo spannend om te vragen of hij terug mocht naar Jeruzalem, want als de koning dat niet goed vond, ja, dan kon de koning misschien wel heel erg boos worden..., maar... de koning luisterde! Hij vond het goed! Gelukkig! Nehemia had nog wel een schietgebedje gedaan -'O Heere God, ik ben zo bang, de koning ziet dat ik



verdrietig ben, wilt U mij helpen? – en God hielp Nehemia. God luisterde naar het schietgebedje van Nehemia. En God luisterde ook naar die 100 dagen die Nehemia daarvoor had gebeden. God luisterde naar het gebed van Nehemia en hielp Nehemia. Want het was Gods plan om Jeruzalem weer nieuw te laten maken. Want God wilde bij de mensen wonen, heel dicht bij de mensen zijn. God wilde dat Nehemia een stukje van Gods plan ging uitvoeren.

Nou, vandaag is het biddag. Vandaag is het een speciale dag, waarop wij extra met elkaar gaan bidden tot God. Maar hoe moeten wij nu bidden? En wat gaan wij straks bidden? Nou, ik wil je drie dingen over het bidden leren en daar kan Nehemia ons heel goed bij helpen.

Het eerste wat ik heel mooi van Nehemia vindt is dat hij aan Gods plan denkt. God had een plan met zijn leven. Nehemia ging niet vragen om een nieuwe supermooie auto, of dat hij elke dag heel lekker eten had, of dat hij tien keer op vakantie kon..., **Nehemia bedacht eerst wat God het belangrijkste zou vinden en wat Gods plan was.** Ik vertelde je zojuist iets over Gods plan: God wil bij ons zijn. God wil ons helpen. God wil liefde op deze wereld. God wil dat wij voor elkaar zorgen en met elkaar delen. Nou, daarvoor ging Nehemia bidden. Nehemia bad wel 100 dagen voor de stad Jeruzalem. Nehemia vroeg aan de Heere God of God de mensen in Jeruzalem wilde helpen en weer bij hen wilde zijn. Nehemia vroeg of er weer liefde voor God zal zijn in Jeruzalem. En Nehemia vroeg of God hem wilde helpen om zelf ook aan Gods plan mee te werken.

Als wij straks met elkaar gaan bidden, dan gaan wij daarom die dingen vragen die God belangrijk vindt. Bidden betekent niet dat je alles gaat vragen wat je graag zou willen hebben. Nee, eerst denken: wat zou *God* willen? Wat vindt *God* nu belangrijk? Wat is Gods plan? Nou, daar mag je met God over praten en God om vragen. En je mag ook vragen, of je zo'n knechtje van God mag zijn, zoals Nehemia, zodat jij en ik ook zullen helpen in Gods plan.

Wij gaan straks vragen of God voor ons zal zorgen. Wij gaan vragen of de mensen die honger hebben, eten zullen krijgen. Maar wij gaan God ook vragen of ons wil helpen om die arme mensen te helpen, dat wij leren te delen. ... Wij gaan vragen of God ons wil helpen, maar wij gaan ook vragen of God ons wil helpen om van elkaar te houden en aan elkaar te denken. Dat niet alleen wij Gods liefde zullen voelen, maar dat God ons ook leert om van onze klasgenootjes te houden, ook al zijn ze misschien soms wat anders. Wij gaan vragen of God de papa's en mama's werk wil geven, zodat zij voor jullie kunnen zorgen. Wij gaan vragen of God de meesters en juffrouwen op school wil zegenen om goede juffrouwen en meesters te zijn. Zo vragen wij de Heere God of Hij ons wil helpen en voor ons wil zorgen... en ook of Hij ons ook wil helpen om een knechtje van Hem te zijn. Want God heeft een plan met deze wereld. En God heeft ook een plan met jouw leven, je bent hier met een doel!

En dan nog iets wat ik je wil leren over bidden, nu wij zo'n heel goed voorbeeld van Nehemia hebben. Een vraag: wat zou de Heere God nu mooier hebben gevonden? Dat Nehemia 100 dagen heeft gebeden..., of dat Nehemia een klein schietgebedje heeft gedaan, toen hij zo bang was dat de koning boos zou worden? ... Ik denk hè, dat God het allebei heel mooi heeft gevonden. God mag je op alle manieren en op alle momenten bidden. Als je opstaat en naast je bed knielt om even te bidden..., heel mooi! Zo bidt iemand uit onze kerk elke dag, heel mooi! Maar ook als je in je bed ligt en je kunt niet slapen, ook dan kan je bidden. Als je in de kerk zit mag je bidden met de andere mensen, maar ook als je op de fiets zit kun je even bidden als je even iets tot God wilt zeggen. Als je thuis aan tafel zit met het eten, mag je bidden en danken. Maar ook als je buiten aan het

spelen bent en je vindt het zo mooi, dan mag je ook bidden 'dank U wel God', of als er iemand huilt, dan mag je vragen 'Heere God, wilt U dat jongetje of dat meisje troosten' en er dan op af stappen. Het allerbelangrijkste is....: *wifi*. Een internetverbinding. Voor een tablet of laptop is het belangrijkste dat je een goede wifi-verbinding hebt. Nu, **het allerbelangrijkste voor jouw leven is dat je altijd verbinding met God hebt.** Altijd in verbinding met God. Altijd online. Soms misschien wel 100 dagen hetzelfde bidden tot God. En soms even een schietgebedje heel snel, terwijl niemand het ziet. Bidt maar, elke dag: 'ik neem even de tijd om met U te praten'. Soms echt even tijd voor maken hoor! En soms ook gewoon even tussendoor. Want als je zo elke dag met God praat, tot God bidt, dan weet je ook op heel moeilijke momenten zoals Nehemia bij de koning, dat je God om hulp mag vragen.



En dan nog het laatste.... Nehemia leert ons dat wij eerst moeten nadenken over wat God belangrijk vindt, voordat wij gaan bidden. Wat is Gods plan? Waar moeten wij voor bidden? En Nehemia leert ons dat wij elke dag moeten bidden, elke dag mogen bidden, soms ook gewoon even tussendoor. Dat wij heel de dag met God in verbinding mogen staan. Online met God. En dan het derde, het mooiste: **God hoort Nehemia.** God helpt Nehemia! Wat prachtig! Want de koning luistert naar Nehemia en wordt niet boos. Nee, Nehemia mag zelfs vragen om hout om te kunnen gaan bouwen in Jeruzalem. En de koning stuurt zelfs soldaten mee naar Jeruzalem om Nehemia te beschermen. God hoort Nehemia en helpt Nehemia!

Het bleef nog wel spannend hoor... Er waren nog steeds mensen die helemaal niet wilden dat Nehemia de muren van Jeruzalem op ging bouwen, dat was best wel moeilijk voor Nehemia. Soms hè merk je namelijk niet eens dat God je helpt. Je had er nog zo om gevraagd..., maar waar is God nu? Soms moet je heel lang wachten, misschien wel 100 dagen zoals Nehemia. En soms krijg je opeens wel hulp van God, zoals nu bij Nehemia: een koning die helemaal niet in God gelooft, helpt Nehemia. Daar heeft God voor gezorgd, wat een wonder!

Soms merk je niet dat God je helpt en je hoort..., maar soms mag je dat ook heel bijzonder zien dat God je helpt en voor je zorgt. Je mag er in ieder geval echt op vertrouwen. Want God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met je leven. Ik hoop dat jij en ik steeds aan dat plan van God zullen denken: wat vindt God nu belangrijk? En als wij daarom bidden, God daar om vragen – om hulp, om liefde, om geloof, om vrede voor ons en voor andere mensen – dan zal God luisteren. Want het is precies volgens Zijn eigen plan.

En als ik dan straks mijn ogen dichtdoe met bidden hè, dan zie ik dat plan van God voor mij: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vrede, liefde, rust, geloof, alles nieuw. Nog veel mooier dan die kerk waar 600 jaar over is gebouwd. Ja, het duurt wel heel lang, maar... God maakt alles nieuw! Zijn plan wordt werkelijkheid! Laten wij daarom blijven bidden.