

Preek in de belijdenisdienst, Capelle-Schollevaar, 1 april 2012, 9.15 uur

Thema: 'Jezus geeft je blijdschap, die niemand tegen kan houden!' naar aanleiding van Lukas 19: 28-40 (kern: vers 40)

1. Waarom deze uitbarsting van blijdschap?

Het is één en al blijdschap, daar op de Olijfberg, terwijl Jezus op dat ezeltje zit, en naar beneden rijdt, de berg af, op weg naar Jeruzalem. Vanaf de Olijfberg zie je de hele stad voor je liggen, dat is een prachtig gezicht. Iedereen juicht en zingt, mensen zwaaien met palmtakken, en daar waar Jezus komt, wordt als het ware een rode loper uitgelegd, een loper van kleren. Jezus mag niet zomaar over de kale straat rijden, nee, hij krijgt de behandeling van een Koning!



Je kunt je afvragen: 'Hoe komt dit nou eigenlijk zo? Waar komt die blijdschap opeens vandaan? En waarom opeens al dit eerbetoon aan de Here Jezus? Wat gebeurt hier precies?'

Als we ons dat afvragen, moeten we eerst zorgvuldig lezen. Wie beginnen ermee? Met dat prijzen van God, dat loven van Zijn naam? We lezen het in vers 37: 'Toen Hij al dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte **van de discipelen** vol blijdschap God te prijzen, met luide stem, om al de krachten, die zij gezien hadden...' Het begint dus niet bij een aantal willekeurige omstanders, nee, het zijn de volgelingen van Jezus, die beginnen met juichen. Die kring van discipelen, van leerlingen, die bestond niet alleen uit de twaalf leerlingen die al drie jaar met Jezus meetrokken. 'De gehele menigte van de discipelen' schrijft Lukas, en dat is een véél grotere groep. Eerder heeft Lukas al geschreven dat Jezus zeventig leerlingen erop uit stuurde om Zijn komst voor te bereiden. Dat zijn er dus veel meer dan twaalf. Dan zijn er ook een aantal vrouwen, die met Jezus en de discipelen meetrokken. Al met al is dat een hele groep. En dan hier, op de top van de Olijfberg, als Jeruzalem in het zicht komt, hier opeens beginnen al die volgelingen van Jezus te juichen. En geloof maar dat dat gejuich is overgenomen door anderen. Het wordt één grote volksbeweging. Waarom gaan die leerlingen juichen? Het staat erbij, in vers 37: 'om al de krachten, die zij gezien hadden...' Deze mensen trekken al een tijdje op met Jezus. En onderweg hebben ze zóveel bijzondere dingen met Hem meegemaakt. Elke keer weer staan ze verbaasd over wat Hij zegt, wat Hij doet. Net nog, de vorige dag, heeft hij een blinde genezen, die aan de weg zat te bedelen in Jericho. Maar Hij deed daar in Jericho nóg iets verrassends. Een man die door iedereen met de nek werd aangekeken, Zacheüs, hoofd van de belastingdienst, die werkte voor de Romeinse bezetters van het land, die man, gehaat en veracht, precies die man werd door Jezus uitgekozen, en Jezus zei: 'Vandaag moet Ik in uw huis overnachten.' En die Zacheüs, die gehate tollenaar, veranderde als een blad van een boom.

Overall waar Jezus kwam, werden mensen tot nieuwe mensen. Waar Hij kwam, kwam blijdschap. Dankbaarheid. Waar Jezus bij mensen was, gingen mensen God loven en eren.

En nu hebben de volgelingen van Jezus dat allemaal meegemaakt. Ze zijn van de ene verbazing in de andere gevallen. En nu komen ze hier, op de top van Olijfberg. Dáár, voor hen ligt Jeruzalem, en hier zit Jezus op een ezel. En opeens moet het door hen heen geflitst zijn: 'Wat hier gebeurt, dat is al voorspeld! Dat staat al in Zacharia 9, honderden jaren geleden geschreven: "Juich, Sion! Jeruzalem, jubel het uit van vreugde! Je Koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt Hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin." En het staat ook al in de Psalmen: Psalm 118: "Gezegend Hij die komt in de naam des Heren!"' En op dat moment vallen alle puzzelstukjes in elkaar. De discipelen van Jezus kunnen er niet meer omheen: Jezus is de beloofde Koning! Hij is de beloofde Messias, de Redder, de Verlosser! En dat is dan ook wat ze uitjubelen! 'Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam van de Here; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.'

2. Als je Jezus hebt ontdekt als Redder, word je blij!

Vandaag doen jullie belijdenis. En je zou kunnen zeggen: in jullie leven is eigenlijk hetzelfde gebeurd als bij deze leerlingen van Jezus. Ook jullie zijn op weg gegaan met Jezus. Misschien al vanaf dat je een klein kind was. Je hoorde de verhalen over God, en over de Here Jezus. En al meer groeide in je hart die overtuiging: 'Jezus is ook mijn Koning, Hij is ook mijn Redder.' Of misschien kwam dat later pas, en ging je eerst door heel andere tijden. Soms dicht bij God, en dan maakte je weer een omweg, ver bij Hem vandaan. Maar Hij liet je niet los, en zo kwam je toch weer bij Jezus uit. Je trok met Hem mee, en elke keer weer waren er die momenten waarop je verbaasd stond. 'Nou zeg... Hoe is dit mogelijk? Dit móét wel het werk van God zijn!' Je ontmoette iemand die je over God vertelde, precies op het moment dat je dat nodig had. Of je hoorde een lied, dat je dicht bij Hem bracht, bij Zijn hart. En zo kón je er niet meer omheen, net als die mensen op de Olijfberg: 'Hij is de Koning! Hij is ook mijn Redder! En dat móét ik zeggen! Dat móét eruit! Dat wil ik niet meer voor mezelf houden, iedereen mag het weten!' Nou, en zo ben je nu hier. En je gáát het zeggen! Je gáát je ja-woord geven aan je Redder, aan je Verlosser. Hij geeft een blijdschap, een vrede, een rust, die niemand anders in de hele wereld je kan schenken. Bij Hem kom je thuis.

Jullie hebben allemaal in de loop van de tijd het nodige meegemaakt. Alle zeven. Jullie weten dat het leven met Jezus niet een groot succesverhaal is. Het leven kan soms heel zwaar zijn, heel moeilijk. Maar jullie hebben het ook ontdekt: God gaat met je mee, niet alleen in tijden van voorspoed, maar ook in tijden van tegenspoed. Soms verhoort Hij je gebed door je problemen op te lossen, soms verhoort Hij je gebed door je kracht te geven om ondanks je problemen staande te blijven.

De mensen daar op de Olijfberg, ze zijn overtuigd: 'Jezus is de Koning!' En zo zijn ook jullie overtuigd geraakt: 'Hij is ook mijn Koning, ook mijn Heer!'

3. We hebben God en elkaar broodnodig!

Even tussendoor: als u de Bijbel kent, zult u misschien denken: 'Ja, deze mensen juichen nu wel voor Jezus, maar een paar dagen later staat de menigte te schreeuwen over diezelfde Jezus: "Kruisig Hem! Kruisig Hem!"' Dat is waar. En natuurlijk kunnen daar ook mensen bij zijn geweest die hier nog juichen. Een mens kan terugvallen, terugvallen in ongelof. Dat kan, we zien het aan Judas bijvoorbeeld. En ook Petrus verloochent Jezus, een paar dagen na deze intocht in Jeruzalem. Toch moeten we niet denken dat ál deze mensen die hier hebben gejuicht, een paar dagen later hebben staan schreeuwen: 'Kruisig Hem! Kruisig Hem!' Hier is een grote groep leerlingen. Sommigen zullen afgedwaald zijn, maar velen gelukkig ook niet. Van die kring van twaalf is er één Jezus ontrouw geworden en ontrouw gebléven, maar elf zijn er de wereld ingetrokken, als apostelen, getuigen, van Jezus.

Intussen is dit wel een heel serieus punt: belijdenis doen betekent niet, dat je nooit meer bij Jezus vandaan kunt dwalen. De duivel ligt altijd op de loer, om je bij God vandaan te trekken. Daarom geldt het voor ons allemaal: we hebben het broodnodig om dicht bij God te leven, om elke dag te bidden, elke dag! We kunnen niet zonder God! En daar hebben we ook elkaar voor nodig, als gemeente. De kerk is niet iets wat er maar een beetje bij komt: 'Ja, als het zo uitkomt, dan kan ik weer eens gaan.' Nee, we hebben elkaar nodig, om elkaar vast te houden. En we hebben de Bijbel nodig, het Woord van God. We kunnen niet zonder!

4. Niet iedereen staat te juichen als je Jezus belijdt

Maar júist sámen, juist mét elkaar mogen we God loven en prijzen en eren en danken, net als die mensen daar op de Olijfberg. Ze jubelen het uit, ze zingen en zingen. En dat is tegen het zere been van de Farizeeën. Zij vinden het stuitend, wat er gebeurt. 'Wie denkt die Jezus wel dat Hij is? Denkt Hij werkelijk dat Hij de Messias is, of zo?'

Ze gaan naar Jezus toe: 'Meester, bestraf Uw discipelen! Laat ze stoppen met roepen dat U de Koning bent!'

Ook dit is een kant van het belijden van Jezus. Er zullen altijd mensen zijn die zich tegen je keren. Jezus heeft daar vaak voor gewaarschuwd: 'Als je Mij volgt, neem dan je kruis maar op je!' Belijdenis doen, dat kan ook betekenen dat mensen je belachelijk maken, of je dwars gaan zitten. Dat hoort erbij. 'Be-lijden-is', in dat woord zit het woordje 'lijden'. 'Belijden' en 'lijden', dat heeft alles met elkaar te maken. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, is het zelfs één woord.

'Meester, bestraf Uw discipelen!' Maar wat zegt Jezus? 'Ik zeg u, als dezen zouden zwijgen, zouden de stenen roepen.' Jezus houdt ze niet tegen. Want het ís geen leugen. Het is de waarheid! En die waarheid, die mág aan het licht komen, die waarheid, die móét aan het licht komen! Hij ís de Koning! En juist Hij, als Koning, gaat nu naar Jeruzalem. Wat gaat Hij daar doen? Hij zal daar gaan lijden en gaan sterven aan het kruis, om zo de straf te dragen voor de zonden van déze mensen, en van iedereen die in Hem zal gaan geloven. Hij is de Koning die een Knecht wordt, die Zich opoffert. En doordat Hij die straf draagt, hoeven wij die niet meer te dragen. Wie gelooft in

Jezus Christus, krijgt eeuwig leven! Hij is de Verlosser, Hij is de Redder!

5. De blijdschap die Jezus geeft, is niet te stuiten!

Deze blijdschap, van die leerlingen, is niet te stuiten. Die moet naar buiten komen! Dat is Gods wil! En al God het wil, kan niemand, niemand dat tegen houden! Mensen niet, zelfs de duivel niet.

Vandaag móét bij jullie het hoge woord eruit: jullie kunnen er niet meer om heen, en je zegt 'Ja' tegen God, 'Ja' tegen Jezus. En de blijdschap, láát die maar van je afstralen! Laat je niet tegenhouden! Laat je niet ontmoedigen! Wie eenmaal Jezus heeft ontdekt, in al Zijn liefde, in al Zijn goedheid, wie eenmaal heeft geproefd van de vrede die Hij geeft, die wil nooit meer iets anders, nooit!

Jezus geeft je een blijdschap, die niemand tegen kan houden. En die blijdschap, die is aanstekelijk. Adoniram Judson (zie afbeelding) was een Amerikaanse zendeling, die in 1813 vertrok naar Birma. Volgend jaar is dat 200 jaar geleden. En als je probeert je in te denken in wat dat betekende, in die tijd, dan duizelt het je. Een tocht overzee, met een schip, van dagen, weken over de Grote Oceaan. En dan voet aan wal in een totaal onbekend land. Je kon je



niet vooraf oriënteren door middel van boeken, foto's, internet. Dat bestond allemaal niet. Als je daar was kon je alleen brieven schrijven naar huis, en je hoopte dat die ooit zouden aankomen. Geen telefoon, geen email.

Maar Adoniram wilde niets anders: hij was vol liefde voor Jezus, en vol liefde voor de mensen in Birma. Maar wat moest hij doen? Hij sprak nog geen woord van de taal! Hij moest het allemaal nog leren! Later heeft hij die taal zó goed

geleerd, dat hij als eerste een woordenboek heeft gemaakt Birmees-Engels, en hij heeft de hele Bijbel vertaald in het Birmees. Maar toen hij aankwam, sprak hij geen woord Birmees.

Wat gebeurde er? Hij ontmoette een man, en hij keek die man aan. Iets zeggen wat die man begreep, dat kon hij niet. Dus wat deed hij? Hij sloeg zijn armen om hem heen, en hij stráálde! De man was helemaal verwonderd. Hij liep naar huis en hij zei (dat bleek, later): 'Wat er nou toch gebeurd is... Ik heb iemand ontmoet, iemand die zo stráalde van blijdschap, dat moet wel een engel zijn geweest.'

Adoniram Judson, in Birma kreeg hij een bijnaam: Mr. Glory Face, Mijnheer Gloriegezicht. Door zijn blijdschap, door zijn geloof, hebben heel veel mensen God leren kennen.

En diezelfde Jezus die Adoniram zo liet stralen, is vandaag ook hier, in ons midden. En Hij zegt het, tegen u, jou en mij, Hij zegt het, heel persoonlijk, of je nu elke week in een kerk komt, of dat je totaal niet gewend bent om in een kerk te komen. Jezus strekt Zijn handen uit en zegt: 'Ik ben ook jouw Koning! Ik wil ook jouw Redder zijn! Geef je leven aan Mij! Geef Mij je hart, geef Mij je ja-woord. Ik ga met je mee. En wat er ook gebeurt: Ik zal je dragen door Mijn Geest, en door de kracht van Mijn liefde!'

Amen.