

Preek in de doopdienst in Capelle-Schollevaar, 3 juni 2012, 9.15 uur

Thema: 'Sta op in een nieuw leven!' naar aanleiding van Handelingen 9: 1-19 (kern: vers 18b)

1. Een Paas-woord: 'En hij stond op!'

'En hij stond op en werd gedoopt.' Waar kennen we dat van? Wie stond er nog meer op? Jezus! Deze tekst is oorspronkelijk geschreven in het Grieks, en het Griekse woord voor opstanding, dat is: *anastasis*. En wat staat hier? 'Anastas werd hij gedoopt.' Heel letterlijk staat er:

'Opstaande werd hij gedoopt.' Dat woordje *anastas*, letterlijk 'opstaande', dat is een Paas-woord. Het hoort bij Pasen! Feest van de opstanding! En dat Paas-woord is een *password*, dat is een wachtwoord, een codewoord! Dit woord, op deze plaats, dat betekent niet gewoon dat Saulus uit z'n stoel kwam. Nee, in dit éne woord, *anastas*, 'opstaande', wordt 100 % duidelijk wat er hier gebeurt! Zoals Jezus gestorven is en opgestaan, zó is Saulus als het ware dood geweest, helemaal doortrokken van de machten van het kwaad en van de dood, en hier staat hij op in het leven!

'Opstaande werd hij gedoopt'. Wat betekent de doop? De doop betekent, dat je oude leven ondergaat, zoals Jezus het graf in is gegaan, met al onze schuld en al onze zonden op Zijn schouders. En zoals Jezus is opgestaan in een nieuw leven, zo staan ook wij op in een nieuw leven!

In de Laurenskerk in Rotterdam, is dat prachtig uitgebeeld in een kunstwerk (foto hiernaast). U ziet hier het doopvont. Je kijkt er van bovenaf in. Die bak, daar onderin, daar wordt water in gegoten als er iemand gedoopt wordt. Met dat water wordt de doop bediend. En die drie figuren, die symboliseren de opstanding in een nieuw leven.

Jezus stond op uit het graf, op de derde dag. De duisternis van de dood werd door Hem van binnenuit opengebroken! En wat staat er hier, over Saulus? Ja, hier staat hij op, maar wat er daarvoor gebeurt? Vers 9: 'Hij kon drie dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet.' Drie dagen doodsheid, drie dagen duisternis, nadat Saulus door Jezus als het ware

op de grond gegooid is, op de weg naar Damascus. Jezus verschijnt in volle glorie, en Saulus valt op de grond. 'Wie bent U, Heer?'

'Ik ben Jezus, die jij vervolgt.'

Saulus is op het verkeerde pad, en Jezus grijpt hem in de kraag, en brengt hem op het Rechte pad. Letterlijk! Want de straat, waar Saulus onderdak vindt in Damascus, heet 'De Rechte', staat er in vers 11.

En daar, in die Rechte straat, daar komt Saulus tot bezinning. Langzaam maar zeker dringt het tot hem door wat hij heeft gedaan. Hij vervolgde de christenen, want hij was er vast van overtuigd, dat Jezus een bedrieger was geweest. Hij was er volkomen zeker van, dat Jezus niet de Messias was geweest, niet de Redder van Israël, niet de beloofde Verlosser, de lang verwachte Zoon van David. En opeens was er nu die stem: 'Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?' Van lieverlee begrijpt hij wat er gebeurd is, en hij huivert: duizend jaar geleden klonk diezelfde vraag ook al! Toen was het David, die het vroeg aan koning Saul: 'Koning Saul, waarom vervolgt u mij?'

Saulus (die eigenlijk gewoon Saul heet) gaat het in volle omvang beseffen: 'Ik ben net als koning Saul! Koning Saul vervolgde David, de man naar Gods hart! Nee, ik ben nog veel erger, ik heb de Zoon van David vervolgd, de beloofde Messias! De Verlosser!'

Als je op het rechte pad komt, dan betekent dat eerst: drie dagen duisternis. Als je komt in het licht van God, dan opeens zie je al die vlekken, al dat vuil op je ziel. Je ontdekt je schuld voor God. En dan word je héél klein.

Misschien zit u hier in de kerk, en denk u: 'Waar gaat dit allemaal over, hier in de kerk?!' Nou, het gaat over u! Over jou! Als Jezus Zijn licht laat stralen op je leven, pas dan kom je erachter hoeveel er mis is. Dat lijkt héél eng, en misschien denkt u wel: 'Kijk, daar heb je ze weer! In de kerk moet het altijd maar gaan over zonde en schuld!'

Maar wie buigt in dat licht van Jezus, wie zich láát stilzetten, en wie zich láát leiden naar het Rechte pad, wie zich láát leiden door de goede Herder in de Rechte sporen, die komt uit bij een totaal nieuwe ervaring. Dat is dit: opstanding in een nieuw leven! Een nieuwe geboorte! Een nieuw bestaan! Tintelend van vreugde!



2. De doop: binnenkomen in de wereld van God

En wat is nu de doop? De doop symboliseert het binnengaan in die nieuwe wereld, de wereld van God! De opstanding in een nieuw leven! Opstanding en doop, die twee vallen samen! Daarom staat er niet: 'Hij stond op en werd gedoopt', maar 'opstaande werd hij gedoopt.'

U denkt misschien: 'Die kleine Elisah, die heeft toch nog niks kwaads gedaan? Hoe kan die nou opstaan in een nieuw leven?' En natuurlijk, zo'n klein kind, die heeft inderdaad nog niets kwaads gedaan. Zo'n klein kind is nog helemaal puur. En dat is nu juist het indrukwekkende van God. Al vóórdat Elisah ook maar één fout kan maken of iets goeds kan doen, al voordat ze ook maar één gebed voor God kan

uitspreken, is God er al met Zijn liefde en Hij zegt: 'Elisah, jij mag al binnenkomen in de wereld van het nieuwe leven. In mijn wereld, de wereld waarin een mens niet gebukt hoeft te gaan onder schuldgevoel, onder gevoelens van minderwaardigheid, maar een wereld waarin een mens mag opleven in de vreugde, Mijn wereld waarin je mag leven van genade! Mijn kind', zegt God door de doop, 'jij bent welkom bij Mij! En wat er ook gebeurt in jouw leven, ook al faal je, ook al struikel je, Ik ben jouw God en Ik strek Mijn handen uit naar jou!'

Die kleine Elisah mag al binnenkomen, vóórdat ze iets beseft, in de wereld van Gods liefde. Daarin mag zij opstaan, zo klein als ze is. Dat is de doop! De doop is het teken dat God je welkom heet in het nieuwe leven, waarin Hij je Redder is!

Dat nieuwe leven, dat leven met God, dat leven waarin je mag opstaan, dat is het aller-, allermooiste wat een mens kan overkomen. Maar het is beslist niet het allergemakkelijkste! Dat zouden we misschien wel verwachten. Dat als je een moeilijk leven hebt, met allerlei tegenslag, en je komt dan bij God, en je komt tot geloof, dat

het dan daarna allemaal meezit. Dat God er wel voor zorgt dat je problemen worden opgelost. Die indruk krijg je toch soms, als je verhalen hoort op de televisie? Eerst zit je in de problemen, dan kom je tot geloof, en daarna is alles opgelost.

Maar bij Saulus gaat het net andersom! Eerst is hij populair, de leiders van het Joodse volk hebben alle vertrouwen in hem. Hij maakt een bliksemcarrière, en hij wordt zelfs op een buitenlandse missie gestuurd. Maar ná dat omslagpunt, wat staat er dan, in vers 16? Jezus zegt: 'Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet terwille van Mijn naam.' Lijden! Als Saulus opstaat in een nieuw leven, dan is de boodschap van Jezus: 'Voortaan, Saulus, zul je moeten lijden!' Dat is toch helemaal niet iets moois, of zo? Hoe kan het, dat Saulus zich toch echt laat dopen? Hoe kan het, dat hij 'Ja' zegt tegen Jezus, en dus tegen die weg van het lijden? Lijden, daar kies je toch niet voor? Lijden, dat ontloopt je toch liever?

3. 'Ja' zeggen tegen Jezus, omdat je geroepen bent...

Waarom kiest Saulus voor deze weg? Daar zijn op z'n minst twee redenen voor. De eerste is: hij kan niet anders! Hij is geroepen! Jezus kwam in zijn leven met kracht! Deze week vroeg iemand aan mij: 'Wat geloof jij?' Toen begon ik over God, en dat als ik God zoek in het gebed, dat Hij dan antwoord geeft. Later dacht ik: 'Dat is helemaal niet de kern! Ik geloof niet omdat ik Hem zoek, ik geloof omdat Hij mij heeft gezocht! Ik kan er niet meer omhen! Hij is in mijn leven gekomen!'

Vrijdagavond hadden we hier in de kerk een gebedsavond voor christenen die lijden om hun geloof. In een filmpje zagen we José, een man uit Colombia. In Colombia worden christenen vervolgd, niet door de overheid, maar wel door allerlei criminele bendes. Later heb ik op internet nog meer gevonden over José (<http://vimeo.com/21500048>). Toen hij vijf jaar oud was, toen kwam er zo'n criminele bende naar het dorp waar hij woonde. De bendeleden speelden met de kinderen, ook met hem. Het leek allemaal onschuldig, maar ze werden ingepalmd. Toen José zeven jaar was, zag hij voor het eerst dat een meisje werd vermoord. Eerst werd er een kuil gegraven, toen werd het meisje doodgeschoten. Een paar dagen later was er weer een executie. En José, zeven jaar oud, had dit keer de kuil gegraven. Een maand later was er weer een executie. En José, zeven jaar oud, schoot mee. De kinderen die niet meededen met moorden, werden zelf vermoord. En zo groeide José op, als crimineel.

Maar wat gebeurde er? De moeder van José begon naar de kerk te gaan. En ze ging bidden, voor de bevrijding van haar zoon. José was woedend toen hij dat hoorde. In de bende zeiden ze: 'Christenen zijn een militair doel.'

Maar toen kreeg José steeds weer een vreemde droom. In zijn droom zag hij een man in witte kleren. Zijn voeten stonden niet op de grond, maar zweefden erboven. Die man had zijn armen uitgestrekt en Hij riep José. José vertelt: 'In mijn droom pakte ik mijn geweer en ging schieten, maar ik eindigde op mijn knieën, al huilend. Ik kwam op een punt dat ik niet meer verder wilde leven. Ik probeerde mijzelf door het hoofd te schieten, maar om de één of andere onverklaarbare reden lukte dat niet. Op een dag is het gelukt om aan de rebellen te ontsnappen. Toen ik weer in de vrije wereld was en auto reed, werd ik aangehouden door drie politiewagens. Ik was een beruchte criminele rebel, dus ik dacht dat ik zou worden gearresteerd. Al mijn papieren werden nauwkeurig bekeken. In mijn gewaarwording duurde dat eindeloos. Toen kwam de

politieofficier naar me toe en zei: "U bent een modelburger! Ons land heeft mensen zoals u hard nodig!" Ik stond volslagen perplex en aan de grond genageld! Op dat moment waste God mijn hele leven schoon, inclusief mijn hele verleden.'

Wat is de kern van geloof in God? Dat is dit: niet dat jij Hem zoekt, maar dat Hij jou zoekt! Jezus heeft Saulus opgezocht. Jezus heeft José opgezocht, en vanmorgen, hier in de kerk, of waar u ook maar aan het luisteren bent, vanmorgen zoekt Hij u! Hij zoekt jou! Hij is de eerste! Hij roept! Zoals Hij de eerste is in het leven van Elisah. Hij roept, nog voordat zij ook maar een woord kan antwoorden. Hij roept ieder van ons! Vandaag! Nu! Dat is één. Waarom zegt Saulus 'Ja' tegen Jezus? Omdat hij niet anders kan, want Jezus heeft hem geroepen!

4. ... en omdat Hij je nodig heeft!

En het tweede, dat is dit. God heeft Saulus nodig, en Hij heeft een plan met Hem. Hij gaat hem inschakelen. Vers 15: 'Deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn naam te brengen voor heidenen (voor niet-Joden) en koningen en de kinderen van Israël, want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet terwille van Mijn naam.'

God had Saulus nodig. En zo werd Saulus Paulus, één van de belangrijkste apostelen van Jezus. God had José nodig. José, die als zevenjarig jongetje begon met moorden, werd door Jezus Christus Zelf weggeroepen uit de duisternis en hij stond op in een nieuw leven. José is nu predikant. Hij zegt: 'Mijn leven loopt voortdurend gevaar, maar God heeft me altijd beschermd. Ik ben een levend getuigenis.' En zo is het! In José laat God zien dat Hij alle macht heeft! Veel meer macht dan alle drugskartels bij elkaar! In José laat God zien dat Hij niemand, niemand afschrijft, dat Hij een God is van genade, een God van de extra kans.

Vandaag is de zondag van de lijdende kerk. José vraagt om gebed, vooral voor de kinderen in Colombia. God Zelf vraagt ons om te bidden voor broeders en zusters die lijden om hun geloof. Maar één fout mogen we nooit maken! Wij mogen nooit denken, dat broeders en zusters die lijden om hun geloof zielig zijn. **Want lijden voor Christus is een eer!** Mattheüs 5: 11-12: 'Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn!'

U denkt: 'Dat is makkelijk! Lekker veilig in Nederland zo vanaf een kansel gaan zeggen dat je gelukkig bent als je lijdt voor Christus! Hoe kun je dat doen?' Lieve mensen, dat móéten we tegen elkaar zeggen! Het zijn de woorden van Jezus Zelf. En als de dag komt in jouw leven, in uw leven, dat je voor die keus staat: óf Jezus verloochenen, óf de moeilijke weg, weet dan één ding: de moeilijke weg, achter Jezus aan, is de weg naar de vreugde! Het is de weg van de opstanding, van de *anastasis*, in een nieuw leven! José is een gelukkig mens! **Alleen wat waard is om voor te sterven, is ook waard om voor te leven!** Jezus Christus, Hij alleen is het waard om voor te sterven! Hij alleen is het ook waard om voor te leven!

Hij (1) róépt je, en (2) Hij schakelt je in. Paulus is geroepen in om op te staan in een nieuw leven. Hij hééft het gedaan. José werd geroepen om op te staan in een nieuw leven. Hij heeft het gedaan. Vanmorgen is Elisah geroepen om op te staan in een nieuw leven. U jij en ik: Jezus Christus roept je naam! En het nieuwe leven, dat rolt zich uit.

Verbazingwekkend! Verbazingwekkend... Amen.