

1. Hoe kun je verder als je een belast verleden hebt?

Vorige week zaterdag werd de Libris Geschiedenis Prijs uitgereikt aan Bart van den Boom. Hij schreef het boek: *Wij weten niets van hun lot. Gewone Nederlanders en de Holocaust*. Dat zo'n boek zo'n prijs krijgt, dat geeft wel aan dat we als volk nog steeds bezig zijn met die oorlogsjaren. Wat deden we toen goed, maar ook: wat deden we fout? Je verleden onder ogen zien en zoeken naar een weg vooruit. In feite gaat het om die vraag, ook in dit hoofdstuk, Zacharia 3. Hoe kunnen wij verder, als Joods volk, terwijl wij een belast verleden hebben?

Zacharia is profeet in de periode dat de eerste groepen ballingen terugkomen uit Babylon naar Juda. Zerubbabel is dan de politieke leider, en Jozua is de hogepriester. Maar als die mensen terugkomen in het land Juda, dan verliezen ze totaal de moed. Jeruzalem is een puinhoop, de tempel is een ruïne, in feite zijn ze niet eens met zoveel mensen. Wordt het ooit nog wat met ons volk, met Israël?

En dat pessimisme, dat heeft ook te maken met zonde uit het verleden. Want die ballingschap in Babylonië, die was niet toevallig over het volk heengekomen. Nee, eeuwenlang hebben profeten geprofeteerd: 'Mensen, als wij ons niet houden aan de geboden van God, dan zal God ons treffen met Zijn oordeel!' Maar naar die profeten werd slecht of helemaal níét geluisterd! Toen, na éindeloos veel waarschuwingen, kwam die vreselijk ballingschap in Babel. En nu ze terugzijn, komt die vraag met kracht naar boven: 'Hoe moeten wij verder, de toekomst in, als er nog zo'n enorme schuld is uit het verleden?'

Dat is een heel goed vraag! Want over die vraag, hoe je omgaat met je schuld, uit het verleden, over die vraag kun je ook heel makkelijk heenwalsen. 'Ach, dat was toen...' Maar in de Bijbel wordt altijd een spade dieper gestoken. Als volk draag je ook schuld mee uit het verleden. Dat onze voorouders slaven hebben verscheept van Afrika naar Amerika, dat heeft gevolgen tot de dag van vandaag! Israël weet: 'Wij hebben een belast verleden. De ballingschap was een straf van God. Hoe moet het nu verder? Gaat God met ons mee, de toekomst in? Als Hij ons heeft verworpen, dan kunnen we doen wat we willen, maar dan heeft het geen enkel nut!'

Juist tegen de achtergrond van die vragen krijgt Zacharia dit visioen. Een nachtgezicht. Het is het vierde in een serie van acht nachtgezichten. Hij ziet in zijn visioen de hogepriester, Jozua. En die hogepriester, die staat voor de Engel des HEREN. Die Engel des HEREN, dat is in het Oude Testament in feite God Zelf. Met die Engel des HEREN wordt misschien wel de Zoon van God aangeduid, Jezus Christus. En wat staat er dan in vers 3? 'Jozua nu was met vuile kleren bedekt, terwijl hij voor de Engel stond.'

Vuile kleren. Met vuile kleren staat Jozua voor God. Wat kun je je schamen voor vuile kleren. En het gaat niet om één vlek, nee het gaat hier om kleren die helemaal vuil zijn! Jozua als hogepriester vertegenwoordigt het volk bij de HERE, in Zijn heilige troonzaal. Maar het volk dat Jozua vertegenwoordigt, is een zondig volk.

Tot overmaat van ramp is er ook nog de duivel. En die duivel, die begint ook nog eens even lekker in die vlekken te wrijven. Hij staat Jozua aan te klagen. En geef hem eens ongelijk?! Jozua staat er toch vreselijk bij? En het volk dat hij vertegenwoordigt, dat ís toch ook een schuldig volk?! De Bijbel poetst nooit makkelijk onze schuld weg. Wij doen dat



vaak liever wel. De verleiding is héél groot om ook in de kerk dat onderwerp maar een beetje weg te moffelen. Dat is iets van vroeger, toen ging het altijd over die zonde... Maar ondertussen zit is in onze ziel, diep van binnen, vaak zóveel schuldgevoel. Hoe moet dat nou toch met mij? Als je beseft hoe vaak je God maar laat praten... Hoe vaak er gewoon niet van komt om te bidden, om tijd te nemen voor God... Hoe makkelijk je neemt, en hoe moeilijk je geeft... Hoe moet het verder? Met jezelf? En hoe moet het verder met ons, als volk, en met ons, als mensheid...? André Kuipers zei deze week bij Pauw en Witteman, dat je vanuit de ruimte haarfijn kunt zien hoe wij er op aarde een puinhoop van maken. 'Het is best alarmerend,' zei hij, 'wat mensen op aarde aanrichten, je kunt luchtvervuiling zien, erosie, de algengroei in de oceanen als gevolg van de klimaatverandering.' Ook de aarde heeft vuile kleren aan... Daar staat Jozua, en de duivel klaagt hem aan. Terecht! En dan, opeens, klinkt de stem van de HERE: 'De HERE bestraffe u, satan, ja, de HERE, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u: is deze niet een brandhout, uit het vuur gerukt?' Al die beschuldigingen van de satan, die zijn waar! En tóch: rondom Jozua trekt de HERE een schild op, waarop alle pijlen van de satan afketsen. Dat schild is Gods verkiezing! God heeft Israël gekozen! Die duivel kan nóg zoveel beweren, en de schuld van Jozua kan nóg zo zwaar zijn, maar God heeft een belofte gedaan! Hij heeft het tegen Israël gezegd: 'Jullie zijn Mijn volk, en Ik ben jullie God!' En daarom heeft God Zijn volk gered, als een brandhout uit het vuur. Zó zijn ze uit Babylon teruggekomen. Op het nippertje verlost door de Allerhoogste!

2. Nieuwe kleren voor een ander leven

En dan klinkt opnieuw de stem van God, die bevel geeft aan de engelen, vers 4: 'Doe hem de vuile kleren uit! En de HERE zei tegen Jozua: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek u feestklederen aan!'

Merkt u wat er hier gebeurt? Zegt God tegen Jozua: 'Ach, Jozua, het valt allemaal wel mee met die zonde van jou. We halen die kleren van jou even door een sopje, en dan kan het allemaal nog bést.' Gaat God zó om met de schuld, die ons ziel besmeurt? Gemeente, God zegt nergens in de Bijbel, dat het wel meevalt met onze zonde! Nergens! Maar Hij zegt wel dat bóven onze zonden uit Zijn liefde straalt, Zijn genade! Die vuile kleren, die moeten hélemaal weg!

Zacharia ziet dat allemaal voor zich in zijn nachtgezicht, en als hij dat ziet gebeuren, dan gaat hij bidden. Hij bidt: 'Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten!' En dat gebeurt dan ook! Eerst de tulband, en dan de kleren. Weet u waarom die tulband zo belangrijk is? U kunt dat vinden in Exodus 28: 36. De hogepriester, die droeg een tulband op zijn hoofd, met daaraan bevestigd een gouden plaat. Op die plaat stonden de woorden: 'Heilig voor de HERE'. En dan staat erbij, in Exodus 28: 38: 'Die gouden plaat, die zal op het voorhoofd van Aäron zijn (Aäron was de eerste hogepriester), en Aäron zal de schuld dragen, die ligt in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen (...) zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht van de HERE.' Dus pas als de hogepriester zijn tulband draagt, dan kan hij de offers van de mensen bij God brengen, en het bidden: 'Here God, wij staan schuldig voor U, maar alstublieft, aanvaard onze offers, aanvaard onze gebeden.' En omgekeerd kan hij, als geheiligde, de vergeving van God over de mensen uitspreken. De

hogepriester Jozua wordt in ere hersteld! Als het volk weer terugkomt in Jeruzalem, waar de tempel nog een puinhoop is, dan zegt God, in dit visioen: 'Er zal weer een tempeldienst zijn! De priesters mogen weer aan het werk! En de hogepriester, die wil ik opnieuw ontvangen. Want ik ben genadig! Ik geef nieuwe kleren voor een ander leven!' 'Doe hem nieuwe kleren aan!' Herkent u dat bevel? In de gelijkens van de verloren zoon begroet de vader de zoon op die manier: 'Vlug, haal nieuwe kleren, en schoenen voor aan zijn voeten, en doe een ring aan zijn vinger, want mijn zoon was dood, en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden!' (Lukas 15).

Jozua wordt in ere hersteld. En hij krijgt een opdracht (vers 7): 'Zo zegt de HERE der heerscharen: Indien u in Mijn wegen wandelten de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan zult u zowel Mijn huis richten, besturen, als Mijn voorhoven bewaken, en ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan.' Wie zijn dat? 'Hen die hier staan'? Weet u, dat zijn de engelen! Jozua, de hogepriester, mag als het ware in en uit lopen bij God, in de hemel! Want hij heeft schone kleren aan! Met die kleding kán dat! Dan mag je zomaar in de nabijheid van God zijn!

Voelt u wat een bemoedigende boodschap dit is voor dat volk van de Joden, net teruggekeerd uit de ballingschap? Met een belast verleden? God zegt: 'Ik maak een nieuw begin! Want ik heb jullie gekozen! Jullie vertegenwoordiger, jullie hogepriester mag bij Mij in en uit lopen, tussen de engelen!' Wat een wonder van genade!

3. Kan dat zomaar... vergeven?

'Maar...' denk je dan, 'toch blijft er iets haken. Kan dat dan zómaar. Strijkt God dan al die zonde zomaar... een beetje weg? In de geschiedenis van Israël waren vreselijke dingen gebeurd! Koning Achaz, die offerde zijn eigen kinderen aan de afgod Moloch! Mensen werden mishandeld, misbruikt, vernederd... Kán dat dan allemaal maar?'

Nee! Want die genade van God, gemeente, die genade van God, die heeft een basis! Vers 8: 'Hoor toch gij hogepriester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten (dat zijn de andere priesters), zij zijn immers mannen die tot een wonderteken dienen...' Die priesters, dat die weer dienst ogen doen, dat is een wonder van genade, van Gods goedheid! Elke priester is een wandelend wonder!

'Hoor toch, Jozua en al die priesters, zie, ik zal Mijn Knecht, de Spruit, doen komen.' Wacht even, wat zegt God hier? 'Ik zal Mijn Knecht, de Spruit, doen komen.' God zegt: 'Er komt een lente aan, een nieuw takje, dat is Mijn Knecht.'

En u hoeft niet lang te raden, wie daarmee wordt bedoeld: Jezus Christus! Hoe kán het, dat Jozua nieuwe kleren krijgt? Hoe kan er een nieuw begin zijn voor Israël? Omdat Hij gekomen is, de Knecht van God! Vers 9: 'Voorwaar, zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, - op die steen zijn zeven ogen - zal ik Zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de HERE der heerscharen.' Die Knecht van de HERE, die 'spruit', die wordt hier vergeleken met een steen. En die steen, die is door God Zelf beschreven, daar staat Gods afdruk in, Gods handtekening. En op die staan zijn zeven ogen, dat wil zeggen: door die steen ziet God de wereld. Jezus is de Hoeksteen, waar die nieuwe tempel op rust. Door Jezus heen kijkt God naar de wereld, met ogen van liefde, van genade! En daarom staat later, vers 9: 'En ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen.' Op welke dag? Op Goede Vrijdag! 'Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, zult gij elkaar nodigen onder de wijnstok en onder de vijgeboom.' Dat is van harmonie met elkaar, omdat er harmonie is met God.

Merkt u wat er gebeurt in dit hoofdstuk? Een volk met een verleden wordt een volk met toekomst! Zo gaat God met mensen om! Zo ging Hij met Zijn volk Israël om, toen al, en nu nog steeds! En zo gaat Hij met ons om! Hij geeft nieuwe kleren, voor een ander leven. Waarom? Omdat Jezus Christus gekomen is, omdat Hij Zich gegeven heeft aan het kruis en op één dag de ongerechtigheid van het hele land, avn de hele wereld, heeft weggedaan!

Als Zacharia dat visioen vertelt aan zijn volksgenoten, dan voelen ze precies aan wat hij bedoelt. Als hun vertegenwoordiger, Jozua, nieuwe kleren heeft gekregen, en tussen de engelen mag wandelen, dan geldt dat ook voor het volk! Dan mag je opgelucht adem halen! En dat geldt ook voor u, jou! God heeft nieuwe kleren voor je! Een ander leven! We hebben gelezen, Openbaring 7, over de mensenmenigte, de schare die niemand tellen kan, en die daar staat voor de troon van het Lam, van Jezus, tussen de engelen. En wat staat er over die mensen? 'Zij waren bekleed met witte gewaden en hadden palmtakken in hun handen.' Vers 14: 'Zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam'. Uit dat rode bloed komt een wit gewaad te voorschijn.

4. Er is uitzicht!!!

Gemeente, laat u nooit ontmoedigen! Denk nooit: 'Het wordt niks meer met mij!' Laat nooit die duivel winnen! Want ook wij hebben een Hogepriester die namens ons bij God mag komen, die onze schuld bij Hem brengt, en namens God aan ons de vergeving brengt. Ook wij hebben een Hogepriester die voor ons bidt bij God, die voor ons pleit. Wij hebben een Hogepriester die ooit, toen Hij op aarde was, onze vuile kleren op Zich nam, maar die nu bekleed is met een wit gewaad, blinkend wit. Zijn naam is... Jozua. Want Jozua is de Hebreeuwse vorm van Jezus. Jozua, Jezus, dat betekent: 'De HERE redt'.

En omdat Hij schone kleren draagt, mogen wij schone kleren dragen. Als we geloven in Hem! Als we ons toevertrouwen aan Hem, helemaal! Helemaal! Dat is nou genade. Schone kleren!

Er was een militair, die met andere militairen samen één slaapzaal deelde. En die ene jongen, die geloofde. Als ze 's avonds naar bed gingen, dan las hij uit zijn bijbeltje. Daarna ging Hij op de knieën, en hij bad. Hij dankte Zijn Schepper voor de dag, en hij bad voor zichzelf en voor zijn maten. Gewoon, in stilte. Maar al die andere soldaten, die lachten hem uit. Ze haalden grappen met hem uit, als hij geknield lag te bidden en niet keek. En dat werd steeds grover. Op een avond, terwijl hij op zijn knieën zat, pakte één van de andere soldaten zijn schoen, zo'n zware schoen, zo'n soort laars, zo'n kistje. De schoen was vies, vol modder. Hij gooide dat kistje tegen het hoofd van zijn biddende maat. De jongen had een flinke hoofdwond. Maar hij zei niets. De volgende morgen werden ze wakker.

En één voor één liepen ze naar het bed van de soldaat die zijn schoen had gegooid. Want wat bleek? Aan het voeteneind van dat bed, daar stonden twee schoenen, schitterend, blinkend gepoetst. Midden in de nacht was de gelovige militair opgestaan, en hij had gepoetst totdat die schoenen blonken als nooit tevoren.

Dat is nou: genade! Blinkend schone schoenen krijgen terwijl je een vuile schoen naar je maat hebt gegooid. Stralende feestkleren krijgen, terwijl je vuile kleren droeg. Zó is God! En zó is Zijn Zoon, dat groene takje, die Man van hoop. Laten we maar héél dicht bij Hem leven, want dan mogen ook wij, eens, wandelen in witte gewaden in Zijn nabijheid. Amen.