

Preek Avondmaalsdienst Capelle-Schollevaar, 4 december 2011, 9.15 uur

Thema: 'Het brood dat toekomst geeft', naar aanleiding van Richteren 7: 9-22 (kerntekst: vers 13-14)

1. Elke keer mag je terugkomen bij God

Israël is bezet gebied. Zo kun je dat gerust zeggen, over die tijd van Gideon. Bezet gebied. Weet u hoe dat ging met die Midianieten? We lezen dat aan het begin van Richteren 6. De Israëlieten bewerkten het land, ze ploegden, ze egden, ze zaaiden alles keurig in, dan kwam de oogst op, en als de oogst rijp was, dan kwamen de Midianieten en de Amalekieten en nog meer stammen uit het oosten, wat nu Jordanië is, en dan werd het hele land leeggeroofd. Richteren 6: 5: 'Zij trokken op met kudde en tenten, en zij kwamen talrijk als sprinkhanen; zij waren niet te tellen, zij, noch hun kamelen, en zij kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door teoeden van de Midjanieten.' In vers 2 wordt verteld hoe de Israëlieten daarop reageerden. Ze vluchtten doodsbang de bergen in, en daar kropen ze weg in de grotten en de holen. Maar dan staat er in Richteren 6: 6: 'Toen riepen de Israëlieten tot de HERE.'

Ja, Israël was zijn God vergeten. En als je God vergeet, dan gaat uiteindelijk nooit goed. Een tijdlang kan het lijken of het allemaal prima gaat. Waar heb je God voor nodig? Maar als wij God de rug toekeren, dan trekt Hij Zich terug. En dan krijgt Zijn tegenstander de ruimte: de satan, de boze. Er rust nooit zegen op als je God de rug toekeert. Nooit. Israël leert dat door schade en schande, en is dat niet iets dat we allemaal moeten leren, vaak ook door schade en schande?

Israël roept tot de HERE. En het ongelooflijke van het boek Richteren is: elke keer weer dwaalt Israël af van God. Elke keer weer leidt dat tot ellende. Maar elke keer als Israël weer terugkomt bij God, staat God tóch weer klaar! God wil tóch weer helpen. Er is tóch genade, elke keer weer. Daarom past het boek Richteren eigenlijk heel goed bij Het Avondmaal. Elke keer weer denk je: 'Kan ik daar nou naartoe? Ik heb er niks van gebakken, helemaal niks!' En elke keer staat weer die tafel klaar, met dat witte laken, en de Here Jezus zegt: 'Kom! Kom bij Mij, belijd je zonden en Ik was je leven schoon, wit als sneeuw.'

2. God Zelf gaat aan het werk

God roept Gideon, en Gideon roept een leger bij elkaar. Maar God zegt: 'Gideon, dat leger is véél te groot. Jullie gaan niet winnen door militaire macht. Ik zal laten zien, dat de overwinning tot stand komt door Mijn kracht, door Mij alleen! Stuur iedereen die bang is maar naar huis.' Dat gebeurt. Van de 32.000 soldaten gaan er 22.000 weer naar huis.

God zegt: 'Die 10.000, dat is Mij nog veel te veel.' Het leger moet nog kleiner worden. Uiteindelijk blijven er 300 mannen over. 'Zo is het goed!' zegt God.

300 man tegen die enorme overmacht, die spinkhanenplaag van vijanden. Vernietigende vijanden. Hoe moet dit, in vredesnaam?!

Dit is uiterst spannend, gemeente! Wij weten hoe het afloopt, maar Gideon, die staat ervóór. Het leven is

vaak ontzettend spannend. Hoe zal het gaan?! Hoe vaak lijkt het niet alsof de boze het voor het zeggen heeft? Dat je wanhopig uitroept: 'O God, waar bent U nou? Het gaat toch helemaal mis?!' Door ziekte, door onrecht, kinderen die worden uitgebuit en mishandeld, mensen die op een vreselijke manier lijden, en ook omgekeerd: een samenleving die door rijkdom en welvaart en materialisme totaal geen interesse meer heeft in God, of in echte naastenliefde. Het is toch vaak spannend?! Zal het wel goed komen?

3. Door het onaanzienlijke geeft God redding

'Ben je bang?' zegt God tegen Gideon. 'Sluip dan met je knecht Pura in de nacht naar het leger van de vijand.' Dat doen ze, en dan horen ze hoe die ene soldaat zijn droom vertelt aan de ander: 'Er kwam een gerstebrood aanrollen, zo'n broodkoek, en die rolde onze legerplaats binnen, en de tent, de grote tent, die viel daardoor om. En daar lag die tent!' 'Och heden!' zegt de andere soldaat. 'Dat is vast een voorteken: God heeft ons in de macht van Gideon gegeven!'

Zo horen Gideon en Pura het van een ander. God kiest ervoor om hen niet zelf die droom te geven. Dat had ook gekund. Nee, één van de vijanden, die komt tot deze conclusie: 'De God van Gideon, die is de sterkste. Hij geeft ons in Gideons macht.' Soms gebruikt God iemand van wie je het totaal niet verwacht om jouw geloof te versterken.



Een gerstebrood. Een klein brood maar, een broodkoek. Weet u waarom gerst? Daar zit een betekenis aan vast. Gerst was voedsel voor de armen. Het was veel goedkoper dan koren (zie 2 Koningen 7: 1). Het werd vaak gegeven aan de dieren (zie 1 Koningen 4: 28). Maar de Israëlieten hadden geen koren meer. Ze hadden alleen nog maar gerst. Daarom is dit beeld zo treffend. Een gerstebroodje (300 verarmde Israëlieten) rolt een hele tent omver. Wie God aanroep krijgt redding door het onaanzienlijke. En we weten hoe het afloopt: het gebeurt ook echt. Door de kracht van God lukt het die kleine Gideonsbende om dat hele gigantische leger te verslaan.

Een onaanzienlijk brood. Voedsel voor dieren. Daardoor geeft God redding! Een onaanzienlijk Kind. Een Baby, Hij zal, honderden jaren na Gideon, Gods Brood voor de wereld zijn. Hij ligt daar, in een voederbak voor dieren, een kribbe. Wat staat er in Jesaja 9? 'Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.' Heeft u daar weleens bij stilgestaan? De heerschappij rust op de schouder van een Kind!



Brood voor de wereld. Een gerstebroodje. Maar het behaagt God om door het onaanzienlijke de wereld te redden.

Christen-zijn is niet in, vandaag de dag. Laten we maar eerlijk zijn! Geloof, Bijbel, God, kerk... Je scoort er niet mee in de kantine of op je werk. Meestal niet. Maar God zegt: 'Door dat Brood, Jezus Christus, ga Ik de wereld redden. Als je gelooft in Hem, dan heb je toekomst!'

Wat is nou zo'n klein stukje Avondmaalsbrood?! Helemaal niets! Het stelt niets voor! Als je niet weet wat hier gaande is, dan denk je: 'Wat dóén die mensen?!' Maar door dat kleine stukje brood, wat niets voorstelt, en door zo'n klein slokje wijn wil God je nieuwe kracht geven! Door dat stukje brood laat Hij het zien: de toekomst is aan Hem! Door Jezus Christus, het Brood des levens, is er eeuwig leven! Hij is het brood dat toekomst geeft! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin al die machten

van de satan en de duivel voorgoed zijn weggevaagd!

4. Gods Brood geeft toekomst!

Na die droom kijkt Gideon anders naar zijn mannen. 300 man. Wat stelt het voor? Maar door hen wil God Zijn werk doen.

En zo leert God ons ook door het Avondmaal anders kijken naar anderen én naar onszelf. 'Heer, wat hééft U aan mij? Ik val steeds weer terug in dezelfde fouten! Ik ben het niet waard om daar te zitten!' Jezus zegt: 'Kom maar! Het gaat niet om jóúw kracht, het gaat niet om jóúw werk! Nee, het gaat om Mijn kracht, door jou heen, het gaat om Mijn werk, door jou heen. Ik geef je Mijn genade! Daarvoor hing Ik aan het kruis. Voor jou! Om Mijn werk te doen door jou heen!'

Er is een oud verhaal over een man die elke dag water haalde bij een rivier. Hij deed dat met een houten juk, waaraan twee kruiken hingen. De ene kruik was mooi en nieuw, de andere kruik was oud en lek. De oude kruik zei op een dag tegen de waterdrager: 'Ik schaam me zo.'

'Waarom?' vroeg de waterdrager.

'Ik ben oud en lek,' zei de kruik. 'Kijk, die andere kruik, die is mooi, die lekt niet.'

'Luister,' zei de waterdrager, 'ik weet dat je lek bent. Maar toch ben ik jou blijven dragen. Weet je waarom? Kijk maar langs het pad dat wij altijd lopen. De kant van de nieuwe kruik is droog en dor. Maar aan jouw kant, daar bloeien heel veel mooie bloemen. Daarom heb ik bewust geen nieuwe kruik gekocht. Ik wil jou gebruiken voor mijn doel.'

Zo is God, gemeente! Het onaanzienlijke, het verachte, dat is waar Hij doorheen werkt. Een gerstebrood. Driehonderd man. Een Kind in een kribbe. Een stukje brood. U en jou en mij. Zó geeft Hij Zijn overwinning. Zodat iedereen het kan zien: 'Hier is God Zelf aan het werk!'

De toekomst is in Zijn handen!
Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl