

1. Van wie zijn je talenten?

Rob loopt met zijn vader over de Lijnbaan. In de verte zien ze iemand van het Leger des Heils, die aan het collecteren is. Papa pakt zijn portemonnee, en zegt: 'Hier, ga maar wat in de collectebus doen.' Papa geeft Rob vier muntjes van 20 eurocent, en één muntje van 5 cent. Rob rent vooruit. Hij doet inderdaad wat in de collectebus, hij doet 'wat' in die bus, maar wat vindt zijn moeder 's avonds in zijn broekzak? Vier muntjes van 20 eurocent...

Daar gaan ze dan samen over in gesprek: 'Rob, als jij iets krijgt, en het is bedoeld om daarmee mensen te helpen, en om daarmee God te dienen, is het dan de bedoeling om het voor jezelf te houden? Of om er iets van weg te geven en de rest zelf te houden?' Samen trekken ze de conclusie: dat is niet de bedoeling.

Vandaag gaat het over talentenjacht. En talenten, wat zijn dat nou? In onze taal, in het Nederlands, hebben we het over talenten, 'Wat zijn nou je talenten?' En dat woord 'talent', dat is ontleend aan deze gelijkenis van Jezus. Een talent, dat is iets dat je gekregen hebt, om daar wat mee te doen. Maar wat doe je ermee? Doe je er iets mee voor jezelf? Dat deed Rob, hij wilde die 80 eurocent besteden voor zichzelf. Of doe je er iets mee voor een ander, en voor God?



Talentenjacht. Zoeken naar mensen die een bepaald talent hebben. 'The Voice of Holland' is daar natuurlijk een mooi

voorbeeld van. Maar waarom willen mensen in 'The Voice' schitteren? Dat is om zélf beroemd te worden. En RTL wil mensen laten schitteren om daar zélf rijk van te worden. Rob, wat ga jij doen met die 85 cent? Ga je die inzetten voor jezelf, door snoep te kopen of zo, of ga je die inzetten in het Koninkrijk van God, om anderen te helpen? Wat doe jij met je talenten? Daar gaat het over in dit verhaal van de Here Jezus. Hier, in Mattheüs 25, gaat het over de wederkomst. Op een dag zal Jezus terugkomen op aarde. Jezus heeft net een ander verhaal verteld, over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Zij moesten klaarstaan om een bruiloft mee te gaan vieren. Maar vijf stonden er wel klaar, met hun lampjes, en vijf niet. Jezus zegt daarmee: 'Ben jij er klaar voor, om Mij te ontvangen, als Ik terugkom, op aarde?' Maar hoe ben je er dan klaar voor? Hoe bereid je je nou voor? Als Jezus terugkomt, hoe wil Hij je dan aantreffen? Wat kun je doen? Daarover gaat het verhaal van de talenten.

Er is een man die op reis gaat. Hij heeft veel geld, acht talenten. Weet je hoeveel een talent is? Dat is 34 kilo! Je had zilveren talenten en gouden talenten. Waarschijnlijk bedoelt Jezus hier acht talenten zilver. Dat is dus 272 kilo zilver. Dat is nogal wat!

Die man roept zijn drie dienaren bij zich. Hij zegt: 'Ik vertrouw jullie mijn geld toe. Beheer het goed.' Die man kent zijn dienaren, dus hij geeft ze niet alledrie evenveel. De eerste krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee, en de derde één. Je zou zeggen: 'Ja, die krijgt er maar één!' Maar dat is dus 34 kilo zilver. Ze kunnen niet alle drie evenveel aan, dat weet die heer. Daar houdt hij ook rekening mee. Maar alledrie krijgen ze vertrouwen.

Zó gaat God ook met ons om! Hij geeft ons vertrouwen! Hij vertrouwt ons Zijn talenten toe. In 'The Voice of Holland' wordt de indruk gewekt dat het jóúw talenten zijn, als deelnemer. Jezus zegt hier: 'Nee! Het zijn niet jouw

talenten, het zijn Gods talenten, die Hij aan jou toevertrouwt.' Net als dat geld dat Rob kreeg, om in het busje te doen.

2. Wat zijn je talenten?

Misschien denk jij bij jezelf: 'Wat heb ik eigenlijk gekregen voor talenten?' En misschien heeft u die vraag ook wel. Zelfs als je al wat ouder bent, kun je soms twijfelen: 'Wat zijn nou mijn talenten?'

Nou, om te beginnen hebben we allemaal **gaven** gekregen. We hebben allemaal dingen die we goed kunnen. De één is goed in muziek, en de ander in sport. De één kan goed spreken, en de ander kan goed luisteren. De één is goed in techniek, en de ander is juist meer kunstzinnig. De één is goed met zijn hersens, en de ander heeft een stel gouden handen. Je hebt allemaal wel dingen die je leuk vindt om te doen, dingen die je goed liggen, en daar liggen vaak je mogelijkheden, daar heb je talent.

Maar ik moet er wel iets bij zeggen. Probeer ook eens wat anders, iets wat je nog nooit hebt gedaan. In Huizen, waar wij een tijdje gewoond hebben, was een meisje dat heel goed viool kon spelen. Ze werd ook altijd gevraagd, overal, om viool te spelen. Toen zei ze een keer tegen mij: 'Ik vind dat wel leuk, hoor, dat ik daar altijd voor gevraagd wordt, maar waarom word ik nou nooit eens voor wat anders gevraagd? Ik zou ook weleens een bijbelkring willen leiden. Alleen, ik weet niet of ik dat kan. Maar ja, dat doen anderen altijd al.' Je moet ook eens dingen proberen! En als je daar niet voor gevraagd wordt, ga er dan zelf eens achteraan. Probeer het tóch eens. En geef niet te snel op. Talent moet ook ontwikkeld worden.

God heeft ieder mens gaven gegeven. Die mag je ontwikkelen en inzetten. Maar God heeft ons nog meer toevertrouwd, nog meer dan gaven alleen. God geeft ons **tijd**, tijd om te leven. God geeft ons **bezit, geld**. Dat geld is bedoeld om er zelf van te leven – natuurlijk, God gunt ons alles wat wij nodig hebben – en dat geld is ook bedoeld om ervan te delen.

En God geeft ons nog meer. Nog andere talenten.

Misschien vind je het wel heel vreemd, wat ik nu ga zeggen. Ook jouw **levensgeschiedenis** is een talent. De mooie dingen die je hebt meegemaakt, maar ook de moeilijke dingen. Vanavond hoop ik in Woerden ook een jeugdendienst te leiden. En in die dienst zal er een interview klinken – dat is eerder opgenomen – met een meisje dat een periode lang heel erg gepest is op school. Dat was vreselijk. In dat interview vertelt ze hoe God haar geholpen heeft om door die periode heen te komen.

Die hele moeilijke periode in haar leven, die is nu voor haar een talent geworden, waar ze anderen mee kan helpen.

Met haar verhaal kan ze anderen helpen.

Zo is ook jouw levensgeschiedenis een talent. Wat jij hebt meegemaakt, dat kun je wel krampachtig wegstoppen, in de grond, maar je kunt het ook gebruiken.

God heeft ons ontzettend veel toevertrouwd, waar we mee aan het werk mogen gaan. En wat is nu het allermooiste wat God ons heeft toevertrouwd? Dat is het **Evangelie**, die heerlijke boodschap van Zijn liefde voor ons, mensen die dat niet verdienen. God heeft ons Zijn Zoon gegeven, om voor ons te lijden, te sterven en op te staan. Die boodschap is zó onvoorstelbaar mooi. Natuurlijk, die kun je ook in de grond stoppen. Lekker veilig, dat niemand weet dat je christen bent. Maar daar is die boodschap niet voor bedoeld! Jezus zegt: 'Ga ermee op pad! Deel dat Evangelie met anderen. Zo groeit Mijn Koninkrijk!'

3. Hoe ga je met je talenten op pad?

Ermee op pad gaan, dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan hier in de kerk. Er is altijd wel een taak die bij jou past, bij u past. Als jij, als u nog niet zo'n formulier hebt ingevuld, waarop je kunt aangeven wat je graag zou doen in de kerk, doe dat dan liefst vandaag nog. Het verplicht je tot niets. Als je ergens voor gevraagd wordt, dan kun je altijd nog ja of nee zeggen, als je ziet dat het op dat moment wel uitkomt, of juist niet.

In de kerk is altijd wel wat te doen. Maar Jezus Christus stuurt ons niet alleen vanuit de kerk op pad. Ook op school, en op je werk, kun je je talenten inzetten voor Hem. Door goed je werk te doen, door kwaliteit te leveren! Als je in de bouw werkt, als timmerman bijvoorbeeld, en ze weten dat jij gelooft, maar je gooit er met je pet naar, en je bent liever lui dan moe, dan is dat geen reclame voor Jezus Christus. Maar als jij christen bent, en timmerman, en je spant je tot het uiterste in om mooi werk af te leveren, dan is jouw totale leven een getuigenis. Dat geldt in elk beroep. Natuurlijk, niet iedereen kan zijn vak perfect beheersen, maar iedereen kan wél z'n best doen, zich inspannen! Weet je wat er staat in Kolossenzen 3: 23? 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen.' Die woorden, die schrijft Paulus aan slaven! 'Wat je ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen.' Zet je talenten in, alles wat God je heeft toevertrouwd, om een waardig ambassadeur te zijn van Jezus Christus!

Dus je kunt je talenten inzetten in de kerk, op school, op je werk, in je familie, in jeugdwerk of in een christelijke studentenvereniging, en het kan ook ver weg, zoals Tamara Verboom die nu in Birmingham werkt, of Marijn Wassink die naar Cambodja hoopt te gaan.

Je talenten inzetten, dat kost altijd energie! Kijk, die ene slaaf, in de gelijkenis van Jezus, die ligt de hele dag met een grassprietje in zijn mond naar de hemel te staren. Dat kan ook! Zijn talent zit in de grond. En misschien vind hij zelf dat hij het best prima doet. 'Ik overtreedt toch geen enkel gebod? Ik doe toch niks?' Nee, maar dat is nou juist het probleem! Hij doet niks!

Weet je, op pad gaan met je talenten, dat is lang niet altijd makkelijk! Soms neem je risico's, moet je vuile handen maken. Soms kost het bloed, zweet en tranen, letterlijk! Maar als je je talenten gebruikt voor God, dan heeft jouw leven zin! Dan krijgt het betekenis, voor de eeuwigheid! Je kunt je talenten inzetten voor het hier en het nu, om veel geld te verdienen, snel rijk te zijn, beroemd te worden, populair te zijn. Maar denk je dat je daar iets aan hebt als Jezus terugkomt? Je hebt er niets aan, helemaal niets! Als Jezus terugkomt, weet je wat Hij je dan vraagt? Dan vraagt Hij: 'Voor wie was jij een naaste? Voor wie was jij Mijn ambassadeur? Wie heb jij geholpen namens mij?' En als Jezus dan weer op aarde is, en Hij stelt die vraag, dan kan er zomaar een kind naar voren komen lopen, een kind uit Afrika, dat zegt: 'Zij gaf van haar zakgeld elke keer wat voor mij. Zo kon ik naar school, en zo heb ik de Bijbel leren lezen.' Of er komt een jongen uit je klas naar voren lopen, en die zegt: 'Hij kwam voor mij op, toen de hele klas mij uitkotste. En zo zag ik in zijn ogen iets van Jezus.' Als dat gebeurt, dan is het één groot feest. 'Wees welkom!' zegt Jezus. 'Wees welkom op het feest van je Heer!'

4. De vraag is: houd je van Jezus?

Wat doe jij met je talenten? Weet je, ik heb me afgevraagd: wat is nou het verschil tussen aan de ene kant die twee

mensen die met hun talenten op pad gaan, en aan de ander kant die ene die zijn talent in de grond stopt? Waar zit 'm nou dat verschil in?

Weet je wat ik denk? Volgens mij is het verschil: de liefde tot die heer! Die twee eerste slaven gaan meteen op pad. Vurig, ijverig. Daarin proef je de liefde voor die heer. Ze zetten zich gráág voor hem in! Maar die derde, die zegt: 'U bent een streng mens. Ik was bang en heb mijn talent maar in de grond begraven.' Daar proef je helemaal geen liefde. Als je eenmaal de Here Jezus hebt leren kennen, in Zijn liefde voor jou, dat Hij aan het kruis ging, om jou eeuwig leven te geven, dat Hij nu in de hemel bidt voor jou bij de Vader, dan blijf je niet lui in het gras liggen staren naar de lucht. En dan ga je je ook niet drie slagen in de rondte werken voor je eigen beroemdheid en je eigen carrière en je eigen rijkdom. Nee, liefde, die zet je in beweging! Stel je voor dat je een vriend of vriendin hebt, die op vakantie gaat, en die aan jou vraagt: 'Wil jij voor mijn hond zorgen?' Wat doe je dan? Denk je dan: 'Nou, eh, één keer per dag uitlaten is wel genoeg!' Nee, natuurlijk niet! Je houdt van die vriend of vriendin, en daarom doe je je uiterste best. Je laat die hond vier keer per dag uit, je geeft het goede eten, borstelt 'm, en als die ander weer thuiskomt, dan is die hond goed verzorgd.

Als je houdt van de Here Jezus, dan zet je al je talenten in voor Hem! En dat betekent dat je klaarstaat voor mensen, dat jij doet wat jij kunt om de liefde van God door te geven en het Evangelie te delen. Dan bidt je elke dag: 'Heer, gebruik mij maar als een instrument in Uw handen, en geef dat door mij heen mensen gezegend worden. Vader, maak mij tot een zegen hier in de woestijn, wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn.'

5. Gods 'talentjacht': Hij zoekt ambassadeurs!

Vandaag zoekt God zulke mensen: jongeren, maar ook kinderen, senioren, mensen in de middenfase van het leven. God zoekt mensen die Zijn liefde willen doorgeven en daarvoor al hun talenten willen inzetten. God is op zoek, je zou kunnen zeggen: *dat is nou Zijn talentjacht*. En de vraag is: laat jij je vinden door God? Ben jij beschikbaar voor Hem? Bent u beschikbaar?



In San Diego, in Californië, staat een beeld van Jezus Christus naast een rooms-katholieke kerk. Met dat beeld is iets bijzonders aan de hand. In 1980 waren er vandalen, die van dat beeld de handen hebben afgesloopt. (Kijk maar.)

De kerkleiding wilde eerst meteen het beeld laten repareren. Maar toen gingen ze er eens verder over nadenken. En ze zeiden tegen elkaar: 'Eigenlijk is dit een heel mooi

symbool. Want de handen van Jezus Christus hier op aarde, die handen, dat zijn wij!' Ze hebben dat beeld zo laten staan (kijk maar), en ze hebben er een bordje bij gezet: 'I have no hands but yours'. 'Ik heb geen andere handen dan die van jou.'

Hou jij van de Here Jezus? En u? Houdt u echt van Hem? Als dat zo is, laat je dan inschakelen! Zet je talenten maar in voor Hem!

En zelfs als je denkt: 'Mijn liefde voor Hem, ik weet het niet... Ik schiet zo tekort.' Zelfs als je dat denkt, ga ook dan maar op pad. Zet je in voor Hem, want gaandeweg zul je steeds meer ontdekken van zijn onpeilbare liefde! Amen.