

Preek (ingekort) Eerste Pinksterdag, Capelle-Schollevaar, 12 juni 2011, 9.15 uur

Thema: 'Water op uitgedroogd land!' n.a.v. Jesaja 44: 1-5 (kerntekst: vers 3) en Handelingen 2: 1-13 en 37-40

1. Uitgedroogd land...

Droogte in Nederland is een probleem, maar in het Midden-Oosten kan het jaren droog zijn! Dat is een veel groter probleem!. In de tijd van de Bijbel betekende dat altijd: honger, ellende, uitputting, ziekte, dood... Dat gevoel, dat je leeft in een land van droogte, dor en dood, zonder toekomst, dat gevoel moet het volk Israël hebben gehad, toen het in Babylon verbleef, in de 6e eeuw voor Christus, ver van Jeruzalem, gevangen in ballingschap. Jeruzalem bleef achter als één grote ruïne, platgebrand, verwoest, verlaten. Is er nog hoop, voor henzelf? Voor hun kinderen, voor volgende generaties? Het lijkt wel alsof God afscheid genomen heeft van Zijn volk. Het is één en al dorheid en wanhoop.

En nu zitten we hier bij elkaar op het Pinksterfeest.

Misschien voelt u zich héél anders, juist blij en gelukkig! Maar het zou ook andersom kunnen zijn. Dat u door zo'n periode van droogte heengaat, dat uw ziel uitgedroogd is. En misschien herkennen de meesten van ons het wel allebei: de mooie momenten, dat je kunt jubelen. En de momenten dat je in de put zit, en denkt: 'Ik weet het allemaal niet meer...' Uitgedroogd land. Soms lijkt de situatie van de kerk in West-Europa daar ook wel op. Een steeds kleinere kerk, als een rivier in een tijd van droogte: nog maar zo'n smal stroompje! Dat kan je ook aanvliegen! Hoe moet het verder met de kerk? Als kerken in Capelle hebben we ook te maken met kerkverlating. Dat gaat de deur van geen enkele gemeente voorbij! Ook al mogen we wel degelijk héél dankbaar zijn voor wat God geeft.



2. God geeft verfrissende regen!

Uitgedroogd land... En dan, opeens, is er die stem van God, die dwars door alle misère heen klinkt: 'Vrees niet!' (Jesaja 44: 2) Wees niet bang! Voortdurend is het het refrein van de Bijbel, die stem van God, door het hele Evangelie heen. Wat horen we op Kerst? Dan zegt de engel het tegen de herders: 'Vrees niet!' Wat horen we op Pasen? Dan zeggen de engelen het tegen de vrouwen, die bij het graf van Jezus komen, het lege graf: 'Vrees niet!' En nu, op Pinksteren, lezen we het opnieuw: 'Vrees niet!' Volkje van Israël, ver weg in ballingschap, onzeker over de toekomst: 'Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jeschurun (dat wil zeggen: de Rechtvaardige), die Ik verkoren heb (uitgekozen): want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal Mijn Geest uitgieten op uw nakroost en Mijn zegen op Uw nakomelingen.' Wees niet bang! Nooit! Wanhoop nooit, want de Almachtige is aan het woord! 'Wees niet bang, want Ik zal het Zélf doen: dat uitgedroogde land zal nat worden! Ik giet Mijn waterstromen erover uit!' Vers 4: 'Uw nakomelingen, zij zullen uitspruiten tussen het gras, als populieren langs de beken.' Dat volk Israël in Babylon, dat moet gedacht hebben: 'Wij zijn de laatsten... Israël zal voorgoed van de aardbodem

verdwijnen. Er blijft niets van ons over.' Maar wat zegt God? 'Israël, Ik geef Mijn Heilige Geest! Er is een toekomst, voor jullie, als volk!'

Heeft God die belofte aan Israël waargemaakt? Nou en of! Het volk mocht terugkeren naar Jeruzalem. En bijna zes eeuwen later is Jeruzalem een stad, waarin het krioelt van de mensen. Het jaar 33 na Christus. We hebben het gelezen: Handelingen 2. Uit alle delen van de wereld zijn Joden naar Jeruzalem gekomen: Parten, Meden, Elamieten, noem maar op, zowel Joden als Jodengenoten (dus: bekeerlingen tot het Jodendom). Mensen zijn er weer gaan wonen, en er zijn ook pelgrims, gekomen voor het wekenfeest, de vijftigste dag na Pesach, na het Paasfeest. Alléén al het feit dat die stad vol Joden is, dat is al een vervulling van die belofte uit Jesaja 44. Die mensen daar in

de ballingschap in Babylonië, die zouden hun ogen hebben uitgekeken: 'Wat?! Zoveel Joden? Gekomen uit alle delen van de wereld?!' Ja, zoveel Joden...

En opeens... in een huis, zijn er die wonderlijke verschijnselen: het geluid van een geweldige windvlaag! Tongen als van vuur, die zich verdelen, op de hoofden van de leerlingen van Jezus, ieder een vlam op het hoofd. En het talenwonder: iedereen hoort ze spreken in zijn eigen taal!

Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er? Petrus legt het uit: 'Dit is nou de uitstorting van de Heilige Geest! Dit is de belofte! En die Heilige Geest, die heeft alles te maken met Jezus! Jezus is de Messias! Hij is gekomen om voor onze zonden te sterven aan het kruis, Hij is gekomen om op te staan in een nieuw leven!'

Heeft God de belofte aan Israël gehouden? Zeker! Israël heeft het overleefd, die ballingschap in Babylon, maar ook alle vervolgingen die nog zouden volgen, de eeuwen door. Vandaag de dag is er weer een eigen staat. En hoeveel problemen daar ook omheen zijn, voor Joden en voor Palestijnen: één ding staat vast: God heeft Zijn volk bewaard! Als je dat verteld zou hebben aan die Joden toen, in de Babylonische ballingschap: 'Over 25 eeuwen zal het volk Israël wonen in Jeruzalem, in het eigen land', dan zou niemand je geloofd hebben!

3. God lost zijn beloften in

Maar het gaat nog verder! In vers 5 lezen we over niet-Joden die bij dat volk Israël willen horen. 'De één zal zeggen: "Ik ben van de HERE", een ander zal zich nóemen met de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven: "Van de HERE", en de naam Israël aannemen.' Om wie gaat het hier? Het gaat hier om u! Om jou! Om mij! Denkt u zich even in: die mensen daar in ballingschap, in Babylon, die denken: 'Ons laatste uurtje heeft geslagen, als volk.' En stel nu dat die mensen ook dit bericht hadden gekregen: 'Over 2500 jaar zal over de hele wereld de God van Israël aanbeden worden, door honderden miljoenen mensen. Zij zullen de Psalmen van Israël zingen.' Die mensen daar in de ballingschap, die zouden niet geweten hebben wat ze hoorden!!!

De profetie in vers 5, die is helemaal uitgekomen! De één zal zeggen: 'Ik ben van de HERE'. Nog maar pas geleden deden hier negen mensen belijdenis! Als je belijdenis doet, dan is dat precies wat je zegt: 'Ik ben van de HERE!' 'Een ander zal zich noemen met de naam Jakob'. Hoeveel mensen heten geen Jakob, of Jakobus, Jacoba, of Jaap. Hoe kom je aan zo'n naam? Allemaal doordat de God van

Israël met Zijn Woord de wereld over gegaan is! En een derde zal op zijn hand schrijven (of anders vertaald: 'met zijn hand schrijven'): 'Van de HERE', en de naam Israël aannemen. Dat zingen we regelmatig, met Psalm 87: dat we 'de naam van Sions kinderen mogen dragen'. Wij mogen ingelijfd zijn bij Israël.

Wat is het geheim? Wat is er gebeurd tussen die ellendige ballingschap, en de situatie nu, an al die honderden miljoenen, over de hele wereld, die de naam aanbidden van Israëls God? Wat daartussen zit, is de komst van Jezus Christus als Redder van de mensheid, Hij die kwam om Zijn leven op te offeren aan het kruis, en om op te staan uit het graf, en zo de dood van binnenuit open te breken! Wat daar tussen zit, tussen Babylon en Schollebaar, dat is de hemelvaart: Jezus die alle macht in handen heeft gekregen in hemel en op aarde. En wat daar tussen zit, tussen toen en nu, dat is Pinksteren: God die Zijn Heilige Geest heeft uitgestort als stromen van levend water op uitgedroogde grond!

Jezus Christus heeft de basis gelegd voor onze redding, en de Heilige Geest wil die redding in ons leven binnenbrengen. Jezus kun je vergelijken met degene die een vliegtuig regelt vol noodhulp, dat naar een rampgebied vliegt. En de Heilige Geest kun je vergelijken met de hulpverleners ter plaatse, die al die noodhulp moeten uitdelen. Allebei zijn levensnoodzakelijk! Zonder Jezus is er voor u en voor mij géén eeuwig leven! Geen relatie met God. Hij is onze Redder, Hij alleen! Maar zonder de Heilige Geest kunnen wij niet geloven. Alleen door de Heilige Geest komen wij tot geloof, en groeien wij in geloof.

4. De Heilige Geest werkt krachtig en verrassend!

Hoe werkt de Heilige Geest? Ik geef u een voorbeeld. Eén van de meest machtige daden van de Heilige Geest vond plaats in Korea, ruim honderd jaar geleden. Korea was eeuwenlang verboden gebied voor zendelingen. De eerste zendelingen zetten voet aan wal in 1882. En vier jaar later, in 1886, werd de eerste Koreaan gedoopt. Vanaf 1898 vonden er bijbelstudieconferenties plaats in Pyongyang, met 800 mensen tegelijk. Tijdens die conferenties waren er dagen waarop er alleen maar werd gevast en gebeden. En toen gebeurde het. Op 6 januari 1907 begon een bijbelstudieconferentie in Pyongyang, waar 940 mensen aan deelnamen, en daarnaast kwamen er elke avond honderden bezoekers. Op de achtste avond van de conferentie vond er een bijzondere uitstorting plaats van de Heilige Geest. Dat de Geest aan het werk was, dat werd met name duidelijk doordat mensen tot diep, diep berouw kwamen over hun zonden. Ds. Graham Lee was ooggetuige. Hij schrijft: 'De één na de ander stond op, beleed zijn zonden, totdat hij niet meer verder kon, om dan te gaan huilen en zich op de grond te werpen en met zijn vuisten op de vloer te slaan als in volkomen doodstrijd vanwege de overtuiging van zonde.'

En dan gaat die opwekking zich uitbreiden. Het aantal christenen groeide van 35.000 in 1905 naar 140.000 in 1910.

Misschien vindt u dat vreemd, dat de mensen met name zó geraakt waren door besef van zonde. Als wij denken aan de Heilige Geest, dan denken we misschien eerder aan blij zijn, en samen zingen en zo. Maar dát is nu juist Gods werk: het één kan niet zonder het ander. Wat lazen we in Handelingen 2: 37? Petrus heeft dan zijn toespraak gehouden en verteld over het kruis van Christus, en over de opstanding. En dan staat er: 'Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zei zeiden tot

Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten wij doen, mannen broeders?" En Petrus antwoordde hun: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Als de Heilige Geest in je komt, dan kom je in het krachtenveld van de volmaakte, heilige God. Elke zonde gaat dan pijn doen, tot de kleinste toe. Maar als je vlucht naar Jezus Christus, en je doet een beroep op Hem, dan mag je het ervaren: je zonden zijn vergeven! Jij bent een nieuw mens! Het oude is voorbij! Een nieuwe toekomst ligt voor je open! En dan ga je zingen, juichen, jubelen! Hoe is het verder gegaan in Korea? Het aantal christenen is blijven groeien! Na de Koreaanse oorlog zijn veel christenen naar Zuid-Korea gevlucht. In 2005 telde Zuid-Korea 13,7 miljoen christenen. Vanuit Zuid-Korea zijn momenteel 10.646 zendelingen uitgezonden naar andere landen (ter vergelijking: vanuit Nederland 837). Zuid-Korea staat daarmee op de tweede plaats in de wereld, na de Verenigde Staten.

De Heilige Geest is zó krachtig! Als God Zelf water geeft op uitgedroogd land, dan schiet het gras omhoog! Dan groeien de populieren langs de beken!

Wat stond er ook al weer? 'Ik zal Mijn Geest uitgieten op uw nakroost en Mijn zegen op uw nakomelingen.' Hoort u het? Het gaat hier om komende generaties! Denk nooit, nooit, nooit dat God niet de harten van jongeren kan bereiken! God is de Almachtige! Waar het op aankomt, gemeente, dat is: bidden! Smeken om de Heilige Geest! De hemel bestormen met ons gebed! En dan doet God grote wonderen! In Pyongyang, in 1907, maar ook in Nederland, in 2011. Op een heel andere manier. Ik kreeg een nieuwsbrief over een studentenconferentie van IFES, vorige week. 500 jongeren bij elkaar. In de nieuwsbrief stond dit: 'De conferentie was zeer uitdagend en riep de studenten op bewust te kiezen voor een leven als christen en een bijbehorende levensstijl. Thema's als geld, seks en macht werden niet gemedan. Het was een conferentie met een grote impact. Vele studenten maakten de keuze om God veel meer ruimte te geven in hun leven en braken met zonden.'

Of nog een ander verhaal. Ik sprak een leerkracht, die lesgeeft op een basisschool, hier ergens in het Rijnmondgebied. Ze vertelde over een jongen in de klas. Als zij uit de Bijbel ging vertellen, dan straalde hij verzet uit. Hij deed alles om de les te verstoren. Op een dag móest zij hem wel de klas uitsturen. Op de gang ging hij tekeer. De leerkracht vertelde mij: 'Toen ging ik naar hem toe, en zei: "Joh, ik ben niet boos, maar je maakt me zo verdrietig. Wil je terugkomen?" De jongen kwam terug, en toen hij weer op zijn plaats zat, ging hij huilen, alleen maar huilen.' Toen ging die leerkracht vertellen, die dag over de goede Herder, die op zoek gaat naar het verloren schaap. En die jongen, die voelde precies aan wat dat is: weg zijn van de kudde, en teruggehaald worden. Muisstil zat hij te luisteren, en bij de volgende les kon hij het hele verhaal navertellen. De leerkracht zei tegen mij: 'Sinds die tijd is hij omgedraaid als een blad van een boom. Niemand is zo aandachtig als hij...' De Heilige Geest werkt, ook nu! Hij werkt krachtig! Voelt uw leven als dor land? Is uw ziel als uitgedroogde grond? Bid om de Heilige Geest! En laten we samen met kracht bidden voor de toekomst van de kerk. Hier in Capelle, en wereldwijd. Laten we bidden om grote dingen: dat er geen kerken sluiten, maar dat er kerken bijkomen! Dat de lof van God klinkt uit steeds meer monden!

De Heilige Geest kan véél meer dan u denkt! Denk nóóit te klein van God! Amen.