

Overdenking in de Pinksterzangdienst, Capelle-Schollevaar, 12 juni 2011, 16.00 uur

Thema: 'De Geest leert je zingen!' naar aanleiding van Galaten 5: 16-25 en Efeziërs 5: 1-20 (kerntekst: 18-20)

1. De grote tegenstelling

In de twee stukjes die we hebben gelezen, zet Paulus twee dingen heel duidelijk tegenover elkaar. Aan de éne kant wat er huist in ons zondige hart, de begeerten vanuit ons mens-zijn, je zou kunnen zeggen: de onderbuikgevoelens. Hij somt het ook op, in Galaten 5: 19, al die negativiteit:

'Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.' Heel duidelijk geeft Paulus daar een waarschuwing bij: 'Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God.'

Recht daar tegenover plaatst Paulus een leven, waarin de Heilige Geest werkt. Als de Heilige Geest de ruimte krijgt in je leven, dan bloeien er schitterende dingen op. Paulus noemt dat in vers 22 van Galaten 5 de 'vrucht van de Geest', en die vrucht bestaat uit: 'liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'.

Dat is een verschil van dag en nacht: een leven waarin je je laat meeslepen door al je menselijke lusten, of een leven waarin de Heilige Geest volop de ruimte krijgt.

Ook in Efeziërs 5 gaat het om dezelfde tegenstelling. En dan zegt Paulus in vers 18: 'Bedrink u niet (word niet dronken door teveel alcohol), want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.'

Aan de éne kant, aan die donkere kant, staat dus ook de alcohol. De Bijbel verbiedt niet om alcohol te gebruiken. Op de bruiloft in Kana veranderde de Here Jezus Zelf water in wijn. En Paulus geeft in de eerste brief aan Timotheüs zijn vriend de raad om af en toe een glas wijn te drinken, 'want' zegt hij, 'dat is goed voor je maag' (1 Timotheüs 5: 23). Maar de Bijbel is glashelder: dronkenschap is uit den boze! Dat hoort bij het foute leven. Dat zijn die 'bras- en slemppartijen' waar het net over ging. Als je als christen een probleem hebt met alcohol - en dat kan, want ook als christen kun je verstrikt raken in zonde - als je als christen een alcoholprobleem hebt, dan is er maar één oplossing, en dat is: zo snel mogelijk hulp zoeken! Want daar móét je vanaf. En God zij dank zijn er ook mensen die je daarbij willen helpen, zoals bij De Hoop in Dordrecht. Trouwens, het geldt ook voor andere verslavingen, zoals pornoverslaving, of drugsverslaving, of koopverslaving, of wat dan ook: wie Jezus wil volgen, moet meteen hulp zoeken. En de grootste bemoediging van het Evangelie is, dat we een God hebben, die machtiger is dan elke verslaving! Hij is de grote Bevrijder. Hij verbreekt de banden van de verslaving, uiteindelijk is Hij de enige die dat kan!

2. De opdracht: 'Word vervuld met de Geest!'

'Bedrink u niet, want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen!' Tegenover de verslaving, tegenover de macht van de alcohol, staat de Heilige Geest. De vertaling van 1951 is op dit punt sterker. Daar staat: 'Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest!'

'Wordt vervuld!' Dat is een duidelijke opdracht! Nog sterker dan: 'Laat u vervullen!' Nee: 'Wordt vervuld met de Heilige Geest. Kan dat dan? Kun jij zelf, als mens, voldoen aan de opdracht: 'Wordt vervuld met de Geest?' Die vervulling, dat is toch Gods werk?

Jazeker, dat is zo! De Heilige Geest werkt niet op commando van ons. Dat is helemaal waar! Het is puur en alleen Gods werk, als de Heilige Geest ons leven binnenkomt. En toch staat het hier zo, als een opdracht, als een bevel: 'Wordt vervuld met de Heilige Geest!'



Weet u hoe dat kan? Kijk, wij kunnen het werk van de Heilige Geest niet sturen, maar we kunnen de Heilige Geest wel tegenwerken. Wij kunnen barricades opwerpen tegen de Geest. Wij kunnen de Geest met man en macht buitensluiten uit ons leven. Als Paulus die opdracht geeft: 'Wordt vervuld met de Geest', dan bedoelt hij: 'Stop met het tegenwerken van de Heilige Geest! Dat doe je als je drinkt, of als je andere zonden laat voortwoekeren in je leven. Al die voortwoekerende zonden, die nemen ruimte in en die duwen de Heilige Geest weg. Maak je ziel schoon. Houd grote opruiming, en geef ruim baan aan de Heilige Geest! Want die Geest van God, die staat klaar om je te vervullen!' Vindt u dat eigenlijk niet ontroerend mooi? De Geest staat klaar om ons leven binnen te komen. Aan Hem ligt het niet! Het ligt aan ons!

Hoe kan die zonde worden opgeruimd? Ook daarover is de Bijbel glashelder! Dat kan alleen door je schuld te belijden voor God, heel eerlijk voor Hem, en dan een beroept te doen op Jezus Christus. Door Zijn kruis en opstanding is er redding, alleen Hij kan je zuiveren van zonde. En dan komt er ruimte!

Deze week zat er een virus op een van de computers bij ons in huis. Ik wilde er een virusscanner op installeren,

want die zat er nog niet op. Die virusscanner, die zou het virus wel kunnen verwijderen. Maar er was niet genoeg ruimte op de harde schijf voor een virusscanner. Dus ik heb eerst een heleboel onnodige rommel van de harde schijf verwijderd, en toen pas was er plaats voor dat reddende programma. Zo is het ook in ons leven: alle rommel moet weg, alles wat afleidt van God en van Zijn dienst. Onze ziel moet schoon, dan zal de Heilige Geest in ons leven binnenstromen.

3. Wie vervuld is door de Geest, gaat zingen!

En wat gebeurt er dan? Dan ga je zingen! 'Bedrink u niet, want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.'

Zingen is een geschenk van God. Zingen is iets, dat hoort tot de kern van het christendom. U moet maar eens opletten: overal ter wereld waar christenen bij elkaar komen, gaan ze zingen! Echt overal! Of het nou met een mannenkoor is in een Russische kathedraal, of met een gitaar, of een orgel, of een band, of a capella, overal zingen christenen! Veel meer dan in welke andere godsdienst ook! Om nog maar te zwijgen over het atheïsme. Ongeloof zingt niet. Ongeloof kan alleen maar praten, redeneren, discussieren. Geloof zingt!

Een prachtig voorbeeld daarvan speelde zich af in een verpleeghuis in Utrecht. Daar woonde een mevrouw die ik goed gekend heb en bij wie ik weleens op bezoek ging, toen ze nog leefde. Op een dag trof ze een medebewoonster bij de lift, die een nogal verwarde indruk maakte. 'Mag ik u iets vragen?' vroeg de medebewoonster. 'Ze zeggen dat God dood is. Zegt u toch dat het niet waar is!' Zeer beslist zei de mevrouw die ik kende, dat dat natuurlijk niet waar was en dat ze niet begreep wie haar die onzin verteld had. 'Wat ben ik daar blij mee,' zei de vrouw stralend. Toen kreeg ze een arm van die gedecideerde reddende engel, die haar teugbracht naar haar kamer. Samen begonnen ze te zingen: 'Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken.' Terwijl ze daar zingend liepen, gingen er allerlei kamerdeuren open. Mensen keken wat er aan de hand was, verbaasd, verwonderd, en onder de indruk. Twee mensen, zingend bij de lift.

Dat is nou het werk van de Heilige Geest! Hij beurt je op uit je zorgen, uit je vertwijfeling, en Hij legt je een lied in de mond!

4. Het lied van de een is de ander tot zegen

En het lied van de een is weer tot zegen voor de ander. Wie zingt over Gods liefde in Jezus, zal merken dat daar zegen vanuit gaat. Op de meest onverwachte manieren! Ik heb

een CD meegenomen, en dat is de meest wonderlijke CD die wij thuis hebben. Het is een CD van Gavin Bryars en Tom Waits. Het is echt een héél aparte CD, u zult straks een stukje ervan horen. Binnenin staat het hele verhaal over het ontstaan van deze muziek. Wat gebeurde er? Gavin Bryars had een vriend, die een film maakte over zwervers in Londen. En Gavin Bryars zou daarbij helpen, met name bij de montage van het geluid. Hij kreeg een band mee naar huis met geluidsfragmenten die niet gebruikt waren. Afval dus eigenlijk. Geluidsafval. En toen hij die band beluisterde, hoorde hij een zwerver, die een lied zong: 'Jesus' Blood never failed me yet, never failed me yet. Jesus' Blood never failed me yet, there's one thing I know, for He loves me so...' Jezus' bloed is voor mij nog nooit tekort geschoten, heeft me nog nooit teleursteld. Dat is één ding wat ik weet, omdat Hij zóveel van mij houdt...'

Wat deed Gavin Bryars? Hij ging thuis, op de piano, daar wat omheen spelen. En toen ging hij naar een studio, waar hij dat kleine fragment op een band zette, tientallen keren achter elkaar. Steeds datzelfde stukje. Want hij wilde daar wat mee. En terwijl het stond op te nemen, ging hij even koffie halen. Maar toen hij terugkwam, dacht hij: 'Wat is hier aan de hand?' Normaal was het altijd een drukte van belang in die studio, maar nu was iedereen rustig.

Verschillende mensen zaten stil op een stoel, alleen maar te luisteren. Bij sommigen liepen de tranen over hun gezicht. En opeens merkte hij wat er aan de hand was: die muziek stond nog aan: 'Jesus' Blood never failed me yet.' Dat een zwerver dat zingt, zonder huis, zonder bezit, misschien ook wel zonder tanden, als je dat zo hoort, en dan toch, dat diépe vertrouwen: 'Jezus' bloed is nog nooit

tekort geschoten, heeft me nog nooit teleursteld. Dat is één ding wat ik weet, omdat Hij zóveel van mij houdt...'

Wie zingt over de liefde van Jezus, over de trouw van de Heiland, die verspreidt zegen! De Heilige Geest draagt die muziek ook weer de levens binnen van anderen.

Gavin Bryars is naar Tom Waits gegaan, en ze hebben er samen een CD van gemaakt. 74 minuten lang, een uur en een kwartier, alleen die tekst, met steeds weer andere achtergrondmuziek.

'Jesus' Blood never failed me yet.' Het bloed van Jezus schiet nooit tekort! Nooit! Laat u schoonwassen door de Verlosser! Word vervuld met de Geest! En zing en jubel voor uw God! Amen.



Tijdens Musica Sacra 2010 in Maastricht werd het stuk van Gavin Bryars uitgevoerd door Insomnio, een ensemble voor hedendaagse muziek.