

Preek (ingekort) Capelle-Schollevaar, 17 mei 2012 (Hemelvaartsdag), 9.15 uur

Thema: 'Geen weemoed, maar goede moed!' naar aanleiding van Lukas 24: 50-53 en Handelingen 1:1-12 (kern: vers 11)

1. Weemoed bij het afscheid van Jezus

Wat moet het een weemoedig moment zijn geweest, toen de discipelen Jezus naar de hemel zagen varen. Drie jaar lang hadden ze zóveel met Hem opgetrokken. Ze hadden zóveel van Hem gezien en gehoord, waren diep onder de indruk van Zijn macht en wijsheid. Zelfs na Zijn dood was Hij wer aan hen verschenen, en had veertig dagen lang met hen gesproken over de komst van Gods Koninkrijk.

Ze zijn er nu bijna weer aan gewend, om op te trekken met de opgestane Heer. Maar vandaag... vandaag is het anders. Ze weten het: dit is de laatste ontmoeting. De laatste keer dat ze Jezus echt zó, oog in oog, kunnen zien. Het is een geladen sfeer. Ze voelen het allemaal aan: het afscheid nadert. Jezus heeft ze voorbereid: 'Jullie moeten in de stad blijven, in Jeruzalem, en dan zal de belofte van de Vader op jullie komen. Jullie zullen kracht ontvangen, Ik zal jullie de Heilige Geest sturen.'

En als ze daar dan staan, op de Olijfberg, dan heft Jezus Zijn handen op. De handen met de littekens.

Terwijl Hij de zegen uitspreekt, zien ze dat Jezus omhoog gaat. Hij wordt opgenomen. Steeds hoger en hoger. Ze kijken Hem na, tot er een wolk is, en die wolk onttrekt Hem aan hun ogen.

Wat is hier nu gebeurd? Maakt de Here Jezus (met eerbied gesproken) een soort ruimtereis, naar een andere planeet? Ik denk niet dat we dat zo moeten zien. De hemel is niet ver weg, op een andere planeet, de hemel is een andere realiteit, een andere dimensie. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus, en Hij verdwijnt. Het is alsof Hij soms even door de deur onze wereld binnenkomt, en dan weer uit de deur verdwijnt, uit ons zicht, in de wereld van God.

Maar waarom stijgt Jezus hier dan op? Omdat in onze menselijke voorstelling de hemel altijd verbonden is met boven. Als we het over God hebben, dan wijzen we omhoog. Dat opstijgen van Jezus, is dus een symbolische beweging, heel betekenisvol. Jezus gaat nu voorgoed naar Zijn Vader. Terug naar Huis, naar Zijn hemelse woning. Daar zal Hij nu de ereplaats innemen, aan de rechterhand van Zijn Vader. 'Een wolk onttrok Hem aan hun ogen', schrijft Lukas. Wolken, daarmee is in de Bijbel altijd God omgeven. In het Oude Testament lezen we bijvoorbeeld over Mozes, die de berg Sinaï opklimt, om daar met God te spreken en de wet te ontvangen. Mozes gaat dan de wolk in, een wolk die rust op de top van de berg. God hult Zich in een wolk. Zo gaat ook Jezus hier de wolk in, de woonplaats van God. En de discipelen? Die staan te staren. Vol weemoed... Ongelooflijk. Wat was het een mooie tijd... Wat was het bijzonder... En nu... Nu is Hij weg!

2. Blijf niet hangen in het verleden, want...

Weemoed. Is dat eigenlijk niet heel herkenbaar? Natuurlijk, we zijn allemaal anders. De één zal er meer last van hebben dan de ander. Maar overvalt het ons allemaal soms niet? Eigenlijk om heel eenvoudige dingen soms. Je hebt vakantie gehad en die is voorbij. Je rijdt weg van je vakantie-adres. Met weemoed in je hart. Of je gaat van school af. Nu nog een aantal weken en dan is het

zomervakantie. Je gaat van de basisschool af, naar de middelbare school. Dat is best een weemoedig gevoel. Nooit meer met deze klas samen les krijgen. Dat is best heel wat!

Of je ziet foto's van vroeger. Je ziet mensen die al overleden zijn. Je ziet schattige kinderen, die nu volwassen zijn. En je denkt: 'Dat komt nooit meer terug.'

Weemoed. Soms kan je dat in de kerk misschien ook wel overvallen. Sommige dingen waren vroeger anders. En ook in de samenleving veranderen de dingen. Het wordt nooit meer zoals vroeger. Soms overvalt je de weemoed.

2a. ... Jezus komt terug!

Maar dan, opeens, zijn er die twee engelen! 'Galileese mannen', zeggen de engelen, 'wat staat u daar omhoog te kijken, naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als u Hem ten hemel hebt zien varen.' Die woorden van de engelen, daarin proef je, heel mild en heel liefdevol, maar wel een stukje kritiek. Het lijkt alsof deze discipelen uit hun droom moeten worden wakker geschud. 'Blijf niet hangen in weemoed! Maar heb goede moed! Kijk

vooruit!'

Die woorden van de engelen, die troffen mij. Misschien omdat ik van nature een beetje weemoedig ben aangelegd. Mooie dingen, die gebeurd zijn, daar kan ik altijd maar moeilijk van los komen. Maar het is ook breder. Vooral als christenen hebben we nogal eens de neiging om te denken dat het vroeger allemaal beter was. Toen zaten de kerken nog vol. Toen hadden de mensen nog normen en waarden. Toen waren de mensen nog zuinig op hun spullen. Toen zus... toen zo... En tegenwoordig wordt er maar dit... En er wordt maar dát...

Misschien klinkt dat allemaal wel heel verstandig, maar de Bijbel gaat daar tegenin! Het staat al in Prediker 7: 10: 'Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt u daarnaar vragen.' En hier zijn het de engelen, die de discipelen wakker schudden. 'Kom op, niet blijven hangen in het verleden, want... Jezus komt terug!' De engelen verleggen de blik van de discipelen van het verleden naar de toekomst! En die toekomst, die wordt bepaald door Jezus Christus! 'Focus op Hem!' zeggen de engelen! 'Leef toe naar de komst van Christus!' En inderdaad, dat verandert je leven!

We lezen in Jesaja 40: 31: 'Wie de HERE verwachten, (dus wie uitkijken naar Hem), die putten nieuwe kracht; zij **varen op** met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.' Over hemelvaart gesproken! Jezus zal terugkomen! En ons hele leven staat in dat perspectief! Als wij ons afvragen: 'Wat heeft het nou voor zin, wat ik allemaal doe?!' dan is hier het antwoord! Zet het maar af tegen de komst van Jezus! Heeft het zin om je huis maar te verfraaien en nog eens te verfraaien en het nog luxer te maken en nog mooier? Denk aan de terugkomst van Jezus! Heeft dat zin? Heeft het zin om je buurvrouw te helpen, en om te bidden om mogelijkheden om je geloof te delen met haar? Vraag het je maar af: als je straks oog in oog staat met je Verlosser, wat heeft dan zin gehad? U zult het ontdekken: in dat licht wordt het héél duidelijk: wat heeft zin, wat heeft geen zin?



Als je zó ontdekt, wat écht waarde heeft, dan krijg je goede moed! Wat wij hier doen, dat heeft eeuwigheidswaarde! Wij leven niet ergens vandaán, van het mooie, romantische verleden. Nee, wij leven ergens naartóé! Naar de grote dag, dat Jezus terugkomt! Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont!

2b. ... Hij zendt ons Zijn Heilige Geest!

Wie zich dát realiseert: 'Wij leven toe naar de terugkomst van Jezus', die krijgt goede moed! Maar er is nog méér! Onderweg naar die ontmoeting belooft Jezus ons de Heilige Geest! Vers 5 van Handelingen 1: 'Want Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.' En vers 8: 'U zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.' De Heilige Geest werkt! Hij wil in ons wonen, Hij wil ons vervullen, op weg naar de ontmoeting met Jezus.

Wat gebeurt er dan concreet? Nou, zomaar wat voorbeelden. Als je bidt, elke morgen: 'Here God, hier ben ik! Gebruik mij maar vandaag. Vervul me met de Heilige Geest,' dan kunnen er zomaar bijzondere dingen gebeuren. Je komt iemand tegen, je raakt aan de praat, en achteraf denk je: 'Nou zeg, dat kán geen toeval zijn!' Of je stuurt iemand een kaartje, en later hoor je: 'Het was echt frappant dat je dat schreef. Dat was precies wat ik nodig had op dat moment!'

Jezus belooft de Heilige Geest. En als de Heilige Geest in je leven komt, dan is dat zó'n onvoorstelbaar groot geschenk!! Kijk, toen Jezus op aarde was, toen konden de mensen met Hem praten, Hem dingen vragen. En dan kun je weleens weemoedig denken: 'O, was dat nu maar zo! Kon ik zó nu maar even met Jezus praten.'

Maar dat kán dus ook! Nog op een veel mooiere manier. Want Jezus was, toen Hij hier op aarde was, gebonden aan Zijn lichaam. Hij kon niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Maar de Heilige Geest is dat wel! Hij is overal! De Heilige Geest is de Plaatsvervanger van Jezus. Hij neemt de plaats van Jezus in. Misschien heeft u wel vragen, die u zou willen voorleggen aan Jezus, gewoon, heel letterlijk. U mag bidden! En de Heilige Geest is er altijd, en Hij zal u antwoord geven, Hij zal u de weg wijzen, zoals ook Jezus zou doen als Hij lichamelijk bij ons was.

2c. ... Hij schakelt ons in, wij zijn belangrijk voor Hem!

Er is nog een derde reden om vol goede moed te zijn, en dat is: dat God ook ons wil gebruiken! Hij wil ons inschakelen in Zijn werk. Wij zijn voor Hem van het grootste belang! Hij houdt van ons, Hij heeft ons intens lief, we mogen door het geloof in de Here Jezus kinderen van God zijn. Maar dat niet alleen! We zijn ook Zijn medewerkers! Hij schakelt ons in! Soms kun je daar met je verstand niet bij! Hoe is het mogelijk, dat de hoge God gewone mensen inschakelt, zoals wij. Maar Hij doet het wel! Daarom is elke dag een verrassing. Hoe zou de Heilige Geest mij vandaag willen gebruiken? Voelt u wat een fascinerende manier van leven dat is?

In Frankrijk was ooit een graaf, de graaf van Saint Simon, die zijn dienaar opdracht gaf, om hem elke morgen wakker te maken met deze woorden: 'Sta op, graaf! U hebt weer grootse dingen te doen vandaag!'

Nou vond die graaf vooral zichzelf héél belangrijk. Maar als je gelooft in Jezus Christus, dan ben je Zijn ambassadeur in deze wereld. Vers 8: '... u zult Mijn getuigen zijn....'

Als je gelooft in Jezus Christus, dan maakt de Heilige Geest je elke morgen wakker, met de woorden: 'Sta op, getuige van Jezus Christus, je hebt weer grootse dingen te doen vandaag!' Dat geldt dus ook voor u! En voor jou! Als je je in dienst stelt van Jezus Christus, dan word je ingeschakeld. En je zult verbaasd staan!

3. Durf Jezus op Zijn woord te nemen, en Hem te verwachten!

Geen weemoed, maar goede moed! Omdat de Here Jezus terugkomt. Omdat de Heilige Geest ons wil vervullen. En omdat God ons inschakelt.

Wilt u op die manier leven? En jij ook? Volg dan niet je eigen lusten, en laat je niet meedrijven met deze wereld. Deze wereld gaat voorbij! Maar richt je blik op Jezus Christus! Laat je leiden door Hem! Dan kunnen de mensen om je heen je voor gék verslijten – want ja, wie gelooft er nou dat Jezus echt terugkomt??? Dat lijkt zó iets raars, iets onwezenlijks... De mensen kunnen je voor gek verslijten, maar aan het eind zal het duidelijk worden dat je niet gek was, maar dat je trouw was aan je Heer, en dat je dáárdoor anderen hebt kunnen redden.

Rick Rescorla (zie foto) was hoofd van de beveiliging van de Morgan Stanley Bank, die een kantoor had in het World Trade Centre in New York, in de zuidelijke toren van de Twin Towers. Lang voor 11 september 2001 had Rick Rescorla al bedacht dat er met een vliegtuig een aanslag kon worden gepleegd op de Twin Towers. Hij heeft een heel uitgebreid evacuatieplan gemaakt, precies voor zo'n aanval met een vliegtuig. De directie van de Morgan Stanley Bank verklaarde hem voor gek, ze vonden het belachelijk wat hij deed. Maar hij was eigenwijs.

Toen op die vreselijke ochtend dat eerste vliegtuig zich in Toren 1 boorde – dat was de ándere toren, waar de bank niet in zat – toen zette Rick Rescorla meteen zijn evacuatieplan in werking. 2800 bankmedewerkers, verdeeld over 20 verdiepingen, moesten het gebouw meteen verlaten. Rescorla zelf begeleidde de hele operatie, hij bleef heel rustig en liep iedereen op te beuren. Toen het tweede vliegtuig kwam, 21 minuten na dat eerste vliegtuig, en toen dat tweede vliegtuig zich boorde in Toren 2, toen waren bijna alle 2800 medewerkers van de Morgan



Stanley Bank al veilig buiten. Rescorla zelf was toen ook al buiten. Maar hij zag wat er gebeurde, hij zag dat tweede vliegtuig, en rende, samen met drie van zijn medewerkers, terug de toren in, om nog meer mensen te redden. Geen van vieren hebben ze het overleefd. Daarnaast zijn nog twee andere mensen van de Morgan Stanley Bank overleden. Totaal 6 van de 2800. Bijna iedereen is gered. Waarom? Omdat één man het aandurfde om tegen de stroom in te roeien. Omdat één man liever voor gek verklaard wilde worden dan andere mensen aan hun lot over te laten.

Vandaag lezen we over engelen, die zeggen: 'Jezus zal terugkomen!' Natuurlijk, de wereld verklaart je voor gek als je dat gelooft. Maar wie de HERE verwachten, putten juist nieuwe kracht! Wentel je niet in de weemoed, maar heb goede moed! Bid om de Heilige Geest! Laat u vervullen met Gods kracht! En laat u inschakelen, als ambassadeur van Jezus Christus, voor de redding van mensen! Ook u, jij en ik, wij zijn belangrijk voor God! Hij heeft ons nodig! Amen.