

Een blinkend witte mantel: wat betekent dat?

Van de vier evangelisten is Lukas de enige die vertelt over het verhoor van Jezus door Herodes. Dat is Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote, die de kinderen



Jezus voor Herodes: detail uit het Antwerpener Schnitzaltar in de Nicolaikirche in Bielefeld. Dit altaar dateert uit 1524. De schilder heeft Jezus duidelijk afgebeeld met een witte mantel over Zijn eigen kleding.

van Bethlehem liet vermoorden. Deze zoon, Herodes Antipas, regeert onder meer over Galilea, het noordelijk deel van Israël, waar Jezus is opgegroeid. Dus wat gebeurt er? De Joodse leiders willen dat Jezus ter dood wordt veroordeeld. Dus ze beschuldigen Jezus bij de Romeinse stadhouder. Pilatus merkt dat de Joodse leiders alles zullen doen om Jezus veroordeeld te krijgen, maar hij ziet zelf niet in

wat Jezus fout gedaan heeft. Wat moet hij doen? Als hij hoort dat Jezus afkomstig is uit Galilea, denkt hij: 'Ik kan dit keurig van mijn bordje afschuiven. Herodes, mijn collega die koning is over Galilea (een soort vazalkoning in dienst van de Romeinen), die is toch op bezoek in Jeruzalem, om hier het Joodse Paasfeest te vieren. Ik stuur Jezus gewoon naar hem! Het lijkt een blijk van vertrouwen naar Herodes toe. En dan ben ik van Jezus af.' Zo wordt er met de Here Jezus gesold... Maar wat Herodes ook zegt of doet, Jezus blijft stil. Hij verdedigt Zichzelf niet tegen valse beschuldigingen.

En dan staat er een bijzonder detail. Vers 11: 'En Herodes met zijn krijgsmacht smaaddde en bespote Hem, en hij deed Hem een schitterend kleed om en zond Hem zó naar Pilatus terug.' In alle vier de Evangelieën wordt beschreven dat Jezus een mantel verkrijgt. Een spotkleed. Zogenaamd een koningsmantel. Hij is toch de 'Koning der Joden'? Maar in de andere Evangelieën wordt gezegd dat dat kleed bij Jezus wordt omgehangen door de soldaten van Pilatus. En hier staat dat Herodes dat doet. Er is nóg een verschil: in de andere Evangelieën gaat het om een rode mantel. 'Scharlaken', schrijft Mattheüs, 'purper', schrijven Markus en Johannes. Gewone Romeinse soldatenmantels, die waren van rood scharlaken. Purper was een dure stof, waar alleen heel rijke, voorname mensen mee liepen. Dus wat gebeurt hier? Jezus krijgt van de soldaten van Pilatus een rode, scharlaken soldatenmantel om, alsóf het een purperen koningsmantel is. Spottend gaan die soldaten op de knieën en ze zeggen: 'Gegroet, Koning der Joden!'

Maar hier, in Lukas, gaat het over een mantel die helemaal niet rood is! Er staat: een 'schitterend kleed'. Dat woord schitterend, dat betekent: 'Helderwit, blinkend zilverwit!' In het Grieks staat er het woord *lampros*. Daar komt ons woord 'lamp' vandaan. Een lamp schijnt. Het gaat hier om een mantel die zo wit is, zo zilverwit, dat hij straalt, schittert, blinkt! Ongetwijfeld is dit één van Herodes' eigen mantels geweest. Want koningen in Israël droegen een witte mantel. Koning Salomo schrijft in Prediker 9: 8: 'Laat uw kleding altijd wit zijn'. En we hebben ook een uitgebreide beschrijving van de koningsmantel van een broer van deze

Herodes Antipas, Herodes Agrippa. Die mantel was wit met zilverdraad erdoorheen. De geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft het volgende over de koningsmantel van Herodes Agrippa: 'Agrippa ging gekleed in een gewaad dat helemaal gemaakt was van zilver, het was een wonder van weefkunst. Het glansde en flonkerde als was het een wonder. De toeschouwers kostte het de grootste moeite ernaar te kijken.' Dat is wat die Herodessen doen: ze kleden zich in stralend wit. Want ze zijn erop gebrand, zelf afkomstig uit Edom, om over te komen als echte Joodse koningen. Dáárom is Herodes Antipas erop gebrand om Jezus diep te vernederen en intens te bespotten. 'Koning der Joden? We zullen eens zien!' En dan pakt hij zo'n wit, stralend kleed, en hij slaat dat om Jezus heen. Iedereen giért van het lachen! 'De Koning der Joden...!!!' Maar dat Herodes dit doet, is een teken van God Zelf. Zonder dat hij dat zelf beseft, wordt Herodes hier door God Zelf gebruikt. Door die witte, blinkende mantel wordt op dat moment namelijk haarscherp duidelijk wie Jezus is! Wie dan?

1. Jezus is de Koning der Joden

Ten eerste: die witblinkende mantel wordt inderdaad gedragen door de Koning der Joden! Als er Eén is die die titel waard is, dan is het Jezus! Hij stamt uit het geslacht van David! Hij heeft wettelijk recht op de troon! Hij is door God gezonden als de Koning van Israël, het volk van God. En als wij bij God willen horen, dan kunnen wij niet om Jezus heen! Hij is Koning! Dat betekent voor ons dat we Jezus eerbiedig erkennen als Koning, als Heer. Pilatus en Herodes sollen met Jezus, en zo wordt er vandaag de dag nog steeds gesold met Jezus. Maar je kúnt niet zeggen dat dat je de Koning dient, maar Zijn geboden aan je laars lappen. Jezus is Koning en wie Hem leert kennen in Zijn blinkend witte kleed, die valt op de grond, in diepe eerbied. Dan ga je je bij elke beslissing in je leven afvragen: 'Heer, wat is Uw wil?' Of het nu gaat om je uitgaven, of om je tijd, om je relaties, om je studiekeuze, om de keuze van een partner, van een woonplaats, elke keer vraag je nederig: 'Here Jezus, wat wilt U?' Jezus, de Koning der Joden. Dat betekent ook: als wij Jezus willen volgen, dan kunnen wij niet om de Joden heen. Dan zullen wij dat volk een warm hart toedragen, want het is het uitverkoren volk van God.

2. Jezus is de Onschuldige, de Rechtvaardige

En dan twee: een blinkend witte mantel. Wat betekent dat nog meer? We hebben het gehoord aan het begin van de dienst. Jesaja 1: 18: 'Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.' God zegt: 'Als je tot Mij komt, als je je bekeert tot Mij, dan verander Ik je leven: het was scharlakenrood door al jouw zonden en fouten. Maar Ik maak je wit als sneeuw, blinkend wit!' Van rood naar wit. En wat gebeurt er hier? Jezus krijgt een blinkend witte mantel om. Dan wordt Hij teruggebracht naar Pilatus, Hij wordt veroordeeld en krijgt om Zijn schouders... een mantel, rood als scharlaken. Van wit naar rood! Dat is nu de totale boodschap van de Bijbel in een notendop! Jezus, de volmaakte, neemt al onze zonden op Zijn schouders. Van wit naar rood. En wij? Door Zijn offer worden wij schoongewassen: van rood naar wit! Zonder dat hij het beseft maakt Herodes hier duidelijk wie Jezus is: de volmaakte Zoon van God. Juist in dit hoofdstuk wordt het keer op keer bevestigd, dat Hij onschuldig is. Pilatus zegt het al een keer vóóordat hij Jezus naar Herodes stuurt, en daarna zegt hij het nog drie keer! 'Ik vind geen

schuld in Hem!' En juist Hij neemt onze zonden op Zich. Hij gaat ervoor naar het kruis. Dat is nu onze Heiland! Onze heil-brenger, heel-maker. Hij zegt: 'Mijn kind, al je fouten, blijf ze niet krampachtig verzwijgen en verbergen. Kom voor de dag met je zonden! Al waren ze zo rood als scharlaken, Ik zal ze wit maken als sneeuw!'

3. Jezus is de Hogepriester die verzoening brengt

Het derde. Wat betekent het, dat Jezus hier in het wit gekleed is? Ik kwam het tegen in het boek *Symbolen in de bijbel*. Wit... Weet u wie er in het wit gekleed ging, behalve de koningen? Dat was de hogepriester, op één dag in het jaar. Normaal droeg hij witte onderklederen, van fijn linnen, met daar overheen kleren van scharlaken, roodpurper, blauwpurper en goud. Maar op één dag in het jaar droeg hij alleen dat linnen ondergewaad: op de Grote Verzoendag, als de hogepriester alle schuld van het volk bij God bracht, in het heilige der heiligen. U kunt het nalezen in Leviticus 16. Het was de éنية dag dat de hogepriester, als éنية mens, dáár mocht komen. En hij kwam daar in het wit. Hier staat Jezus, in het wit. Hij is de Koning van Israël, en tegelijk de Hogepriester van Israël, en daarmee de Hogepriester van ons, als mensheid. Hij draagt onze schuld weg, en Hij bidt voor ons, als een trouwe priester. Hij pleit voor ons, Hij smeekt bij Zijn Vader om genade, om redding voor ons! Toen Hij Zijn leven gaf, was dat de Grootste Verzoendag. Goede Vrijdag, voor eens en voor altijd.

4. Jezus is de hemelse Gezant

En dan het vierde. 'Blinkend wit', dat staat vaak zo in de Bijbel: dat er opeens een gestalte was in een blinkend wit gewaad. Het is dan een engel! Of nog breder gezegd: iemand uit de hemel! Dat Griekse woordje *lampros* wordt inderdaad ook gebruikt bij de verschijning van engelen (Markus 16: 5, Handelingen 10: 31). Dit blinkend witte kleed van Jezus, dat is een verwijzing – zonder dat Herodes dat in de gaten heeft! – naar de hemelse afkomst van Jezus. De Here Jezus Zelf zegt het heel duidelijk, in Johannes 6: 'Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.' In deze lijdensweg is dit heel even een moment waarop het helder is: Jezus heeft Zijn oorsprong niet hier op aarde, maar in de hemel. Laat u niet misleiden door mensen die Jezus alleen erkennen als een historische figuur. 'Ja, Hij was een groot mens, een bijzonder voorbeeld. Maar Zoon van God, nee, dat hebben de christenen er later van gemaakt, op die kerkvergaderingen en zo. Dat was allemaal machtspolitiek.' Zo wordt je geloof uitgehold. Jezus Zelf is glashelder: 'Ik ben van de hemel nedergedaald...' Om ons te redden kwam Hij naar deze aarde, die oneindig grote stap! Kijk, van de aarde naar de hemel gaan, dat is één ding... maar van de hemel naar de aarde! Vanuit de eeuwige blijdschap naar de moeite en de ellende. Vanuit het licht naar de duisternis. Geen wonder dat je dan nog straalt. Heel even wordt het hier duidelijk, gesymboliseerd in die helderwitte mantel: hier staat iemand uit de hemel. Dat is het vierde.

5. Jezus is één met God

En tenslotte het vijfde. Wie is Hij dan, die Bode uit de hemel? In Daniël 7 staat een visioen, waarin de profeet Daniël God Zelf ziet. En wat lezen we dan, in vers 9? 'Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een Oude van dagen zette Zich neder. (U begrijpt: dat is God Zelf.) Zijn kleed was wit als sneeuw...' Wie dragen er witte kleren? De koningen van Israël, de hogepriester op de

Grote Verzoendag, de engelen, maar ook: God Zelf! Hier staat Jezus, in een blinkend wit gewaad. En je kunt je afvragen: zou Hij teruggedacht hebben aan dat moment, nog maar kort geleden, dat Hij met drie van leerlingen op een berg was? Lukas 9: 29: 'En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was, dat het aanzien van Zijn gelaat anders werd, en Zijn kleding werd stralend wit.' Opeens zijn er dan twee mannen bij Jezus: Mozes en Elia, mensen die al honderden jaren eerder zijn overleden, en die nu verschijnen om met Hem te spreken over Zijn lijden en sterven, om Hem te bemoedigen. En dan vers 34: 'En er kwam een wolk, die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Deze is Mijn Zoon, de Uitverkorene, hoort naar Hem.'

Als Herodes spottend een witte mantel om Jezus heenslaat, weet hij niet wat hij doet. Zonder dat hij het weet, is dit een profetie. Uit die blinkend witte mantel blijkt wie Jezus werkelijk is: de Koning van de Joden, de Rechtvaardige, volstrekt onschuldig, de Hogepriester die de verzoening bewerkt, een Afgezant uit de hemel. Ja, Hij is de Zoon van God Zelf, één van wezen met de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God.

Hij ging van wit naar rood, om ons te brengen van rood naar wit. Dat is Zijn belofte, de belofte van de Here Jezus Zelf, in Openbaring 3: 5: 'Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte kleren; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.' En ze stáán er, inderdaad, in Openbaring 7: 9: 'Daarna zag ik en zie, een grote schare, een enorme mensenmassa, die niemand tellen kon, uit allen volken en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.' Dat is het perspectief! Daarvoor heeft Jezus dit allemaal gedaan! Daarvoor liet Hij de spijkers door Zijn handen drijven, en door Zijn voeten. Voor dát vergezicht: een menigte, die niemand tellen kan, in witte gewaden, als overwinnaars!

Ziet u Hem voor u, in gedachten? Jezus, bekleed met die witte mantel? Een mantel vol majesteit. Hij lijdt voor u, voor mij. Zou je Hem niet intens liefhebben? Zoals die oude boer, die voor het eerst in een grote stad in een museum was. Hij kwam hij bij een doek, met daarop geschilderd Jezus aan het kruis. Hij keek en keek en voelde een diepe liefde voor Jezus in zich opwellen. 'Zijn naam zij geloofd!' zei hij zomaar voor zich uit. 'Wat hou ik toch van Hem!' Een paar andere mensen, die door het museum liepen, hoorden wat de boer zei. Ze keken naar die oude man, die daar stond, met zijn hoed in zijn hand, terwijl de tranen over zijn wangen liepen. Een paar mensen kwamen toen ook naar dat schilderij kijken. Een man, die die boer helemaal niet kende, pakte zijn hand, en hij zei: 'Ik houd ook van Hem, broeder.' Toen stapte er een derde naar voren, die zei: 'Ik ook.' En een vierde en een vijfde. Zo stond daar, voor het schilderij van de Verlosser, een groepje mensen, volstreekte onbekenden voor elkaar, maar verbonden door een hechte band: de liefde voor Jezus Christus. Houd u ook van Hem? En jij? Brandt in jouw hart de liefde voor je Redder? Als het nou nog lauw is van binnen, bid dan of de Heilige Geest wil komen om je te vervullen! Dan mag je leven met een diepe vreugde en een diepe vrede, wat er ook gebeurt. Totdat de dag komt, dat je Hem mag zien met eigen ogen: je Heer, je Koning, je Verlosser. Je zult Hem zien, stralend in Zijn liefde, blinkend in luister, gehuld in een mantel vol majesteit. Amen.