

Waarom noemt Jezus de Heilige Geest hier de 'belofte van de Vader?'

Waarom zegt de Here Jezus dat zo, in vers 49 van Lukas 24? 'En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u'.
Waarom zet Jezus niet gewoon: 'En zie, Ik zend de Heilige Geest op u'? Dat bedoelt Hij toch?

1. In de Heilige Geest laat God Zijn trouw zien

Ik wil daar vanmorgen twee dingen over zeggen. Het eerste is dit: dat Jezus hier de Heilige Geest omschrijft als de 'belofte van de Vader', dat zegt iets over Gods trouw. Gods trouw, dat is het eerste. Als Jezus de Heilige Geest stuurt naar de aarde, dan is dat niet – om het zo maar eens te zeggen – iets wat God helemaal nieuw bedacht heeft. De Heilige Geest komt wel van Boven, maar Hij komt niet uit de lucht vallen!

Nee, dit is allemaal al eeuwen geleden voorzegd. Als Jezus de Heilige Geest uitstort, dan vervult Hij daarmee een eeuwenoude belofte. En dat is een belofte van God, de Vader aan ons als mensen. Als Hij iets zegt, dan doet Hij dat ook! En als dan de Heilige Geest inderdaad is uitgestort, op Pinksteren, wat zegt Petrus dan tegen de mensen die zijn samengestroomd? Hij zegt: 'Beste mensen, wat er nu gebeurt, dat is al voorspeld door de profeet Joël, acht eeuwen geleden! Want wat zei Joël? "En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen." Markt u het? God doet wat Hij heeft beloofd! Dát is waar Jezus op wijst als Hij de Heilige Geest heel bewust noemt de 'belofte van de Vader'. Als u dit boek, de Bijbel, in uw hand heeft, dan heeft u de beloften van God in uw hand! En het kan misschien acht eeuwen duren, of achttien eeuwen, maar God doet altijd wat Hij heeft gezegd! Hij is betrouwbaar! Je kunt altijd op Hem aan!

En wat gebeurt er dan, als Jezus de belofte van de Vader stuurt? Dan staat Petrus op en hij houdt een toespraak, zomaar, op straat! Petrus! Nog maar een paar weken daarvoor stond Petrus zich te warmen bij een kolenvuur, terwijl Jezus terecht stond voor de hogepriester. Iemand zei tegen Petrus: 'Hé, jij hoort toch ook bij Jezus?' En Petrus, in angst en paniek, zei: 'Ik ken Hem niet!' Drie keer ontkende hij het, glashard! 'Ik weet niet wie Hij is!' En diezelfde Petrus staat nu hier op straat, en iedereen mag het horen, dat Hij bij Jezus hoort! Wat is er tussen die twee momenten gebeurd? De Vader heeft Zijn beloften vervuld!

En nu moet u even goed opletten: als de Heilige Geest wordt uitgezonden, en als de Heilige Geest aan het werk gaat, dan wordt áltijd Jezus verheerlijkt! Altijd! De Heilige Geest is als een schijnwerper, die 's avonds en 's nachts zijn licht straalt op een kerktoeren. De Heilige Geest Zelf hoeft niet zichtbaar te zijn, als Jezus maar zichtbaar wordt! Er zijn mensen, die de Heilige Geest loskoppelen van Jezus. Zij zeggen: 'De Heilige Geest werkt overal. Als mensen iets met het goddelijke doen, dan is dat de Heilige Geest. Ook al is dat in een andere religie, in het boeddhisme of in een natuurgodsdienst, dat is allemaal de Heilige Geest.' Nou, dat is niet zo! In



de Bijbel ligt dat héél anders! We hebben het gelezen, die hele toespraak van Petrus. Waarover gaat het in die toespraak? Gaat het over vage spiritualiteit? Nee, het gaat over Jezus! Petrus vertelt hoe Hij door de Vader gezonden is naar deze wereld om te sterven voor onze zonden, en om op te staan in een nieuw leven, om voor ons de weg te banen naar een nieuw bestaan, voor eeuwig. En als de mensen dan vragen: 'Wat moeten we doen, mannenbroeders?', dan zegt Petrus: 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.' Wie zich richt tot Jezus, ontvangt de Heilige Geest. En wie de Heilige Geest ontvangt, krijgt steeds meer zicht op Jezus!

'Want', zegt Petrus dan in vers 39: 'Voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.'

Wéér dat woord 'belofte'. 'Voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn.' Die laatste groep - beseft u dat? – dat zijn wij! Die belofte van vergeving, en van de Heilige Geest, die is voor de discipelen (dat heeft Jezus gezegd: 'Ik zend de belofte van Mijn Vader op u'), en voor de mensen die daar staan: 'Voor u is de belofte, en voor uw kinderen...' Dus dat zijn volgende generaties Joden. Petrus spreekt hier alleen tegen Joden en tegen mensen die Joods geworden zijn, proselieten. Dus 'voor u is de belofte en voor uw nageslacht, het Joodse volk'... 'én voor allen die veraf zijn'. Mensen die veraf staan. In de taal van de Bijbel betekent dat: mensen die niet Joods zijn, heidenen. Later zal Paulus schrijven, in Efeziërs 2: 'We zijn nu één geworden, de niet-Joden die veraf waren, en de Joden die dichtbij waren, één in Jezus Christus.'

Die belofte van God geldt dus ook voor u! En voor jou! En voor mij!

Als wij ons keren tot Jezus Christus en Hem onze zonden belijden, dan geeft Hij ons vergeving en dan komt de Heilige Geest in ons leven! Bij de meesten van ons woont die Heilige Geest al van binnen! Wist u dat? Hij is er, daar, van binnen! U zegt: 'Ik ervaar dat niet zo'. Dan is de vraag: 'Geeft u de Heilige Geest de ruimte?' Of ziet er zonde in de weg? Verkeerde gewoonten? Verkeerde gedachten? Dat kan! Ga dan op de knieën, en bid: 'O God, vergeef mij! En zet mijn leven op een ander spoor! Vernieuw mij van binnenuit! En laat de Heilige Geest met kracht werken in mijn ziel!'

En het kan zijn dat u hier zit, en dat de Heilige Geest nog niet is uitgestort in uw hart. Dan is het nog kil en leeg daar van binnen. Wat moet u dan doen? Nou, dat is precies dezelfde vraag als van die mensen daar in Jeruzalem: 'Wat moeten we doen, mannenbroeders?', dan zegt Petrus: 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.'

Het is een belofte, gemeente! Een belofte van God Himself! En die belofte is ook voor u, voor jou en voor mij! En we mogen het zien, in de praktijk, dat God die belofte vervult! Nog maar pas geleden hebben hier elf mensen belijdenis gedaan, 'Ja' gezegd tegen God. Dat kan niet zonder de Heilige Geest! Afgelopen woensdag was hier een trouwdienst van twee mensen die al 28 jaar geleden op het stadhuis getrouwd waren. De bruid wilde toen al in de kerk trouwen, de bruidegom was er niet aan toe. Maar de Heilige Geest

ging verder! En afgelopen woensdag stonden ze hier als stralend paar, omdat ze nu sámen van God houden, en samen Hem dienen en volgen.

God houdt Zijn beloften! Hij zendt Zijn Heilige Geest, ook als het leven tegenzit. Weet u hoe Jezus de Heilige Geest ook wel noemt? De Trooster! *De Trooster!* Wat kun je ontzettend hard een Trooster nodig hebben... De Heilige Geest wordt niet de Probleemoplosser genoemd, maar wel: de Trooster. Hoe merk je dat? Als je intens verdriet hebt, is er opeens een lied, of een bijbeltekst, thuis, of in de kerk, of op een kaartje van iemand, en je weet: 'Dat is voor mij! Die tekst, dat lied, dat is Gods bemoediging voor mij.' Dat is de Trooster.

God houdt Zijn beloften! En waar vind je die beloften? Hier, in dit boek, de Bijbel! Ook de Bijbel is door de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest gaf de bijbelschrijvers de juiste woorden in hun gedachten. Hij inspireerde hen. En als u nou uit die Bijbel gaat lezen, bid dan om diezelfde Heilige Geest! Dezelfde Geest die de woorden ingaf, zal ook aan u die woorden uitleggen!

Dus dat is de eerste reden waarom Jezus spreekt over de 'belofte van de Vader'. De Heilige Geest is al beloofd! En God houdt Zijn beloften! Daar mogen we op bouwen! Ook na 23 juni! Iemand zei deze week: 'Ja, hoe moet dat nou als je weggaat?'

'Hoe moet dat nou als je weggaat...?' U denkt toch niet dat de beloften van God afhankelijk zijn van een dominee?! Gemeente: bid! Pleit op Gods beloften! Roep om de Heilige Geest en bid om een opvolger die vervuld is door de Heilige Geest! Dan zult u zien: God zal verder bouwen op wat Hij tot nu toe gedaan heeft. Hij laat nooit los wat Zijn hand begon! Vindt u het niet geweldig, zo'n God?! Hij gaat door! Paulus schrijft in 2 Korinthiërs 1: 'Zoveel beloften van God er zijn, die zijn in Jezus Christus ja en amen!' Hij doet wat Hij zegt! Dat woord 'belofte' wijst op de onéindige *trouw van God*. Dat is één.

2. In de Heilige Geest laat God Zijn *macht* zien

Er is nog een tweede reden waarom Jezus spreekt over de 'belofte van de Vader'. Wat Jezus wil laten zien, dat is dat de Heilige Geest hélemaal bij Góð vandaan komt. Het is de belofte *van de Vader!* Daarom moeten de discipelen er niet meteen na de hemelvaart op uit. Nee, ze moeten eerst wachten. Lukas 24: 49, daar zegt Jezus: 'Blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.'

Jezus wil ieder misverstand uitsluiten: het gaat niet om een soort heilige geest in onszelf of zo, een klompje goud waar we een beetje naar moeten gaan zitten peuren in onszelf. Nee, het is de belofte van de Vader! Die kracht komt van boven, uit de hemel! Als mens kun je helemaal niets zonder die Heilige Geest. Ja, bidden! Dat moeten de discipelen doen. En als de Geest komt, ja, dán kun je aan de slag! Dus waar het hier om gaat is de kracht van God. Het gaat hier dus niet om kracht van onszelf, maar om de kracht van God! Dat is het tweede antwoord.

Beseft u wel hoe groot die kracht is? Een Boeing 747, weet u wat die kan wegen, als hij opstijgt? 442.000 kilo, 442 ton! Het gaat zomaar moeiteloos de lucht in! Die lucht heeft zo'n enorme kracht! Als de Heilige Geest werkt in uw leven, dan gebeuren er dingen waarvan u nooit had gedacht dat u ze zou doen. Nooit!

Iemand zei: 'Ik was laatst op een bidstond, en ik heb nog nooit hardop gebeden in gezelschap. Ik dacht dat ik dat nooit zou durven, maar ik heb het gedaan!'

Als de Heilige Geest in je woont, dan kun je meer dan je ooit had gedacht. Dan opeens ervaar je die kracht om naar iemand toe te gaan die jou zo diep heeft gekwetst. Om die ander op te zoeken en toch een handreiking te doen. Door de Heilige Geest gebeuren er wonderen. Je schenkt koffie in de wijkwinkel en opeens heb je zo'n mooi gesprek. En allebei beseft je: 'Dit is geen toeval, dit valt ons toe, van God!'

De Heilige Geest geeft je het verlangen om mensen te helpen, en om Gods Woord door te geven! Zo is Tamara Verboom naar Birmingham gegaan, en Marijn Wassink naar Cambodja. Zo is Wouter Klop voor OM gaan werken, en zo gaan mensen op pad.

De Heilige Geest brengt mensen hier in de kerk, en in andere kerken. Misschien zit u hier en bent u er zelf verbaasd over: u had nooit verwacht op Pinksteren 2013 in een kerk te zitten! Of u luistert naar deze dienst via internet, en u merkt dat er dingen gebeuren in uw leven die bijzonder zijn. Bijzondere ontmoetingen, bijzondere gesprekken. Dat is de Heilige Geest! Bid God of Hij u verder leidt!

Door de Heilige Geest krijgen broeders en zusters in Noord-Korea kracht om 's morgens op te staan, in een concentratiekamp, en om hun slavenwerk te gaan doen. Ze krijgen kracht om Jezus niet te verloochenen, ook al weten ze dat ze vrij kunnen komen als ze Jezus afzweren. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen mensen verder, na het verlies van hun partner, of na een echtscheiding. Als je vooraf dacht: 'Dat red ik nooit', is er toch die Heilige Geest die bij je is.

De Heilige Geest is de 'belofte van de Vader'. Wat een veelbelovend geschenk, gemeente! God geeft zóveel meer dan je denkt! En Hij geeft zoveel kracht, juist als je dat nodig hebt. Denk *nóit* te klein van de Heilige Geest! Nooit! Maar vooral: wees blij om wie Hij is! En om wat Hij geeft! En om wat Hij doet!

Met die blijdschap gaan we afsluiten. Ik laat u een filmpje zien van een vliegtuig dat landt. (Toets in op YouTube: *Kimyal bijbelvertaling*). Aan boord van dat vliegtuig zijn pakketten met boekjes: het Nieuwe Testament. Dat



De Kimyal stam maakt zich klaar om het eerste Nieuwe Testament in hun eigen taal te ontvangen

vliegtuig, dat landt bij de leden van Kimyal-stam in Indonesië, op West-Papoea. Vijftig jaar geleden, in 1963, kwamen bij die Kimyal-stam de eerste zendelingen. Eén van die mensen, Phil Masters, werd samen met een andere zending, vermoord en opgegeten. Maar de Heilige Geest ging door! Er kwamen mensen tot geloof. En er gingen bijbelvertalers aan het werk. En in maart 2010 was het Nieuwe Testament klaar. Wat we gaan zien, dat is een groep mensen die feest viert en God eert en looft en die huilt van blijdschap, omdat ze nu eindelijk het Woord van God kunnen lezen in hun eigen taal. Zó werkt de Heilige Geest, gemeente! Zó werkt de Geest! En datzelfde Woord, dat wij gekregen in onze taal. De Heilige Geest wil ons erdoor versterken, kracht geven. De Heilige Geest, God in ons, Hij zal ons nooit teleur stellen. Hij is Gods veelbelovende geschenk! Amen.