

1. Bedreigd om je geloof...

Een poster voor een jongerendienst, met een revolver daarop. Je kijkt recht in de loop! Kan dat wel? Dit is niet lieflijk, maar wèl de realiteit voor talloze christenen! 'Je geloof of je leven!'



Petrus voelt zich ook bedreigd. Daar staat zijn Meester, Jezus, van wie hij zóveel houdt! Hij wordt ondervraagd door de hogepriester. Jezus wordt bespot, bespuwd, geslagen, gemarteld. Dit is geen eerlijk proces, dit is een schijnvertoning! Deze rechtzaak kan maar op één oordeel uitlopen: de doodstraf voor Jezus!

Petrus, hij is weggevlucht, vannacht, toen Jezus gevangen werd genomen in de Hof van Gethsemane. Maar Jezus in de steek laten, dat kan hij niet. Hij is met héél zijn hart verknocht aan Jezus. Jezus is zijn Redder, zijn Heer, zijn Koning! Hij heeft alles meegemaakt, wat Jezus deed: hoe Hij blinden weer liet zien, lammen liet lopen, verstoten mensen een nieuwe toekomst gaf, bezeten mensen bevrijdde.

En nu stáát Jezus daar, helemaal alleen. Niemand komt voor Hem op, niemand! Petrus, hij staat daar, hij kijkt, hij voelt zich machteloos. En alle mensen om hem heen, die moeten niets van Jezus hebben! Hij hoort ze praten, hij hoort hoe ze Jezus verachten. 'Maar goed dat ze het niet weten,' denkt Petrus, 'dat ze niet weten wie ik ben...' En dan opééns, dat meisje, dat hem aankijkt. 'Jij was ook bij die Jezus van Nazareth!' De schrik slaat Petrus om het hart! 'Iedereen hier is tegen Jezus! Hij wordt daar geslagen, gemarteld, Hij gaat de doodstraf tegemoet, en ik word herkend! Ze weten het!'

In een flits weet hij maar één ding te zeggen: 'Welnee, waar heb je het over?!' En terwijl hij dat zegt, draait en tolt alles in zijn hoofd.

'Ik moet hier weg!' denkt hij. 'Naar buiten, naar het voorportaal.' Maar als hij daar komt, lijkt het wel of een magneet hem toch naar Jezus trekt. Jezus, Zijn Meester, in doodsgevaar... Zijn Heer, met wie hij drie jaar lang intensief heeft opgetrokken. Pas geleden nog waren ze boven op een berg, en daar ging Jezus stralen, strálen als de zon! Ze hoorden een stem: 'Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Petrus en Jakobus en Johannes, ze vielen neer, vol eerbied, met heilig ontzag.

'Hij is echt één van hen! Ik weet het zeker!' Weer schrikt Petrus! 'Welnee, natuurlijk niet! Ik ken die man niet!' Maar alle ogen kijken naar hem. Al die prikkende ogen, vol haat. 'Jij bent wel degelijk één van hen! Jij komt toch ook uit Galilea!' Het is alsof Petrus kijkt in de loop van een revolver. En hij gaat vloeken, zweren. 'Wat is dat voor onzin die jullie uitkramen? Ik zweer dat ik Hem niet ken!' Maar dan klinkt er een ander geluid: de haan, die kraait. Voor de tweede keer! En Petrus, hij hapt naar adem. Zo snel als hij kan, is hij weg! En dan snikt Petrus het uit, vol berouw, vol pijn, één en al ellende. 'O God, wees mij, zondaar, genadig...'

2. Jezus volgen: een zaak van leven of dood!

Jezus volgen, onthoud dat goed, is een zaak van leven of dood! Weet je wat de duivel je influistert? 'Ach joh, geloven is prima, voor erbij. Je gaat zo af en toe naar de kerk, je bent er zo van tijd tot tijd me bezig. Dat is toch prima? Als je er behoefte aan hebt, dan bid je. En op andere momenten, nou ja, dan heb je er niet zoveel mee. Dan doe je het niet.' Geloven als bijzaak, parttime.

Maar Jezus zegt: 'Dat kán niet! Het is het één of het ander: of je kiest vóór Mij, of je kiest tégen Mij!'

Denk aan Jezus, die daar staat voor de hogepriester! Is Hij een parttime Verlosser? Jezus gaf Zich helemaal voor jou! 'U gaf 100 procent!' En als jij je helemaal overgeeft aan Hem, dan maakt Hij alles anders, van binnenuit! Het is de beste keuze die je kunt maken! Verbonden zijn met de Koning van het hele heela! Jouw Schepper! Met Hem heb je een bondgenoot, door wie je onoverwinnelijk wordt! Want alleen Jezus geeft eeuwig leven! Als je gelooft in Hem, hóéf je niet bang te zijn, al richten ze dat pistool op jouw hart: 'Je geloof of je leven!' Jezus zegt: 'Wie in Mij gelooft, zál leven, ook al is hij of zij gestorven!'

De keuze is aan jou: je kunt gaan voor je eigen veiligheid, maar dan mis je de zegen die Jezus geeft. Dat je van binnenuit een nieuw mens wordt, vol van de Heilige Geest. Dat jouw leven eeuwigheidsglans krijgt!

Vandaag nodigt Jezus Christus ook jou uit om je leven te geven aan Hem! Hij leeft! En Hij biedt jouw Zijn vriendschap aan!

Said Musa is een Afghaan, hij is nu 45 jaar. Hij was moslim, net als bijna alle Afghanen, maar in 2003 kwam hij tot geloof in Jezus. Said werkte als fysiotherapeut voor het Internationale Rode Kruis in Kaboel. Maar wat gebeurde er? Vorig jaar was er op de Afghaanse televisie een uitzending over moslims die christen waren geworden, en zich hadden laten dopen. En in heel Afghanistan gaf dat zo'n onvoorstelbare haat tegen de christenen, dat er een storm van protest kwam. De secretaris van het parlement in Afghanistan, Abdul Sattar, deed een oproep om alle christenen in Afghanistan ter dood te brengen. Alle christenen in Afghanistan... aan de galg.



Said Musa (foto) werd gearresteerd. Het lukte om vanuit de gevangenis een paar brieven naar buiten te laten komen. Hij schreef: 'De autoriteiten en medegevangenen hebben mij ontzettend slecht behandeld vanwege mijn geloof in Jezus Christus. Ze hebben me seksueel misbruikt, sloegen me met hun handen en met een stuk hout, schopten me, duwden dingen op mijn hoofd en bespotten me.'

Said Musa kwam voor de rechter. Geen enkele advocaat in heel Afghanistan was bereid om hem te verdedigen. Hij werd ter dood veroordeeld. Vanuit de gevangenis schreef hij deze brief:

Ik zit nu in de gevangenis voor mijn geloof. Dat is een grote vreugde voor mij, dankzij mijn geloof in mijn Redder Jezus Christus. Broeders en zusters, denk aan de discipelen van de Here Jezus. Zij zijn vervolgd, in tweeën gezaagd, voor de leeuwen gegoooid, gevangen gezet en de dood ingejaagd. Zij waren vol vreugde omdat ze een doel hadden. Hun doel is eeuwig leven met zelfvernedering, nederig leven en het dienen van onze Heer Jezus Christus. Ik ben een zondig man, maar het bloed van de Zoon van God heeft mij gereinigd. Ik ben nu een zoon van God, dat is een grote vreugde en geeft mij hoop en blijdschap.

Ik verzoek jullie: verdraag vervolging geduldig en blij in Hem tot het eind; gehoorzaam Zijn geboden en vertrouw op Jezus Christus onze Redder. Draag vrucht. Als je geen vrucht draagt, dan ben je als een dorre boom. Vertel het Evangelie aan anderen, verkondig het Goede Nieuws aan alle mensen. Bid steeds meer en geef niet op.

Ik ben er nu klaar voor om alles wat ik heb aan God te geven; mijn leven, mijn vrouw en kinderen, mijn bezit en het verdragen van vervolging. Dag en nacht bid en schreeuw ik dit: "O Heer, ik wil Uw naam tonen in Afghanistan. Ik wil Uw eerste kerk bouwen. Dit is mijn doel en dit vraag ik van mijn Heer Jezus Christus."

Alstublieft, stop niet met uw gebed. Ik verzeker u voor 100 procent dat de overwinning aan onze kant is. We vechten met God, wij zijn soldaten van Jezus Christus en we zijn het licht in de donkere wereld. De Heer is met ons. Ik vertel u de waarheid. Mijn doel is dat mijn overheid mijn rechtszaak publiekelijk zal houden. Ik wil de Zoon van God laten zien aan de Afghanen. Wat is de betekenis van het leven zonder Jezus Christus? Niets!

Vergeef mij alstublieft dat ik nu veel vertel. Mijn hart staat in vuur en vlam voor het Goede Nieuws. Dat moet aan iedereen verteld worden. Dat is onze missie in de wereld. Tot slot, de genade, vrede, glorie, eer en wijsheid, dank, macht en kracht zijn voor altijd en eeuwig voor God, onze Vader door Jezus Christus onze Redder. Amen!

*Uw broeder in het geloof,
Said Musa*

3. Jezus leeft en regeert!

Zo kun je dus christen zijn! Waarom? Omdat Said Musa zoveel moed heeft en zo dapper is? Nee! Omdat Jezus leeft! Omdat Hij kracht geeft!

Eind februari is Said Musa vrijgekomen. Hoe dat kan, begrijpt niemand. Maar het is gebeurd. Boven alle machten van deze wereld staat Christus! Hij regeert!

Maar zelfs al zou Said Musa niet zijn vrijgelaten, zelfs al was hij doorzeefd met kogels, dan nóg zou het als een paal boven water staan: Jezus leeft! Je hoorde zelf wat hij schreef: de apostelen zijn ook vervolgd, voor de leeuwen gegooid, doormidden gezaagd. Wat er ook gebeurt, Jezus is alles waard! Alles! Ook jouw leven!

Jezus leeft echt! Wil je een ander verhaal, veel dichterbij huis? Frans van Wingerden schreef mij een email, deze week. Over de zwambadactie van komende zaterdag, voor India. Frans schrijft dit: 'Wigle Schippers en ik zaten in het zwembad en werden onverwacht geconfronteerd met een rekening van zo'n 700 euro die we niet hadden verwacht, door de telefoon leek het of men één en ander kosteloos ter beschikking zou stellen. Ik twijfelde enorm op dat moment. Wigle zei: "Frans, vertrouw! Geloof dat dat goed komt!" Het zwembad werd besproken. Ik sprak diezelfde dag (in de auto rijdend vanaf het zwembad naar mijn werk) een Brabantse ondernemer, hij begon een heel verhaal over de carnavalskar die voor een optocht in zijn schuur werd gebouwd, vol enthousiasme! Toen hij klaar was met zijn verhaal haakte ik in met betrekking tot zijn bouwproject en vertelde wat ik was wezen doen die ochtend en ik meldde de hoge kosten waarmee we waren

geconfronteerd! Direct gaf hij spontaan te kennen de gehele kosten te willen dragen zonder te weten hoeveel! De man is als kind in de kerk geweest en daarna nooit meer! Tevens een goed gesprek gehad over het geloof! Een andere relatie die ik vroeg of hij wilde doneren gaf te kennen dat zijn goede doelen budget op was maar hij toch graag wilde helpen, 4 weken later kreeg ik een sms dat hij 600,- euro bijeen had vergaart in "zijn" kerk te Zoetermeer! Weer een ander melde dat hij van het bedrijf waar hij werkt niets gedaan krijgt en meld dat hij zelf privé eea zal overmaken, tevens een goed gesprek over geloof/kerkgang gehad.' Enzovoorts, enzovoorts.

Jezus Christus is de levende Heer! Het is niet voor niets dat Said Musa bereid was voor Hem de dood in te gaan! Als je leeft met Jezus, val je van de ene verbazing in de andere!

4. Door genade mag jij gaan voor Hem!

En nu zit jij hier, nu zit u hier, en misschien denk je wel: 'Wat zou ik dat graag willen. Echt gaan voor God. Echt helemaal lezen voor Jezus. Maar ik een zwak mens. Als die loop van die revolver op mij gericht is, dan weet ik niet of ik wel stand kan houden. Ik heb het al vaker gehad, dat ik niet durfde uitkomen voor mijn geloof. Ik ben dan gewoon bang, ik durf dat niet...'

Als je dat denkt, maar je verlangt er wel naar, om je helemaal te geven aan Jezus, denk dan aan Petrus. Petrus die hier zo diep, diep valt. Petrus, die loopt te vloeken en te zweren: 'Ik ken die Jezus niet!' En toch... ook met Petrus gaat Jezus verder. Dat gaat wel door een heel diep dal bij Petrus. Een diep dal van berouw. Hij gaat naar buiten, en dan staat er in Lukas: 'Hij huilde bitter.' Later krijgt Petrus drie keer de vraag van Jezus: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?' Drie keer. Petrus gaat ervan blozen. 'Ja, Heer, U weet alle dingen, U weet dat ik U echt liefheb.' Maar wat gebeurt er dan? Laat Jezus Petrus verder links liggen? Nee! Petrus krijgt een centrale rol in de opbouw van de eerste christelijke gemeente.

Voel jij je zwak? Klein? Onzeker? Als je kijkt in de loop van het pistool? 'Je geloof of je leven'? Denk aan Petrus! Hij ging onderuit, als zwak mens. Maar Jezus raapte hem op, en gaf hem een bijzondere verantwoordelijkheid! Dat is nou genade! 'Uw genade is mij genoeg.' En Petrus, uiteindelijk was zelfs Petrus in staat om staande te blijven, in het zicht van de dood. Petrus werd veroordeeld tot de doodstraf. Hij zou worden gekruisigd. Maar volgens de traditie heeft Petrus toen gezegd: 'Ik ben niet niet waard om te sterven op dezelfde manier als Jezus. Hang mij dan maar ondersteboven.' Dat is genade! In het zicht van de dood geeft God je kracht!

Jezus wil ook jou gebruiken! Hij wil ook jou inschakelen in Zijn Koninkrijk! Bid je daarom? 'Here Jezus, gebruikt U mij maar! Alstublieft! Laat me maar zien, wat ik voor opleiding moet gaan doen! Laat me maar zien wat voor werk ik moet gaan doen! En geef me iemand met wie ik samen U mag dienen! Gebruik me, Heer, gebruik me!' Bid het maar, je zult merken: Jezus leeft! Hij geeft jou leven! Nu, in deze wereld, met het zicht op de eeuwigheid, als Hij terugkomt! Want die dag komt, zo zeker als een huis! Wie in Hem gelooft, mag zich daarnaar uitstrekken! Dan wordt alles nieuw!

Je geloof of je leven? Weet je, dat is de vraag van de duivel. Je geloof óf je leven. Jezus zegt: 'Wie in Mij gelooft, zál leven!' Voor eeuwig! Door de genade van God krijg je deze belofte: 'Je geloof én je leven!' Amen.

