

A. De vragen: wanneer? En hoe weet je het?

Als je hoog bezoek verwacht, dan zorg je dat je voorbereid bent! Daarom is het héél goed dat we deze jongeredienst besteden aan de terugkomst van Jezus. In Lukas 21 legt Jezus Zelf uit wat er gaat gebeuren. Jezus en Zijn discipelen zijn in Jeruzalem. Dit is al vlak voordat Jezus gevangen genomen zal worden. En dan zijn die discipelen onder de indruk van die prachtige tempel. Nou, de tempel van God in Jeruzalem, dat was ook werkelijk een schitterend gebouw! En dan zegt Jezus in vers 6: 'Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' Je voelt wel aan: als Jezus dat zegt, dan zijn die discipelen helemaal geshockeerd! Wàt?! Deze prachtige tempel? En dan zeggen ze: 'Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?' Eigenlijk twee vragen: (1) wanneer zal de tempel worden verwoest? En (2) hoe weet je dat het zover is?

B. Schrik niet van misleiding, rampen, vervolging

Dan gaat Jezus daarop in. Maar voordat Hij antwoord geeft op deze vragen, maakt Hij eerst een omweg. Die staat in vers 8 tot en met 19. In feite zegt Jezus: 'Je kunt wel vragen naar allerlei voortekenen, maar laat je vooral niet in de war brengen of bang maken.' En die lijn, van die voortekenen, en dat je je niet bang moet laten maken, die trekt Jezus dóór. Want vérder nog dan de verwoesting van Jeruzalem ligt de verwoesting van de wereld, van deze, huidige wereld, de samenleving zoals wij die kennen. En Jezus zegt: 'Er zullen tot aan die voleinding allerlei dingen gebeuren. Er komen misleiders. Mensen die zeggen: "Kijk eens, ik ben de verlosser!"' Denk maar aan Boeddha, aan Mohammed! Miljoenen, en nog eens miljoenen zijn door Mohammed op een dwaalspoor gebracht. Denk ook maar aan Napoleon, en Hitler. En aan de communistische leiders: Marx, Lenin, Mao, Kim Il-sung. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest, die zich voordeden als de grote verlossers. Jezus zegt: 'Blijf nuchter, geloof ze niet.' Sommigen gebruiken zelfs de naam van Jezus, staat er in vers 8. Mohammed erkent ook Jezus, alleen zegt Mohammed: 'Ik ben belangrijker dan Jezus'.

Er zijn ook mensen die zeggen: 'De tijd is gekomen!' Vorig jaar nog had je Harold Camping, die voorspelde dat Jezus zou terugkomen op 21 mei 2011. Maar ja, het gebeurde niet. 'Nee,' zei hij, 'ik heb me vergist, het is 21 oktober 2011.' Maar het was weer mis. En hier staat het al: 'Als iemand zegt: "De tijd is gekomen," volg hem niet!' Waarom niet? Simpelweg omdat niemand dat kan uitrekenen. De datum dat Jezus terugkomt, die weet alleen God de Vader.

En dan zegt Jezus, in vers 9: 'Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.' Oorlogen zullen er zijn, en aardbevingen (vers 11), hongersnoden en epidemieën, vreselijke ziektes. Er zullen tekenen zijn aan de hemel. Wat bedoelt Jezus? Dat weten we niet. Er kan een enorme meteoriet inslaan of zo. En er zal nog meer gebeuren: 'Jullie zullen worden mishandeld en vervolgd, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en voorgeleid worden aan belangrijke rechters. Je zult moeten getuigen. Maar wees niet bang! Je hoeft van

te voren niet in angst te zitten dat je niet weet wat je moet zeggen. Want Ik Zelf zal je de woorden in je mond geven. Iedereen zal je haten. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.' Merk je wat Jezus hier doet? Wij worden hier voorbereid. Jezus zegt: 'Dit gaat allemaal gebeuren. Oorlogen, rampen, ellende, vervolging. De wereld moet daar doorheen. Maar Ik houd je vast. Blijf jij dan vasthouden aan Mij! *Red je leven door standvastigheid!*

Misschien heb jij dat weleens, als je kijkt naar het journaal, en er is bijvoorbeeld net een aardbeving geweest, dat je geloof aan het wankelen wordt gebracht. Dan zie je al die ellende, en je denkt: 'Hoe kán er nou een goede God zijn? Als Hij dit allemaal laat gebeuren?' Of misschien ken je wel mensen, die dat zeggen: 'God? Nee, ik geloof niet in God. Moet je kijken, wat een ellende in de wereld!' Nou, hier zie je wat Jezus daarover zegt. Jezus zegt: 'Laat je niet van de

wijs brengen. Al die dingen, die zullen gebeuren, maar ga niet twijfelen! Red je leven door standvastigheid!'

Zie je dat? 'Red je leven!' Het gaat in de Bijbel, en in de kerk, niet zomaar om een beetje gezelligheid, leuke liedjes en zo. Nee, het gaat hier om leven of dood! Eeuwig leven, of eeuwige dood! Altijd weer kan die twijfel binnensluipen, maar

Jezus zegt: 'Blijf standvastig!'

Misschien ben jij vandaag na lange tijd weer in de kerk. Fantastisch! Maar kijk eens even eerlijk in de spiegel: ben jij bezig om God los te laten? Wat is er in de wereld voor jou dan zó belangrijk, dat God naar nummer 2 of 82 moet? Jouw leven staat op het spel! Wist je dat? Kijk maar, hier staat het: 'Red je leven door standvastigheid!'

C. Jezus' antwoord: twee fasen van oordeel

Na deze omweg komt Jezus terug op de vragen van de discipelen. Wanneer zal die tempel worden verwoest? Het antwoord vinden we in vers 20 tot en met 28. Maar als je goed leest, dan heeft Jezus het hier over een eerste moment van verwoesting, van oordeel, en over een tweede moment. Twee fasen eigenlijk. De eerste fase, dat is de verwoesting van de stad Jeruzalem. Vers 20: 'Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is.' En over die verwoesting van Jeruzalem gaat het dan verder tot en met vers 24.

Die verwoesting van Jeruzalem, die heeft plaatsgevonden in het jaar 70 na Christus. De Joden kwamen in opstand tegen de Romeinen, en vervolgens hebben de Romeinen het hele Joodse volk vernietigend verslagen en Jeruzalem compleet platgewalst en verbrand. Dat is vreselijk geweest. Het Joodse volk werd het land uit gejaagd, zodat het moest gaan zwerven over de hele wereld. Zelfs de naam Jeruzalem moest worden vergeten. Toen de Romeinen op de puinhopen weer een andere stad bouwden, kreeg die ook een andere naam: Aelia Capitolina. Ook het land kreeg een andere naam: niet meer Judea of Israël, maar Palestina, een naam die afgeleid is van de Filistijnen, de vijanden van Israël. Alle sporen van het Joodse volk moesten worden uitgewist. En hier staat het al, het is precies door Jezus voorspeld. Vers 24: 'De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, *tot de tijd van de heidenen voorbij is.*'



Dat laatste zinnetje, dat is een enorm intrigerend zinnetje. Want wat is er gebeurd? In 70 na Christus is Jeruzalem verwoest, en zijn de Joden over de hele wereld verspreid. Maar Jezus zegt hier: 'Er komt een einde aan die tijd, dat Jeruzalem vertrappt zal worden door de heidenen.' Oftewel: 'Er komt een tijd, dat het Joodse volk Jeruzalem weer zal terugkrijgen.' En ook dat is al gebeurd! Het heeft wel bijna 19 eeuwen geduurd. Maar wij leven in een tijd – en dat is echt héél bijzonder – dat wij meemaken, dat Jeruzalem weer in Joodse handen is. In 1948 is de staat Israël gesticht, en sinds 1967 is de hele stad Jeruzalem in Joodse handen, ook de Oude Stad, waar Jezus het eigenlijk over heeft. De tijd dat de heidenen het voor het zeggen hadden in Jeruzalem – en heidenen, dat zijn in de taal van de Bijbel: niet-Joden – die tijd, is nu voorbij! Wij zitten nu dus eigenlijk tussen vers 24 en vers 25 in. Want wat staat er in vers 25? '**Dan** zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren...' en dan gaat Jezus spreken over een tweede fase van verwoesting, een tweede oordeel, namelijk: het oordeel over de hele wereld. De eerste fase was dus in het jaar 70, de tweede fase moet nog komen. En als je dat zo leest: '... tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dán zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren...', dan zou die tweede fase weleens héél dichtbij kunnen zijn!

Ik ben geen Harold Camping, ik weet geen datum, maar uit deze woorden van Jezus blijkt wel, dat we weer een stap verder zijn gekomen in de geschiedenis. De 'tijd van de heidenen', die is in ieder geval wat Jeruzalem betreft voorbij. Misschien bedoelt Jezus met die tijd van de heidenen nog meer dan alleen wat er in Jeruzalem gebeurt. Dus ik heb in de rechter kolom een paar vraagtekens gezet: is de tijd van de heidenen nu al echt voorbij???

Hoe dan ook: de volgende fase komt nu echt heel dichtbij! Wat zegt Jezus? Vers 25: 'Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, **richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!**'

Dit vind ik echt zó'n mooie tekst! Als je dat allemaal leest: 'De volkeren sidderen van angst, en de zee buldert (denk maar aan de tsunami's die er zijn geweest)', en noem maar op, dan zou je denken: dan krimp je ineem. Als een angstig vogeltje. Maar wat zegt Jezus? 'Als dit gebeurt, richt je dan op en hef je hoofd! Jje verlossing is nabij!!!'

Als je gelooft in Jezus Christus, en je vertrouwt op Hem, dan is Zijn terugkomst op aarde geen dag om te sidderen van angst, maar een dag om te juichen van blijdschap! Alle lijdende broeders en zusters in China, Noord-Korea en Saoedi-Arabië, die zullen eindelijk worden bevrijd! Er komt een einde aan de honger en de ondervoeding, aan de vuile oorlogspraktijken van Joseph Kony en zijn trawanten. Kindsoldaten worden bevrijd, mensen die worden misbruikt als slaven in steengroeves in India, of als seks-slaven in Amsterdam of Rotterdam, eindelijk krijgen ze vrijheid! 'Ooit komt er een dag...'

Kijk jij ernaar uit? Jezus komt terug! Ben je bang? Of ben je blij? Jezus wil ook jou komen verlossen! Ben jij al neergeknield voor Hem? Heb je je leven aan Hem gegeven? Heb je al je zonden beleden en gebeden om vergeving, en om de Heilige Geest? Dat zijn de vragen waar het op aankomt!

D. Wees voorbereid: blij waken en bidden!

Tenslotte vers 29 tot en met 36. Jezus zegt: 'Als de lente komt, en de bomen uitlopen, dan weet je: de zomer komt eraan.' Daar zie je het weer terug: twee fasen: lente en zomer. 'Zó', zegt Jezus in vers 31, 'zó moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die daar ook op aarde wonen.' Twee fasen: 'Deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt.' Wat is 'dit alles'? Dat is de verwoesting van Jeruzalem. 70 na Christus. Dat klopt dus: veel mensen waren toen nog in leven die rondom Jezus stonden te luisteren. 'Deze generatie', zegt Jezus. En vervolgens zegt Hij: 'Pas op dat je niet verslapt, zodat die dag je zou overvallen, als een val die dichtklapt.' En 'die dag' dat is de dag van Zijn terugkomst, de tweede fase. Let jij wel op met drank? Het staat hier heel letterlijk! 'Raak niet afgestompt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven.' Die 'zorgen van het dagelijks leven', daar moet je als hardwerkende Nederlander maar eens over nadenken. Waar zijn we allemaal mee bezig? En is het nou echt belangrijk, of niet? 'Wees waakzaam,' zegt Jezus, 'en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.' Kunt u voor de Mensenzoon verschijnen, voor Jezus? En jij? Zit het goed tussen jou en God? Of niet? Vandaag krijg je de kans: als het niet zo is, máák het goed! Want de Here Jezus staat op je te wachten! Met open armen! Hoe lang laat je Hem nog wachten? En áls het al goed zit, zul je het dan onthouden? 'Wees blij! Want je verlossing is nabij!'

Een vader ging met zijn dochtertje van tien jaar zwemmen in de Atlantische Oceaan, vanaf het strand van New Jersey. Maar toen ze een eind van het strand gekomen waren, raakten ze verder uit elkaar. En die vader merkte, dat het eb werd en dat de zee ze van het strand vandaan trok, steeds verder de zee in. Hij besepte hoe gevaarlijk dat was, en hij besepte ook dat hijzelf, met zijn kracht, nog kans zou maken om het strand te halen, maar zijn dochter niet. Dus wat deed hij? Hij riep: 'Mary, ik zwem naar het strand om hulp te halen. Zwem jij ook die kant op, maar als je moe wordt, ga dan gewoon drijven op je rug. Als het moet, kun je dat een dag lang volhouden. Ik kom terug.' En het lukte! Die vader haalde het strand, en allerlei motorboten voeren meteen de zee op. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje, en honderden mensen kwamen allemaal naar de kust, gespannen hoe het af zou lopen. Vier uur duurde de zoektocht, en toen vonden ze Mary, heel rustig drijvend op haar rug. De redders huilden van blijdschap maar Mary bleef er heel kalm onder. Ze zei: 'Papa zei dat hij terug zou komen, en dat ik een hele dag op mijn rug kon blijven drijven, dus ik heb gewoon gezwommen en gedreven, want ik wist dat hij zou komen.' Dat is het! Zo mag je toeleven naar de komst van Jezus! Niet bang zijn! Niet in paniek raken! Niet gaan twijfelen! Blijven vertrouwen. Rustig doorgaan, waken en bidden, en blijven uitkijken naar het moment dat Hij komt. Want zo is het: ooit komt er een dag, die dag, dat we het hemels paradijs betreden en altijd mogen zijn waar Hij is! Amen.