

1. De doorbraak in Londen

Het is september 1928. In St. Mary's Hospital Medical School, een instituut in Londen, is een arts aan het werk. Hij doet onderzoek naar de behandeling van stafylokokken, dat zijn bacteriën, die bijvoorbeeld een steenpuist kunnen veroorzaken. De arts, Alexander Fleming, 47 jaar oud, is



plaatsvervangend hoofd van het instituut. Terwijl hij bezig is met zijn onderzoek, ziet hij opeens iets onverwachts. Eén van de schimmels, waarmee hij werkt, is per ongeluk in aanraking gekomen met de

bacteriekolonie, waarmee hij proeven doet. 'Hè, wat vervelend', denkt hij, 'hoe kan dat nou, ben ik nou zo slordig geweest?' Maar dan kijkt hij nog eens goed, door zijn microscoop. En wat ziet hij? Rondom die schimmel zijn alle bacteriën verdwenen! Blijkbaar is dit een heel bijzondere schimmel, een schimmel die een stof afscheidt, die bacteriën doodt! Als Fleming dat ziet, beseft hij, dat hij iets héél bijzonders heeft ontdekt. Die stof uit die schimmel, die noemt Fleming 'penicilline'. Voor het eerst heeft iemand een middel gevonden om in het lichaam bacteriën te doden.

Deze ontdekking van Fleming heeft inmiddels het leven gered van miljoenen en nog eens miljoenen mensen. Want de ontdekking van penicilline leidde tot de ontdekking van meer antibiotica. Misschien zou u hier niet zitten, als Fleming zijn ontdekking niet had gedaan!

Anders gezegd: als u een ziekte hebt overleefd dankzij antibiotica, dan is uw leven gered in september 1928 in Londen! Zo zou je dat kunnen zeggen! Alexander Fleming heeft dan uw leven gered. Maar er is ook een andere kant. Als die ontdekking van Fleming niet had geleid tot de productie van antibiotica, wereldwijd, en als uw arts u die antibiotica niet had gegeven, dan had u hier ook niet meer gezeten!

Oftewel: hoe is die dodelijke bacterie in uw leven overwonnen? (1) Door Alexander Fleming en zijn uitvinding. En (2) doordat zijn uitvinding ook u ten goede is gekomen, doordat ook u antibiotica kreeg toegediend.

2. Wat is de dood in ons leven?

Met dit voorbeeld in gedachten gaan we naar de vraag van vanmiddag. 'Hoe overwint God de dood in ons leven?' Wat is dat, de dood in ons leven? Natuurlijk, we weten dat ons lichaam sterfelijk is. Onze sterfelijkheid krijgen we al mee op het moment dat we geboren worden. De dood zit als het ware 'in onze genen'. En nu zegt de Bijbel: 'Die dood is het gevolg van de zonde, van de verbroken relatie met God.' Sinds de relatie met God kapot is gegaan, is de dood in de wereld gekomen. We hebben gelezen uit Romeinen 6. Verderop in dat hoofdstuk, in vers 23, zegt Paulus: 'Het loon van de zonde is de dood.' Denk maar aan een prachtige struik, buiten, een hortensia bijvoorbeeld. Als je daar een paar takken van af snijdt, dan staan die wel even prachtig in huis, maar ze gaan onherroepelijk dood. Want ze zijn afgesneden van de levensbron. En zo is de verbroken relatie met God de oorzaak van onze

sterfelijkheid. Je kunt de zonde vergelijken met een levensgevaarlijke bacterie. Als er niets tegen die bacterie gedaan wordt, dan betekent dat je dood. Zonde is dus ook een vorm van doodsheid, van verderf. Je gaat eraan te gronde. Eigenlijk weten we dat allemaal. Bijvoorbeeld: als je liegt. Om een leugen vol te houden, moet je de éne leugen op de andere stapelen, je moet voortdurend de schijn ophouden. Dat gaat aan je vreten, dat is niet goed voor je gezondheid. Datzelfde geldt voor ruzies, waar je zelf de hand in hebt. Die vreten je op, van binnenuit. Zonde verziekt je geest, zonde is ook slecht voor je emotionele leven. De spontane blijdschap, die verdwijnt, en de emoties van geluk en vreugde, die worden afgevlakt. De emotie van boosheid, en wrok, en ook van downheid, ongeluk, die worden aangewakkerd. Zonde maakt meer kapot van je lief is.

Zonde leidt tot de dood. Maar die dood heeft niet alleen een lichamelijke kant. De dood heeft ook een geestelijke kant. In Openbaring 20 wordt die genoemd: de 'tweede dood'. Niet alleen sterf je lichamenlijk, je sterft ook geestelijk, je komt eeuwig buiten het bereik van Zijn liefde, van Zijn genade, van Zijn licht en van Zijn leven. Dat is een vreselijke realiteit. De Bijbel gebruikt daar beelden voor: de 'vuurpoel', zegt Openbaring 20. Jezus spreekt over een plaats 'waar het geweest is en het tandengeknars' (bijvoorbeeld in Lukas 13: 28), waar je tandenknarsend spijt hebt, dat je God hebt afgewezen...

De dood in ons leven, die heeft dus te maken met de doodsheid nú in ons leven, de zonde, met onze lichamelijke dood, en met onze geestelijke dood, voor eeuwig. Dat is geen vrolijk verhaal. Maar het is wel de realiteit. Wij zijn hier niet in de kerk om in een roze wolk te leven, we zijn hier om met elkaar eerlijk onze situatie onder ogen te zien. En dit is de situatie... Dit zóú de situatie zijn, als er geen hulp was gekomen! Als het geen Pasen was geworden!

3. De doorbraak in Jeruzalem

Want wat is er gebeurd? Zoals er in september 1928 in Londen een doorbraak plaatsvond, zó is er óók een doorbraak geweest – maar dan nog véél grootser – op de Paasmorgen van het jaar 33 in de graftuin bij Jeruzalem! Jezus is opgestaan!!! Hij heeft de macht van de dood van binnenuit kapotgebroken! Tót die dag leek de dood álmachtig. Niets en niemand kon ontsnappen aan zijn klauwen. Echt helemaal niemand!

Als u de Bijbel kent, dan denkt u misschien: 'Klopt dat wel?' In de Bijbel lezen we toch over mensen die uit de dood zijn opgewekt? Zoals Lazarus bijvoorbeeld, die op het woord van Jezus weer uit het graf kwam.' Dat is ook zo, daar heeft u gelijk in. En toch bleef de dood oppermachtig! Want Lazarus bleef een sterfelijk mens. Hij zou nóg een keer overlijden. De dood had een klap gehad, maar was niet overwonnen.

Op de Paasmorgen kwam Jezus niet terúg in dit leven, zoals Lazarus, nee, Hij ging dwars dóór de dood heen, en stond op aan de andere kant van de tunnel! Als eerste heeft Hij de dood echt overwonnen! Niet alleen geestelijk, maar óók lichamenlijk. Zoals een vlinder uit z'n cocon kruipt. Het graf was leeg!

Er zijn mensen, die zeggen: 'Ach, wat maakt dat nu uit, of Jezus wel of niet lichamenlijk is opgestaan. Hij leefde toch voort in gééstelijke zin, bij de Vader in de hemel?' Weet u, als de opstanding van Jezus alleen geestelijk zou zijn, dan

zou de satan tóch een overwinning hebben behaald. Inderdaad, hij zou Jezus dan geestelijk niet hebben overwonnen, maar lichamenlijk wel!

Jezus is opgestaan, naar lichaam en geest! Zijn totale menszijn is verlost van sterfelijkheid! En hoe komt dat? Dat komt omdat Hij de óorzaak van de dood, de zonde, overwonnen heeft! Daarvoor stierf Hij aan het kruis! Hij droeg de straf voor al onze zonden! En als de zonden weggenomen zijn, dan is ook de dood overwonnen. Goede Vrijdag moet wel uitlopen op Pasen: de zonde is overwonnen, dus is de dood overwonnen! Als de bacterie is aangepakt, is het doodsgevaar verdwenen.

4. Hoe komt die doorbraak ten goede aan ons leven?

Dáár, in Jeruzalem, daar heeft de doorbraak plaatsgevonden. En nu is de vraag: hoe komt die doorbraak ten goede aan óns leven? Wat Jezus gedaan heeft, Zijn dood en opstanding, hoe kan dát nu de dood in ons leven overwinnen?

Daarover hebben we gelezen in Romeinen 6. Wat zegt Paulus daar? Hij zegt: 'Wij zijn één geworden met Jezus Christus. Zoals Hij de dood is ingegaan, zo zijn wij mét Hem de dood ingegaan. De doop is daarvan het symbool. We zijn als het ware met Jezus kopje onder gegaan in de dood. En: wij zijn met Jezus opgestaan in een nieuw leven!' Vers 4: 'We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.' God overwint dus de dood in ons leven, doordat wij sámen met Jezus ondergaan in de dood, en sámen met Hem opstaan in een nieuw leven. Paulus legt dat verder uit. Vers 11: 'Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God.' Op welke manier kan de dood in ons leven worden overwonnen? Doordat de zonde, als een bacterie, wordt aangepakt. En de zonde in ons leven wordt overwonnen, als wij geloven in Jezus Christus. Vertrouwen op Jezus, daar gaat het om. Geloof! Dat betekent dat je toegeeft: 'Here Jezus, ik red het niet zelf! Vergeef mij al mijn zonden! Maak mij nieuw voor u!' Als je dat bidt, wordt je één met Jezus. En dan geef je niet meer toe aan de zonde, dan wil je nog maar één ding, doen wat Jezus wil! Hem volgen, Hem dienen.

Die bacterie in je lichaam, die wordt overwonnen door penicilline, door antibiotica. Die penicilline, die heet in het geestelijk leven de Heilige Geest. Als die Heilige Geest in je leven binnenkomt, dan wordt de zonde overwonnen. Dan verliest de dood terrein. Ja, die dood wordt dan helemaal teniet gedaan!

Als je bidt om vergeving van zonde, en je doet daarbij een beroep op Jezus Christus, dan wordt het contact met God hersteld. De tak van de hortensia wordt als het ware weer op de struik geënt. En het leven van God stroomt jouw leven in. Dat is de Heilige Geest!

In de Bijbel wordt dat heel beeldend beschreven, in een visioen, een prachtig profetisch beeld, in Ezechiël 47. De Heilige Geest is als water, levend water, dat stroomt vanuit de tempel, vanuit de plaats waar God de mensen wil ontmoeten, vanuit de plaats waar de verzoening tot stand komt. En dat water, dat stroomt naar de Dode Zee. Nou, als u daar weleens geweest bent, dan weet u waarom die Zee zo heet. Het is één en al zout, er is geen leven mogelijk. Geen vis, geen planten. Maar als dat water vanuit de

tempel in de Dode Zee stroomt, dan komt er overal leven! Er komt vis in overvloed! Het is een gekrioel van dieren! En langs de oevers van die rivier, tussen de tempel en de



Dode Zee, staan bomen, vol vruchten, en met geneeskrachtige bladeren. Wat een schitterend beeld! Zó stroomt de Heilige Geest de wereld in, en zó wil Hij ook in uw leven binnenstromen!

Wat gebeurt er dan? De zonde, die wordt vergeven, als u daarom vraagt, met een beroep op Jezus. En in plaats van die zonde komt de Heilige Geest, en Hij geeft leven! Hij leert je de goede dingen doen, de goede keuzes maken, waardoor je echt iets gaat betekenen voor anderen. Je leven gaat vrucht dragen!

En de dood? Die is daarmee ook overwonnen! De tweede dood, die geestelijke dood, die is weg! Je mag het weten: als je sterft, mag je voor eeuwig in het licht komen, bij God! Voor altijd in Zijn nabijheid, waar het goed is, waar geen tranen meer zijn, geen pijn, geen zorgen, geen ziekten, geen rouw, geen onrecht, geen verdriet, niets van dat alles! En onze sterfelijkheid, de lichamelijke dood? Zélf s onze lichamelijke dood wordt door het medicijn van de Heilige Geest overwonnen. Ja, ons lichaam zal sterven. Maar het zal ook opstaan! Net als het lichaam van Jezus! Ook al is er niets meer van over, enkel stof, als Jezus terugkomt op aarde zullen de doden opstaan. Alle doden. Lichamenlijk zullen ze opstaan. Ziel en lichaam zullen weer één worden. En ieder die heeft vertrouwd op Jezus Christus, mag met Hem leven. Voor altijd in het licht.

Hoe overwint God de dood in ons leven? Ten eerste door de grote doorbraak op Pasen, in Jeruzalem, in 33 na Christus, de opstanding! Ten tweede door het werk van de Heilige Geest, die werkt in ons leven. Als wij ons vertrouwen stellen op Jezus, komt Zijn opstanding ook óns ten goede. De Heilige Geest maakt ons één met Jezus Christus, en brengt Gods overwinningsmacht binnen in ons bestaan. Je zou kunnen zeggen: dat is eigenlijk de boodschap van Pinksteren. En zo ziet u: Pasen en Pinksteren kunnen niet zonder elkaar. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

5. Vier het huldigungsfeest van de Verlosser!

Nog even terug naar Alexander Fleming. Op 10 december 1945 was Alexander Fleming in Stockholm, in Zweden. Weet u waarom? Hij, die de doorbraak had bewerkstelligd in de strijd tegen dodelijke bacteriën, werd daar om zijn werk geëerd met de Nobelprijs voor de geneeskunde. Vindt u ook niet, dat onze Verlosser, Jezus Christus, nog veel méér zo'n huldiging verdient? Die huldiging ontvangt Hij inderdaad, elk jaar weer, op een speciale dag. Want tussen Pasen en Pinksteren zit nóg een feestdag. Hemelvaartsdag. Dat is nou het huldigungsfeest van Jezus Christus. Dat is het volgende feest waar we naar toe mogen leven!

God heeft de dood overwonnen, en wil die overwinnen, ook in uw leven, in jouw leven! Geef jezelf helemaal aan Jezus Christus, laat de Heilige Geest binnenstromen, en lééf! Amen.