

Toespraak in de Kerstnacht in Schollebaar, 24 december 2011

Thema: 'Wereldnieuws!' naar aanleiding van Lukas 2: 1-20

1. Wereldwijd wordt Kerst gevierd!

Vrienden van ons vormen een echtpaar met een gemengde achtergrond: hij komt uit Zimbabwe, zij komt uit Nederland. Eergisteren had ik haar aan de telefoon, en toen vertelde ze mij, dat hij nu in Zimbabwe zit. 'Ja', zei ze, 'hij is graag met Kerst in Zimbabwe, want hij kan niet wennen aan Kerst in Nederland, met al die kou, en zo donker buiten, en ik kan niet wennen aan Kerst in Zimbabwe, bloedheet, middenin de zomer.' Want ja, zo is het: op het zuidelijk halfrond is het nu hartje zomer! Kerst, het is een wereldwijd feest! Overal wordt het gevierd, en overal is dat weer anders. We zagen dat al daarnet, op het filmpje. Steeds meer mensen vieren Kerst. Wereldwijd zijn twee miljard mensen christen.

2. Wat maakt het Kerstkind zo bijzonder?

Hoe is dat mogelijk?! Hoe kán het, dat de geboorte van een kind, ergens in een stal, buitenaf bij een klein stadje, Bethlehem, dat die geboorte zó massaal wordt herdacht en gevierd? Wat is er aan de hand met dit Kind, wat maakt deze Baby in het stro tot zo'n bijzonder iemand? Uiteindelijk is dat de meest centrale vraag op het Kerstfeest: wie is dit Kind?

Zijn komst in deze wereld is omgeven met bijzondere gebeurtenissen. Engelen. Een engel heeft al eerder, negen maanden eerder, aan Maria laten weten dat ze zwanger zal worden, zonder dat daar een man een rol in speelt. En Jozef, hij heeft in een droom een engel gezien, die het heeft gezegd: 'Jozef, neem gerust Maria tot vrouw. Ze is je niet ontrouw geweest. God Zelf heeft door de Heilige Geest gezorgd dat zij zwanger raakte.' En nu zijn ze er weer!

Engelen! Eerst is er één boodschapper. Hij komt bij die herders op bezoek, die buiten in het veld op de schapen passen. En dan is plotseling de hele hemel vol engelen, die het zingen: 'Ere zij God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.'

Wat zegt de engel over Jezus? Wie is dit Kind? Hij zegt: 'Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.'

'Goed nieuws!' zegt de engel. 'Grote vreugde! Want Hij is de Redder!'

Dat is goed nieuws! Ook vandaag! Hier en nu! Want Hij, Jezus Christus, wil ook uw Redder zijn. Ook jouw Verlosser!

U denkt misschien: 'Heb ik dan een redder nodig? Kijk, we hebben allemaal weleens wat, maar ik leef toch best gelukkig. Ik mag echt niet klagen. Ik zit niet echt in de problemen of zo, en volgens mij sta ik best vaak klaar voor anderen. Waarom zou ik nou een redder nodig hebben? Jezus als Redder...?'

En daar zitten we nou precies bij de kern! Want natuurlijk kun je best een gelukkig leiden in deze wereld, zeker in dit rijke werelddeel. Maar vroeg of laat, altijd komt er een moment dat je keihard aanloopt tegen de breuken, tegen de barsten van dit leven. Misschien is dat dit afgelopen jaar wel gebeurd. Conflicten die energie uit je wegzuigen. De troosteloosheid in het leven van mensen om je heen. Of in je eigen leven. Verdriet. Pijn. Zorgen om mensen van wie je

zoveel houdt. Zorgen, misschien wel om jezelf. Hoe moet het verder allemaal? En breder in de wereld. Hoe moet het verder in Europa? En in al die landen waar dictators verdreven zijn? Komen nu de moslimfundamentalisten aan de macht? Wat gaan we nog beleven in de wereld? Heeft u ook de beelden gezien uit Noord-Korea, deze week? Mensen die verplicht moeten huilen om de dood van Kim Jong-il, omdat ze anders opgepakt worden en gevangen gezet. Een leider die kilo's kaviaar uit Parijs laat komen, terwijl naar schatting twee miljoen mensen in zijn land van de honger zijn omgekomen...

3. Deze wereld schreeuwt om redding!

Deze wereld schrééuwt om redding! En wáárom grijpt God dan niet in? Dat kán Hij toch?! Hij kan toch tien miljoen engelen naar de aarde sturen, om alle boosdoeners weg te vagen, en al het kwaad in de wereld te straffen? Mensen zoals Assad in Syrië, die hun eigen volk vermoorden? God kan ze toch aanpakken?!

Jazeker kan Hij dat! En er komt een dag, dat Hij inderdaad Zijn oordeel zal uitspreken. Er komt een dag, dat iedereen zich voor Hem zal moeten verantwoorden. Die dag komt! Het kwaad heeft niet het laatste woord! God heeft ooit de wereld goed geschapen, volmaakt, en zo zal het weer worden. Helemaal goed! Alleen... als wij allemaal ter verantwoording worden geroepen, hoe zit het dan met onszelf?

Misschien hefet u ook die beelden gezien, van de enquêtecommissie van de Tweede Kamer, over de bankencrisis. Dan worden er mensen verhoord, bij wie je soms ziet dat ze het niet makkelijk hebben. Want ja, natuurlijk is niet alles goed gegaan. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt.

Als u nou later God ontmoet, en u ziet uw eigen leven, dat aan u voorbijtrekt, als een film. Met ál uw gedachten, zomaar open en bloot! Wat denkt u? Ik denk dat ik dan door de grond zak... van schaamte. Ja, gelukkig, er zijn mooie dingen, in het leven van ons allemaal! Maar, maar ook die andere dingen...

4. Jezus verbindt ons met God

Als God ingrijpt, en Hij zál ingrijpen, vroeg of laat, dan komt Hij ook bij u uit, en bij jou, en bij mij, en hoe zal het dan gaan?

Weet u, God houdt van u. Intens veel! God houdt van jou! En omdat Hij weet, dat ooit dat moment komt, die confrontatie... omdat Hij weet wat er speelt in ons leven, dáárom is Zijn Zoon, Jezus, Mens geworden. Dáárom is er een Redder geboren. Wat is die Redder komen doen? Hij is gekomen om al het kwaad uit ons leven, alle zonde, alle schuld op Zijn schouders te nemen. En Hij heeft voor ál die schuld de straf al gedragen: aan het kruis, op de heuvel Golgotha. Jezus zegt: 'Als je gelooft in Mij, hoef je niet bang te zijn voor de ontmoeting met God. Wat er ook naar boven komt, ook aan vuiligheid uit jouw verleden, Ik heb alles betaald! De straf is weg! Jij mag in Gods nabijheid komen vol dankbaarheid, vol blijdschap, vol vreugde. En als dat zo is, dan geeft God je ook eeuwig leven!' Jezus zegt: 'Geloof in Mij, vertrouw op Mij, dan heeft de dood niet meer het laatste woord, maar er is leven, voor altijd in het licht bij God!'

Jezus is gekomen om alle obstakels tussen God en ons weg te nemen. Door Jezus komen we weer in contact met



onze Oorsprong, want dat is God: onze Bron, de stam waaruit wij als takken zijn gegroeid.

5. Verbinding met God geeft verbinding met elkaar

Vroeger, toen er een Joodse tempel was in Jeruzalem, stond er in die tempel een zevenarmige kandelaar. Nog altijd is de menorah, de zevenarmige kandelaar, één van de symbolen van Israël. En die kandelaar beeldt dit alles in feite uit. God wil het licht ontsteken in jouw leven. En als Hij dat doet, dan verbindt Hij je zo met de oorsprong van je bestaan. Jezus brengt ons in contact met God. En als je met God gaat leven, dan wordt alles anders. In tijden van verdriet geeft Hij je kracht om door te gaan. In tijden van nood, en van onrust, geeft Hij je van binnen een diepe vrede, vertrouwen dat Hij jouw leven draagt. En in tijden van voorspoed, alles alles voor de wind gaat, dan heb je in God een adres voor je dankbaarheid. Daardoor blijf je bescheiden en nederig, en je blijft ook gelukkig. Je raakt niet verwend en ontevreden. Nee, alles dank je aan Hem!

Jezus is gekomen om het contact met God te herstellen, en als dat gebeurt, dan gaat het licht schijnen! En weet u wat nou zou mooi is? Dat gebeurt ook in het leven van anderen! En ziet u wat er nu gebeurt? Doordat die lichten allemaal zijn aangesloten op de stam, zijn ze ook verbonden met elkaar. Twee miljard mensen richten zich vandaag op het

Kind Jezus. Dat geeft ook onderling een bijzondere verbondenheid. Ik nodig u van harte uit om deel te gaan uitmaken van die familie van God. Er is niets mooiers dan te ervaren dat Hij de Levende is, en dat je mag merken in je leven dat Hij je aanspreekt: door de Bijbel, door liederen, door wat in de kerk wordt gezegd. Er is niets zo mooi als ontdekken dat je met God mag praten in je gebed, en dat Hij ook reageert!

Onderling mogen we dat vieren: die band met God, die door Jezus mogelijk is. En dat brengt ons op een bijzondere manier bij elkaar, over alle grenzen heen van talen, culturen, volken en landen.

6. Zie het Kerstwonder!

Een reisleader uit Amerika ging in het jaar 2000 met een groep naar Israël. En hij nam ze ook mee naar Bethlehem, dat is Palestijns gebied. Hij wilde graag met die groep naar de herdersgrotten, dat zijn grotten vlakbij Bethlehem, waar in de tijd van Jezus ongetwijfeld ook herders met hun schapen hebben gebivakkeerd (*zie de foto*). Die reisleader, David Langerfield, was er al vaker geweest met groepen. En hij ging dan altijd met de groep in zo'n grot kerstliederen zingen. En dat wilde hij ook die keer doen, in 2000. Maar ja, door het programma was de tijd beperkt, en die grotten



waren allemaal bezet. Juist in het jaar 2000 was het heel druk met toeristen, en die andere groepen bléven maar in die grotten. David Langerfield liep in stilte te bidden: 'O God, U weet hoeveel ik daar zelf aan gehad heb! Ik vond dat zó bijzonder om kerstliederen te zingen in die herdersgrot. Wilt U toch geven dat één van die grotten vrijkomt voor ons?'

Maar het gebeurde niet. Toen dacht hij: 'Ja, we moeten nu echt gaan.' Maar hij wilde toch ergens daar bij Bethlehem kerstliederen zingen. Dus hij ging met de groep naar ene kapel, daar vlakbij, de Kapel van de Engelen. Hij was erg teleurgesteld, en hij dacht: 'Nou ja, dan moet het maar in die kapel, maar het is natuurlijk niets vergeleken bij het zingen in zo'n grot.'

En toen gebeurde het! Terwijl ze daar in het Engels aan het zingen waren, 'Silent Night', 'Stille nacht', kwam er een Duitse groep binnen. Die ging meezingen, in het Duits. En er kwamen anderen, die meezongen in het Spaans, in het Frans. Het werd een heel internationaal koor! Iedereen

keek elkaar aan. Het was een kippenveldmoment, daar, in de Kapel van de Engelen. Iedereen noemde het later een Kerstwonder. David Langerfield schrijft: 'Ik, de geestelijk leider van de groep, had bijna gemist dat God een wonder aan het doen was. Ik was zó gefocused op hoe ik het altijd gewend was, op mijn gewoontes en tradities, dat ik bijna niet in de gaten had wat God aan het doen was.'

Daar, in Bethlehem, werd het duidelijk: het gaat er niet om wáár je zingt, wáár je bidt, het gaat erom dat je God Zelf ontmoet. Hij geeft Zijn wonderen, Hij laat Zich vinden, Hij bindt mensen samen over alle grenzen van taal en cultuur heen.

7. Laat God je licht ontsteken!

Als wij God zoeken op onze voorwaarden, zoals wij dat willen, volgens onze gewoontes en tradities, dan zou het goed kunnen zijn dat we Hem mislopen. Hij laat Zich niet vangen in onze kaders. Maar als we knielen voor Jezus, knielen voor het Kind van Bethlehem, als we bidden en zeggen: 'Here Jezus, wilt U ook mijn Redder zijn? Ook al begrijp ik lang niet alles, wilt U mij aannemen?' - dan komt God en Hij steekt het licht aan in ons hart. En tot onze verrassing gaan we het merken: we zijn verbonden met christenen over de hele wereld! Een grote familie! Het gezin van God! De boodschap van Gods liefde in Jezus, dat is *wereldnieuws!*

Geeft u uzelf aan Jezus? En jij, aanvaard jij Jezus als Verlosser? Als dat zo is, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. God geeft Zijn verrassingen, net als daar in Bethlehem. En je bent opeens lid van een familie, een wereldwijd netwerk met twee miljard vrienden. Kom, laat God ook jouw licht aansteken! Amen.