

1. Verder kijken dan je opleiding...

Nog altijd kan ik me precies herinneren wat er door me heen ging. Ik was bezig met het laatste jaar van mijn opleiding economie hier in Rotterdam. Toen was er een banenmarkt. In een grote hal kon je langs allerlei standjes, waar je in gesprek kon gaan met mogelijke werkgevers. Die dag sloeg de schrik mij om het hart. Ik voelde me opeens héél erg klein. Tot dan toe had ik me vooral gericht op mijn studie: tentamens halen, opdrachten uitvoeren. Eigenlijk was dat een vertrouwde wereld. Maar opeens besepte ik: 'Aan deze fase van mijn opleiding komt een eind. En dan moet ik verder: een baan vinden, een hele nieuwe wereld in stappen.' Een totaal onbekende wereld. Ik had nooit stage gelopen en wist eigenlijk niet wat me te wachten stond.

Op dat moment voelde ik me overvallen door de toekomst. Ik beste wel, dat ik het oude, vertrouwde moest gaan loslaten. Maar hoe dan verder? Hoe vind je je plaats in een nieuwe fase? Ik moest leren vélder kijken. Uiteindelijk is het allemaal anders gelopen en ik ben op een heel andere plek terechtgekomen. Maar nog steeds herinner ik me heel goed dat gevoel, daar op die banenmarkt. Opeens die ontdekking: 'Ik heb eigenlijk nooit echt verder gekeken.'

2. De Bijbel leert ons verder te kijken dan dit leven op aarde

De kunst van het vélder kijken, daar gaat het over vandaag. Leren verder kijken dan je opleiding. Maar wat nog veel ingrijpender is, dat is: leren verder kijken dan dit leven. Verder kijken dan je aardse bestaan. Natuurlijk, er zijn mensen, die zeggen: 'Joh, dat is helemaal niet nodig, want er ís niet meer dan dit leven. Bij de dood houdt het op.' Misschien denkt u dat ook, of komt die gedachte soms opeens naar boven borrelen. 'Stel je voor dat het afgelopen is met de dood... Dat er daarna niets meer komt.'

De Bijbel laat een heel ander geluid horen. We hebben daarover gelezen uit het laatste bijbelboek: Openbaring. Het woord zegt het al: in dat laatste boek van de Bijbel worden dingen geopenbaard, die voor een mens normaal gesproken verborgen blijven. Openbaring geeft ons een blik in de hemel, en geeft ons ook een blik in de toekomst. Johannes, één van de leerlingen van Jezus, krijgt als oudere man visioenen. En die visioenen schrijft hij op. Zo is dit boek ontstaan.

Wat vooral opvalt in het boek Openbaring, dat is dat er een strijd gaande is: een strijd tussen aan de ene kant God en Zijn engelen, en aan de andere kant de machten van de boze, van de duivel. In feite is dat een strijd *om mensen*, om harten van mensen, om zielen van mensen. Terwijl de satan en zijn trawanten erop uit zijn om mensen kapot te maken, om mensen te breken en te vernietigen, is God erop uit om mensen te redden, om mensen eeuwig leven te geven.

Om mensen te kúnnen redden, heeft God Zijn eigen Zoon gegeven, Jezus Christus. Jezus is op aarde gekomen om

plaatsvervangend, als zondebok, de straf te dragen die wij als mensen zouden verdienen. Hij heft Zichzelf opgeofferd aan het kruis. Daarom wordt Hij in het boek Openbaring het Lam genoemd. Hij is het offerlam. Vrijwillig heeft Hij als Volmaakte de schuld op Zich genomen van ons, als onvolmaakte mensen. En nu gaat het erom, dat wij onze schuld toegeven, belijden, en dat wij vragen om vergeving. Als we dat doen wordt ons hele leven schoongewassen. Want Jezus heeft in onze plaats de straf gedragen. Hier in Openbaring 7, wordt gesproken over mensen die hun kleren 'wit gewassen hebben in het bloed van het Lam'. Dat is natuurlijk heel vreemde beeldspraak. Want bloed maakt je kleren niet wit, maar rood.

Toch staat het er. In dat visioen, daarin gebeurt iets dat ongelooflijk is: kleren worden gewassen in bloed, en komen er wit uit. Het ís ook ongelooflijk, dat door het offer van Jezus aan het kruis óns leven schoongewassen wordt. Normaal gesproken moet je zelf boeten voor je eigen fouten. Maar God heeft ons lief. Intens lief. Daraom is Jezus gekomen, en Hij heeft alles voor ons volbracht. Hij heeft onze rekening betaald.

3. De hemel is niet te koop, alleen te krijg

En zo staan hier, in dit visioen, mensen uit alle volken en natiën en talen. Een onafzienbare menigte, een ontelbare

mensenmassa! Ze staan bij God, in de hemel, en ze roepen, als het ware uit één mond: 'De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het Lam.' De Bijbel is een uniek boek. Want ook in andere godsdiensten wordt gesproken over een hiernamaals, waar het mooi is, waar het goed is. Maar altijd komt het erop neer, dat je dat mooie hiernamaals, dat je die hemel moet verdiénen. Door goed te leven, door je best te doen, door goed te presteren. En dan hóóp je aan het eind van je leven óver te gaan naar de volgende klas, naar de hemelse klas. Misschien met je hakken over de sloot, net met een 6-min, maar toch...

De Bijbel keert het helemaal om. De Bijbel zegt: 'Jij kúnt dat helemaal niet, de hemel verdienen. God is zó groot, zó heilig, zó volmaakt, als mens zink je altijd in het niet. Maar gelukkig, het hóéft ook niet. Je hóéft niet op je tenen te lopen, je hele leven. Altijd met onzekerheid: 'Als ik het nou maar haal... Als ik maar goed genoeg ben...' Jezus Christus zegt: 'Jij haalt het niet. Jij haalt het nooit. Maar Ik heb het voor jou gehaald. Omdat Ik voor jou stierf, krijg jij nieuwe kleren. Helemaal stralend wit! Jij mag komen bij God, voor eeuwig, als je alléén maar je vrouwen stelt op Mij. Geloof in Mij! Vraag maar om vergeving, en je krijgt het!' De hemel is niet te koop, alleen te krijg.

Die boodschap, die is zó bevrijdend! Je hóéft niet levenslang op je tenen te lopen! Je hoeft niet levenslang te presteren, altijd met angst in je hart of je wel een 6-min haalt. Nee, God staat klaar met open armen! Jezus hééft betaald, alles is klaar! Er is genade! Liefde! Barmhartigheid!



Wie dat heeft ontdekt, gaat vanzélf anders leven! Als je éénmaal hebt ontdekt wat Jezus voor je heeft gedaan, dan ga je vanzelf anderen helpen, steunen, je gaat dienen, je wilt de minste zijn. Want Jezus was óók de minste... voor jou!

En zo ziet Johannes in zijn visioen een hemel vol mensen, mensen uit alle volken, mensen met alle huidskleuren, mensen die alle talen spreken, mensen die allemaal diezelfde vreugde kennen: 'Ik mag leven in het licht van God! Want het Lam, Jezus, heeft ook voor mij betaald! Al die mensen, die zingen de meest schitterende liederen, samen met de engelen. En wat staat er dan in vers 16? 'Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

Geen honger meer, geen dorst, geen lijden. Het Lam blijkt een Herder te zijn, en dat Lam, Jezus Zelf, brengt je naar de waterbronnen van het leven. En 'God zal alle tranen uit hun ogen wissen.' Die zin, die vind ik zó ontroerend. Want wie wist nu de tranen uit jóúw ogen? Of uit úw ogen? Dat doe je toch altijd zelf? Met een snelle handbeweging, of misschien met een zakdoek. Alleen een baby, die wis je de tranen uit zijn ogen. En iemand die ernstig ziek is, of gehandicapt. Iemand die zelf niets meer kan. Die wis je de tranen uit zijn ogen. Maar daar, in de hemel, daar is het God Zelf, die voorgoed de tranen van je ogen afwist. Dat is zó'n teer gebaar. Zó is God.

5. Je moet bij Jezus, bij het Lam zijn

De kunst van het verder kijken. Vandaag geeft God ons een blik in de toekomst. En wat betekent dat nu voor ons, hier, in dit leven?

Dat betekent minstens twee dingen. Ten eerste, dat je beseft: 'Bij het Lam, daar moet ik zijn. Bij Hem, bij Jezus, is redding, eeuwig leven.' Als je dat ontdekt hebt, dan valt de spanning van je af. Dan ontdek je dat dit leven niet een voorraad tijd is, die alleen maar verder opraakt. Dan ben je niet wanhopig omdat je ouder wordt. Nee, dan mag je weten: 'Ik leef toe naar mijn eeuwig Vaderhuis, waar Jezus is. En waar Hij is, daar is het goed. Want Hij geeft mij vrijheid, ruimte, licht.' Die mensen in dit visioen, die hebben palmtakken in hun handen, en een palmtak, dat is een teken van overwinning. Dit leven valt vaak niet mee. Leven is vaak ingewikkeld, moeilijk. Altijd zijn er mensen die wat van je vinden, en je hoopt dat ze je leuk vinden, maar dat is lang niet altijd zo. Mensen kunnen je kwetsen, aanvallen, vernederen, soms zonder dat ze er zelf erg in hebben. Je kunt te maken krijgen met financiële problemen, met ruzies, met ziekte, met zorgen. Maar vandaag staat de hemel open, en God Zelf roept het ons toe: 'Houd moed! Geloof in Jezus Christus, Hij leidt je in Zijn heerlijkheid!' Bij Jezus, daar moet je zijn. En als je gelooft in Hem, hoef je nooit meer bang te zijn voor de toekomst. Dat is één.

6. Wie leert verder te kijken in de hemel, leert ook verder te kijken hier op aarde

En wat is het tweede wat we leren uit die blik in de toekomst? Het tweede is, dat we ook anders gaan kijken naar de mensen om ons heen. Als we geloven in Jezus, zullen we later deel uitmaken van zo'n enorme, internationale mensenmenigte. We zullen één zijn met mensen uit heel Europa, Afrika, Azië, Latijns Amerika, Noord-Amerika, Australië, noem maar op. Als we daar nu straks onderdeel van mogen zijn, dan ga je nu toch ook al anders kijken naar déze wereld? Dan kún je toch niet meer denken: 'Nou, óns volk is toch wel het beste. Wij Europeanen, wij hebben de vooruitgang gebracht in de wereld. En al die andere mensen, laat ze maar ver weg blijven.'

Wie leert om verder te kijken *in de hemel*, leert ook verder te kijken *hier op aarde*! Jezus Christus, het Lam van God, gaf Zichzelf voor alle mensen uit alle volken. Jezus heeft het Zelf gezegd: 'Zo lief heeft God de wereld gehad, de hele wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3: 16).

Na die opleiding in de economie ben ik uiteindelijk gaan werken voor IFES, een wereldwijde organisatie van christelijke studentenverenigingen. Soms was er dan een conferentie met mensen uit de hele wereld. En dan was het zó verrassend: of je nu aan het praten was met een Afrikaan, of met een Chinees, of met een Amerikaan of een Braziliaan of met een Zwitser: altijd voelde je een diepe eenheid in Jezus Christus.

Tijdens één zo'n conferentie, in Londen was dat, had ik een scheerapparaat bij me met een stekker die niet in het stopcontact paste. Een Nigeriaan zei toen tegen mij: 'Kom morgenochtend maar naar mijn kamer, dan mag je

mijn scheerspullen wel lenen.' Dat deed ik, en toen ik voorzichtig zijn kamer binnenstapte, zag ik hem zitten, geknield voor zijn bed. Hij was aan het bidden, en ik zal nooit vergeten hoe hij bad. Hardop, met zijn hele lichaam en met zijn hele ziel. Zo loofde hij zijn hemelse Vader en smeekte Hij om kracht en hulp voor zijn familie, voor deze wereld, en voor zichzelf. Ik merkte toen heel sterk: 'Wij zijn heel verschillende mensen, maar wij dienen dezelfde God. Wij zijn broers in het gezin van de hemelse Vader.'

Dát is de kunst van het verder kijken. Verder dan onze menselijke grenzen. Verder dan onze beperkte culturele bril. Verder dan onze Nederlandse neus lang is. Jezus Christus geeft ons een blik óver de grens van de dood. En zo krijgen we ook een blik over de grenzen van ons land en van ons volk. Uit welk volk we ook komen, welk gewaad we ook dragen, welke taal we ook spreken: in Hem zijn wij één! Amen.

