

1. De open deur en de dichte deur

De gevangenisdeur gaat vanzelf open voor Petrus, maar de deur van de gemeente blijft dicht! Wat is er gebeurd? Het is zo'n tien jaar na Jezus' hemelvaart. Herodes Agrippa is koning over Judea, een kleinzoon van de koning die de kinderen in Bethlehem liet vermoorden. Hij heeft Jacobus laten doden, en wil ook Petrus laten doden, omdat hij de Joodse leiders daarmee een plezier doet. Maar hij wacht tot na het Paasfeest.

Ook nu nog worden christenen om hun geloof vervolgd. Wat doe je in zo'n situatie?

De gemeente in Handelingen scheldt en strijdt niet, ze bidt! Als we bidden, komen we als het ware voor Gods troon, we komen de bovennatuurlijke wereld binnen. Daarom is stilte nodig, en rust (mobieltje uit!). De woorden van de Bijbel kunnen onze gedachten richten. De Here Jezus heeft de toegang vrijgemaakt, zo mogen wij naar God toe gaan! Als we bidden kunnen er wonderlijke dingen gebeuren!

2. God verhoort gebeden: Hij stuurt Zijn engel

Bidden, dat is dus eigenlijk iets heel wonderlijks. Als je bidt, dan is er opeens een open verbinding tussen hemel en aarde, tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke wereld. Dat is een vraag, aan ons, vanmiddag: 'Bidt u zó? Zoekt u werkelijk het contact met de allerhoogste God? En jij, hoe is dat bij jou?' Daar heb je wel de tijd voor nodig, dat zul je wel merken. Daar heb je tijd voor nodig, daar heb je rust voor nodig. Een stil plekje, je kamer. Mobieltje uit. En dan eens wat lezen uit de Bijbel, de woorden tot je laten doordringen. En dan bidden: de hemel binnenkomen. Je komt binnen bij God. De Here Jezus heeft de toegang geopend, Hij heeft door Zijn dood aan het kruis de weg vrijgemaakt naar de troon van de Vader. Als de gemeente bidt voor Petrus, dan gebeuren er wonderlijke dingen. Petrus zal de volgende dag ter dood gebracht worden, maar hij slaapt als een roos! Op zichzelf al een gebedsverhooring. Maar God doet meer: Hij stuurt Zijn engel om Petrus te bevrijden. De engel stoot Petrus aan en zegt: 'Kom op Petrus, ga mee, en maak een beetje haast!' En wat gebeurt er? De kettingen vallen als papieren slingers van Petrus' polsen. Hij is vrij! Hij is zomaar vrij! 'Kom op', zegt de engel, 'hup, maak je riem vast, doe je sandalen aan, doe je jas aan en ga met me mee.' En zo gaat Petrus gewoon mee, het is net of hij droomt, hij denkt ook dat hij droomt. Maar dan staat hij buiten, en opeens is de engel weg. En dan knijpt hij maar eens flink in zijn eigen arm. Droom ik nou of droom ik nou niet? Nee, het is geen droom, het is echt! Ze zijn zomaar langs al die soldaten gelopen, door de poort van de gevangenis, die natuurlijk streng wordt bewaakt, zomaar: vrij!

Dan is Petrus eigenlijk pas echt wakker. Opeens beseft hij: 'Dit was dus een engel!' 'Nu weet ik zeker dat de Heer Zijn engel heeft gezonden...' Ja, dat was dus een engel. Zo heeft God antwoord gegeven op al die gebeden van de gemeente. Hij heeft Zijn engel gestuurd.

Mooi hè, zo'n bijbelse geschiedenis? Jammer dat zo iets in onze tijd niet meer voorkomt! Denk je dan. Ho, stop even! Een jaar of wat geleden hadden wij een vrouw op bezoek, Tonica, een Braziliaanse met Nederlandse ouders, die jarenlang zendingswerk heeft gedaan in Angola, in Afrika. Toen ze op verlof was in Brazilië ging ze op bezoek bij een vriendin. Dat vertelde ze ons. Die vriendin woonde in de buitenwijk van één van die grote steden in Brazilië, en ze hadden met elkaar gebeld, en Tonica had gevraagd: 'Kan ik met de bus bij je komen?' 'Ja, dat kan,' had haar vriendin

gezegd, 'dan moet je het laatste stukje lopen, maar deze wijk is veilig genoeg, hier kan dat wel.'

Dus Tonica ging, ze stapte uit de bus en liep naar het huis van haar vriendin. Toen kwam er een vrouw naast haar lopen, die heel opdringerig werd, en opeens stonden er een paar mannen om haar heen, die haar wilden beroven.

Toen, in die nood, bad ze in stilte tot God, en weet u wat er gebeurde? Opeens zei één van die mannen: 'Pas op, kijk

daar!' Ze keken allemaal in dezelfde richting, ze schrokken enorm en renden allemaal de andere kant op. Tonica keek ook, maar zij zag niks! Helemaal niemand...

Zijn er vandaag geen engelen meer actief? Nou, of ze actief zijn! In 1982 was er een huisarts, dr. Moonenburgh, die voor de lol aan al zijn patiënten vroeg, vlak voor ze zijn spreekkamer uitliepen: 'O ja, nog één ding: heeft u weleens een engel



gezien?' Vijf procent van de mensen, één op de twintig, zei: 'Ja!' en had een heel verhaal. Hij heeft er een boek over geschreven. *Engelen* heet dat.

3. Wie zijn de engelen?

Engelen. Wat zijn engelen, of beter: wie zijn de engelen? Nou, het woord 'engel' betekent gewoon: 'boodschapper'. Een engel is een boodschapper van God, niks meer, maar ook niks minder. Als we aan engelen denken, moeten we één ding nooit vergeten: engelen verwijzen altijd naar God Zelf. Het is opvallend, dat engelen heel veel voorkomen in de Bijbel, maar dat ze nooit de aandacht op zichzelf vestigen. Altijd weer verwijzen engelen naar God. U moet maar eens opletten, hier in Handelingen 12: 17, als Petrus vertelt over zijn bevrijding, dan staat er niet: 'Hij legde uit hoe *de engelen* hem uit de gevangenis hadden bevrijd', nee, er staat: 'Hij legde uit, hoe *de Heer* hem uit de gevangenis had bevrijd.' Het gaat nooit om de engelen op zichzelf, het gaat om God!

Daarom is het volstrekt niet aan de orde om contact te zoeken met engelen, of om een engel op te roepen of zo, dat kan niet en dat mag niet, want een engel is een schepsel zoals wij, gemaakt door God, geschapen door Hem, om Hem alleen te dienen.

Het is ook echt een misverstand, om te denken dat wij als mensen engelen worden als we sterven. In de Bijbel is dat volstrekt niet aan de orde. In Brabant, waar ik vandaan kom, daar zeggen ze: 'Nou, er moet nog heel wat gebeuren voordat ik een engeltje wordt.' En als in een computerspel iemand sterft, dan krijgt hij vleugeltjes. Maar in de Bijbel staat dat nergens. Mensen en engelen zijn verschillende schepselen, en ze veranderen ook niet in elkaar.

De engelen zijn Gods dienaren, en als we in de Bijbel gaan bladeren, dan komen we ze tegen, voortdurend komen we ze tegen. Soms verschijnt een engel blinkend, en soms herkennen mensen een engel eerst helemaal niet als engel. Dan nemen ze de gestalte van een gewoon mens aan. Er moeten ook verschillende soorten engelen zijn, cherubs en serafs en aartsengelen, maar hoe dat precies zit, daar krijgen we, als we de Bijbel lezen, niet de vinger achter. Engelen, ze worden soms Gods legermachten genoemd, zijn heerscharen. Dat is een oud woord voor legermachten. God is de Here der heerscharen. Er zijn veel

legermachten, duizenden, miljoenen engelen zijn er. Juist die legermachten zeggen iets over hoe groot God is. Duizelingwekkend groot en heilig.

4. Wat doen de engelen?

Wat doen al die engelen? Waarvoor zijn zij er? Wat is hun taak? Ze dienen God, engelen zijn de dienaren van God. En dat dienen, dat doen ze allereerst door **Hem te aanbidden, en te loven en te prijzen**. De engelen, ze krijgen er nooit genoeg van, om de HERE groot te maken! En laten wij vooral maar veel meezingen! Niet dan? Zingen tot Gods eer! Prijs Hem en praise Hem, met Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, schrijft Paulus. Doen! De engelen maken God groot, dat is het eerste, en ze nodigen ons uit om mee te zingen. Uit volle borst!

De engelen dienen God ook (dat is het tweede) door **op Zijn bevel naar óns te gaan en óns te dienen**. Psalm 91: 'Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.'

Beschermengelen. God zendt ze uit. Heeft iedereen een eigen beschermengel? Dat zou heel goed kunnen. De Here Jezus zegt in Mattheüs 18: 10: 'Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: *hun* engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.' 'Hun engelen.' Heeft iedereen een eigen engel? Op grond van deze tekst lijkt dat best waarschijnlijk. Maar in ieder geval worden engelen door God gezonden om mensen te beschermen.

Engelen strijden ook. Soms strijden ze om je te beschermen. Maar soms strijden engelen ook om het Koninkrijk van God te beschermen. Dat is de *derde* rol van engelen. Ze loven God, ze beschermen mensen en ze strijden. Tegen wie strijden ze dan? Als engelen strijden, dan gaat het gevecht tegen de machten van de satan, tegen de duivelen, de demonen. Er zijn namelijk engelen, die tegen God in opstand zijn gekomen, we lezen daarover in Judas 6 en in Openbaring 12. Die engelen zijn door God uit de hemel gebannen, en ze zijn veranderd in duivelen. Ik weet nog goed dat ik voor mijn Nederlandse boekenlijst een boekje moest lezen uit de 17^e eeuw, en dat ik toen het toneelstuk 'Lucifer' van Vondel las. Dat gaat hierover. Héél indrukwekkend. Dat is een aanrader, om dat te lezen. Maar houdt u het altijd vast: Gods engelen, ze hebben altijd de overhand. Want de HERE regeert, en niemand anders! Engelen, ze strijden, en ten vierde: **engelen worden door God ook ingezet bij het eindoordeel**. Als Jezus terugkomt, dan zal Hij Zijn rechtvaardige oordeel uitspreken, en de engelen zullen Zijn bevelen uitvoeren. We moeten niet heel makkelijk gaan denken: 'Nou, de engelen helpen ons wel altijd en overal.' Nee, zo ligt het niet. Als wij dicht bij God leven, dan stuurt Hij zijn engelen om ons te beschermen en te dragen, maar als wij ons van God afkeren, als wij vijanden van God worden, dan worden Zijn engelen óók onze vijanden. En berg je dan maar! Want dan zijn de engelen huiveringwekkend.

5. Gebeden worden verrassend verhoord: Gods engelen zijn om ons heen

De gemeente in Handelingen 12 bidt, deze mensen komen heel dicht bij God. En vanmiddag worden wij, u en jij en ik ook uitgenodigd, om heel dicht bij God te komen. En in die nabijheid van God, daar zijn die engelen! Soms kun je dat opeens verrassend merken. Petrus kan het eerst niet geloven, en de gemeente kan het al helemaal niet geloven, dat Petrus echt vrij is! Ze verklaren het dienstmeisje Rhode

voor gek! De gemeenteleden denken dat Petrus' beschermengel voor de deur staat. Blijkbaar geloofde men in persoonlijke beschermengelen die erg op de mensen zelf lijken. Maar er staat niet bij of dit geloof op werkelijkheid berust. Maar Petrus zélf? Nee! Petrus kán niet vrij zijn, hij zit toch in de gevangenis?

Petrus is vrij!

Maar Petrus is wel vrij! Terwijl Jacobus wèl was omgebracht. Waarom de één wel en de ander niet? Dat blijft Gods geheim. Maar één ding staat vast: Hij hoort ons gebed, en de engelen zijn om ons heen, als dienaren van God, soms om te bevrijden, soms om te bemoedigen, soms om een gelovige die sterft te dragen in het Vaderhuis.

In de Bijbel, in Hebréeën 1: 14, staat die prachtige tekst over engelen, die we hoorden aan het begin van de dienst: 'De engelen, zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?' Uiteindelijk is dat de kern. 'Degenen die deel zullen krijgen aan de redding.' Dan gaat het om je eeuwige redding, het eeuwige leven, dát is Gods aanbod. En op weg naar die eeuwigheid begeleiden ons Zijn engelen.

Bent u op de goede weg? En jij? Heeft u uw leven helemaal aan de Here Jezus gegeven? Hij zegt het tegen jou: 'Mijn kind, geef Mij toch je hart!' Heb jij het al eens gebeden?

'Here God, kom in mijn leven, houd mij vast en laat mij nooit meer los!' Heeft u in uw leven die stap al gezet? Dat u bidt: 'Vader, ik kan niet alleen verder. Ik wil niet meer alleen verder. Ik onderwerp me aan U, helemaal. Ik geef het stuur van mijn leven in Uw handen.' Heeft u dat al eens gedaan? Die stap?

De engelen, zij geven ons een voorbeeld van volstrekte dienstbaarheid aan de HERE, helemaal, totaal! En door hun werk kunnen we alleen maar stil worden, vol ontzag voor de levende God. Want God leeft, God is er, wat ze ook tegen u zeggen, op uw werk of in de familie of in de straat, wat ze ook beweren in jouw klas, God leeft! Onthou dat je leven lang, en laat je nooit van de wijs brengen! De engelen, ze worden uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding.

Tenslotte nog een verhaal. Een heel persoonlijk verhaal uit onze familie. Mijn bloedeigen oma, een nuchtere en diepgelovige vrouw, was de oudste in het gezin in Gouda. Na haar zijn heel wat kinderen geboren, maar in de familie was een ingewandsziekte. En elke keer als er een jongetje geboren werd, dan, na een maand of drie, vier, stierf het weer. Zo ging het zeven keer. Wat doet dat met je, als je dat meemaakt? Het ene na het andere kind overleed...

Toen was er weer een jongetje, en weer had het die vreselijke ziekte. En weer was het een paar maanden oud. Mijn oma, toen een jaar of zeventien, liep buiten, met een tante van haar. En opeens zag ze duidelijk een engel, klapwiekend boven het huis. Toen ze binnenkwam, was haar broertje overleden. God liet het als het ware zien: 'Dit kind sterft, maar wanhoop niet! Het is veilig bij Mij.' Kunt u het zich voorstellen, wat een enorme bemoediging dat was, wat een geweldige troost, juist in zo'n tijd van verdriet...

Het gaat in dit leven niet altijd zoals wij dat willen. Maar onderweg naar de eeuwigheid is de HERE bij ons, heel dicht bij ons, en Hij stuurt Zijn engelen, om ons te beschermen, om ons te bemoedigen, om ons te leiden, en om ons te dragen, door alle gevaren heen, naar het Vaderhuis. Die God, die zó goed zorgt voor Zijn kinderen, is ook uw, jouw Vader. Vertrouw u toe aan Hem. Helemaal! Want als Hij voor je is, wie is er dan tegen je? Dan ben je op reis naar het Vaderhuis, en om je heen waken de engelen. Amen.