

Beste mensen,

Het is tijd om op te staan! Dat vonden de burgers van Kirgizië deze week. Na jarenlange onderdrukking door een corrupt regime vonden ze het welletjes. President Akajev moest vluchten, en de oppositie greep de macht. In korte tijd is Kirgizië de derde voormalige Sowjet-republiek, waar een volksopstand is ontstaan, en een machtswisseling heeft plaatsgevonden. Het begon in Georgië, toen volgde de Oekraïne en nu dan Kirgizië.

Het is tijd om op te staan. Als mensen jaar in, jaar uit het slachtoffer zijn van onrecht, van terreur, van corruptie, van machtsspelletjes, als mensen moeten lijden, dan komt die vraag omhoog: 'Hoe lang moet dit nog doorgaan? Wanneer komt hier een einde aan? Dit kan toch zo niet langer?'

En is dat eigenlijk niet precies de vraag die ook net, in dat videofilmje aan bod kwam? U zag de indringende beelden: een stad in vlammen, mensen die op allerlei manieren verwond zijn, gekneusd, slachtoffer van geweld en ellende. En als je dat ziet, dan schreeuwt dat toch van binnen? 'Hoe lang nog, hoe lang zullen jullie dit nog doen, terroristen en dictators?' En misschien voelt u dan gelijk ook die andere vraag opkomen: 'Hoe lang nog, God? Hoe lang zult U dit nog toelaten? Hoeveel ellende moet er nog gebeuren, voordat u het een halt toeroept? Waarom grijpt U niet in?! Is het voor U geen tijd om op te staan?!'

En wat is dan Gods antwoord? Weet u, dat antwoord van God, dat vonden we al in dat filmje. 'Jazeker!' zegt

Hij. 'Ik zal ingrijpen! Er komt een dag dat Jezus zal terugkeren naar de aarde. Hij zal alles rechtzetten. Hij zal het kwaad definitief een halt toeroepen. Hij zal de slachtoffers van onrecht en ellende eindelijk recht verschaffen. Als Hij terugkomt, dan zullen de doden opstaan. Dan zal er een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde. Eindelijk zal er bevrijding zijn, totale bevrijding, een nieuw begin! De dood zal er niet meer zijn, en geen rouw meer, geen verdriet, geen pijn, geen lijden! Alles wordt nieuw!'

Net verwees ik even naar Kirgizië, maar hier, in ons land, hebben we natuurlijk ook zo'n bevrijding meegemaakt, bevrijding van de dictatuur. Misschien bent u wat ouder en kunt u het zich nog zelf herinneren: de feesten, de uitzinnige blijdschap, de uitgelaten vrolijkheid. Heerlijk! Eindelijk vrij! Eindelijk een nieuw begin!

Ja, zó zal het zijn, als Jezus terugkomt, maar dan nog vele malen mooier! We zullen van de ene verbazing in de andere vallen. U zult echt niet weten wat u overkomt! De Bijbel kan er alleen maar in beeldspraak over vertellen. Er wordt ons verteld over een grote maaltijd die wordt aangericht, met een tafel die vol staat met het heerlijkste voedsel en de beste wijn. En er wordt verteld over de wolf en het lam, die gewoon samen in de wei zullen lopen, en een kind dat rustig speelt naast een kuil waarin een slang ligt. Eindelijk zal alles goed zijn!

Maar aan bevrijding zit ook altijd een andere kant. Wat gebeurde er in 1945? Toen kwamen de processen. Het

recht moest toch zijn loop hebben? Zouden de beulen van Auschwitz zomaar vrijuit kunnen gaan? Vrijheid is toch niet mogelijk zonder recht?

En hoe zal dat dan zijn als Jezus terugkeert? En als Hij ingrijpt? En alles nieuw maakt? Hoe voelt het wel: ook dan moet er recht geschieden! Niet voor niets wordt in de Bijbel het laatste oordeel aangekondigd. Dan gaan de boeken open, zo wordt ons verteld. De levensboeken. Wij zouden zeggen: 'Dan zie je je leven weer terug, als een film zie je alles weer aan je voorbij gaan.' En Jezus zal rechtspreken.

U denkt misschien: 'Zie je wel? Nou ben ik eens een keer in de kerk, het leek allemaal zo open en vriendelijk en ook best wel bij de tijd, met zo'n filmpje en zo, en nu gaat het toch weer over het oordeel. We zijn gewoon weer terug in de Middeleeuwen: hel en verdoemenis. Nou, daar weet ik genoeg van, dat hoef ik niet allemaal te horen...'

Maar wacht! Wacht! Voordat u afhaakt: ja, Jezus zal komen, en dan zal Hij alle dingen rechtzetten. Eindelijk zal er vrede komen, en echte vrijheid, en vreugde. En juist daarom zal Hij ook rechtspreken. Ja, Jezus zal oordelen, ook over ons, over u en mij. Maar denkt u dat Hij er plezier in zou hebben om wie dan ook te veroordelen? Denkt u dat Hij die vrijheid en die vrede niet gunt aan iedereen?

Ja, God heeft ervan wakker gelegen – zo zeg ik dat dan maar even in gewone-mensen-taal – God heeft ervan wakker gelegen, hoe Hij dit moest oplossen. Hij heeft

ons toch Zelf gemaakt? Zorgvuldig heeft Hij u en jou bedacht, en laten groeien in de moederschoot. Hij besteedde zóveel aandacht aan ieder van ons! Ieder mens is voor Hem goud! Ja, nog véél meer, u en ik, we zijn voor Hem van onschatbare waarde!

Juist daarom lag Hij er wakker van! Hij wil ingrijpen, Hij wil de aarde vernieuwen! Hij wil vrede komen brengen, en veiligheid, en vreugde. Maar Hij weet ook dat Hij dan zal moeten oordelen, niet alleen over de grootste boeven, nee, God is niet een willekeurig God, Hij zal dan moeten oordelen over iedereen!

Maar heeft u weleens eerlijk naar binnen gekeken? In uw eigen hart? Ja, misschien heeft u geen misdaden uitgehaald, misschien bent u nog nooit in aanraking geweest met de politie. Misschien ook wel. Maar als u kijkt naar uw gedachten? Wat u gedacht heeft, over andere mensen, over God? Zou u het willen, dat iedereen dat wist? Uw diepste drijfveren en ook uw diepste lusten en begeerten, zou u graag willen dat ze hier op de wand geprojecteerd stonden? Ik denk dat het bij u net is als bij mij: als je eerlijk bent, en eerlijk kijkt in je eigen hart, dan ben je blij dat niemand weet wat daar ten diepste leeft. Niemand... behalve God. Want God weet het wel. En Hij heeft wakker gelegen, ook over u en mij.

En toen heeft God een besluit genomen. Het meest ingrijpende besluit uit de wereldgeschiedenis. Hij heeft gezegd: 'Ik zal ingrijpen, op een dag. Ik zal Mijn Zoon Jezus naar de aarde zenden om recht te spreken over levenden en doden. En tegelijk biedt Ik een oplossing voor alle mensen, om geen enkele straf te hoeven

dragen, om totaal vrijuit te gaan. Het recht zal zijn loop hebben, en toch hoeft niemand daaraan onderdoor te gaan, want Ik bied een uitweg voor iedereen die dat wil.'

En die uitweg, dat is: Jezus. Jezus, de Zoon van God, kwam al eerder naar deze aarde. Ja, eens zal Hij komen als Rechter, namens Zijn hemelse Vader, maar Hij kwam al eerder, als Redder. Hij nam Zelf, hoogspersoonlijk, de straf op Zijn schouders, die wij zouden moeten dragen. Wij hebben het gelezen, hoe Hij hing aan het kruis. Wij hebben het gelezen, hoe Hij het uitriep: 'Het is volbracht!' Jazeker! Het is volbracht! De rekening is betaald! De rekening voor alle zonden.

En wat betekent dat nou voor u en voor mij? Dat betekent, dat er niets meer instaat tussen God en ons. Geen ruis meer op de lijn, geen communicatiestoornissen meer, maar God wil heel dicht bij ons zijn. Als u uw vertrouwen stelt op Hem, als u gelooft in Jezus Christus, en als u het zegt: 'Here God, inderdaad, ook ik draag schuld, wilt U het mij vergeven omwille van Jezus?', als U dat zegt, dan wil God U schoonwassen van alle kwaad, van alle vuil, en dan komt Hij Zelf in Uw leven wonen, door Zijn Heilige Geest. Dat betekent dat u dan mag uitkijken naar het nieuwe begin voor de hele wereld, als Jezus terugkomt, maar tegelijk, dat u het nieuwe begin in uw eigen leven al mag ervaren.

Ja, God heeft er wakker van gelegen, om het zo maar eens te zeggen, maar Hij is eruit gekomen. Jezus zal

rechtspreken, ten volle, anders is er geen werkelijke vrede mogelijk, maar niemand, niemand hoeft bang te zijn voor het oordeel, niemand hoeft bang te zijn voor hel of verdoemenis. Want de straf is al gedragen! Het enige wat u hoeft te doen, is: te geloven in Jezus Christus. Voor Hem buigen, Hem erkennen als uw Redder. De hoofdprijs ligt voor u klaar, maar u moet hem wél ophalen!

Denkt u nog even terug aan dat filmpje. Is het echt zo, dat God zal ingrijpen? U denkt misschien: 'Wat moet ik mij daar in vredesnaam bij voorstellen? Jezus die terugkomt op aarde... En dan: een nieuw begin. Hoe kan dat nou, dat doden opstaan, van de meeste mensen die gestorven zijn is hoegenaamd niets meer over, hun lichaam is helemaal weg. En wordt het dan niet vreselijk druk? En hoe moet ik me het leven voorstellen, als er geen dood meer is, geen ziekte? Is dit verhaal eigenlijk wel geloofwaardig? Jongens, is dit niet gewoon een fopspeen? Hoe kun je hier nou in geloven, als redelijk mens?'

Als u dat denkt, dan kan ik me dat helemaal voorstellen. Een vriend van mij ging studeren in Delft en kwam in aanraking met christelijke vrienden. Ze vertelden hem wat ze geloofden, en hij dacht: 'Dit is toch wel heel ongeloofwaardig allemaal...' En toch is hij christen geworden.

Weet u, God kent toch Zijn mensen? Hij weet hoe moeilijk het is om dit te geloven. Dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Dat er ooit geen verdriet meer zal zijn. Dat ooit de dood overwonnen zal zijn. God weet hoe moeilijk het is om

dat te geloven. En daarom heeft Hij een voorproefje gegeven. Een teken, een bewijs dat Hij het kan. En dat teken, dat is Pasen, dat is de opstanding van Jezus uit de dood. Hij stierf voor onze zonden, en daarmee was de straf van God gedragen. Helemaal, ten volle. En God zei tegen Hem: 'Jezus, Mijn Zoon, kom uit het graf!'

Is het waar allemaal? Zal het ooit echt gebeuren? Zal dat nieuwe begin er komen? Zullen de doden ooit opstaan? Het is al begonnen! De eerste ís al opgestaan! Ongelooflijk! Zelfs Zijn beste vrienden, de leerlingen om Hem heen, vonden het een onzinverhaal. Belachelijk! Totdat Hij Zelf in hun midden stond. En Hij het zei: 'Vrede zij jullie!'

U bent gekomen naar de Paasnacht in Schollevaar. En dit is de boodschap, niet van mij, maar van God Zelf. Hij zál ingrijpen, er komt een nieuw begin. En u hoeft niet bang te zijn voor het oordeel. Vertrouw op Jezus. Hij stierf, ook voor u. Maar Hij stond ook op. Zo wil Hij u vertrouwen geven, dat het écht waar is. Geen verzinsel. Geen flauwekul. Geen fopspeen.

Wilt u het helemáál zeker weten? Zoek dan zelf contact met Jezus. Want áls Hij is opgestaan, dan leeft Hij nu, nu op dit moment. Velen hier hebben dat contact al gekregen, en ze kunnen het u vertellen, hoe dat is. Vanavond biedt God u de kans om ook een nieuw begin te maken. Denkt u maar aan die hand, die uitgestoken hand aan het eind van het filmpje. Die hand, dat is Gods hand, en Hij heeft hem uitgestoken – naar u! Het is tijd om op te staan! Amen.