

Overdenking in de Kerstnacht in Schollebaar, 25 december 2005

1. Wat je met internet al niet kunt...

In november las ik een opmerkelijk nieuwsbericht. Ik moet u zeggen, dat ik er zelf eigenlijk niet zo heel veel van begrijp. Misschien u wel. Een jongen in Amerika, van vijftien jaar, heeft een ongelooflijke prestatie verricht. Die jongen wist dat zijn biologische vader een anonieme spermadonor was. En wat deed nu die jongen? Hij wilde weten wie zijn vader was. Dus hij nam uit de binnenkant van zijn wang een heel klein stukje weefsel, waaruit het DNA kan worden vastgesteld, zijn hele genenpatroon. Dat stukje weefsel stuurde hij naar

een bedrijf dat een website beheert, FamilyTreeDNA.com. Dat bedrijf zet op internet welke families welk DNA-patroon hebben. De jongen moest 250 euro betalen, en dan kreeg hij toegang tot al die gegevens over het DNA in allerlei families. Vervolgens ging hij zijn eigen DNA vergelijken met dat van andere mannen. Hij lette daarbij vooral op het Y-chromosoom, want – zo luidde het bericht – dat wordt vrijwel onveranderd van vader op zoon doorgegeven.

Intussen had de moeder van deze jongen via de spermabank de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader achterhaald. En dan is er nog een internetsite, Omnitrace.com, waar de jongen ook op ging zoeken naar alle mannen die op die datum geboren waren. En het is dus gelukt: hij heeft ontdekt wie zijn biologische vader is, en hij heeft contact gekregen. En dat contact is heel plezierig verlopen. Weet u hoe lang deze jongen nodig heeft gehad, om dit allemaal te doen?

Tien dagen! Vindt u het niet ongelooflijk? In tien dagen je biologische vader opgespoord.

2. Vroeg of laat ga je op zoek naar je roots

Er zijn mensen, die bevruchting gewoon maar iets 'technisch' vinden. Ja, er moet nou eenmaal een zaadje zijn. Maar zo werkt het niet. Bijna ieder mens wil vroeg of laat weten: 'Waar kom ik vandaan? Waar liggen mijn wortels, mijn roots? Wie zijn echt mijn ouders?' Dat zit kennelijk heel diep! Die behoefte. Dat verlangen. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik?!

Ja, zo kun je natuurlijk ook over de oorsprong van de mensheid denken. Je kunt zeggen: 'Ja, dat is toeval geweest. Een technische aangelegenheid. Er waren nou eenmaal planeten ontstaan, en de aarde was er daar één van. En toevallig, doordat allerlei omstandigheden meewerkten, is er leven ontstaan.'

Dat kan. Zo kun je er tegenaan kijken. Maar is dat erg geloofwaardig? Albert Einstein, dat was toch bepaald niet de minste, je zou misschien wel kunnen zeggen: de grootste natuurkundige aller tijden – Albert Einstein, die heeft eens gezegd: 'Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooid en foutloze vorm van het woordenboek.' Oftewel: zal dat ooit gebeuren, dat een drukkerij explodeert en dat alle lettertjes neerkomen, precies in de vorm van een woordenboek, helemaal zonder fouten? 'Nou,' zei Albert Einstein, 'de kans dat het hele heelal, en deze wereld met alle planten en dieren en mensen uit toeval ontstaan zijn, is ongeveer even groot.'

Is het toeval, dat we er zijn, als mensen? Is het toeval, dat u er bent? Of is er misschien toch een God, die u heeft gemaakt? Is er toch een Schepper? Een Vader in de hemel? En als dat zo is, hoe wéét je dat dan?

Kun je daar achter komen? Die jongen in Amerika, die ging op zoek naar zijn biologische vader. Stel je nou eens voor, dat wij zo ook op zoek zouden kunnen gaan naar onze hemelse Vader. Via een paar websites, in tien dagen tijd: contact! Dat zou wat zijn?!

Maar ja, zo werkt het niet natuurlijk. Of...

3. De boodschap van Kerst: God heeft van Zijn kant contact gezocht met ons!

Weet u wat de boodschap van Kerst is? De boodschap van Kerst, dat is dit: de hoge God Zelf, de hemelse Vader, de Schepper, úw Schepper, jóúw Maker, die heeft Zélf contact gezocht! In Jezus Christus is Hij Zélf naar deze wereld gekomen! Hij is in de huid van een mens gekropen, om ons te ontmoeten. Hij is Mens geworden, om tussen ons als mensen te wonen. En Hij heeft er alles aan gedaan om het contact tot stand te brengen. Het contact dat verloren was gegaan, om dat weer te herstellen.

Wat zegt de engel tegen de herders? 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, Hij is de Heer Zelf!'

In de Kerstnacht heeft God contact gezocht!

En als die herders daar dan staan, met open mond – 'Wat krijgen we nou?!' - dan zegt die engel: 'Ik geef jullie ook nog een teken, een teken van God, dat het echt waar is, geen fabeltje, geen gezellig Kerstverzinseltje voor bij de kaarsjes en de Kerstboom, , nee: echt waar!'

4. God geeft er een teken bij: geen knallend teken, maar een heel eenvoudig teken

En wat is dan dat teken? Nou, als ik me dat even probeer in te denken: je zit daar als herder in het open veld, stikdonkere nacht, alleen een vuurtje waar je je bij warmt, en opeens is er dat oogverblindende licht, stralend als de felle zon! Je schrikt je toch wild! En dan staat daar: een engel, die tegen je gaat praten! En vervolgens is de hele lucht vol engelen, en het is één machtig koor! Wil je dan nog een teken?! Het lijkt me

dan wel duidelijk wat het teken is! God geeft een teken, dat Hij Zelf op aarde gekomen is, in Jezus Christus. Nou, hier is het teken! Toch? Dat denk je dan toch?

Maar wat zegt de engel? 'Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.'

Pardon? Wat zegt die engel? Is dát het teken van God? Een kind, in een doek, in een voerbak voor beesten? Begrijpt u het? Als God contact zoekt, en naar deze wereld komt, die Heer vol majesteit en glorie, en Hij geeft dan een teken, dan denk je toch: 'Al die engelen, die zijn het teken!' Maar nee hoor! Niks! Een kind, in een doek gewikkeld, in een kribbe, een voerbak. Dat is het teken van God.

En zo leren we in de Kerstnacht wie God is. Want die hele hoge en grote God, die komt niet naar deze wereld met tromgeroffel en knallend feestgedruis, Hij komt niet met een gewapend escorte, nee, Hij komt op een heel nederige manier. Weet u waarom? Precies! Omdat Hij contact zoekt!

Als u nou een kind tegenkomt, een kind van een jaar of twee, drie, en u wilt even praten met dat kind, even contact zoeken, zegt u dan, zo uit de hoogte: 'Dag jongetje.' Nee... Dan ga je door de knieën. Dan maak je je klein, totdat je ogen op dezelfde hoogte zitten als die van dat kind. En dan zeg je: 'Hallo! Hoe heet jij?'

Zó is God! Hij zoekt contact met gewone mensen, kleine mensen zoals u en ik. En daarom is Zijn teken niet een lucht vol engelen. Ja, die zijn er! Maar zij zijn niet het teken. Nee, Gods teken, dat is: een kind in een kribbe. Want God zoekt ons hart!

Er is een gedichtje, een klein gedichtje, van J. B. Charles, en dat heet: *Een kleine psalm*. Het gaat zo:

*Hij alleen zou met een grote sigaar
in de mond op straat mogen lopen,
met de duimen in zijn vest,
want Hij is God.
Maar Hij doet het niet
want Hij is God.*

5. En waarom zoekt God contact? Om dat HIJ VAN U HOUDT!!!!!!

En nu de hamvraag: 'Waarom zoekt God contact? Waarom maakt Hij Zich zo klein? Waarom kwam Hij op onze ooghoogte?' Het antwoord, dat zingen de engelen: 'Eer zij God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen *die Hij liefheeft*!' God houdt van ons als mensen! De Here God vindt u en vindt jou zó waardevol, dat Hij er alles aan doet, om met u, om met jou in contact te komen. Want Hij heeft een doel met uw leven. Uw leven is geen gevolg van een toevallige speling van het lot! Nee, Hij heeft u heel bewust gemaakt. Hij roept u, want Hij wil iets met U! Hij wil dat uw leven zin heeft, betekenis, en dat het niet zomaar een beetje in een sleur voorbijtrekt. 'Ja, weer een jaar voorbij. Weer Kerst. Weer die boom. Weer die lichtjes. Weer kalkoen.'

6. Gods teken: een Kind in een voerbak. U kunt contact met Hem krijgen!

Zal ik u eens wat zeggen? Vandaag krijgt u een teken van God! En dat teken, dat is geen superknal, of een zak met goud die uit de hemel valt. Het is waarschijnlijk ook geen engel, die u verschijnt. Hoewel... er zijn mensen die engelen zien, ook vandaag de dag. Maar zélf als God een engel stuurt, dan is het teken dat Hij geeft een ander teken. Hetzelfde teken als de herders kregen: er is een Kind geboren, ruim 2000 jaar geleden, in Bethlehem. Een Kind in een voerbak. Dat is Gods teken, dat Hij u en jou en mij opzoekt. En ook vandaag de dag geeft Hij tekenen. De Bijbel is zo'n teken. Een eeuwenoud boek, maar ook nu worden elke dag miljoenen mensen door dit boek in hun hart geraakt, totaal vernieuwd. Mensenlevens bloeien op, doordat mensen gaan bidden, en de Bijbel gaan lezen, en een kerk zoeken.

God zoekt contact. In Jezus Christus is Hij bij ons komen wonen. En u weet hoe het verder gegaan is: Jezus kwam terecht aan een kruis. Hij heeft vrijwillig Zijn leven gegeven. Ook voor u! Om de rekening te betalen van al uw schuld tegenover God. Hij is dus wel héél erg ver gegaan. Tot het uiterste!

Een teken van God. Ik weet niet hoe u hier bent gekomen, maar misschien was het wel een teken, dat u zo'n foldertje onder ogen kreeg van deze dienst. Of dat iemand u uitnodigde. Of dat u het las in een krant. Als u wilt, kunt u met God in contact komen. Die jongen in Amerika, die had er tien dagen voor nodig, om contact te leggen met zijn biologische vader. Maar het contact met uw hemelse Vader, dat kan in tien seconden. Als u bidt: 'Here God, kom alstublieft in mijn leven. Ik wil U graag leren kennen.' En als u echt op zoek gaat, dan wordt zo'n gebed het begin van een ontdekkingsstocht, waar u nooit, maar dan ook nooit meer spijt van zult krijgen. Want uw hemelse Vader, die staat al voor u klaar. Met open armen!

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl