

Overdenking in de dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar, 24 april 2005, 16.00 uur

Thema: 'Hij kwam als een Lam'. Lezing: Openbaring 5

Wat doet dat nou met u, als u ze weer ziet lopen en dartelen en springen in de wei: lammetjes... Het heeft mij altijd wat gedaan. Als ik vroeger bij mijn oma op bezoek was en daar uit het raam keek, zag ik een wei met schapen. En in de lente natuurlijk lammetjes. Eén keer nam mijn moeder me mee naar de boerin, en er is nog een foto van dat ik blij met een lammetje in mijn armen sta. Waarom fascineert dat zo, lammetjes? Zou het niet komen omdat we juist met lammetjes vaak zo te doen hebben. Ze worden geboren, terwijl het vaak nog heel koud is. Er kan nog een sneeuwbuï over Nederland trekken. En toch stralen ze vrolijkheid uit, en levenslust. En juist lammetjes zijn voor ons het teken van onschuld. 'Die? Die is zo onschuldig als een lam!' zeggen we dan. Onschuldig en weerloos. Dat is een lam.

Ook in de Bijbel komen we dat tegen. Bijvoorbeeld in Jesaja 53, waar gesproken wordt over de Redder die eens zal komen, de Messias. Die Verlosser is een lijdende Verlosser, zo wordt daar al geprofeteerd. 'Als een lam werd Hij naar de slachtbank geleid, en als een schaap, dat stemmelos is voor zijn scheerder, zo deed Hij Zijn mond niet open.'

Het Lam: Jezus Christus

Die profetische woorden worden helemaal werkelijkheid in de persoon van Jezus Christus. Hij trekt het land door, Hij helpt, Hij dient mensen, Hij geneest zieken, Hij haalt mensen uit hun isolement, Hij is overal liefdevol aanwezig, helend, genezend. Jezus, Hij wordt alleen boos als Hij onrecht ziet, en huichelarij, en oneerlijkheid. Hij kan daar intens verontwaardigd om zijn, omdat mensen eraan kapot gaan, en omdat Zijn hemelse Vader erdoor belasterd wordt. 'Kijk, dat zijn nou die vrome dienaars van God!' Waar mensen huichelachtig zijn, net doen alsof ze God dienen, maar ondertussen... daar vinden ze Jezus pal tegenover zich. Omdat Hij het recht liefheeft, en de zwakke op het oog heeft, omdat Hij wil helen wat kapot is. Gebroken harten, gebroken relaties. De diepste breuk die Hij heelt, is de breuk tussen God en mensen. Hij laat Zich gevangen nemen en kruisigen, vrijwillig, omdat Hij zo de zonden van de mensen op Zich neemt en ervoor de dood in gaat.

Jezus is het Lam, Hij gaat de weg van het offer, de weg van het kruis. Als voor het Paasfeest de Joden hun paaslam slachten, dan gaat Hij Zelf, als het grote Paaslam, de dood in. Hij is het Lam, dat de zonden van de wereld wegneemt.

Openbaring 4-5: een kijkje in de hemel

En hier, in Openbaring 5, wordt Jezus ook weer heel nadrukkelijk als een Lam getekend.

Openbaring 5 vormt een eenheid met hoofdstuk 4. Johannes krijgt als het ware een kijkje in de hemel. En wat ziet hij dan? Allereerst een troon, en op die troon zit God. Om de troon staan 24 andere tronen, met 24 oudsten daarop. 24 dat is twee keer twaalf. Je zou kunnen zeggen: dat is Gods volk, de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen die Gods kerk bouwen in de wereld. Voor de troon staan zeven fakkels, symbool van de Heilige Geest, en er is een glazen zee. En dan ziet Johannes nog meer: vier wezens, die lijken op een leeuw, op een stier, op een

mens en op een adelaar. Die vier wezens, die symboliseren de hele schepping: de leeuw is de koning van de wilde dieren, de stier is het belangrijkste getemde dier, de mens is de kroon op de schepping van God, en de adelaar stijgt boven alles en iedereen uit, koning in de lucht. Oftewel: hier is God in het centrum van de kosmos: de schepping en in die schepping het volk van God.

En dan ziet Johannes, daar tussen de vier wezens en de 24 oudsten, vóór de troon van God, een Lam. En we begrijpen: dat is Jezus. De Heer die Knecht werd, de Redder die Zichzelf gaf.

Een vreemd Lam!

Maar als we nu eens even beter kijken? Dan zien we heel vreemde dingen. Dit Lam heeft heel ongewone eigenschappen. Kijkt u maar mee, in vers 6: 'Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had zeven horens en zeven ogen.' Dat laatste, die zeven ogen, dat wordt meteen uitgelegd: 'dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd'. Zeven is het getal van de volheid, van het volmaakte. Dit Lam is vol van de Geest van God, vol van de Heilige Geest! En het Lam heeft zeven horens. Wat betekent dát? Nou, een hoorn is in de Bijbel altijd teken van kracht, en van macht. Dit Lam is dus een krachtig Lam, het heeft alle macht. Vindt u dat nou niet vreemd? Dat is toch een tegenstelling? Een Lam met zeven horens! Een Lam, symbool van weerloosheid, met zeven horens als teken van overmacht.

Ja, en zo is er nog een tegenstelling. Hoe wordt dit Lam aangekondigd? In vers 5 zegt de engel die met Johannes spreekt: 'Hier komt de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, de nakomeling uit de familie van David.' Dus het Lam wordt aangekondigd als een Leeuw! Dat lijkt toch volstrekt onlogisch?!

Sommige mensen hebben gezegd: 'Dat klopt ook niet. Je moet het anders vertalen. Het woord dat hier voor lam wordt gebruikt, kun je ook vertalen met schaap of met bok. Het is hier geen lam, nee, het is een bok, die vecht en strijdt!'

Maar ik moet u zeggen: ik geloof daar niets van. Het gaat hier echt om een lam. Waarom? Omdat Johannes in dit dier juist die weerloosheid zít. Hij zegt: 'Het lam zag eruit alsof het geslacht was.' Nou, ik weet niet hoe u zich dat voorstelt, maar ik vind dat moeilijk. Want als een lam geslacht is, is het dood. Maar dit lam is geslacht, en toch leeft het! Wéér een tegenstelling! Alle nadruk ligt dus op de opstanding! Jezus is gestorven en Hij is opgestaan! We vinden hier een duidelijke verwijzing naar het Paasfeest. En wat werd er geslacht op het Joodse Paasfeest. Geen schaap, geen bok, maar een lam.

Het Lam krijgt volmacht

Hele bewust is door God Zelf in dit visioen een tegenstelling gelegd. Een tegenstelling, die bij God géén tegenstelling is. Hier is een leeuw, die zich openbaart als een lam. Een weerloos lam, dat geslacht is. Maar dat geslachte lam lééft en heeft zeven horens. Het heeft volle macht. En het krijgt volmacht.

Want wat gebeurt er, daar in de hemel? God heeft een boekrol in Zijn hand. Die boekrol, die kun je vergelijken

met een troonrede. In die boekrol staat wat God wil gaan doen. Het is Zijn plan, Zijn reddingsplan voor de wereld. Die boekrol, die is op beide kanten beschreven. Dat wil zeggen: er kan niets meer bij. Mensen, of menselijke machten of regeringen kunnen er niet even wat bijkrabbelen. God laat geen regels open. Nee, Hij heeft het wereldbestuur in handen. Hij trekt Zijn reddingsplan door deze gebroken wereld. Daar hoeft niets aan te worden toegevoegd. Dat kán zelfs niet. Maar er kan ook niets aan afgedaan worden, want de rol is verzegeld met zeven zegels. Gods plan staat zo vast als een huis. Misschien denkt u weleens in een flits, in pure wanhoop: 'Loopt het God niet allemaal uit de hand? Kan Hij het eigenlijk nog wel aan?' Gods reddingsplan staat vast!

Maar in de hemel is er iemand nodig om dat plan te openen en te lezen. Dat wil zeggen: er is iemand nodig om dat plan uit te voeren. Zo ging dat vroeger: de koning had een onderkoning die zijn beleid uitvoerde. Een soort minister-president. Wie kan dat? Wie kan Gods reddingsplan uitvoeren? Wie komt het toe de zegels te verbreken? Als die vraag gesteld is, wordt het heel stil, zowel in de hemel als op aarde. Wie mag dat doen? Een engel? Een machtige aartsengel? Of één van de vier wezens? De leeuw of de stier? De adelaar? Of... de mens? De mens ís toch ooit aangesteld als de kroon op Gods schepping, eigenlijk een soort onderkoning...? Maar hoe zou de mensheid, met haar kwaad en schuld, Gods reddingsplan kunnen uitvoeren? Hoe zou een mens, bevlekt met zonde, ooit de wereld kunnen redden? Het blijft stil in de hemel en op de aarde... Is er dan niemand? Johannes huilt...

Ja, toch! Er is er Eén. Het Lam. Het Lam, dat geslacht is. Waarom? Waarom mag het Lam het plan uitvoeren? Omdat het Lam bewezen heeft de wereld zo intens lief te hebben als God Zelf de wereld liefheeft. Het Lam heeft voor de wereld, voor de mensen, voor u en voor mij, Zijn leven gegeven. Het Lam heeft geen zonde, het is volkomen vlekkeloos. Het Lam is de strijd met de satan aangegaan, niet met geweld, niet met wapens, maar door Zichzelf op te offeren. En dat is de enige weg die naar de overwinning leidt. Alléén een Lam, dat geslacht is, kan alle macht krijgen. Alléén een Lam, dat Zichzelf heeft gegeven, kan de wereld redden.

Wij dienen... een Lam!

Als u hier vanmiddag zit met het verlangen om als christen te leven, of om als christen te gáán leven, weet dan, dat u een Lam dient. En dat de weg van dit Lam voert naar de overwinning. Niet voor niets wordt dat Lam vaak afgebeeld met een overwinningsvaan.

Het volgen van het Lam heeft ingrijpende consequenties. Het Lam vraagt van ons de moed om te dienen, Jezus vraagt van ons de keuze om de minste te zijn. Die keuze, dat zet de waarden en normen van deze wereld volstrekt op hun kop. Want in deze wereld gaan wij ervan uit dat je opkomt voor je rechten, dat je je niet laat wegdrücken. Jezus zegt: 'Als je Mij volgt, neem dan je kruis maar op je!'

Er bewust voor kiezen om te dienen

Dienen. Even om elk misverstand uit te sluiten: dat is geen slaafse vorm van dienen. Je laten misbruiken. Het is ook niet je maar laten meeslepen in onrecht. Nee, het is: de keuze maken om Gods wil te volgen, wat er ook gebeurt, hoe mensen ook over je heenvallen. En als ze dat doen, dat ook gewoon laten gebeuren. Dat is geen slapheid of zwakte, nee, dát is werkelijke kracht. Zoals het Lam zeven horens heeft.

De moed om offers te brengen. De Herrnhutters waren een onstuitbare zendingsbeweging. In die beginperiode dat mensne naar Suriname werden uitgezonden, wisten ze dat ze, als ze aankwamen in Suriname, gemiddeld nog twee jaar te leven hadden. Gemiddeld! De tropische ziekten, en de wilde dieren, en de mensen, werden velen al in het eerste jaar fataal. Maar ze bléven gaan! Heel bewust, in het voetspoor van Jezus. Ik las over een echtpaar met kinderen uit een Gronings dorp, dat bewust in Rotterdam-Zuid is gaan wonen om daar mee te gaan werken in een zendingsgemeente. Hij is 80 % gaan werken om zich te kunnen inzetten, zij gaf haar baan op om volledig met diakonaal werk bezig te kunnen zijn. Dankzij de inzet van dit gezin is een vrouw veranderd, en heeft de prostitutie vaarwel gezegd, en is nu belijdend christen geworden. Dit gezin maakte de keuze om te dienen.

In het voetspoor van het Lam gaat het om zulke keuzes, in het groot en in het klein. Ook in het klein. Thuis en op school, en op je werk. De bewuste keuze om in een conflict de minste te willen zijn. Dat je niet de EO nodig hebt om een familiediner te organiseren, nee, dat je dat zelf doet, om dingen recht te zetten, als er bij de ander ook maar éne opening is, éne bereidheid om met je te praten.

De weg naar de overwinning loopt via het Lam

De moed om te dienen. De weg naar de overwinning loopt niet via geweld, niet via haantjesgedrag, niet via bluf, niet via rijkdom, niet via de ellebogen, niet via trots, niet via machtsspelletjes, de weg naar de overwinning loopt via het offer, via de liefde, via de eerlijkheid, via genade, via Jezus Christus. De weg naar de overwinning loopt via het Lam. Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl