

Preek in de Advents-praisedienst, Capelle-Schollevaar, 11 december 2005, 16.00 uur

Thema: 'Hoe noem JIJ Hem?' naar aanleiding van Jesaja 9: 1-6 (kerntekst: vers 5).

Hoe je iemand noemt, dat zegt vaak wel iets. Toch? Vaak is het zo: hoe meer je van iemand houdt, hoe meer je ook echt een eigen naam hebt voor die ander. Als je verliefd bent, dan komen die namen vanzelf. Dan wordt het 'Hé Moppie', of 'Ouwe reus', of... soms is het nog veel gekker. In een naam kan ook ontzag zitten. Vorige week overleed Frits Philips, honderd jaar oud. En hij werd altijd, consequent, 'Mijnheer Frits' genoemd. Daar zit iets van nabijheid in, 'Frits', maar ook een diep respect, 'Mijnheer Frits'. Hoe je iemand noemt, daarmee laat je dus zien, hoe je over iemand denkt. De naam die je gebruikt voor een ander zegt iets over de gevoelens die je voor hem hebt. En nu is de vraag vanmiddag: 'Hoe noem jij Jezus?' Voor Jezus zijn heel veel namen. In het gedeelte dat we hebben gelezen, uit Jesaja 9, staan er vier: 'Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.'

Wonderbare Raadsman, dat is de eerste naam van dat Kind, dat geboren zal worden, het Kind dat redding zal brengen. Waarom wordt Hij zo genoemd? Dit Kind, dat later geboren zal worden, en waarvan later zal blijken dat Hij Jezus genoemd wordt, dit Kind geeft op een wonderbare manier raad. Dat wil zeggen: Hij is gekomen om ons de weg te wijzen, de goede weg, de weg die God met ons voorheeft.

Misschien zit jij soms om raad verlegen. Misschien zijn er wel heel wat vragen, waar je niet echt uitkomt. Bijvoorbeeld doordat je dingen hebt meegemaakt, die je hebben aangegrepen, of waardoor je in verwarring bent geraakt. Is God er wel? En als Hij er is, is Hij dan wel goed? En wat wil Hij met mij, met mijn leven? Ik dacht dat ik die kant op moest, en toen ging het toch heel anders. Ik had een relatie, en ik dacht dat God ons bij elkaar had gebracht, en toen ging het toch uit. Of ik dacht dat ik die studie moest gaan doen, en toen liep ik toch vast.

Soms weet je het gewoon niet. Hoe het verder moet, welke kant je op moet. Misschien is dat bij jou wel zo, of bij u. Kniel dan voor Jezus, en aanbidt Hem, noem Hem maar bij deze naam: 'Here Jezus, Wonderbare Raadsman, kom Mij toch te hulp, en wijs me een weg.' En Jezus, die is niet zómaar een Raadsman, nee, Hij is een Wonderbare Raadsman. Die naam draagt Hij niet voor niets. Op een wonderlijke manier zál Hij raad geven. Hoe? Dat weet ik niet. Dat weet niemand. Maar Hij weet het wel. En jij zult het merken!

'Wonderbare Raadsman', dat is de eerste naam die hier genoemd wordt. En de tweede, dat is: **Goddelijke Held**. Weet je waarom? Omdat Hij zonder angst op de duivel afgestapt is. Hij wist van de macht van satan, en van zijn hele duistere rijk. Jezus wist dat Hij er Zelf aan onderdoor zou gaan, als Hij de satan zou gaan aanpakken. Dat Hij gemarteld zou gaan worden, geslagen, gefolterd, aan een kruis gespijkerd, en dat Hij zélf door Zijn Vader verlaten zou worden. En toch deed Hij het, vrijwillig. Hij is niet weggevlucht, daar in de Hof van Gethsemane, vlak voor Zijn lijden en sterven. Maar toen de troep soldaten dichtbij was gekomen, zei Hij: 'Hier. Mij moeten jullie hebben. Laat Mijn leerlingen dan vrijuit gaan.' Jezus heeft de satan verslagen, júíst door niet te vechten. Hij heeft de satan als het ware laten uitrazen, zijn woede laten botvieren. Maar de satan besefte niet, dat dat nu juist precies de bedoeling was. Jezus móést sterven, vanwege

onze zonde. Hij wilde in onze plaats de straf dragen. En vervolgens heeft Hij van binnenuit de dood opengebroken, toen Hij opstond uit het graf. Satan dacht gewonnen te hebben, maar hij moest vluchten, lijkkleek, als de dood voor Jezus.

Misschien voel jij weleens de angst in je leven omhoog komen. Angst voor de toekomst. Hoe moet het verder? Of angst voor jezelf. Zal ik het wel aankunnen? En zal ik volhouden? Of zal ik mislukken? Zal ik God wel trouw blijven? De duivel kan je soms aanvallen, en tegen je zeggen: 'Jij? Ha! Jij deugt toch niet!'

Heb jij angst? Kijk dan naar Jezus! Jouw Held! Jouw Goddelijke Held! Zo mag je Hem noemen! Hij heeft gestreden, ook voor jou! En Hij vecht nog steeds voor je. Wees niet bang.

Die Goddelijke Held is ook: de **Eeuwige Vader**. Dat is wel een heel bijzondere naam. Want de naam 'Vader', die verbinden wij meestal met God de Vader, en niet zozeer met God de Zoon. En toch: ook Jezus, dit Kind van Bethlehem, wordt Eeuwige Vader genoemd. Ook Jezus was er altijd al, vóór alle eeuwen. En Hij kent ons door en door. Hij zorgt voor ons, zó goed, zó liefdevol, zó ontroerend, zoals alleen een eeuwige Vader dat doen kan. Bij Hem mag je schuilen, zoals een kind bij zijn vader of moeder schuilt. Door Hem ben je nooit alleen.

Misschien heb jij die momenten, of heeft u die momenten, dat je je alleen voelt. Niemand begrijpt je. Iedereen heeft het druk, en iedereen heeft z'n eigen leven. Maar wie heeft er oog voor jou? Deze Eeuwige Vader, Hij heeft jou in het oog. Zo mag je bij Hem komen, bij Jezus. En je mag Hem deze naam geven. 'Eeuwige Vader, bij u vind ik rust. Bij U schuil ik. Ik ben nooit meer alleen.'

Tenslotte de vierde naam: **Vredevorst**. Dat is een koninklijke naam. Vorst van de vrede. Maar om die vrede te bereiken, is de Koning een Knecht geworden. Hij heeft gezorgd dat er vrede kwam, vrede tussen God en ons, tussen God en jou! Alle schuld haalde Hij weg. En als je gelooft in Hem – dáár gaat het om! – als je gelooft in Hem, en al je zonden belijdt, dan daalt die vrede van God in je hart. Dan ervaar je al een stukje hemel op aarde. 'Vrede op aarde', dat betekent niet dat er sinds de komst van Jezus geen oorlog meer is. Als dat de betekenis zou zijn, dan zou het Evangelie niet kloppen. Nee, die vrede op aarde, die komt 'in mensen in wie God een welbehagen heeft'. Mensen die God een heel warm hart toedraagt.

Ken jij die vrede van God al, in jouw hart? Als dat zo is, dan ga je daar ook iets van uitstralen. Dat kan niet missen. Anderen gaan dat merken.

En er komt een dag, dan zal die Vredevorst terugkomen. 'Soon and very soon, we are going to see the King'. Dan zal Hij alles goedmaken. En ieder die gelooft in Hem, iedereen die op Hem heeft leven vertrouwen, die mag dan binnengaan in Zijn vrederijk. Jij bent daar ook welkom. U ook. Als je hebt leren buigen voor de Vredevorst.

Wanneer Hij komt, en alles wordt nieuw, en jij komt bij Hem, hoe zul je Hem dan noemen? Met welke naam zul je Hem dan aanspreken? Denk jij daar zelf weleens over na? Hoe je Hem dán noemt, dat hangt af van hoe je Hem nú leert kennen. De naam die je straks gebruikt, die heeft alles te maken met de gevoelens die je nú voor Hem koestert. Wat is jouw naam voor Jezus? Hoe noem JIJ Hem? Amen.

René van Loon (010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl)

