

Overdenking in de dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar, 26 februari 2006, 16.00 uur

Thema: 'Wolken – God is verborgen... en dichtbij!' naar aanleiding van Exodus 24: 12-18 en Mattheüs 17: 1-9

1. God hult Zich in een wolk

Afgelopen woensdag kocht ik deze Straatkrant, en daar staat een gedichtje in, dat ik u zal voorlezen. Het heet: 'Geluk' en het is geschreven door Ron.

*Als ik Jezus toelaat,
zeggen ze:
zorgt hij dat het beter gaat
zodat je niet meer gebruikt
en dat je er zelfs
niet meer aan ruikt
maar zolang ik dat niet doe
kom ik daaraan nog niet toe
als hij nu de weg laat zien
krijg ik dat geluk misschien.*

Dat laatste woordje, 'misschien', daar zit een hele wereld achter. 'Als Hij nu de weg laat zien krijg ik dat geluk misschien.' In die woorden proef je het verlangen, een soort hunkering naar dat geluk. En tegelijkertijd is er iets van onzekerheid, twijfel. Want inderdaad: het gebeurt! Er zijn mensen die tot geloof komen in Jezus en daardoor compleet veranderen. Maar de wereld zit toch ook wel weer ingewikkelder in elkaar. Geloof is geen tovermiddel, waardoor al je kwalen en zorgen ineens als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. En God is geen automaat, waar je een gebedschipkaart in steekt en die dan elke gewenste oplossing biedt.

God is God, en wij zijn mensen. Wij zijn beperkt, en klein, en nietig, terwijl Hij alles overziet, als de heilige, eeuwige, hoge God. Niet voor niets tekent de Bijbel ons God als iemand die woont in de wolken. Een verborgen God. Wij kunnen Hem niet zomaar narekenen. We kunnen geen theorie op Hem loslaten, die dan voorspelt wat Hij zal doen. God is oneindig veel groter dan wij. In Deuteronomium 29: 29 staat een heel wijs woord, dat is gemakkelijk te onthouden, Deuteronomium 29: 29: 'De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, voor altijd, opdat wij de woorden van deze wet volbrengen.'

Ik weet natuurlijk niet met wie Ron over Jezus heeft gesproken. Ik ben ervan overtuigd dat het leven van Ron inderdaad zal gaan veranderen als jij Jezus leert kennen. Dat er inderdaad dan ook voor Ron weer een toekomst is. Maar hoe die weg gaat... dat weet ik niet. Die weg kan ook nog door hele diepe dalen gaan. God is een God die Zich hult in een wolk.

Zo hebben we dat gelezen. Twee keer. Als Mozes de berg op gaat, dan is die berg overdekt door een wolk. En in die wolk, daar is God. Zo is het ook in Mattheüs 17: 5. Ook daar gaat het over een berg. En over de top van die berg glijdt de schaduw van een stralende wolk. En vanuit die wolk klinkt de stem van God.

God hult Zich in de wolken. Daraom moeten we niet zo snel in paniek raken als we in de problemen raken. We moeten niet meteen gaan twifelen aan God, of opstandig worden. 'Waar is God nou?!' Alsof God alleen maar bij ons is in de voorspoed. Nee, lees u thuis dat lied nog maar eens door, dat we net gezongen hebben, Gezang 447: 'God gaat Zijn ongekende gang vol donk're majesteit, die in de zee Zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. Uit grondeloze díépten put Hij licht! En vreugde uit pijn! Hij voert volmaakt Zijn plannen uit, Zijn wil is soeverein.' Voelt u het? Die God in de wolken, die heeft méér pijlen op Zijn boog dan zo snel mogelijk onze problemen oplossen. Hij gaat Zijn weg vaak heel anders, op een manier die wij totaal niet begrijpen. Want Hij is God in de wolken.

2. Vanuit de wolk spreekt Hij

Maar kun je dan eigenlijk níets weten over God? Als Hij Zich hult in een wolk? (En u begrijpt wel, dat is symbooltaal, bijbelse symbooltaal, want God kun je niet op één plaats vastpinnen.) Is God de grote onbekende? Alleen maar mysterieus? Of laat Hij toch iets van Zichzelf merken?

Ja, toch wel! Want heeft u het gemerkt, in die twee stukjes uit de Bijbel? In allebei de gevallen spréékt God. Hij spreekt vanuit de wolk! 'De HEER riep Mozes vanuit de wolk', lezen we in Exodus 24: 16. En God gaat dan ook verder met Mozes in gesprek. Hij laat Zich kennen! Tóch wel!

En in Mattheüs 17 klinkt er ook weer een stem uit de wolk: 'Dit is Mijn geliefde Zoon. In Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem!'

De Bijbel zegt dus méér over God, dan alleen dat wij Hem niet kunnen zien, dat Hij hoger is dan wij, dat we Hem niet kunnen narekenen. Ja, dat ook allemaal, maar tóch laat God Zich kennen! Want Hij spreekt. Hij geeft Zijn Woord.

De God van de Bijbel is een God van het Woord. Dat is voor ons mensen heel lastig. Wij willen zo graag dingen zien! Maar God zei al tegen Israël: 'Jullie mogen geen afbeelding van Mij maken.' God is geen God van grote spektakelstukken, van spetterende voorstellingen en knaleffecten. Nee, God is een God van het Woord. Hij heeft gesproken, en wij als mensen mogen luisteren naar Zijn woorden.

Mensen zeggen weleens tegen mij: 'Ik wil het zo graag ervaren, ik wil het voelen, ik wil het wel zién dat God er is en dat Hij iets doet!' Nou, soms ervaar je ook dingen, en voel je ook dingen in het leven met God, maar dat is

uiteindelijk allemaal extra. Centraal staat het Woord. Gewoon heel nuchter: wat er in de Bijbel staat over God. Als je in de kerk komt, dan wordt er iets gelezen en iets gezegd over God. En je zingt woorden van hoop. En zo kun je weer verder.

Waarom laat God niet veel meer zien? Waarom niet veel meer spektakel? Dan zouden toch veel meer mensen gaan geloven? Als er nou eens een blinkende engel zou neerdalen op het Pier Panderplein, bij de Scholver, een engel, stralend als de zon, dan zat hier toch zó die kerk vol?!

Weet u waarom God dat niet doet? Omdat Hij niet wil overrulen, maar wil overreden. Iemand overrulen, dat doe je door te imponeren. Iemand overreden, dat doe je met het goede woord op het goede moment. En dan laat je iemand in z'n waarde. Je geeft ruimte. Zo is God. Hij hult Zich in een wolk, maar Hij is niet de grote onbekende. Nee, Hij spreekt! En Hij heeft wel héél in het bijzonder gesproken door Jezus. Door Zijn Zoon, die Hij hier Zelf aanwijst. 'Dit is Mijn geliefde Zoon. In Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem!'

Hoort U het weer? 'Lúíster naar Hem.' Het gaat om Zijn woorden! Ook in Jezus heeft God ons niet overruled. Jezus kwam niet met tromgeroffel of een blinkend zwaard. Nee, Hij kwam om te dienen, en om Zijn leven te geven om ons te redden.

3. God hult Zich in de wolk, om ons te beschermen en zo nabij te kunnen zijn

God hult Zich in een wolk, maar uit die wolk spreekt Hij. En juist uit die woorden van God ontdekken we wie Hij is. Dat Hij zó machtig is, zó groots, zo verheven, dat wij als nieteige mensen Hem nooit zomaar zouden kunnen ontmoeten. Dat is wat in de Bijbel ook steeds weer mensen ontdekken: 'Als ik God zou zién, zoals Hij is, dan zou ik niet in leven kunnen blijven!' Als een lasser nou al zo'n lasbril nodig heeft, hoe denk je dan als mens de bron van alle energie, de Schepper van hemel en aarde zomaar te kunnen zien? Hij, volkomen volmaakt, en wij, mensen die zo vaak falen...

God hult Zich in een wolk, en dat is maar goed ook! Hij beschermt ons ermee. Dat wij Hem niet zien, en dat wij Hem niet altijd begrijpen, dat Hij ons ook niet alles duidelijk maakt, dat is maar goed ook. Wij zouden eronder bezwijken.

Je kunt het vergelijken met een kind. Een kind vertel je ook niet alles. En een kind laat je ook niet alles zien. Denk maar aan de filmkeuring. Maar waarom doe je dat niet? Mag een kind dat dan niet weten? Wil je het kind dom houden? Nee, dat niet. Maar je wilt een kind beschermen. Het kan nog niet alles bevatten. Het moet ook de kans krijgen om zich vrij en blij te kunnen ontwikkelen. Als je als ouders je kind voortdurend overal aan zou blootstellen, dan zou je als ouders een bedreiging gaan vormen voor je eigen kind. Juist door niet alles te vertellen en niet alles te laten zien kun je meer nabij zijn.

Zo is het ook met God. Hij hult Zich in een wolk. Waarom? Om ons te beschermen. Wij begrijpen niet alles, en dat hoeft ook niet. Hij maakt ons niet alles bekend, en dat is maar goed ook. Hij geeft ons Zijn Woord, Zijn Woord van trouw, Zijn ja-woord, en dat ja-woord van God, dat is genoeg! In Jezus heeft God laten zien dat Hij echt van ons houdt. Hij heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven. En Hij heeft voor ons de macht van de dood gebroken toen Hij opstond op zondag. Dát is ons houvast, ook als we heel veel dingen niet begrijpen.

God verbergt Zich in een wolk. Maar Hij spreekt wel. En zo ontdekken we dat Hij juist als verborgen God dichtbij kan zijn. Want Zijn verborgenheid betekent voor ons: bescherming. Het is maar goed dat Hij Zich in een wolk hult.

4. Eens zal de wolk verdwijnen en zullen we God zien, oog in oog!

En toch, toch zal het niet zo blijven. Want uiteindelijk wil God een nóg intiemer contact. Zoals kinderen volwassen worden. dan kun je uitleggen wat vroeger te hoog gegrepen was. Paulus schrijft daarover iets prachtigs in 1 Korinthe 13. Hij zegt: 'Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.'

Uiteindelijk zullen de wolken openbreken. Dan komt Jezus terug naar deze aarde. De wolken zijn dan alleen nog maar een wagen waar Hij op rijdt. Hij komt met de wolken. En Hij zal ons God ten volle laten zien. Zonder wolkenluier. Dan zullen we oog in oog staan met Hem. En dan zullen we ten volle Hem mogen kennen, zoals wij zelf door Hem gekend zijn.

Wat een ongelooflijk moment zal dat zijn! Alle wolken weg. Alsof je in een vliegtuig zit dat is opgestegen onder een dik wolkendek, grijs en druilerig, en dan stijgt en stijgt, totdat je opeens, van het ene moment op het andere, boven de wolken uitstijgt, en opklimt in het volle zonlicht.

Wilt u dat meemaken? Dat kan! Ga dan maar uw weg met God. God die woont in een wolk, maar die duidelijk spreekt, ook tot u, en tot jou: 'Ik geef je Mijn ja-woord, Mijn woord van trouw, voor altijd!'

Amen.

Om (samen?) over na te denken:

1. 'God hult Zich in een wolk'. Vindt u dat een teleurstelling, of juist een troost? Waarom?
2. God is verborgen, en ook nabij. Kan dat wel tegelijkertijd?
3. 'God is een sprekende God, omdat Hij ons niet wil overrulen, maar wil overreden.' Wat vindt u van die gedachte?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl