

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 20 maart 2005, 9.15 uur (belijdenisdienst)

Thema: 'Leef de Koning tegemoet' n.a.v. Johannes 12: 12-19 (kerntekst: vs. 18a)

0. Waarom gaat de menigte Jezus tegemoet?

* In dit bijbelgedeelte wordt twee keer verteld, dat de menigte Jezus tegemoet ging (vers 13 en vers 18). Wat die menigte betreft: Het was een paar dagen voor het Joodse Paasfeest. Dan werd de bevrijding uit de Egyptische slavernij herdacht: in opdracht van God leidde Mozes het volk naar het beloofde land. In de tijd rond het leven van Jezus waren er tijdens Paasfeesten heel veel Joodse pelgrims in Jeruzalem, volgens de geschiedschrijver Josephus wel 2.700.000. Zelfs al zou hij overdrijven, dan nog waren er veel.

* Waarom loopt de menigte Jezus tegemoet? Er zijn zeker drie redenen voor aan te geven, die ook iets met ons leven te maken hebben.

1. Om Hem beter te leren kennen!

* De mensen zijn benieuwd! De verhalen over Jezus hebben heel veel losgemaakt, vooral het bericht over de opwekking van Lazarus (Johannes 11). Mensen horen welke heerlijke dingen Jezus heeft gedaan, en willen Hem zelf leren kennen. Zo gaat dat vandaag de dag nog! Mensen raken geboeid door wat ze zien gebeuren bij anderen: hoe het geloof in God hen verandert. Zoals de journalist van Intermediair zich gefascineerd afvroeg, wat de mensen in groeiende evangelische gemeenten beweegt.

* Wie belijdenis doet, en 'Ja' zegt tegen God, heeft daar redenen voor! Als we dat zien, is het een goede aanleiding om ook zelf verder te gaan zoeken naar God, om Jezus tegemoet te gaan.

* Als we Hem beter leren kennen, zullen we merken dat Hij anders is dan andere koningen, die houden van macht, pracht en praal. Jezus niet: Hij rijdt niet op een trots paard, maar op een nederig, jong ezeltje. Hij voert geen leger aan, maar komt om Zelf te gaan sterven, om de straf voor onze zonden te dragen, zodat wij vrijuit mogen gaan.

* Als je verlangt naar een krachtpatser, zoals vele Joden verlangden naar een krachtige koning, die de Romeinen zou verjagen, dan valt Jezus tegen. Om die reden zullen er ook mensen in die menigte zijn geweest, die nu nog 'Hosanna!' riepen, maar korte tijd later: 'Kruisig Hem!'

* Jezus is anders! Wie verlangt naar liefde, naar een hart dat openstaat, naar God die dichtbij is, komt thuis, als hij of zij Jezus leert kennen. En dan leer je alleen maar meer. Zoals ook de discipelen de Bijbel steeds beter gingen begrijpen (vers 16). Dat is iets geweldigs, want in de Bijbel liggen je bronnen!

2. Om Hem te eren als Koning!

* Iemand tegemoet gaan is ook een eerbetoon, zoals bij een staatsbezoek de gastheer of gastvrouw het bezoekende staatshoofd tegemoet gaat. De bevolking van Jeruzalem eert Jezus als 'de Koning van Israël'.

* Palmtakken zijn een overwinningsteken. En 'Hosanna!' betekent: 'Geen redding nu!' Dat drukt verwachting uit. Belijdenis doen wil ook zeggen: Jezus als Koning erkennen en gehoorzamen, in alle aspecten van het leven, tot in de kleinste details (hobby's, werk, computergebruik, manier van rijden, relaties enz.). Je gebed is: 'Heer, wat wilt U dat ik doe?'

* Als je gaat leven naar Zijn geboden en richtlijnen, merk je pas ten volle hoe goed Hij is. Zoals een ploeg die een toptrainer krijgt, aanvankelijk wellicht moppert en liever niet gehoorzaamt, maar langzamerhand merkt dat de prestaties stijgen. Wie Gods geboden negeert, doet zichzelf tekort, en God en Jezus.

* Onderwerping aan Koning Jezus is voor iedereen moeilijk, want je moet je wil opgeven om je eigen gang te gaan. Je kunt dus voor Jezus kiezen óf voor je eigen ego. Dat is wat de Farizeeën doen, omdat zij zich door Jezus bedreigt voelen in hun machtspositie (vers 19). Toch slaan ze onbedoeld de spijker op zijn kop: 'De hele wereld loopt Hem na.' Jazeker, dat zal zeker gebeuren! Nu al, in de 21 eeuw, zijn er meer christenen dan ooit tevoren.

* Dat wekt weerstand, jaloezie, en haat. Bij de Farizeeën, en nu ook. Zo staat een spannend boek als de Da Vinci Code vol insinuaties, dat het christelijk geloof niet zou kloppen. Natuurlijk kun je kritiek hebben op kerken, maar blijf van Jezus af!! Ontroerend, de reactie van mgr. Echevarria van Opus Dei: 'Ik bid elke dag voor Dan Brown.'

* Koning Jezus werd gesmaad, maar er komt een dag dat Hij terugkomt met de wolken van de hemel en dat ieders oog Hem zal zien. Alleen: voordat Hij als Rechter komt, kwam Hij als Redder, ook voor ieder van ons!

3. Uit verlangen om Hem te ontmoeten!

* Het is één en al vreugde, onder de mensen die naar Jezus uitlopen. Als je iemand tegemoet gaat, is dat vaak uit diepe liefde en intense blijdschap de ander weer te zien. Zo vertelde Jezus over een Vader die uitkeek naar zijn verloren zoon, en toen die eraan kwam, rende de vader met open armen op hem toe (Lukas 15: 20).

* In Jeruzalem gaan ze Jezus tegemoet. Wij leven Hem tegemoet. Wat een heerlijk vooruitzicht, Hem eens te mogen zien! De liefdesband met hem, maakt dat we verlangen naar die ontmoeting. Belijdenis doen is ook niet: een systeem van geloofwaarheden onderschrijven. Het gaat om een warme liefdesband. Een liefdes-ja!

* Daarom mogen we de Koning tegemoet leven en tegemoet bidden!

Om (samen?) over na te denken:

1. Kent u mensen die u hebben gestimuleerd of stimuleren om Jezus beter te willen leren kennen? Zo ja, waardoor kwam dat? Zou u zelf anderen kunnen stimuleren?

2. Zijn Gods geboden voor u een last of een lust? Of nog iets anders? Waarom?

3. In de Middeleeuwen was iedereen gericht op de terugkeer van Jezus en het laatste oordeel (zie allerlei afbeeldingen). Nu lijken we daar heel weinig mee bezig te zijn. Klopt dat? En zo ja, hoe zou dat komen? Verlangt u naar Jezus' terugkeer?