

**Preek 12 januari 2025, bevestiging ambtsdragers
HWS Ontmoetingskerk
1 Korintiërs 12:1-11**

Gemeente van Jezus Christus,

Vandaag is een bijzondere dag. We verwelkomen vier nieuwe ambtsdragers in de kerkenraad. Mensen die straks zullen zeggen: 'ja... Ja, ik wil mij op deze manier inzetten voor de kerk, voor de mensen in onze omgeving, voor Jezus...' Bij leven en welzijn is dat in principe een periode van minstens vier jaar. Dat is een hele tijd, waarin er van alles kan gebeuren. Toch zeggen jullie: daar gaan we voor...

Dat vind ik knap. En in onze huidige maatschappij is dat ook best heel bijzonder te noemen. Op veel plekken worden er vrijwilligers gezocht, maar bijna overal blijkt het lastig om genoeg vrijwilligers te vinden. Vaak lukt het nog wel om kleine behapbare en duidelijke taken in te vullen, maar dingen die langer duren, taken waarvan het nog best onduidelijk is wat dat allemaal op je pad kan brengen... Dat is lastig. Dat geldt voor clubs, dat geldt voor sportverenigingen, dat geldt voor van alles... En kerken zijn daar zeker geen uitzondering op... Wij mogen heel dankbaar zijn dat na vandaag onze kerkenraad weer helemaal compleet is... Want kerkenraadswerk kan soms ook best zwaar zijn... Ik hoop dat ik jullie nog niet teveel ontmoedigd hebt... Nu kun je nog terug... 😊

Maar ik weet zeker dat jullie dat niet willen. Toen de vraag op jullie weg kwam of jullie een ambt wilden bekleden hebben jullie daar goed over nagedacht, met anderen over gesproken... Gebeden... En bij verschillende van jullie hoorde ik ook heel expliciet dat jullie je geroepen weten om dit te gaan doen. Dat is heel mooi en bemoedigend voor ons als hele gemeente. De Heilige Geest is aan het werk in onze gemeente. De Heilige Geest die gegeven wordt aan alle gelovigen om ons te helpen, om ons te leiden op de weg van het geloof, langzaam maar zeker ons verandert in mensen zoals God ons bedoeld heeft... En ook de Heilige Geest die de kerk vormt...

Daar lasen we vanochtend ook over in de Bijbel. We lasen bijvoorbeeld over alle – alle – gelovigen: 'In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.' Het kan natuurlijk zijn dat jij hier in de kerk zit of meekijkt en dat je niet gelooft... Maar als je wel gelooft, of als je daar nog over twijfelt... Zie jij de Heilige Geest in jouw leven werken, ten bate van de gemeente? We moeten hierbij breder denken dan alleen de kerk hier, maar ook in de omgeving, mensen die wij als kerkelijke gemeente kunnen helpen. Zie jij de Heilige Geest in jouw leven werken?

Dat kan best een spannende vraag zijn. Bijvoorbeeld voor een ouder iemand die aan huis is gebonden, of iemand die naar zijn idee maar heel weinig voor de kerk doet... 'In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.' Dat is een geloofsstelling, en ik geloof daar ook in. Ik hoor soms nog weleens iemand vertellen dat hij of zij zich niet zo van waarde weet in de gemeente... Maar dan vraag ik door... Soms blijkt iemand wel te bidden, of iemand in de kerk te bemoedigen, of heel praktisch geld te geven... En ook als dat allemaal niet van toepassing is... Dan nog word ik vaak in zo'n gesprek geholpen, en helpt het mij bijvoorbeeld om deze preek te houden... 'In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.'

Maar niet bij iedereen op dezelfde manier... Het kan zomaar zijn dat we vooral gefocust zijn op de predikant, of de andere kerkenraadsleden. Wat doen zij? Dat valt op... Als ik hier sta dan val ik op... En datgene wat jij dan doet ziet een ander niet of minder... En dan kan dat minder groot lijken, of zelfs minder belangrijk... Maar daar ben ik het niet mee eens. En ik denk dat ons Bijbelgedeelte onderstreept dat elke taak in de gemeente van wezenlijk belang is. Je kunt niet zeggen dat het één belangrijker is dan het ander. Trek je één steen eruit dan kan het hele gebouw instorten. Het is de Heilige Geest die alles samenbindt tot opbouw van onze gemeente...

En daarvoor geeft Hij ons gaven. Dat is het hoofdthema van de Bijbeltekst van vandaag. De gaven van de Heilige Geest. Het is niet iets dat je kunt verdienen of kunt kopen... Het is een gave, een gift, een cadeau van de Heilige Geest voor jou... Elke gelovige ontvangt gaven van de Heilige Geest, om jou te helpen dienen in de kerkelijke gemeente... Daarmee hebben we dus ook meteen het verschil te pakken met talenten. Talenten en gaven zijn beiden iets wat je ontvangt van God, maar talenten zijn er voor alle facetten van het leven, en gaven zijn specifiek voor het dienstwerk in de gemeente, en in het christelijke dienstwerk in de wereld. Paulus leert ons vandaag dat elke christen bezig is met dienstwerk in en door de kerk. Niemand is alleen een consument van de diensten van anderen, iedereen deelt uit. Dienstwerk...

Wat is dat dienstwerk? Dienstwerk of dienen is de behoeften van een ander of van de gemeenschap plaatsen voor die van jezelf. Dat kan dus als kerkenraadslid, maar dat kan op tal van andere manieren ook. En wanneer je op die manier dient in de kerk, of door de kerk in de wereld, dan heeft dat ook hele mooi gevolgen voor jou. Ik noem drie gevolgen:

Het eerste is: zelfkennis. Als gelovige ontvang je gaven. Elke gelovige ontvangt die. Weet jij wat jouw gaven zijn? Daar kun je maar op één manier achter komen. Door te

dienen. Het liefst op verschillende plekken in en rond de kerkelijke gemeente. Alleen op die manier ontdek je wat God jou voor gaven heeft gegeven. Zelfkennis.

Tweede gevolg van dienen: gemeenschap. Als je vooral als consument in de kerk zit, of alleen maar op afstand meekijkt, dan geloof je vaak maar in je uppie... Maar wanneer je gaat dienen kom je in contact met anderen. Dienen trekt jou uit je eigen isolement en verbind je met anderen. Dat geeft je nieuwe relaties, brengt je op nieuwe manieren verder in het geloof. Vaak ook op heel diepgaande manieren. Gemeenschap.

Derde gevolg is het genieten wanneer je ziet dat Jezus werkt in de mensen om je heen, door of dankzij jou. Jezus doet grootse dingen in levens. Het is prachtig als jij ervaart dat je daar een rol in speelt. Genieten.

Drie gevolgen van dienen in de kerk of door de kerk in de wereld: Zelfkennis, gemeenschap en genieten. En nu een lastig punt misschien: als je het voor deze gevolgen doet, dan ontvang je het niet. Want dat is niet het dienen van een ander, dan doen je het alleen om er zelf beter van te worden. Denk ook aan wat Jezus zegt over zichzelf: 'want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen'. Jezus geeft het voorbeeld, wij mogen Hem volgen.

Dienen... Met behulp van de gaven van de Heilige Geest. Paulus noemt er een aantal in ons gedeelte: verkondigen van wijsheid, overdragen van kennis, een groot geloof, de gave om te genezen, wonderen te verrichten, te profeteren en nog meer... Op andere plekken in de Bijbel worden er nog meer gaven genoemd. Maar ik denk niet dat het een compleet overzicht is. De Heilige Geest geeft telkens weer dat wat nodig is. En dat kan op de ene plek of in de ene tijd iets heel anders zijn dan elders. Wij hebben hier in Schollebaar andere gaven nodig dan in de kerk van, noem maar wat, de kerk van Korea honderd jaar geleden.

En de gaven die wij nodig hebben die geeft de Heilige Geest. Wij komen in principe niets tekort... Elke gelovige ontvangt gaven, maar niemand ontvangt hetzelfde. De ene ontvangt veel verschillende gaven, en de ander ontvangt minder gaven maar is daar wel heel sterk in. De ene ontvangt misschien gaven om jongeren over God te vertellen op een manier die heel liefdevol is, en de ander kan misschien heel goed één-op-één luisteren naar de ander, en weer iemand anders is heel goed in het zien van de moeilijkheden bij de ander en dat praktisch op te pakken... Elk mens is anders, en elke gelovige ontvangt zijn of haar eigen combinatie van gaven. Jouw combinatie van gaven is dus uniek. Net als bijvoorbeeld je vingerafdruk, zo is de combinatie van gaven die jij ontvangt ook uniek. Als je dat ook nog eens combineert

met de unieke plek waar jij bijvoorbeeld woont of werkt, of de mensen die jij kent... Met andere woorden: er zijn dingen in het leven, die alleen jij kunt doen. Er zijn mensen in jouw omgeving die alleen jij kunt helpen. Jouw combinatie van gaven op jouw plek... Dat ben jij alleen...

Maar hoe weet je nu waar God jou roept om te dienen? Als je bijvoorbeeld een nieuwe baan zoekt dan stel je jezelf de vragen: Wat vind ik leuk om te doen? Waar ben ik goed in, wat kan ik? En wat zijn de mogelijkheden? Bijvoorbeeld de vacatures. Als het gaat over dienen in de kerk kun je denk ik het beste beginnen bij die laatste vraag: wat zijn de mogelijkheden? Wat denk jij dat nodig is? Ik zei het al eerder in de preek. Alleen door bezig te gaan in de kerk, misschien juist wel het liefst op plekken die in eerste instantie minder bij jouw natuurlijke talenten lijken te passen, kun je ontdekken wat de gaven van de Geest bij jou zijn. Zelfkennis. Als je zoiets oppakt kan het natuurlijk zomaar zijn dat het niet bij je past. Maar wanneer je nieuwe gaven bij jezelf ontdekt, wanneer je van het dienstwerk geniet, wanneer je ziet dat de Geest door jou heen werkt... Dan weet je, dit is goed, zo is het bedoeld. Vul de gaten in de kerk die jij ziet, en laat de Geest de rest doen...

En zo staan jullie vandaag aan het begin van een ambtsperiode, een tijd van dienen in de kerk. Weet dat je het niet alleen doet. De andere kerkenraadsleden zijn er, de gemeenteleden zijn er om je te helpen, en meer nog: De Heilige Geest is er. De hele weg, met Zijn gaven, met Zijn leiding, met Zijn hulp... En dan is er slechts één ding dat het allerbelangrijkste is. Eén ding dat wij nooit mogen vergeten. Houd je daar aan vast. En dat is de gave van de Heilige Geest die elke gelovige ontvangt. We lezen het in vers 3: 'Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest.' Het geloof in Jezus is het belangrijkste, ook dat is een gave, een geschenk. En het is de toetssteen van alles wat wij in de kerk doen. Jezus de Heer.

Staat Hij centraal? Verwijst het naar Hem? Gaat het om Jezus? In al het dienen in de kerk is het Jezus waar het om draait. De Heilige Geest wijst steeds weer naar Jezus... Alle gaven zijn op Jezus gericht... Laten wij allen, als kerkenraadslid, maar ook in alle andere vormen van dienen in en door de kerk, steeds weer op Jezus wijzen. Met de Geest gaan we gericht op Jezus een zegenrijke toekomst tegemoet. Halleluja, amen.

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410