

Preek 26 januari 2025 middag
HWS Ontmoetingskerk
1 Korintiërs 13

Gemeente van Jezus Christus,

De liefde... Daar wil ik het nu met u over hebben, want dat is hét grote onderwerp van 1 Korintiërs 13. Het gedeelte uit de Bijbel dat we net lazen. Het is één van de meest geliefde hoofdstukken uit de Bijbel. Dit hele hoofdstuk wordt ook wel het loflied op de liefde genoemd. En als je met gelovigen gaat praten over hun geloof en wat dat voor hen betekent en wie God in hun leven is... Dan duurt het vaak maar een paar tellen voordat het woord 'liefde' valt. Liefde raakt aan de kern van de geloofsharten van velen. En zo is dit Bijbelhoofdstuk een geliefd en bekend deel van de Bijbel.

Het is dus ook niet vreemd dat het voor mij niet de eerste keer is dat ik mag preken over dit Bijbelgedeelte. Toch is er een groot verschil met de andere keren. Want als ik zo om mij heen kijk... De andere keren dat ik over deze Bijbeltekst sprak waren de meeste mensen... veel netter gekleed dan u nu... Maar dat had meer te maken met de dag waarop dat gebeurde. Het is een geliefde Bijbeltekst voor huwelijken... De dag dat twee mensen hun liefde met hun omgeving en voor het aangezicht van God vieren en een zegen daarover mogen ontvangen. Misschien is 1 Korinthe 13 wel het meest geliefde Bijbelgedeelte voor huwelijken.

Het zou zomaar kunnen dat het je daarom verbaast als ik nu zeg dat Paulus het huwelijk totaal niet op het oog had toen hij dit gedeelte opschreef... Het gaat over de liefde van God, de liefde van mensen onderling... Loflied op de liefde... Maar tegelijkertijd en juist voor de Korintiërs... Ook een veroordeling vanwege een gebrek aan liefde.

In de christelijke gemeente in Korinthe waar Paulus aan schreef gebeurde er bijzondere dingen. Er waren veel gaven en talenten. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest waaide door de kerk heen. En vermoedelijk kwamen er ook veel mensen tot geloof. Van buitenaf gezien zou je dus kunnen zeggen: die gemeente is goed bezig... God moet wel heel blij met hen zijn... Maar dan zou je fout zitten. En dat maakt Paulus in dit gedeelte opnieuw duidelijk. Juist door de liefde, of beter gezegd het gebrek aan liefde, duidelijk te maken.

Paulus schrijft: 'Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.' Een geloof zonder

liefde is... Niet veel... De kern, het belangrijkste ontbreekt... Dit is een harde aanklacht tegen de Korintiërs. Tegenover de jaloezie van de Korintiërs, hun zelfvoldaanheid, hun eigendunk, hun verkeerde gedrag en hun egocentrisme, zet Paulus de liefde die geen afgunst kent, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid, en die niet grof en niet zelfzuchtig is.

Als ik om mij heen kijk in onze gemeente dan zie ik veel mooie dingen gebeuren. De zegen van God rust op onze gemeente. De Heilige Geest werkt hier... Het kan dan heel verleidelijk zijn om te denken: Het gaat zo goed, God zal wel heel blij zijn met ons... En dat kan ook heel goed het geval zijn, maar het kan ook een vals gevoel zijn... Als in jouw leven de liefde ontbreekt, kan het best zo zijn dat God door jou heen werkt, maar dat is dan meer ondanks jou dan door jou. Door 1 Korinthe 13 worden we steeds weer opgeroepen om bij onszelf en in onze gemeente te kijken: wat drijft ons? Is het eigenwinst, eigenbelang? Of is het de liefde van Christus? Kunnen wij met Paulus in 2 Korinthe 5 zeggen: 'Wat ons drijft is de liefde van Christus?'

En wat is die liefde? Wat is liefde? Het is misschien verhelderend om het tegenovergestelde van liefde te benoemen. Wat is het tegenovergestelde van liefde? Misschien denk je haat... Maar liefde en haat kunnen heel dichtbij elkaar liggen. Denk bijvoorbeeld maar een mensen die ooit beloofden elkaar te blijven liefhebben tot de dood hen scheid, maar slechts enkele jaren elkaar het leven zuur maken, een vechtscheiding ondergaan en elkaar haten... Liefde en haat zijn geen tegenovergestelden van elkaar. Wat is dan het tegenovergestelde van liefde? Sommigen zullen misschien angst zeggen. Maar liefde en angst kunnen soms juist hand-in-hand gaan. Liefde brengt de angst op afwijzing mee, de angst om de ander te verliezen. Pas in de volmaakte liefde wordt angst uitgesloten. Liefde en angst zijn geen tegenovergestelden van elkaar. Wat is dan het tegenovergestelde van liefde? Ik denk dat het tegenovergestelde van liefde onverschilligheid is.

Bij liefde bekommer je je om de ander. Je geeft om die andere persoon. Je wilt het beste voor die ander... Bij onverschilligheid interesseert die ander je niet. Het draait niet om die persoon. Sterker nog die persoon telt helemaal niet mee. Bij liefde draait het om de ander, de behoeften en verlangens van de ander gaan voorop. Bij de meeste mensen daarentegen draait het vooral om het eigen ik, over de eigen behoeften en verlangens. De meeste mensen gebruiken anderen om er zelf beter van te worden... In de liefde offer je iets van jezelf op voor de ander... Dat is liefde, je geeft iets van jezelf voor de ander...

Zo ook in de kerk. Als het in een kerk alleen draait om dat jij geïnspireerd wordt door de boodschap, of dat het alleen maar draait om bezoekersaantallen en zoveel mogelijk nieuwe leden... Dan is de liefde ver te zoeken... Een christelijke gemeente is pas echt gezond als de groei zich ook kenmerkt door de liefde, naar elkaar en naar de medemens. Plat gezegd: Schollevaar heeft er niets aan als deze kerk afgeladen vol zit, maar Schollevaar en de regio bloeien wanneer de liefde in onze gemeente ook groeit en bloeit.

Dan de vraag: hoe groei jij in liefde? Liefde is niet iets wat je kunt leren uit een boek. En liefde leer je denk ik ook maar mondjesmaat door het te doen. Want als je bij jezelf denkt: nu ga ik heel liefdevol zijn. Dan wordt het een strijd tussen twee liefdes, de liefde voor die ander: waar jij heel erg je best voor doet... En de liefde voor jezelf, wat toch ook heel belangrijk is. Het grote verschil tussen beiden is alleen dat de liefde voor jezelf heel duidelijk vruchten voort brengt. Je profiteert er zelf optimaal van... En de liefde voor de ander... Soms wordt het enigszins beantwoord, maar in de regel ga jij er zelf op achteruit... Want je geeft van jezelf, zonder enige vorm van garantie dat je er iets voor terugkrijgt. Het is dan heel moeilijk, misschien wel onmogelijk om te groeien in liefde door het gewoon te doen...

Hoe groei je dan in liefde? Door liefde te ontvangen. Wanneer je liefde ontvangt, ontvang je van de ander, je gaat meer van de ander houden, en je wil die liefde met je eigen liefde beantwoorden. Misschien heb jij heel liefdevolle ouders. Mensen die je van jongs af aan hebben overladen met liefde. Statistisch gezien is de kans dan heel groot dat jij ook een liefdevoller persoon bent. Naar je ouders toe, maar ook naar een eventuele partner of kinderen. Toch komt de liefde van ouders ook met grote beperkingen. Want zij zijn er niet altijd, hun liefde is kwetsbaar. En zij maken ook fouten... En misschien ken jij wel helemaal niet de ervaring van liefdevolle ouders. Van welke liefde kun je dan groeien? Elke menselijke liefde komt uiteindelijk met zijn beperkingen, want mensen zijn beperkte en kwetsbare mensen. Hoe groei je in liefde? Door liefde te ontvangen. En dat kan het beste door de liefde van God te ontvangen.

Want de liefde van God is eindeloos, grenzeloos, volmaakt... In 1 Johannes staat bijvoorbeeld: 'En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.' God heeft Jezus gegeven, uit liefde. Denk ook aan Johannes 3: 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in

Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Als je denkt aan God, Hij de almachtige heerser van het heelal... En dan denkt aan Golgotha... Het kruis... Het lijden... 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Dat is liefde... Liefde voor jou... Grotere liefde bestaat er niet... Is niet denkbaar... God is liefde...

Dat is misschien wel het grootste verschil met andere religies. De Islam bijvoorbeeld kent dat niet. Islam betekent letterlijk onderwerping. Je moet je aan Allah onderwerpen, en wanneer je dat doet en precies leeft zoals van hem moet dan verdien je het om het paradijs in te gaan. Dat is een religie van hard werken en angst om het niet goed genoeg te doen... Het christelijk geloof is liefde. Wij hoeven het niet te verdienen, wij zouden dat ook niet kunnen. God geeft het... Gratis, maar de prijs was oneindig hoog... God is liefde. Augustinus wijst ons er terecht op dat zo'n uitspraak alleen kan als God een triniteit is. Want in je eentje liefde zijn... Dat kan niet... Maar Vader, Zoon en Heilige Geest leven in volmaakte liefde met elkaar. Volmaakte liefde... Die gebroken werd: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' De volmaakte liefde werd gebroken... Juist uit liefde... Voor jou... Wees je bewust van die liefde. Laat het je leven veranderen... Alleen zo kun je, met de hulp van de Heilige Geest groeien in liefde. Groei in liefde, door de bron van de liefde: Jezus Christus.

'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.' De liefde. Halleluja amen.

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410