

Preek 2 maart 2025 middag (ICAD-dienst)
HWS Ontmoetingskerk
Marcus 2:1-12 (BGT)

Gemeente van Jezus Christus,

Vandaag gaat het in de kerk over vrienden. Misschien heb jij ook wel vrienden. Misschien heb je zelfs wel heel veel vrienden. Het kan ook zijn dat je denkt dat je helemaal geen vrienden hebt. Dat is best verdrietig. Want vrienden hebben is fijn. Vrienden zijn er voor elkaar. Samen is het leuk, samen is het gezellig. En je kunt elkaar helpen. Als het moeilijk is en je bent in je eentje dan is dat extra moeilijk. Maar als het moeilijk is en je bent met een vriend dan kun je het samen doen. Vrienden hebben is fijn.

Wij hebben net een Bijbelverhaal gehoord. En in dat Bijbelverhaal gaat het ook over vrienden, en we horen ook over Jezus. Waarschijnlijk ken jij Jezus wel he? Jezus is de Zoon van God. En Jezus vertelt de mensen over God. En Hij doet ook wonderen. Dat is heel bijzonder. En dus willen de mensen Jezus zien, ze willen Hem horen spreken en ze willen de wonderen zien die Hij doet. Het is dus altijd heel druk bij Jezus in de buurt. En zo ook in ons verhaal.

Jezus is in Kafarnaüm. En Hij is in een huis. De mensen horen. Jezus is bij ons in de buurt! Iedereen wil Hem zien, iedereen wil Hem horen. En dus is het al snel heel druk bij het huis. Het is zo druk dat er niemand meer naar binnen kan en ook buiten het huis is het heel druk. Iedereen wil de woorden van Jezus horen. En wie weet: misschien gaat Jezus wel weer een wonder doen. Dat wil niemand missen... En zo is het heel druk... Niemand kan meer naar binnen...

En dan komen er nog vijf mensen aan. Eén van hen kan niet lopen. Hij ligt op een draagbed. De andere vier mensen zijn vrienden. Zij dragen de verlamde man. Ze hebben gehoord dat Jezus in de buurt is. En ze hopen dat Jezus hun vriend beter kan maken. Zo komen ze aan bij het huis... Maar daar staan al die mensen. Het is zo druk... Daar kan niemand meer bij... Zeker niet vijf mensen waarvan er één op een ligbed ligt. Dat past niet. Ze kunnen niet naar binnen. Ze kunnen niet bij Jezus komen. Wat nu?

Zullen ze maar weer weg gaan en op een later moment terugkomen? Nee, misschien is Jezus dan alweer weg. Dan weten ze niet waar Jezus is en dan krijgen ze hun vriend nooit bij Jezus. Wat dan? Wachten tot Jezus naar buiten komt? Dat kan nog wel heel lang duren. Misschien blijft hij wel in dat huis slapen... En waar moeten zij dan slapen? Wat kunnen ze dan wel doen? Ze zijn zo dicht bij Jezus... Maar toch kunnen ze niet bij Hem komen.

Gelukkig geven de vrienden niet op. Ze gaan hun vriend die niet kan lopen bij Jezus brengen. En ze verzinnen een plan. In de tijd van Jezus hadden alle huizen platte daken. Die platte daken waren gemaakt van houten draagbalken en van klei. Vaak was er een trap aan de buitenkant van het huis om op het dak te kunnen komen. Ze konden dus op het dak komen van het huis waar Jezus is. En daar gaan ze ook naar toe. En weet je wat ze dan doen? Als ze niet via de deur bij Jezus kunnen komen, dan maar via het dak. Ze gaan een gat maken in het dak van het huis.

Stel je maar eens voor dat jij daar in dat huis stond. Je bent aan het luisteren naar Jezus die over God verteld. En dan opeens zie je dat er wat kleine stukjes klei van boven naar beneden vallen. En als je beter kijkt zie je dat er een gat zit in het dak. Een gat dat stukje bij beetje groter en groter wordt. Eerst zie je nog niet wat er precies gebeurt. Maar naarmate het gat steeds groter wordt zie je hoe dat komt. Vier mensen zijn heel doelbewust bezig met het maken van een gat in het dak. Dat mag natuurlijk niet! Toch doen ze het. En nadat ze heel wat klei hebben weggehaald, halen ze ook een draagbalk van hout weg en dan is er genoeg ruimte. De vier vrienden laten de verlamde man op zijn draagbed naar beneden zakken. Zo bij Jezus.

De mensen in het huis kijken vol verwachting toe... Wat zal er nu gaan gebeuren? Zal Jezus boos worden dat ze een gat in het dak hebben gemaakt? Zal Jezus de verlamde man weer beter maken? Jezus doet iets veel mooiers... Jezus zegt: 'Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.'

Huh? Dat komt onverwacht... Je zou toch denken dat Jezus de verlamde man zou genezen? Daarvoor hadden zijn vrienden hem toch bij Jezus gebracht. Maar, nee Jezus vergeeft de zonden van de

verlamde man... En dat is veel mooier dan genezing... Ik leg het uit...

Als Jezus de verlamde man geneest dan is de man natuurlijk heel blij. Hij kan weer lopen, rennen, springen... Hij kan veel dingen die hij niet kon. Dat is heel mooi. Maar de man zal steeds ouder worden en op een dag komen te sterven. Dan heeft hij er niets meer aan dat Jezus zijn benen heeft genezen. Het is mooi voor even, maar niet voor altijd.

Jezus zegt: 'Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.' Iedereen doet verkeerde dingen. Wij noemen dat ook wel zonde. En al je zonden staan tussen God en jou in. Het zorgt voor afstand. Maar Jezus zegt: ik vergeef het allemaal. Al die zonden, ze zijn vergeven. En dan staat er niets meer in tussen God en jou. Het is goed tussen jou en God. Met andere woorden. Wanneer jouw zonden vergeven zijn, dan word je een vriend van God. Dan ben je een vriend van Jezus. Je hoort bij hen, en zij horen bij jou.

En weet je nog wat ik helemaal aan het begin van de preek zei? Dat het zo fijn is om vrienden te hebben. Dat het leuker is om samen met ze door het leven te gaan. En wanneer je problemen hebt dat je vrienden je dan kunnen helpen? Jezus wil jou vriend zijn.

De verlamde man had vier vrienden. En zij brachten hem bij Jezus. Het waren hele goede vrienden. Want zij gaven niet op. Zij deden hun uiterste best voor hun vriend. De verlamde man kwam bij Jezus dankzij hen. Hij kreeg toen nog een vriend. Jezus. Een vijfde vriend, maar eigenlijk een veel betere vriend dan die anderen...

Vrienden zijn heel waardevol... Maar misschien ben jij weleens een vriend verloren. Dat gebeurt ook weleens. Eerst ben je vrienden met iemand, maar na een tijdje pas je steeds minder goed bij elkaar. Dan kan het gebeuren dat je vriend op een bepaald moment niet meer je vriend is. Of je vriend of jij verhuist. En je ziet elkaar niet meer... Of, en dat is heel verdrietig, misschien heb je een vriend die overleden is... Vriendschappen zijn niet voor altijd. Zelfs de beste vriendschappen kunnen kapot gaan. Behalve je vriendschap met Jezus. Wat er ook gebeurt. Hij wil altijd je vriend blijven.

Nu in dit leven. En ook na dit leven. Dan zullen we voor altijd bij Jezus mogen zijn. Daar is het goed. En ook als je nu ziek bent, of als je net als de man in het verhaal niet kunt lopen, daar zul je helemaal beter zijn. Want daar is alles helemaal goed. Het verkeerde bestaat daar niet meer.

Kun je je het voorstellen? Een plek waar er niets verkeerd bestaat? De wetsleraren die in het huis zitten kunnen zich dat niet voorstellen. Zij horen Jezus tegen de verlamde man zeggen: 'Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.' Maar zij denken, dat kan helemaal niet. Alleen God mag zoiets zeggen. Alleen God kan het verkeerde goed maken.

En weet je wat Jezus dan doet? Hij bewijst dat Hij God is. Hij vergeeft de verlamde man niet alleen, Hij geneest Hem ook. De man die naar binnen werd getild via het dak. Hij loopt zelf naar buiten via de deur. Met gezonde benen, maar belangrijker nog: met een nieuwe vriendschap. Jezus is de vriend geworden van de man. En dat is nog zoveel mooier dan gezonde benen.

Jezus wil ook jou vriend zijn. Hij wil samen met jou mooie dingen meemaken. En Hij wil je helpen als het moeilijk is. Jezus wil ook jou vriend zijn.

Misschien heb jij wel heel veel vrienden. Maar de allerbeste vriend is Jezus... Misschien denk jij dat je geen vrienden hebt, Jezus wil jou vriend zijn. Jezus is de allerbeste vriend die je maar kunt hebben. Nu al, en tot in eeuwigheid. Halleluja, amen.

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410