

Preek 5 april 2026, Pasen
HWS Ontmoetingskerk
Lucas 24:1-12

Gemeente van Jezus Christus,
Stel je dit moment voor... Het is nog schemerig, het begint licht te worden... Het is stil... Een ochtend als zovelen, maar toch is niets meer hetzelfde... Duisternis heeft het hart gevuld... Hoop is weggeslagen... De vrouwen lopen met geurige olie, met verdriet, met een plan om een lichaam te verzorgen. Want dat is wat je doet als hoop sterft. Je pakt het aan. Je verwerkt het. Je gaat door. Je zult wel moeten. Al weten we allemaal dat het nooit zo makkelijk is... Verdriet vult het hart... En dan... is het graf leeg. Leeg, helemaal leeg. De vrouwen waren niet op zoek naar de opstanding, ze waren op weg naar een lichaam. Ze hadden zich neergelegd bij het verschrikkelijke lot. Ze dachten dat ze niet anders konden... Maar het graf is leeg...

En dan zijn er plots twee engelen. Ze stellen een wezenlijke vraag: 'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?' Het klinkt als een verwijt... En dat is het ook. Maar wel een heel liefdevolle, een fantastische, een glorieuze... 'Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.' Jezus leeft. Hij is niet dood, Hij was het wel, maar niet meer... 'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?' Het is een vraag waar geen antwoord op komt, want het is logisch dat je de levende niet hoeft te zoeken bij de doden. Het is een vraag die de vrouwen naar zichzelf laat kijken. Een vraag die hen wijst op hun onjuiste gedachten... Het is een vraag die heelt, die geloof oproept: 'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?'

Deze vrouwen maakten een fout door de levende te zoeken bij de doden. Ik wil je drie verschillende manieren laten zien waarop zij, en vaak ook wij, deze fout maken. Drie verschillende manieren waarop wij de levende zoeken bij de doden. Met andere woorden drie manieren waarop wij Jezus als dood behandelen. Het kan zijn dat wij alle drie die fouten maken of slechts één of twee daarvan.

Het eerste wat vaak misgaat is dat we doen alsof het graf nog vol is. Dat het lichaam van Jezus nooit is opgewekt uit de dood... Maar het eerste waar Lucas ons op wijst is dat het graf leeg is. De steen is weggerold en het lichaam is er niet meer. Jezus is opgestaan. Geloof jij dat dat echt gebeurd is? Dat Jezus echt lichamelijk uit de dood is opgestaan? Het valt mij op dat dat geloof vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend is in kerken. Er zit een bepaald vooroordeel achter richting de mensen van vroeger. Ja... toen geloofden ze in wonderen... Maar wij... Wij weten wel beter... Tenminste dat denken wij graag met onze smartphones en Google... Wij weten dat wonderen gewoon niet gebeuren... Wij weten dood is dood... Maar doe je de mensen van vroeger dan niet verschrikkelijk tekort? Ook zij wisten: wat dood is kan niet leven... Toch schrijft Lucas dat hier op... Het graf is leeg, Jezus leeft...

Sommigen zeggen: die verhalen zijn pas tientallen jaren later opgeschreven... dus hoe betrouwbaar is dat?

Het evangelie van Lucas is waarschijnlijk zo'n 40 á 50 jaar na deze gebeurtenissen opgeschreven. Stel... Vandaag komt een boek uit. En dat boek vertelt over een gebeurtenis in 1980, 46 jaar terug. Het claimt waargebeurd te zijn, en het is een onvoorstelbaar iets... Laten we zeggen... Willem van Oranje is toen in een dorp in Drenthe verschenen. In een periode van veertig dagen verscheen hij aan verschillende mensen in dat dorp. Soms aan één, dan aan een paar, zelfs een keer aan ruim honderd mensen. Zouden mensen dat dan gaan geloven vanwege dat boek? Nee... Als ze het willen weten springen ze in de auto, rijden naar dat dorp en gaan mensen ondervragen. Is dat echt gebeurd? Heb je het zelf gezien? Of heb jij iemand daarover horen vertellen? En als dan iedereen zegt... Nee, ik weet nergens van... Je zou denken dat wij dat verhaal hier ook weleens hebben gehoord... Dan is het niet gebeurd en kan dat boek direct bij het oud papier.

Dat zou ook gelden voor het evangelie van Lucas. Tenzij... Het wel echt gebeurd is... Aan het begin van Lucas claimt de evangelist dat ook. Hij schrijft dat hij nauwkeurig onderzoek heeft gedaan om de lezer te overtuigen van de betrouwbaarheid. Dat zijn geen religieuze of spirituele hersenspinsels, dat is keiharde geschiedenis. Waargebeurd. Het graf is leeg. Jezus leeft. En daar wijst Lucas ons ook op in dit gedeelte. Hij noemt de namen van de vrouwen. Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus. Het is een uitnodiging. Dit zijn getuigen. Als je het boek niet gelooft, ga naar hen. Zij waren erbij. Zij kunnen je vertellen dat het graf echt leeg was, dat Jezus leeft. Nog veel eerder dan Lucas zijn evangelie schreef, schreef Paulus zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Dat was zo'n twintig jaar na de opstanding. En Paulus noemt een hele lijst getuigen. Daarmee zegt hij, als je mij niet gelooft, ga het dan onderzoeken, en geloof.

En natuurlijk is dat bewijs ook nodig. Want wij, en ook de mensen toen, zijn kritisch. Wij geloven niet meteen iets omdat iemand dat beweert. Mensen onderzoeken... Ook de christenen van tweeduizend jaar geleden. En zij waren zo overtuigd van het historische feit van de opstanding dat zij bereid waren om indien nodig daarvoor te sterven. Jezus leeft. Het graf is leeg.

Dat is de eerste fout die wij vaak maken. Net doen alsof het graf vol is. Maar dan ga je recht tegen Lucas in... Recht tegen het historische bewijs in... De tweede fout die wij snel maken is niet het ontkennen van de opstanding, maar de betekenis ervan niet zien.

We hoorden de engelen zeggen: 'Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.' De mensenzoon moest worden uitgeleverd... En moest gekruisigd... De vrouwen zagen in Jezus een groots voorbeeld. Een profeet die hen vertelde over God... Een voorbeeld van hoe we horen te leven... En zo zien wij Jezus ook vaak... En natuurlijk, want dat is Hij ook... Hij laat ons

zien wat het goede leven is... Maar wat is dan Zijn dood? Wij weten dat Jezus voor ons is gestorven. Maar waarom? Als voorbeeld? Als... In het ND stond deze vrijdag een artikel over de Passion van afgelopen donderdagavond... De schrijver van het ND wees een zwakke plek aan in het verhaal van de Passion op tv... Er kwam geen antwoord op de vraag waarom Jezus moest sterven? Die geweldige persoon, waarom Zijn dood? De engelen vertellen ons, Jezus vertelt ons: Het moest... Waarom moest Jezus sterven?

Vanwege jou... En dat is keihard... Jij bent zo slecht... Zo zondig... dat Jezus dood moest... Waarom moest Hij dood? Omdat Hij met ons wil zijn... Maar dat kon niet... God is volmaakt... Wij zijn dat niet... En dat past dus niet bij elkaar. Totaal niet. Dat kan niet samen zijn... Eerst moet het goed worden gemaakt... Er moet rechtvaardigheid komen... De straf van God... De rechtvaardige straf... De dood... Jezus neemt die straf van ons over... Hij betaalt voor ons... Alleen zo kunnen wij bij God, met Jezus zijn... In dit leven, in het eeuwige leven... Jezus moest sterven om ons te laten leven... Dat laat ons veel zien over de liefde van Jezus... Maar dat laat ons ook veel zien over onszelf: wij zijn zondig... Misschien inktzwart... Misschien grijs... Maar Jezus wast ons met Zijn bloed witter dan wit...

Daarvoor moest Jezus sterven... Maar de vrouwen op Paasmorgen begrijpen dat nog niet... Wij begrijpen dat vaak nog niet... Dan kijken we naar onszelf en denken we: ja, valt wel mee. Kan beter, maar kan ook veel slechter... Fijn dat Jezus er is en ons erbij helpt om het beter te doen. Jezus is het grote voorbeeld... Bron van veel tegeltjeswijsheden... En in Zijn dood zien we ook een voorbeeld... Hij geeft Zijn leven voor Zijn vrienden... Ultieme daad van zelfopoffering...

Weet je wat je dan doet? Dan plak je Jezus in het rijtje van de mensen op aarde die ons veel hebben geleerd. Filosofen als Plato of Aristoteles of stichters van godsdiensten... Mensen die ons lieten zien: Dit is het goede leven... Mensen die het goede voorbeeld gaven... Mensen die ons leerden dat we zelf het moesten verdienen... Mensen die dood zijn... 'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?' Jezus hoort niet in dat rijtje... Hij is meer... En Zijn dood is niet zozeer een voorbeeld, maar het moest... Noodzakelijk... Zo slecht zijn wij... Daar willen wij vaak niet aan... En dus maken we Jezus minder... Zien we in Hem een voorbeeld en denken we dat we zelf het goede leven kunnen verdienen... Zoeken wij de levende bij de doden... Jezus was meer dan een voorbeeld... Hij moest sterven... Voor ons... Dat zegt niet alleen iets over onze zonde... Dat zegt ook iets over hoe kostbaar we zijn in de ogen van God... Oneindige liefde...

'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?' De eerste fout is dat we doen alsof het graf nog vol is... Misschien ben jij dat niet, dat jij wel gelooft in wonderen... De tweede fout is dat we de dood van Jezus niet begrijpen... Dat we denken zelf het goede leven te kunnen verdienen... Misschien ben jij dat ook niet. Jij weet dat Jezus voor jou moest sterven. Dat

alleen Hij het goed kan maken tussen God en ons... Maar er is nog een derde manier waarop wij Jezus nog steeds bij de doden zoeken. En dat is als we leven alsof Jezus nog in het graf ligt. En dat geldt voor veel van de meest trouwe kerkgangers. Gelovigen die weten dat Jezus leeft, gelovigen die weten waarom Jezus moest sterven, maar nog steeds net doen alsof Jezus dood is...

Misschien ga je weleens naar een begraafplaats, naar het graf van een geliefde... Veel mensen die dat doen praten dan ook tegen het graf... En dat is niet gek... Al krijg je meestal geen antwoord terug... Het is geen gesprek... Het is een interactie met een herinnering... Zo gaan veel christenen ook om met Jezus.

We bidden wel, maar we hebben geen enkele verwachting dat het iets verandert... We werken keihard in de kerk, omdat we niet verwachten dat Jezus Zijn kerk bouwt... We geloven wel, maar we houden geen enkele rekening met wat de Levende doet...

In Psalm 34 staat: 'Proef en geniet de goedheid van de HEER'. Doe jij dat weleens? Proeven en genieten van wie Jezus is? Aan het einde van het Matteüs-evangelie klinkt de zekere belofte van Jezus: 'houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Is dat een realiteit voor jou? Bid jij alsof je antwoord terugverwacht? Lees jij de Bijbel in de verwachting dat Gods stem voor jou zal klinken? Leef jij in het besef dat je het niet alleen doet? Leef jij met de levende? Of doe je alsof Hij thuishoort bij de doden? Kijk naar het open graf... Laat je overtuigen...

We lazten: 'De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. (...) maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.' Kletspraat... Dat is de eerste reactie op Pasen... Op het christelijk geloof... Misschien ook wel jouw reactie... Kletspraat... Dat vind ik hoopgevend. Want soms denken we dat echt geloof betekent dat alles meteen duidelijk is... Maar het is een relatie... Met de levende... Wij mogen Hem ontdekken... Proeven... Genieten...

Eén iemand staat op en rent naar het graf... Zoekt Petrus de levende bij de doden? Of zoekt hij de levende? Hoe dan ook... Hij is vol verwondering... Hij blijft niet op afstand staan analyseren... Hij gaat op weg, op onderzoek... Verwondering... Misschien is dat waar geloof begint: verwondering. Niet met perfecte zekerheid. Niet met sluitende antwoorden. Maar met een moment waarop je denkt: 'wat als dit waar is?'

Is het graf echt leeg? Was de dood van Jezus echt noodzakelijk? Geloof ik dat Jezus leeft, ook in mijn leven? Waar je ook bent op je geloofsweg... Ga op onderzoek... Laat je verwonderen... Proef en geniet de goedheid van de Heer... Want Jezus is niet dood. Hij leeft. Halleluja, amen. *Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410*