

Preek 14 mei 2026, Hemelvaart
HWS Ontmoetingskerk
Lucas 24:46-53 & Handelingen 1:1-14

Gemeente van Jezus Christus,

Misschien ga je volgende week wel naar Biddinghuizen, naar Opwekking. Samen met tienduizenden gelovigen God aanbidden, het feest van het christelijk geloof vieren. Dat is best heel spectaculair. En sowieso... Spektakel is iets wat gewoon is... We hoeven de televisie in ons eigen huis maar aan te zetten om de meest bijzondere beelden te zien, echt of gemaakt, maar wel bijzonder... Alhoewel... Als alles bijzonder is, is niets meer bijzonder... Als er zoveel spectaculairs te beleven valt, dan is alles wat net een stapje minder spectaculair is dat niet... En dan is het vandaag één van de grote feesten van het christelijk geloof. Hemelvaart. Met kerst en met Pasen zit de kerk voller dan normaal... En vandaag... Nou fijn dat u er bent!

Met kerst wordt Jezus geboren, God met ons... Dat is onvoorstelbaar prachtig, natuurlijk wordt dat groots gevierd... Advent, veel diensten, allerlei soorten vieringen in én ook buiten de kerk... Pasen... Nog zo'n groots feest. Jezus heeft voor ons geleden... Gestorven... Maar dan Hij leeft! De dood is overwonnen... De toekomst opent zich... Groots feest... En dan, veertig dagen later, Hemelvaart... Het lijkt wat in het niet te vallen. En dat is ook begrijpelijk... Met kerst een engelenkoor: vrede op aarde... Met Pasen: het onvoorstelbare is gebeurd... Hemelvaart: een groepje leerlingen is met Jezus, Hij gaat omhoog en Hij is weg... Heel bijzonder, natuurlijk... Maar je mist het overweldigende van kerst, Pasen of Pinksteren... Het voelt klein, het voelt niet spectaculair genoeg... En daarom dus ook dat op zo'n dag de kerk wat minder gevuld is... Maar is dat terecht?

Ik denk het niet. Sterker nog... Volgens mij is in één opzicht Hemelvaart een veel en veel grootser feest dan bijvoorbeeld kerst... Want wat vieren wij met kerst: dat Jezus kwam... Wat vieren wij met Hemelvaart? Dat Jezus ging... Komen en gaan... Waarvandaan met kerst? Waarnaartoe met Hemelvaart? De hemel... Bij God... Met kerst begon het werk van Jezus... Gods missie van liefde... Hoe zou dat in de hemel gevierd zijn? Wij vieren kerst, en het engelenkoor uit de hemel viert het feest met ons mee... Maar dan Hemelvaart... Jezus komt terug, Thuis... Het is volbracht... Eerder in Lucas lezen we dat er vreugde, feest is in de hemel wanneer zondaars tot inkeer komen... Hoeveel grootser zal daar dan wel niet het feest van Hemelvaart worden gevierd? Jezus was weg, maar is weer terug... Jezus heeft de missie volbracht! Groots feest, enorme blijdschap...

Hoe is dat bij jou? Hoe vier jij Hemelvaart? Jaren geleden was ik te gast in een kerk waar het bij de kindernevendienst over Hemelvaart ging. Het knutselwerkje waren zakdoekjes. Best een passende gedachte... Zakdoekjes om uit te zwaaien... Zakdoekjes om je tranen weg te vegen... Want ja, Jezus gaat weg... Afscheid... Verdriet... Mooi beeld...

Maar het klopt van geen kant. Want we lezen niets over verdriet bij de leerlingen. In tegendeel! In Lucas lezen we dat de leerlingen in grote vreugde terugkeerden naar Jeruzalem. Meer letterlijk vertaald: met mega vreugde... Wat is Hemelvaart voor jou? Afscheid vol verdriet? Of een feest van mega vreugde? De leerlingen laten ons zien dat het een prachtig feest is... Een feest dat het waard is om gevierd te worden...

Maar als ik dan even voor mezelf mag spreken, en ik weet van veel andere predikanten dat zij het ook zo ervaren, het is ook een moeilijk feest. Vooral om over te preken. Kerst, Pasen en Pinksteren wordt in de Bijbel veel meer over verteld. In de verhalen zelf, maar ook in profetieën en in de brieven... Hemelvaart komt er dan maar wat bekaaid van af... Alleen Lucas vertelt ons het verhaal. Dat doet hij twee keer. In Lucas aan het einde... En in Handelingen aan het begin... Het is voor predikanten dan lastig om elk jaar opnieuw een nieuwe preek te maken met vernieuwende inzichten... Zeker ook omdat, anders dan bijvoorbeeld met kerst, je als predikant eigenlijk vooral trouwe kerkgangers voor je hebt zitten. Als predikant denk je al snel: zij kennen het verhaal wel... En toch moet de preek af... En je hoopt, je bidt dat je de gemeenteleden iets kan aanreiken waar ze nog niet eerder over nagedacht hadden. Iets wat het geloof kan voeden, waar je verder meer kunt... Dat is voor een predikant dus elk jaar weer een zoektocht... Een ontdekkingstocht... En dit jaar viel mijn oog op iets... Waar ik in ieder geval nog nooit bij had stilgestaan... Als je het ziet kun je er niet meer omheen, en het is eigenlijk overduidelijk... Toch had ik het nog niet eerder gezien, en misschien u ook wel niet.

Want welk beeld heeft u van de leerlingen na de Hemelvaart en voor Pinksteren? Ik had het beeld dat ze zwak waren, krachteloos, angstig, zonder moed... Misschien herkenbaar? In mijn hoofd zaten de discipelen een beetje sip in een hoekje te wachten tot Pinksteren eindelijk gebeurde. Maar wat Lucas ons vertelt is iets heel anders. In zijn evangelie, over de discipelen: 'Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.' In Handelingen: 'Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed'. Voortdurend in de tempel... Zichzelf wijden aan gebed... Dat is niet het beeld van een gebouw dat op instorten staat, maar van een ijzersterke kerk... Het geloof leeft in hun harten, zij leven met Jezus... Niet een groepje zwakke angstige mensen... Maar gelovigen... Niet langer zoals op de eerste paasdag weggestopt achter gesloten deuren... Maar in de tempel, God lovend... Met elkaar biddend...

Je zou je haast kunnen gaan afvragen: maar waarom dan nog wel Pinksteren? Zulke standvastige christenen hebben de hulp van de Geest toch niet meer nodig zou je denken? Waarom zal de Heilige Geest dan toch nog komen? Daar is vanuit de gehele Bijbel veel over te zeggen... Om hen te bemoedigen in moeilijke tijden, om hen bij het geloof te houden, om hen in herinnering te brengen wat Jezus hen gezegd heeft enzovoort enzovoort enzovoort... Wezenlijke redenen voor Pinksteren voor de discipelen... Maar vlak

voor de Hemelvaart legt Jezus de focus op iets heel anders... Zowel in Handelingen als in het evangelie horen we dat Jezus zeggen. En daarmee is dit de kernboodschap van Hemelvaart... Dit is wat we Jezus in beiden horen zeggen, in Lucas: 'Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.' En in Handelingen: 'wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' Drie elementen: Kracht, getuigen, beginnen in Jeruzalem en vandaar de hele wereld...

Ik loop ze langs... Allereerst de kracht... De leerlingen hebben al geloofskracht. Ze geloven. Ze zijn niet langer angstig weggestopt achter gesloten deuren, maar in alle openheid in de tempel loven ze God... Ze geloven, en daar is kracht voor nodig... Maar om te getuigen is meer nodig... Nog veel meer... Kracht... Kracht van de Heilige Geest... Dat is Pinksteren... Dan wordt de Heilige Geest uitgestort en vanaf dat moment ontvangen de apostelen ook de kracht om daadwerkelijk mensen bij het geloof, bij Jezus te brengen... En direct die eerste dag komen er duizenden mensen tot geloof... Zo groot is die kracht... Het is belangrijk om te beseffen dat wij zelf op ons eigen houtje geen mensen tot het geloof kunnen brengen. Het ontbreekt ons aan kracht... De Heilige Geest geeft ons die kracht... Wij zijn afhankelijk, we kunnen het niet alleen, maar Hij wil helpen. Vraag Hem daar dus om...

In de Bijbel wordt de Heilige Geest ook wel de erbij geroepene genoemd... Iemand die je erbij roept... De Heilige Geest dringt zichzelf niet op, maar we kunnen Hem er wel bij vragen. En dan komt Hij ook. Zo belooft Jezus eerder in Lucas: 'Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!' Het is een belofte... God wil de Geest schenken aan hen die Hem daar om vragen. Daarmee komt de Geest in ons eigen hart. Helpt ons met het geloof, met het leven... En geeft ons de kracht... Om te getuigen...

Waarover te getuigen? In Lucas lezen we: 'Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen'. En in Handelingen kort en duidelijk: 'zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn'. Getuigen van Jezus... Getuigen van wat Hij heeft gedaan. De grootse dingen, lijden, opstanding, vergeving van zonden... Maar ook de kleine dingen in jouw leven... Hoe Hij er toen was en nu is... Getuigen...

Wij ontvangen kracht om te getuigen... En aan wie? Waar? Aan iedereen en overal... 'in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' Moet je je voorstellen he... Daar op de Olijfberg staat een groepje

mensen... Ze zijn getuigen van het meest wonderlijke gebeuren ooit. God die gekruisigd werd, opstond uit de dood... Dat lag in het recente verleden... En nu opent de toekomst zich... Ze gaan daarover vertellen. Overal en aan iedereen... Klein groepje mensen, een onvoorstelbaar verhaal, dat ze overal moeten vertellen... Daar is kracht voor nodig... En alleen al dat er vandaag de dag miljarden mensen geloven is al meer dan genoeg bewijs dat die kracht er is... Het is de Heilige Geest...

Hij komt met Pinksteren... Dat viereen we volgende week... Kerst is de komst van Jezus, het begin van Zijn werk op aarde... Met Pasen is dat volbracht... Na Pinksteren gaat daar over getuigd worden. En wat is Hemelvaart dan? Jezus zegt in Johannes: 'het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik Hem naar jullie zenden.' De pleitbezorger, de erbij geroepene, de Heilige Geest die ons kracht geeft... Wat is Hemelvaart? Hemelvaart is als de sleutel van een auto. Zonder sleutel is het iets met een enorme potentie, maar zit het vast, doet het niets... Maar met de sleutel, komt de kracht vrij, komt de auto in beweging... Het gigantische van het christelijke geloof bouwt op met Kerst en Pasen, het komt los met Pinksteren... Hemelvaart is de sleutel... Het opent de weg naar de kracht van de Heilige Geest die ons helpt te getuigen...

Wanneer je dat beseft... Dan komt ook die enorme vreugde... De leerlingen wisten het, ze geloofden, krachtige gelovigen... Maar zij konden niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Wij kunnen dat ook niet... En dan het goede nieuws: Hij komt... Hij komt met kracht... Zo je wil en als je daar om vraagt ook in jouw leven. Laat dat op je inwerken... Die prachtige blijde boodschap... Laat het je vervullen met vreugde... Net als de apostelen hebben wij de roeping om te getuigen van Jezus... Dat kunnen wij niet, niet zonder die kracht... Maar de kracht is er. Bid erom... Open je hart ervoor... En de toekomst opent zich. Halleluja, amen.

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410